

Jaargang 2

december 2019



SAMEN OLV

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin



Advent en Kerst

Verder in dit nummer:
Werkgroep Liturgie
Nieuwe budgethouder

Vieringen in de OLV-kerk (Advent)

Zondag 1 december, 10.30 uur

1e zondag van de Advent

Voorgangers: Joke Mourits en Martin Meijer

Lectoren: Nicolette van Doeveren - Frans-Willem v.d.Sande

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Arie Perk

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Presentatie Amnesty International

Misintenties: Joop Smits, Otger Meuwissen, Kees Vermolen

Dinsdag 3 december, 10.30 uur

Open Kringviering

Zondag 8 december, 10.30 uur

2e zondag van de Advent

Voorgangers: Janine Noten en Astrid Veldhuis

Lectoren: Lidy Smeets - Hans van Ojen

Orgel/piano: Alice van Eldik

Misintenties: Ton Novotny



Zondag 15 december, 10.30 uur

3e zondag van de Advent

Voorganger: Gerard Weersink

Lectoren: Ineke Ham - Jan Ham

M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik

Presentatie Kerstcollecte

Misintenties: Virginie Bruns, Kees Vermolen, Jacqueline en Rob

Linnenbrink, Joop van Doorn, Ben van der Linden, Henk Wintraaken, Arie van

Viegen, Gerard Zuidberg

Zondag 22 december, 10.30 uur

4e zondag van de Advent

Voorganger: pastor Frans Zwarts

Lectoren: Nanneke Quik - Fred van Dijk

Orgel/piano: Jan Meurs

*Degenen die graag naar de kerk willen, maar geen vervoer hebben kunnen gebruik maken van de autodienst. Telefoon: 06 38 91 28 38 (Koojsje Vos)
Graag opgeven op donderdag vóór het weekend.*

Vieringen (Kerstmis)

Dinsdag 24 december, 18.00 uur

Kerstavond; gezinsviering

Voorgangers: Jan Ham en Frans-Willem van de Sande

Lectoren: leden werkgroep gezinsviering

M.m.v. het kinderkoor o.l.v. Elaine van Grootel

Piano:

Misintenties: Arie van Viegen



Dinsdag 24 december, 20.30 uur

Kerstavond

Voorganger: pr. Mauricio Meneses

Lectoren: Cunera Buist - Edward Giesen

Piano: Jan Willem Fijen

Misintenties: Johannes van der Eng en Jeanne van der Eng-Liedmeier

Dinsdag 24 december, 22.30 uur

Kerstnacht

Voorgangers: Joke Mourits en Astrid Veldhuis

Lectoren: Nicolette van Doeveren - Philip Vos

M.m.v. het Onze Lieve Vrouwe-koor o.l.v. Arie Perk

Orgel/piano: Irina Boronjenkova

Misintenties: Kees Vermolen, Johan Mouwen, Marcel Smits

Woensdag 25 december, 10.30 uur

Eerste Kerstdag

Voorgangers: pastor Annelies vd. Boogaard en Jan Ham

Lectoren: Tim Bottema - Hans van Ojen

Orgel/piano: Alice van Eldik

Misintenties: Marcel Smits

Donderdag 26 december, 10.30 uur

Tweede Kerstdag; oecumenische viering

Voorgangers: pastor Annelies vd. Boogaard en ds. Koosje Vos-Butijn

Orgel/piano: Jan Meurs

Misintenties: Riet van Luyn-Zegers, Arie en Hanny van Viegen

Vieringen (jaarwisseling)

Zondag 29 december, 10.30 uur

Voorganger: Annelies van de Boogaard

Lectoren: Nanneke Quik - Elise Weber

Orgel/piano: Jan Meurs

Misintenties: Frans Andriessen

Dinsdag 31 december, 19.00 uur

Oudejaarsavond

Voorganger: Jan Ham

Lectoren: Tim Bottema - Martin Meijer

Orgel/piano: Alice van Eldik



Woensdag 1 januari, 10.30 uur

Nieuwjaarsdag

Voorgangers: Janine Noten en Astrid Veldhuis

Lectoren: Lidy Smeets - Fred van Dijk

Orgel/piano: Alice van Eldik



Zondag 5 januari, 10.30 uur

Voorganger: René Grotenhuis

Lectoren:

Orgel/piano: Alice van Eldik

Oecumenische vieringen

Op 26 december vindt de oecumenische kerstviering plaats in de OLV-kerk. Voorgangers zijn pastor Annelies van den Boogaard en ds. Koosje Vos-Butijn. De collecte tijdens deze viering is voor de SOS-kinderdorpen.

Op 19 januari is er een oecumenische viering in de Week van de Eenheid. Er wordt weer een Projectkoor gevormd o.l.v. Arie Perk. Er zijn 2 repetitieavonden: dinsdagen 7 en 14 januari, aanvang 21.30 uur in de OLV. Kom eens meezingen: opgeven kan bij Loes Heringa, loes.heringa@ziggo.nl.

We staan aan de vooravond van de Advent. Dat vind ik zelf ieder jaar weer een bijzondere periode. In de donkere dagen van december zien we steeds meer lichtjes. Dat geldt voor de lichtjes in de huizen en tuinen, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Adventskaarsen in de kerk. Advent komt van adventus en dat wil zeggen "komst". De Adventperiode kenmerkt zich als een periode van inkeer en bezinning. Verwachtingsvol leven we naar het Kerstfeest toe. Dat bezinningselement zit niet alleen in wat we van ons geloof verwachten, namelijk dat God tot ons komt in de geboorte van Jezus. We kunnen daarnaast ook nadenken over hoe wij zelf in het leven staan en wat daarin te veranderen of verbeteren is. Dus niet een afwachtende houding, maar zeker ook actief bij onszelf te rade gaan over de vraag of ons kompas nog voldoende naar het spreekwoordelijke Noorden staat. Het kan heel verhelderend werken om daar af en toe eens bewust bij stil te staan en de Adventstijd is daar een geschikte periode voor.

Die interne bezinning kan best eens leiden tot een nieuwe koers en nieuwe doelen of verwachtingen. Belangrijk is het dan om niet stil te blijven zitten, maar ook daadwerkelijk iets te doen met de nieuwe verwachtingen en inzichten. Verandering lijkt eng, maar is uiteindelijk heel leuk en zinvol.

De eerste zondag van de Advent markeert ook de start van ons nieuwe liturgisch jaar. Ons bisdom heeft gekozen voor het thema: Het jaar van de Eucharistie. Dat vind ik wel een opmerkelijk thema. Het duidt op een kennelijke behoefte om meer nadruk te leggen op de Eucharistie. En die Eucharistie is zeker belangrijk! Eigenlijk het fundament van ons Katholieke geloof. Ook binnen onze OLV. Maar ik herken niet het gevoel dat juist voor die Eucharistie nu extra aandacht nodig is. We hebben Eucharistievieringen, maar dat kan in de wereld anno 2019 niet iedere week. We zullen dus ook andersoortige vieringen moeten omarmen, waarbij gedacht kan worden aan onze Communievieringen en gezinsvieringen en de oecumenische vieringen. Ook dat zijn waardevolle vieringen in onze kerk. Gelukkig is het wel een thema dat breed is en op diverse manieren invulling kan vinden. Daar gaan we werk van maken!

Tonco

Roest Crollius



“In die dagen... ” zo begint vaak een mooi Bijbelverhaal.

In die dagen vaardigde Keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld in registers moest worden bijgeschreven.

Tegenwoordig vinden we dat heel gewoon. Er bestaan vele openbare, semi-openbare en besloten registers waarin het hebben en houden van de inwoners van een land zijn opgenomen.

Toen was dat nieuw en Lucas neemt het als uitgangspunt voor zijn vertelling van de geboorte van Jezus. Om het belang van deze gebeurtenis nog eens extra te onderstrepen, voegt hij wat bijzonders toe. Hij haalt er engelen en herders bij. Matteüs vertelt niet over engelen en herders, maar gebruikt drie wijzen uit het oosten om het belang van de geboorte van Jezus duidelijk te maken.

We weten nu dat de evangelisten geen feitelijke reconstructie van het begin van Jezus' leven probeerden te geven, maar er een symbolisch verhaal van maakten.

Zo is het in de winter, 's nachts, rond Bethlehem veel te koud voor herders om in het veld te liggen en bovendien was het houden van kleinvee verboden binnen de landsgrenzen van Israël. Alleen offerdieren werden gefokt in Tekoa, maar dat ligt wel zo'n tien kilometer verder.

En de engelen dienen als een soort herkenningsteken. Als er een engel verschijnt weet je als lezer of toehoorder: opgepast! Beluister deze boodschap zorgvuldig, want ze komt van God. En de os en de ezel? Die zijn in de loop der eeuwen uit het Bijbelboek Jesaja komen wandelen en sinds St. Franciscus in 1223 nooit meer weggegaan.

Eigenlijk weten we alleen met enige zekerheid, dat Jezus geboren en gestorven is. En toch is Hij de geschiedenis ingegaan als een voorbeeldmens, vol van Bijbelse liefde, te verstaan als integriteit, solidariteit met de minsten, vriendentrouw, recht doen en niet toestaan dat welke mens ook te kort wordt gedaan. Er ging een genezende kracht van hem uit. Hij gaf zichzelf ten einde toe, brood en wijn en alles voor allen.

En als wij dan met Kerstmis zingen van 'De herdertjes lagen bij nachte' of 'Nu zijt welkome' dan zingen we van een verlangen naar een nieuwe wereld waar het gaat om liefde, om vrede, om welzijn van de mensheid. En misschien wel om een verlangen ons zelf zoveel mogelijk in te zetten om die nieuwe wereld mogelijk te maken.

Ik wens u een zalig Kerstmis.

*Namens de pastoraatsgroep
Astrid Veldhuis*

Kerstcollecte

Kind van de rekening... kind voor onze rekening

Voor de Kerstcollecte 2019 hebben wij dit jaar gekozen voor de Nederlandse stichting PhySCI, die kinderen in Bangladesh verder helpt met onder meer fysiotherapie.

De Stichting PhySCI helpt met heel basale hulp in de vorm van fysiotherapie, hulpmiddelen en kennisoverdracht, kinderen met een beperking in Bangladesh een stapje vooruit en meer op eigen benen. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers, maken we een groot verschil in het leven van veel kinderen. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training door Nederlandse professionals aan lokale hulpverleners en

ouders/verzorgers. We zorgen dat kinderen naar school kunnen, respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving waardoor ze niet meer met de nek worden aangekeken en in een sociaal isolement hoeven te leven.

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort PhySCI, is een initiatief van Ria Schmitz uit Den Haag. Zij reist al vele jaren op en neer om haar werk als fysiotherapeut en voorzitter van de stichting inhoud te geven. Ria: "Fysiotherapie helpt kinderen verder en kennisoverdracht is mijn expertise. Ze gaan ontzettend vooruit en dat is bemoedigend voor de toekomst".

Door de activiteiten van PhySCI hebben de kinderen en hun ouders hoop gekregen voor de toekomst. Want er is een kans op leven, ontwikkeling, plezier, vooruitgang, hoop en kwaliteit van leven. Wij kunnen dat niet alleen en zijn heel erg blij met uw aandacht en hulp.

Ria Schmitz zal op zondag 15 december naar Bilthoven komen om in de viering haar werk toe te lichten.

Foto: Ria aan het werk met een aantal Bengaalse vrouwen





N E D E R L A N D S
B R A N D W E E R O R K E S T



**With Pleasure vrouwenkoor
Harry's Inspiration koor**

Een dynamisch muzikaal programma van meeslepende decembermelodieën. Laat u meevoeren op warme klanken van het orkest en de koren. Natuurlijk kunt u ook een carol meezingen.

Kom luisteren naar het Nederlands Brandweeorkest, With Pleasure vrouwenkoor en Harry's Inspiration koor op 22 december 2019 in de prachtige OLV kerk.

Een vrije gift wordt op prijs gesteld.
Aansluitend is er chocolademelk & glühwein.

**22 december
16.00u aanvang**

OLV Kerk
Gregoriuslaan
Bilthoven

Kloosterweekend 2020

Om alvast te noteren: Zaterdag en zondag 5 en 6 september 2020 is er weer een oecumenisch kloosterweekend. Deze keer in de prachtig gesitueerde Slangenburg bij Doetinchem. De befaamde benedictijner Willibrordsabdij ontvangt regelmatig groepen mensen in het nabijgelegen stiltecentrum. Begeleiders zijn Annelies van den Boogaard en Adriaan Plantinga. Verdere informatie zal later volgen. De groep zal bestaan uit minimaal 12 en maximaal 20 mensen. Inschrijven kan vanaf 1 maart. Wij zien ernaar uit!

In het nieuwe jaar

Nieuwjaarsbijeenkomst OLV

Donderdag 16 januari, 20.00 uur. Koffie vanaf 19.30 uur.

Locatie: in de kerk.

Van harte Welkom !!!



Die Winterreise

Liederen cyclus van Frans Schubert. Ron Kuijper, bariton, begeleid door Ronald Roosjen, piano.

Op 12 januari, aanvang 15.00 uur.

“We zijn steeds op zoek naar mensen die mee willen denken over nieuwe vormen van liturgie”

Al gebeurt er door de week in de geloofsgemeenschap nog véél meer, de wekelijkse zondagsviering is voor de meeste parochianen toch de kernactiviteit van onze geloofsgemeenschap. Alleen al in deze decembermaand zijn er 11 vieringen in onze kerk. Die allemaal de nodige aandacht verdienen. Peter Leermakers ging hierover in gesprek met twee leden van de werkgroep Liturgie: Gerdien Rokebrand en Els Vriens.

We weten, als we op zondagochtend in de kerk komen en de bel klinkt, dat er al veel voorbereidend werk aan de viering vooraf is gegaan. In het adresboekje van de OLV staan onder de sectie Liturgie een heleboel werkgroepen en namen. Bijgaand plaatje geeft een beeld.

Kunnen jullie schetsen wat er bij een viering aan voorbereiding nodig is?

Er wordt een rooster gemaakt voor een half jaar waarin voorgangers en type viering wordt vastgelegd. Er worden dan ook al koren, lectoren en organisten benaderd. Dat is het vieringenrooster dat in de bladen en op de website wordt gepubliceerd. De

vaste OLV-voorgangers nemen zelf het initiatief om de viering samen te stellen. In onze veelkleurigheid volgen we wel het RK-leesrooster.

De voorgangers zoeken liederen en teksten en leggen ze voor aan o.a. koren.

Bij themavieringen zoals meditatieve vieringen en leerhuisvieringen maken we gebruik van eigentijdse teksten.

A word cloud of liturgical roles and activities, including: klokkenluiden, roostermaken, collectanten, kerkradie, pastoresteam, koster, koren, liederen, communie, boekjesdrukken, boekjestypen, ziekencommunie, lectoren, parochievoorgangers, gezinsviering, organisten, koffieschenken, kaarsenbranden, directorium, bloemversiering, and gastpastores.

De werkgroep Liturgie heeft wel een taak bij het voorbereiden van vieringen waarin een voorganger van het pastorale team voorgaat. Omdat ieder eigen inbreng en voorkeuren heeft, is daarbij meer afstemming nodig.

Jullie zijn vast rond Kerst en Pasen extra druk.

Inderdaad. Met name met de vieringen in de Advent en in de Goede Week. We vinden het belangrijk dat ook deze hoogtijdagen een eigen OLV-signatuur krijgen. Zo zijn we heel blij met onze eigen lekenvoorgangers in de Advent en Pater Stuijt die komend jaar opnieuw in de Goede Week komt. We voeren dit jaar als jaarthema: "Geloven in toekomst/de toekomst van ons geloof". Hierin klinkt de wens door vanuit onze symposia van het afgelopen jaar, om een eigen geluid te laten horen, binnen de ruimte die de RK-kerk biedt. Dat is vele jaren terug al in gang gezet door o.a. pastor Oostvogel. We hechten er aan dat onze liturgieboekjes zelf samengesteld worden. De OLV hecht ook aan eigenheid. We volgen de hier ontstane traditie en nemen daarbij kennis van de richtlijnen vanuit het bisdom. Gerdien vult aan: "We zijn een werkgroep van denkers én doeners en dat spreekt mij aan".

Eén van de aanbevelingen uit de symposia is het streven naar variatie in vieren.

Daar zijn we ook hard mee aan de slag. Vanuit onze werkgroep organiseren we zelf tweemaal per jaar een meditatieve

viering. Daarnaast zijn er de leerhuisvieringen, gezinsvieringen en oecumenische vieringen. We hebben al een mooi vieringenaanbod, met veel verscheidenheid in klank en kleur. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe wegen. We laten ons graag inspireren door wat er aan ideeën uit de geloofsgemeenschap komt en kijken ook om ons heen, bijvoorbeeld in de Ecclesia Amsterdam.

Wat is de specifieke taak en missie van de werkgroep Liturgie eigenlijk?

Noem ons de ogen en oren van de liturgie in de OLV. We leggen niks op, maar we coördineren de voorbereidingen waar dat nodig is en we stimuleren vernieuwing. Els vertelt: "We willen kerk zijn in de samenleving, anders dan een in zichzelf gekeerde priesterkerk. De drempel voor niet-kerkelijken moet zo laag mogelijk zijn. Dat kan met vernieuwende liturgie. Maar ook met activiteiten die een breed publiek trekken, zoals gezinsvieringen, kerstconcerten en schoolmusicals. Uiteindelijk vind ik de gemeenschap belangrijker dan de zondagsdienst".

Wat zijn plannen voor de toekomst?

We verkennen andere vormen van vieren. Zo zoeken we naar nieuwe woorden voor teksten en gebeden, in plaats van de traditionele formuleringen die nu nog gangbaar zijn. En we willen de liturgische muziek meer bij de tijd brengen. De koren zijn daar al mee bezig. *Vervolg pag 11*

En we hopen een cantorgroep samen te stellen die meehelpt een nieuw repertoire van samenzang te introduceren.

Werkgroep Liturgie

Loes Heringa, Gerdien Rokebrand, Pauline van Baar, Els Vriens en Christa Notermans



Elf november was de dag....

... dat de OLV voor Sint Maarten haar deuren openzette. Kinderen en hun (groot-)ouders waren welkom in de kerk om een kaarsje aan te steken en naar een verhaal over Sint Maarten te luisteren. In het voorportaal hingen mooie lampions, buiten op het muurtje stonden lantaarns gastvrij te branden in de regen en binnen stonden de manden met lekkers klaar. We hebben – ondanks de regen – 112 kinderen mogen verwelkomen.

Wij deelden het verhaal met de kinderen en zij deelden hun liedjes met ons. Het was bijzonder!

Dit initiatief om kerk, school en buurt te verbinden was zo succesvol, dat het volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen. Misschien kan het zelfs uitgroeien tot een nieuwe traditie.... aan de vele enthousiaste reacties te horen moet dat gaan lukken!



Nieuwe budgethouder

Graag stel ik mij aan u voor als de nieuwe budgethouder van onze locatie. Voor mij is dit geen onbekende rol. Lange tijd ben ik penningmeester geweest van de Oudercommissie van de Theresiaschool. Ik wil als budgethouder ervoor zorgen dat de OLV geen financiële zorgen kent, en dat er voldoende middelen zijn die eraan bijdragen dat de OLV de bloeiende gemeenschap kan blijven die het nu is.

Ik woon al weer ruim 11 jaar in Bithoven samen met mijn vrouw en drie kinderen van 11, 13 en 15 jaar. Wij voelen ons verbonden met het Katholieke geloof en kerk, maar dit heeft wel een andere plaats in ons leven dan het bijvoorbeeld heeft bij mijn ouders. Het leven is drukker geworden. De viering op zondag concurreert daardoor met het enige moment in de week dat wij als gezin rustig met zijn allen ontbijten. Niet per definitie een wenselijke situatie.

Ik dacht hieraan toen ik onlangs op BNR een column van Ben van de Burg hoorde. Hij had het over ons leven van stress, burn-out en de uitputting van de aarde. Ben hield zijn luisteraars de spiegel voor dat onze maatschappij van 'meer, meer, meer', niet langer houdbaar is. Meer ruimte voor liefde, rust, gesprekken en stilte zal ons gelukkiger mensen maken, aldus Ben.

Ik denk dat hij gelijk heeft, en volgens

mij heeft de kerk een mooie toekomst als plaats voor bezinning en reflectie. Ik wil als lid van de locatieraad graag mijn steentje eraan bijdragen dat de OLV deze plaats blijft voor de huidige trouwe kerkgangers die op zondagochtend naar de kerk gaan.

Ook wil ik mij ervoor inzetten dat nieuwe groepen hun weg (weer) gaan vinden naar OLV voor inspiratie en bemoediging, in welke vorm dan ook. Tijdens de OLV meeting 'Onze kerk in de toekomst' begin oktober kwamen al veel mooie ideeën ter tafel.

Van mijn voorganger Paul Janmaat heb ik een goede overdracht in Roomse stijl gehad (vraagt u mij gerust maar eens wat dit betekent 😊), waarvoor ik hem graag wil bedanken. Gelukkig blijven ook Henk van den Heuvel, Jan Ham en Nicole Buitendijk betrokken bij de financiële en ledenadministratie. Een fijn team. Het zou geweldig zijn als u de OLV financieel ook wilt (blijven) ondersteunen, door bijvoorbeeld begin volgend jaar mee te doen met de Actie Kerkbalans.

Ik wens u hele fijne feestdagen!

Ruud Hoyng



**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Zoals ieder jaar in de Adventstijd zal ook nu weer een groetenactie voor gewetensgevangenen worden georganiseerd, ditmaal na afloop van de viering op Eerste Advent (1 december 2019). Mensen in nood kunt u helpen door een kaartje te sturen en uw medeleven te tonen. Evenals voorgaande jaren zal daar de medewerking van kinderen van de Theresiaschool worden gevraagd voor het maken van de kaartjes. Ook zal er een kraampje zijn met leuke Amnesty spulletjes. Met de aanschaf kunt u de stichting financieel steunen.

Gepromoveerd

Op 5 november was het een zeer bijzondere dag voor Jan en Ineke Ham: dochter Janneke promoveerde die middag aan de Radboud-universiteit in Nijmegen op een proefschrift over gezichts- en halskanker. Met enkelen van onze parochie waren we aanwezig. Veel jaren heeft Janneke in onze parochie meegeholpen bij het kinderkoor, de kinderwoorddienst, en als koster bij de weekendvieringen. Janneke, van harte proficiat, en veel voldoening in je medische functie toegewenst!



Een herdenkingsbijeenkomst voor eenieder die een kind mist. Ouders, broers, zussen, opa's, oma's, andere familieleden en voor mensen die zich betrokken voelen. U kunt zich aanmelden door ons een e-mail te sturen. Geef daarbij ook graag de naam van uw overleden kind(eren) door. Mail: info@drentuitvaartverzorging.nl

Datum Zondag 8 december 2019
Locatie Afscheidshuys 't Zeisterbosch

Laantje zonder Eind 5 (hoek Woudenbergseweg 44A) 3701 BT Zeist

Inloop 18.45 uur | Start bijeenkomst: 19.00 uur. Eindtijd Circa 20.30 uur

Na afloop gelegenheid om na te praten.



Achter de schermen van de catechese

Goed nieuws: naar aanleiding van de oproep in Samen OLV hebben zich inmiddels twee geïnteresseerde parochianen aangemeld om nader kennis te maken met Godly Play. Eén van hen heeft al een paar keer meegelopen en zich het verhaal van de Ark van Noach al zo eigen gemaakt, dat we het afwisselend aan de groepen 4 en 5 konden vertellen.

Om 8.30 uur klinken de stemmen van de kinderen buiten de kerk. Tijd om de deur open te doen en een groep van de Theresiaschool binnen te laten. Vandaag vertelt Piet-Hein het verhaal. Het is voor hem de allereerste keer, maar dat is voor de kinderen en docent niet merkbaar. Met veel rust vertelt hij het verhaal en de kinderen luisteren geboeid.

Het is elke keer weer fascinerend om te zien hoe kinderen reageren op de verwonderingsvragen aan het eind van het verhaal. Eén van de favoriete vragen is wie of wat je in het verhaal zou willen zijn. Veel kinderen zouden een dier willen zijn: de één een giraf, omdat je dan overal bovenuit kan kijken, de ander een konijntje of juist de olifant. Sommige kinderen zouden de duif willen zijn, die uitvliegt om te kijken of er al droog land is. Maar er is ook een kind, dat wel het nestje van de duif zou willen zijn, omdat hij zich graag terugtrekt op een veilig plekje. Een meisje antwoordt "de boot", omdat mensen en dieren door de boot werden gered. Een jongetje vertelt, dat hij de loopplank wil zijn: "zonder loopplank kunnen de dieren niet in de ark komen. Een ander wil een steen zijn van het altaar, dat Noach gebouwd heeft. Hij vindt de stenen het belangrijkste, omdat je dan dicht bij God bent en God kunt bedanken. Er zijn ook kinderen die Noach willen zijn, omdat hij naar God luisterde, omdat hij de ark gebouwd heeft of omdat hij de dieren gered heeft. Als ik me afvraag of er ook iemand God zou willen zijn, gaan er een aantal vingers de lucht in. We vragen ons met elkaar af op welk moment in het verhaal je God zou willen zijn: als God zegt dat hij een grote watervloed over de aarde zal laten komen? Of als het 40 dagen en nachten (bijna je hele zomervakantie!) regent en Hij de schepselen op de ark niet in de steek laat?

Eén jongetje heeft de hele tijd met z'n rug naar het verhaal gezeten. Als ik zeg, dat ik liever z'n gezicht zie, draait hij zich om en zegt: "ik vind het verhaal niet leuk!" Dit lokt verontwaardigde reacties op van zijn klasgenoten, maar ik antwoord dat dat natuurlijk kan. Als de kinderen hun jassen weer aantrekken, zegt hij trouwhartig tegen me: "Maar ik vind u wél heel aardig, hoor".

Gezinsviering en kinderwoorddienst

24 december, 18.00 uur, is er gezinsviering met Kerstmusical. Het spel is geschreven, de rollen zijn verdeeld en vanaf 10 december gaan we volop oefenen. De spelers hebben er zin in!

Tijdens de Advent is er in principe iedere zondag kinderwoorddienst, behalve zondag 22 december.

Lief en Leed

Overleden

Op 3 november is in het Diaconessenziekenhuis in Utrecht onze trouwe pianist/organist *Arie van Viegen* overleden, 87 jaar oud. Bijna 40 jaar heeft hij onze liturgische vieringen mee helpen begeleiden. Ook was Arie bij andere evenementen enthousiast en bereidwillig beschikbaar om klank en kleur te geven. Bijzonder intens was de band met het kinderkoor en met Elaine van Grootel. Zij vormden een hecht duet. Ook in de Schutsmantel en andere kerken en verzorgingshuizen zat Arie vaak achter piano of orgel. Een bekende anekdote is, dat zijn vrouw Hanny op zondagmorgen wel eens opmerkte: "Wat ben je vandaag: hervormd, katholiek, of gereformeerd?". Van huis uit hervormd, typeerde dit gezegde zijn breed-gelovige gezindheid: een ware "homo oecumenicus". Op 8 november was de oecumenische dankdienst in onze kerk, samen met ds. René van der Belt en veel aanwezigen van de verschillende kerken, waarna de begrafenis plaatsvond in het familiegraf in Utrecht.

Op 15 november is mevrouw *Maria Langemeijer-Kuijlaars* overleden. De afscheidsdienst was op 22 november in onze kerk.

Vieringen Schutsmantel

Iedere zaterdag om 10.30 uur

30 november Jan Ham
7 december Astrid Veldhuis
14 december Gerard Weersink
21 december Jan Ham
24 december 19.00 uur
Oec.Kerstviering met ds.Koosje Vos-Butijn en pastor Gerard Weersink
28 december Annelies vd Boogaard
31 december 19.00 uur
Meditatie en Oudejaarsviering met pastor Gerard Weersink
4 januari Astrid Veldhuis
11 januari Riet IJsseldijk

Informatie

Financiële en kerkhofadministratie
Nicole Buijtendijk
030 2740144
secretariaatolvbilthoven@gmail.com
Bereikbaar ma, wo en vr
09.00-12.30 uur

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie, locatie OLV

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof
06 23785707 (Philip Vos)

Verzoek om ziekenbezoek en dopen
via de kerktelefoon 06 45032862
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Redactie
Peter Leermakers, 030 2250628

Vanwege de nieuwe wet bescherming van persoonsgegevens mogen wij niet zomaar foto's plaatsen waarop mensen herkenbaar zijn. Het is ondoenlijk om iedereen vooraf toestemming te vragen, In voorkomende gevallen betrachten wij de uiterste zorgvuldigheid om uw privacy te waarborgen.

Notarissen Houwing en van Beek
"Altijd betrokken, altijd dichtbij!"
030 2290811 Bilthoven
www.houwingvanbeek.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent
030 2901451
www.drentuitvaartverzorging.nl

ERA Makelaardij Coljee
Verkoop, taxatie
Bilthoven, Den Dolder
030 2202940 info@coljee.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40
Bilthoven
030 2282912

Barbara uitvaartverzorging
Utrecht
030 2966666
www.barbarauitvaart.nl

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
-Persoonlijke grafmonumenten-
030 2516955 Utrecht
www.steenhouwerij-jansen.nl

Spar Jan Mons, Bilthoven
Bilderdijklaan 106
030 2282180
www.sparmons.nl

Van Doeveren Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk
033 2773152 Scherpenzeel
www.vandoeveren.nl

Haarmode Capello
Bilderdijklaan 108
Bilthoven
030 2257015

ROEST CROLLIUS DE JONG
advocaten
www.rc-dj.nl

Colofon

Geloofsgemeenschap Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, T: 030-2282655
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00
uur
Informatie en misintenties.

Meer adressen en bankinformatie
vindt u op het colofon op de
vorige pagina en op onze website:
www.olvbilthoven.nl

Kopij

Aanleveren via
samenolv@gmail.com

Kopijdatum volgende nummer:
30 december
Looptijd: 11 tot 31 januari 2020

PLAATS VOOR
ADRESETIKET