

Kleuterkerk, een half uurtje met de allerkleinsten.

Peuters en kleuters hebben veel herhaling nodig en kunnen moeilijk lang stil zitten. Daarom is er voor hen eenmaal per twee maanden een speciale viering die een half uurtje duurt.

We zingen, dansen, luisteren naar een mooi verhaal, bidden en steken een elektrisch kaarsje aan. En na afloop is er limonade en wat lekkers.

De Kleuterkerk in De Bilt/Bilthoven is een oecumenisch initiatief van de Michael-Laurens Gemeenschap en de protestantse kerken: de Oosterlichtkerk en de Dorpskerk. De vieringen worden om en om in de verschillende kerken georganiseerd op zondagmorgen; voor data en aanvangstijden zie deze website bij Vieringen.

Voor meer informatie mail naar kleuterkerkdebilt@gmail.com