

Waarom een kinderwoorddienst?

Lang stilzitten in de kerk is voor veel kinderen een opgave. Daarnaast zijn de verhalen vaak moeilijk te begrijpen, waardoor de boodschap niet overkomt.

Tijdens de kinderwoorddienst gaan we na het welkomstwoord naar onze eigen ruimte en komen voor de communie weer terug. We vertellen verhalen uit de kinderbijbel en praten over de betekenis hiervan.

Voor wie is de kinderwoorddienst?

De kinderwoorddienst is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Jongere kinderen zijn welkom onder begeleiding van een ouder. Ben je ouder dan 12 jaar en vind je het leuk om te helpen? Dan ben je van harte welkom.



Kerklaan 31
3731 EE De Bilt

Info@katholiekekerkdebilt.nl
www.katholiekekerkdebilt.nl

 Michaelkerk
kinderwoorddienst

kom jij ook?
kinderwoorddienst

De Bijbel is niet zo
maar een boek. Ieder
verhaal vertelt ons een
boodschap. Samen
gaan wij luisteren naar
één van deze verhalen.



Michaelkerk

KERKLAAN 31, 3731 EE DE BILT