

HH. Michaël en Laurens



Beste mensen, medegelovigen,

De tweede uitgave van de nieuwsbrief komt redelijk snel al na de 1^e. De aanleiding is vooral de aankondiging van de tv uitzending van de Paaswake en het daaraan gekoppelde latere tijdstip van beginnen.

Het aantal aanmeldingen voor deze digitale nieuwsbrief gaat gestaag door. Ik heb in de vorige nieuwsbrief een aantal oproepen gedaan waarop nog weinig reactie is gekomen. Vandaar dat ik nog een keer om uw reactie en bijdrage vraag.

Gezocht:

Een naam voor deze nieuwsbrief

Een mederedacteur

(mensen die mij kunnen helpen bij de redactie of bij het aanbrengen van informatie, zoals het maken van een verslagje van een gebeurtenis)

Vrijwilligers die iets willen vertellen over hun activiteiten

Voelt u zich aangesproken maar heeft u nog geen idee hoe of wat? Laten we dan samen even overleggen wat we voor elkaar en de geloofsgemeenschap kunnen betekenen. U kunt mij bereiken via het secretariaat 030-220 00 25 of info@katholiekekerkdebilt.nl

Veel leesplezier en als u een bijdrage heeft hoor ik dat ook graag van u.

Stephan

Aanvangstijden Paastriduüm in de Goede Week

Zoals u in het vieringenoverzicht van maart en april in het laatste parochieblad kunt zien hebben we dit jaar twee vieringen met aanvangstijden die wat afwijken van wat we gewend zijn: Witte Donderdag en de Paaswake. De redenen hiervoor zijn als volgt:

Witte donderdag 17.00 uur

Voor de viering van Witte Donderdag, om ca. 19:30 uur 's avonds, was geen priester te vinden. Overleg met pastoor Skiba heeft ertoe geleid dat we toestemming kregen om een viering aan het eind van de middag te houden, om 17:00 uur. We hebben pastor Koos Smits uit Utrecht bereid gevonden deze Witte Donderdag Mis bij ons te celebreren. We realiseren ons dat dit voor werkenden onder ons problematisch kan zijn, maar een andere optie was er niet.

Goede vrijdag 15.00 en 19.30 uur

De andere viering van het Triduüm, het herdenken van Lijden en Sterven van onze Heer op Goede Vrijdag, is wel gewoon om 19:30 uur. Voorganger is dan pastor Meneses. Ook de Kruiswegmeditatie is gewoon op Goede Vrijdag 's middags om 15:00 uur.

Paaswake 23.30 uur (tv uitzending)

De Paaswake: ons heeft vanuit KRO-RKK het verzoek bereikt of dit jaar de Paaswake uit de H. Michaëlkerk als TV Mis uitgezonden mocht worden. Overleg met alle betrokkenen heeft ertoe geleid dat dit inderdaad gaat gebeuren en dat heeft nogal wat gevolgen, onder andere voor de aanvangstijd: dit wordt 23:30 uur. Men wil namelijk de Eucharistieviering zoveel mogelijk echt 'live' uitzenden, en dan is zo dicht mogelijk bij Middernacht, waar het échte Pasen begint, natuurlijk wel het mooist.



Met de kinderen op weg naar Pasen

Elke derde zondag van de maand is er een kinderwoorddienst in de Michael/Laurenkerk....en soms is er iets anders of iets extra. Zo was er 17 maart een 'gewone' kinderwoorddienst waarbij we geluisterd hebben naar een verhaal over Jezus en één van zijn beste vrienden, Petrus. In de kinderwoorddienst hebben we het toen gehad over *je best doen of juist dingen niet doen om iets speciaals te kunnen bereiken*.

Nu zijn we al op de helft van de 40-dagentijd, op weg naar Pasen. Pasen is een bijzonder feest waar we vieren dat Jezus na alle lijden opstaat uit de dood. Het is een nieuw begin en dat vieren we graag met klein en groot! Voor de komende periode hebben we een aantal bijzondere activiteiten voor de kinderen op het programma:

- Allereerst gaan we op **zaterdag 13 april** Palmpasen-stokken versieren en dat doen we samen met de kinderen van de Oosterlichtkerk. Zie hieronder voor meer informatie.
- Op **zondag 14 april** hebben we die versierde Palmpasen-stok nodig bij het begin van de viering. Pastor Frans Overbeek gaat die zondag voor en verheugt zich er op om met de kinderen een mooie processie door de kerk te lopen en daar horen die Palmpasen stokken helemaal bij! Na de processie gaan we met de kinderen naar de kinderwoorddienst.
- Op **zondag 21 april** is het dan eindelijk Pasen en is er een gezinsviering met Pastor Wies Sarot én na afloop natuurlijk paaseitjes zoeken in de tuin van de pastorie.



Kom je ook je eigen Palmpasen-stok versieren?

Palmpasen stokken versieren, er mee rondlopen in de processie op Palmzondag en daarna de stok weggeven aan iemand die dat fijn vindt is een mooie traditie.

Dit jaar gaan we Palmpasen stokken versieren samen met de mensen van de Oosterlichtkerk aan de 1^{ste} Brandenburgerweg.

Hoe? Kom op zaterdag 13 april om 15:00 uur en breng als dat kan je nog 'kale' Palmpasen-stok mee. Het duurt tot ongeveer 17:00 uur. Papa's of mama's (of opa/oma) mogen meekomen om te helpen. Graag vooraf even aanmelden via: kindermoment.opstandingskerk@gmail.com



Heb je geen tijd op zaterdag 13 april? Op internet zijn diverse sites die uitleggen hoe je een Palmpasen-stok kunt versieren en wat de betekenis is van het broodhaantje, de (pinda)slinger, de rozijnen, de paaseitjes en de rozijnen.

Hulp is nog steeds welkom.

De werkgroep KWD kan altijd hulp gebruiken, ook voor nu en dan! Want het is gewoon fijn om een lijstje van mensen te hebben waar we altijd een beroep op kunnen doen bij nood. Heb je eerst vragen, stuur dan een mailtje naar info@katholiekekerkdebilt.nl dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Waarom doe ik vrijwilligerswerk en mijn wens

Na de aftrap van Stephan Kapma in de eerste Nieuwsbrief, is het nu aan mij, Irene Elsevier, om iets te vertellen over mijn motivatie om vrijwilligerswerk te doen.

Toen mijn man Kees (een van de kosters) en ik in 2005 toetraden tot de Rooms-Katholieke Kerk, en tot de toenmalige Michaëlarochie, vonden wij beiden dat de beste manier om je in een gemeenschap thuis te gaan voelen was om vrijwilligerswerk te gaan doen. In het toenmalige Parochieblad stond een oproepje om vrijwilligers die wilden helpen bij het onderhoud van het Parochiekerkhof. Dat leek ons wel wat, dus zo gingen wij aan de slag: vele zomeravonden en vele zaterdagochtenden (met een inmiddels aardig gegroeide groep!) volgden. Leuk werk, waarbij er ruim gelegenheid was om intussen wat met je medeparochianen te kletsen en elkaar te leren kennen.

In hetzelfde parochieblad stond daarna een oproep voor mensen om de werkgroep wijkcontacten te komen versterken. Ook dat leek ons leuk én nuttig, en zo gingen we ook daar aan de slag.

In 2006 zijn we begonnen aan de pastorale school van dekenaat Utrecht en zodoende werden we klaargestoomd om in 2008 toe te treden tot de pastoraatgroep in oprichting, o.l.v. pastor Henk van Doorn. Vele jaren volgden, waarbij we leuke en minder leuke zaken bespraken en regelden. Dit heb ik gedaan tot ik er in 2010 om diverse redenen mee gestopt ben.



In 2011 kreeg ik een ernstige hersenbloeding, waarna betaald werk er niet meer in zat. Ik werd arbeidsongeschikt en mij werd op het hart gedrukt om zo veel mogelijk actief te blijven in vrijwilligerswerk.

Aldus geschiedde: sindsdien heb ik het roosterwerk op me genomen (zorgen voor voorgangers op alle zondagen dat we geen voorganger van het pastorale team hebben), ik ben lector geworden en ga mede voor als lekenvoorganger. Daar kwam later het bijhouden van de website bij. Al met al verveel ik me geen dag en ik doe het met veel plezier!

Mijn wens voor de toekomst? Dat we hier in De Bilt/Bilthoven zo lang mogelijk een Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap mogen behouden en dat er steeds (weer) mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten!

Irene Elsevier



Noot van de redactie: Ik zoek in het kader van dit onderwerp vrijwilligers die ook iets willen vertellen over hun vrijwilligerswerk. Stuur gerust iets op naar Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt of mail naar info@katholiekekerkdebilt.nl, dan maken we er samen een mooi stukje van.

Feestelijke Jubileumviering 125 jaar Michael/ Laurens geloofsgemeenschap op 19 mei.



In mei 1894 is de voormalige Michaelkerk, die stond op het huidige parkeerterrein voor de kerk, geconsacreerd en daarom organiseren wij op **zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur** de Jubileumviering met na afloop een receptie achterin de kerk. Dit als slot van de vele activiteiten die in het kader van 125 ML georganiseerd zijn.

We hebben al verschillende activiteiten met elkaar gevierd :

- de dag voor de vrijwilligers
- de Startzondag waar in de Fototentoonstelling van Verleden, Heden en Toekomst van de Michael/ Laurens Gemeenschap werd onthuld. Deze kunt u nog steeds bekijken achterin de kerk.
- In november hebben velen genoten van het oude Michael Jongerenkoor uit de jaren 70 o.l.v. Ignaas de Jong, met pastor Loek Bosch als voorganger.
- Ons Ecclesiakoor verraste velen met een uniek Kerstatorium in december.

In het voorjaar 2019 zijn er 4 lezingen met verschillende sprekers met de focus op de Toekomst van de Kerk.

We nodigen u van harte uit voor de Jubileumviering op 19 mei om 10.00 uur met als thema : **Geloof in je toekomst, in onze toekomst.**

Pastor Frans Zwarts gaat voor in de H. Eucharistieviering en het interkerkelijk gospel koor Sparks of Joy uit Westbroek zal de liederen verzorgen. Na de viering waarin u allen (jong en oud) meer dan welkom bent, zal er een receptie worden gehouden achterin de kerk. Ook zullen er activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd.

Wij hopen u allen te mogen begroeten.

De werkgroep 125 ML bestaat uit Mieke Hesp, Eric Kuin, Steven Lambert, Ineke Vernooy en Ans Weerdenburg.

Rock Solid

Op 17 maart (Malawizondag) kreeg de Werkgroep Malawi ondersteuning van Rock Solid. Vier tieners maakten de sandwiches voor de eenvoudige broodmaaltijd klaar en boden deze na de viering aan de parochianen aan.



De volgende Rock Solid bijeenkomst is op zondag 14 april.

Noot van de redactie: dank jullie wel voor de ondersteuning! Rock Solid is voor tieners vanaf 11 jaar die eens per maand op zondagochtend met elkaar praten over thema's, samen spelen en in de bijbel lezen.

Toekomst van de kerk (een verslag van de lezing van Leo Fijen van 14 maart)

In de afgelopen tijd heeft Leo Fijen zich in een briefwisseling met Anselm Grün bezig gehouden met de toekomst van de kerk. Daar is een boek uit voortgekomen, met hoe kan het anders, een gelijknamige titel.

Ook heeft hij een boek geschreven met succesverhalen uit de kerk. Deze avond geeft hij een inkijkje in beide. Twintig mensen luisteren met aandacht. Want vertellen kan hij, deze man!

Als het aan Leo ligt, blijven wij, christenen, van betekenis in de samenleving. Hij gelooft er heilig in dat we andere mensen, niet gelovigen, iets te bieden hebben. Niet omdat we "beter" zijn maar omdat we "anders" zijn. Dat andere geluid, dat we kunnen laten horen, kan voor iedereen van betekenis zijn, aldus Leo en Anselm. En staat los van het aantal gelovigen dat op zondag de viering bijwoont.

Leo doet verslag in **10 aandachtspunten** waarin hij aangeeft wat wij kunnen doen om te zorgen dat we relevant zijn.

1. Thuis komen.

We moeten zorgen dat mensen thuis komen in onze kerk. Tegenwoordig horen mensen nergens meer bij, de vaste verbanden vallen weg. Maar de behoefte om gekend te worden en zich ergens thuis te voelen, bestaat nog steeds. Dus laten wij een plek zijn waar mensen met hun voor- en achternaam genoemd worden. Ook al doen ze maar af en toe mee. We kunnen dat bieden, ook met minder mensen en minder geld.

2. Schoonheid.

Anselm Grün onderscheidt in het boek 7 menselijke verlangens. Eén ervan is het verlangen naar schoonheid. Hier kunnen wij het verschil maken met onze rituelen, verhalen, muziek.

Als mensen die nooit in de kerk komen, een uitvaart bij ons meemaken, hoe gaan ze dan naar huis? Bieden wij troost, iets van hoop, een glimp van geborgenheid in God misschien?

Anselm zegt: "als je iets mooi vindt, ben je nooit meer alleen".

3. Luisteren!

Door 1 vraag die je gesteld wordt in de supermarkt, kan het gebeuren dat iemand de drempel overgaat en thuis komt in onze gemeenschap.

4. Vormen van gemeenschap aanbieden.

Hoe kunnen we zorgen dat we zichtbaar zijn, present in de samenleving? De samenleving waarin steeds meer vormen van gemeenschap verdwijnen. In Amersfoort vindt met Kerstmis een lichtjestocht plaats langs alle taferelen van het kerstverhaal: 5000 mensen lopen mee.

5. Aandacht voor scharniermomenten.

Ieder mens kent scharniermomenten in zijn of haar leven. Momenten waarop de modus van alle dag doorbroken wordt en de kwetsbaarheid van het leven zich kenbaar maakt. Deze momenten zijn bij uitstek de momenten waarop een gemeenschap van grote waarde kan zijn. Een gemeenschap die haar bestaansrecht vindt in Jezus' boodschap van liefde en onbaatzuchtigheid. Laten we ons dan ook op zulke momenten als zodanig kenbaar maken. Hier kunnen we het verschil zijn! De kerken moeten elkaar hierbij helpen en samen werken.



6. Praten over God.

Hierin zijn wij onderscheidend. Anders. Dat kan heel ongemakkelijk zijn in een seculiere omgeving. Toch ligt precies hier de uitdaging. Praten over God is een kans op relevantie.

Dus wees niet te voorzichtig, maar beken kleur. Hier hebben wij "expertise", wij weten wie Jezus is. Dus laten we van Hem getuigen.

7. Evenementen.

De kerk heeft evenementen nodig om voor jonge mensen aanwezig te zijn in de wereld. Het past bij (jonge) mensen van deze tijd om zich een paar keer per jaar met bijzondere happenings te verbinden.

8. Lokale leiders.

Wie houdt de gemeenschap de andere zondag gaande? Elke gemeenschap heeft 10-15

Niet-formele leiders nodig, die het vertrouwen van de gemeenschap hebben. Mensen die (een deel van) de kar willen trekken. Om iets van het visioen te kunnen blijven beleven zonder de priesters/sacramenten in de buurt.

9. Regelmatige communicatie.

Het is belangrijk dat we elkaar (blijven) kennen. Dat we ons druk maken over de man of vrouw die voor ons zit in de kerk. Een persoonlijke relatie onderhouden is het beste bindmiddel voor een gemeenschap. Hoe verzorg je dat? Hoe zorg je dat je iedereen, vaak genoeg, bereikt? Een mogelijkheid zou een wekelijkse nieuwsbrief kunnen zijn, zoals ze dat in Maartensdijk hebben.

10. Persoonlijke relatie met God.

Voorwaarde voor al deze aandachtspunten is, dat je zelf een band hebt met God. Als deze een plek heeft in je leven, een ervaring voor je is. Als je je hart durft open te zetten in voor- en tegenspoed, vertrouwend op Hem. Dan wil je God onder de mensen (leren) brengen.

De grootste vraag uit de toehoorders is, hoe kunnen we jongeren/studenten aanspreken. Ook zij stellen zich natuurlijk vragen over het leven, maar doen dat (bijna) niet meer binnen een religieuze context. Hoe kunnen we verbinding maken met hun wereld? Leo neemt deze prangende vraag ter harte en belooft in zijn netwerk te zoeken naar mensen die in Utrecht iets willen initiëren.

Leo vertelde ook dat, ook al ontbreekt het aan beleid van het bisdom, er in het land behoorlijk wat mooie initiatieven zijn, die ook jonge mensen trekken. Hij noemt het Stads klooster in Amsterdam, de even song in de kathedraal in Utrecht. Ook de protestantse kerk pioniert met bv. De Kliederkerk.

Als laatste onderdeel van de avond deden we een eerste poging tot "brainwriting". Een korte krachtige manier om met elkaar ideeën te delen en met elkaar daarover in gesprek te gaan. Zo kwamen bijvoorbeeld de volgende gedachten naar voren: Regels binnen de katholieke kerk die niet wezenlijk zijn, afschaffen en accent leggen op dat Godliefde is, voor iedereen. Het priesterambt verruimen naar gehuwden, vrouwen en gescheiden mensen. Stilte tijdens de vieringen inlassen. Vieringen aantrekkelijker maken. (Ook) thema's die jongeren belangrijk vinden centraal stellen bij bv. Filmfestival of lezingen.

Noot redactie: dank aan de pastoraatsgroep voor het verslag

De Werkgroep Oecumenisch Diaconaat zoekt nieuwe leden!

Om op volle kracht door te werken zoekt de werkgroep nog nieuwe enthousiaste leden. Ben je verbonden aan de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven of de HH. Michael en Laurens in De Bilt, wil je iets *doen* voor je kwetsbare medemens en wil je weten of de WOD iets voor je is, benader of mail ons dan en kom een keer kennismaken!

Het diaconaat is een kerntaak van christelijke kerken. Letterlijk betekent diaconaat het zich dienstbaar opstellen of hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Binnen de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in de dorpen De Bilt, Bilthoven en Den Dolder zijn velen dienend actief voor de medemens.

Gezamenlijk hebben deze kerken ook een werkgroep die zich inzet voor diaconale taken die de kerkgebonden diaconie overstijgen: de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD). De WOD is een werkgroep van De Raad van Kerken De Bilt en Omstreken en heeft als doel het omzien naar naasten. Zo biedt de WOD financiële of praktische hulp aan individuen en gezinnen (niet aangesloten bij de kerken of geloofsgemeenschappen) bij wie sprake is van een sociaaleconomische probleemsituatie. Deze hulp is veelal als overbrugging totdat reguliere hulp verkregen wordt.

Ook organiseert de WOD in het eigen werkgebied een jaarlijkse Kerstactie voor mensen met een smal budget. De financiële middelen voor dit diaconaat krijgt de WOD uit de diaconie of caritas van de eigen aangesloten kerken, zoals de parochiële caritasinstelling van de Martha en Mariaparochie. Voor de Kerstactie wordt de WOD de laatste jaren ook mede-gesponsord door de supermarkten waar de pasjes met bescheiden kooptegoed worden gekocht, de Albert Heijn en de Plus in Bilthoven. De afgelopen Kerst kregen 237 mensen of gezinnen een kerstpakket en 11 mensen een aandacht pakket namens de WOD en aangesloten kerken.

De acht geloofsgemeenschappen en huidige vrijwilligers van de WOD De Bilt, Bilthoven, Den Dolder:

- Wijkgemeente De Ark (PKN Bilthoven), vertegenwoordigd door Nico van Wiggen
- Wijkgemeente Centrumkerk (PKN Bilthoven), vertegenwoordigd door Susanne Heeger en Thea Zwagerman

- Wijkgemeente Dorpskerk (PKN De Bilt), vertegenwoordiging vacant
- Wijkgemeente Maria Christina Kerk (PKN Den Dolder), vertegenwoordigd door Gerrie van Rijswijk – Visser
- Michael-Laurens Gemeenschap (Rooms Katholieke HH Martha en Maria parochie), vertegenwoordigd door Cécile van Els
- Oosterlichtkerk (voormalige Immanuelkerk en Opstandingskerk, PKN De Bilt), vertegenwoordigd door Marinus Veldhorst
- Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Rooms Katholieke HH Martha en Maria parochie), vertegenwoordiging vacant
- Vereniging De Woudkapel (Vrijzinnigen Nederland), vertegenwoordigd door Carolien de Boer.



WOD-leden bezig met de Kerstactie 2018. Vlnr: Nico van Wiggen, Carolien de Boer, Marinus Veldhorst, Cécile van Els en Thea Zwagerman.

Namens de WOD,

Cécile van Els, secretaris WOD en lid vanuit de Martha en Maria parochie (HH. Michael en Laurens)

wod.raadvankerken@gmail.com

cecile.van.els@gmail.com

Ecclesiakoor 30 jaar!

De redactie wil in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan het 30 jarige bestaan van ons koor dat al zo vele momenten onze vieringen heeft opgeluisterd met zijn herkenbare mooie liederen. De meeste koorleden zijn er al heel lang bij en samen met de nieuwere leden, waar de redacteur ook bij hoort, is het een bruisend geheel onder leiding van Peter Steijlen, die dit jaar al weer 10 jaar de dirigent is.

Als koorlid kan ik echt genieten van de mooie harmonie tussen de altten, de sopranen, de bassen en de tenoren. Afgelopen zondag werd tijdens de viering het 30 jarige bestaan gevierd. Van een aantal kerkgangers hoorde ik terug dat men weer erg blij was met de zang van het koor. Met name met het gezongen Franse lied, de Cantique de Jean Racine, vond men prachtig.

Een andere verrassing, en niet alleen voor de koorleden, was de aanwezigheid van Wilfred Kemp, die zich tijdens de dienst als tenor aansloot bij het koor en daarmee zijn eigen historie bij ons koor vorm gaf.

Onder dankzeggen aan u voor het meezingen sluit ik af met de wens dat we dat nog heel lang gezamenlijk mogen doen.



Verslag lezing in het kader van 125 jaar Michaël-Laurens Geloofsgemeenschap

Op donderdag 28 maart 2019 gaf Patrick Kuipers, rector van het Ariëns-instituut een lezing in de Michaëlkerk met als titel: **Geloven in tijden van krimp**. Hij had zijn lezing in vier paragrafen verdeeld. Allereerst sprak hij met behulp van veel cijfers uit het Kaski over de stand van zaken van onze kerk in Nederland in de laatste 15 jaar.

De kerk zit in zwaar weer, in een maatschappij, waarin individualisme steeds belangrijker is geworden en waarin het vertrouwen in instituties en dus ook de kerk sterk is gedaald. Ook veel negatieve aandacht voor onze kerk door kerksluitingen en over onthullingen over misbruik hebben ervoor gezorgd dat het aantal kerkgangers sterk is gedaald. Daarnaast wordt het vinden van vrijwilligers moeilijker, het aantal mensen dat het pastoraal team vormt daalt, evenals de inkomsten van de kerk.

Vervolgens gaf rector Kuipers een overzicht van de plannen van het aartsbisdom van de afgelopen 15 jaar. Hij noemde de al onder kardinaal Simonis ingezette bundeling van 326 parochies in 48 verbanden, wat later, onder kardinaal Eijk, leidde tot fusies van parochies. Omdat de financiële situatie van het bisdom slecht was hief kardinaal Eijk ook de vijf decanaten met hun personeel op en besloot hij in 2012 om de opleiding tot pastoraal werkers te stoppen, omdat pastoraal werkers te duur werden voor de parochies.

Tegelijkertijd zijn er cursussen gestart om vrijwilligers te trainen als catecheet, diaconaal assistent en als permanent diaken. Het is op termijn de bedoeling dat zij deze taak als onbezoldigd vrijwilliger gaan opnemen in hun parochie, naast de pastoor en eventuele parochie-vicaris (kapelaan).

Daarna sprak de rector over de nieuwe gelovigen die zich aanmelden bij de katholieke kerk en hij probeerde hen te typeren. Ze zijn vaak jong, van huis uit niet parochieel, hebben nauwelijks kennis van het geloof, maar zijn daar wel hongerig naar. Ze willen handvatten voor hun persoonlijke leven en verwachten daarbij professionele en kwalitatieve begeleiding.

Vaak organiseren ze zich zelf en maken daarbij gebruik van sociale media. Het is de verwachting (niet de doelstelling benadrukte Kuipers) dat er over 10 jaar nog zo'n 20 parochies zullen zijn, met in elke parochie twee à drie kerken. Een kerk wordt pas gesloten, wanneer het parochiebestuur daartoe besluit. Zolang een kerk zichzelf qua bemensing en financiën kan bedruipen, is er geen reden een kerk te sluiten.

Wat is er dan ten slotte nodig voor de toekomst? Rector Kuipers noemde drie boeken die daarbij behulpzaam kunnen zijn:

- *Rebuilt: Awakening the Faithful, Reaching the Lost, and Making Church Matter* van Michael White (priester) en Tom Corcoran (zijn pastoraal medewerker)
- *Als God renoveert* van James Mallon
- *Vreemdelingen en priesters* van Stefan Paas

White is Amerikaan en Mallon Canadees, maar Paas sluit als Nederlander beter aan op onze situatie.



Met name uit dit laatste boek haalde hij een aantal gedachten die ons kunnen helpen voor de toekomst. De titel heeft Paas ontleend aan de eerste Petrusbrief, waarin deze de christenen beschrijft als vreemdelingen en priesters: “Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn... Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen (1 Petr. 2: 10-11)”.

We moeten ons nu realiseren dat we als gelovigen een minderheid zijn met beperkte invloed en in een kwetsbare positie. We moeten ons bescheiden opstellen in de maatschappij, maar we moeten onze identiteit niet verloochenen. In dat opzicht lijken we op de vroege christengemeenten.

Het tweede citaat dat Paas gebruikt gaat over priesters: “U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht (1 Petr. 2:9)”.

Dat geldt voor ons allemaal. Wij vertegenwoordigen als kerk God bij de mensen, maar dat moeten we doen met een dienende, vriendelijke, geduldige en getuigende levensstijl en daarbij niet teveel pretenties hebben. Niet alleen de gewijde voorgangers hebben deze taak. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft alle gelovigen deze priesterlijke taak opgedragen

Na de pauze was er ruimte voor vragen die heel adequaat door rector Kuipers werden beantwoord. Hij benadrukte dat we als gemeenschap vooral uitnodigend, laagdrempelig en open moeten zijn voor mensen die in onze kerk komen, ook in onze liturgie. Iemand die voor het eerst in onze kerk komt en na afloop bij de koffie door niemand wordt aangesproken is waarschijnlijk ook voor het laatst geweest.

We sloten de avond af met het schriftelijk uitwisselen van ideeën naar aanleiding van deze lezing. De ideeën die genoemd werden hadden vooral te maken met gastvrij/uitnodigend zijn, je laten zien als kerk, vreemdelingen uitnodigen, terug naar de kern/bron gaan, activiteiten organiseren en sociale media gaan gebruiken.

Dit was de tweede lezing in de vierdelige serie “*De toekomst van onze kerk*”. De volgende lezing is door Erik Borgman op donderdag 11 april getiteld “*Denken over opbouw in tijden van afbraak*”.

Willy Eurlings

Onderhoud kerkhof: 6 april tussen 9 en 12 uur.

2019	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Kerkhof	6	18		13	31		26		
Gebouwen			22			14		30	14



Aan of afmelden voor de nieuwsbrief:

Om de kosten voor onze locatie te beperken, is bewust gekozen voor een digitale nieuwsbrief. U kunt zich voor deze brief af- en aanmelden via de locatiesite. Voor aanmelden: klik op **contact** en vervolgens op **aanmeldformulier** of klik op deze link [aanmelden](#). Neem contact op met het secretariaat als u problemen ondervindt.