



Weekbrief Maartenskoerier 17 - 24 nov. 2019

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP Inspirerende retraite voor werkgroep van woord en communie bij Franciscanen

Met maar liefst tien mensen hebben we op 8 november een hele vrijdag doorgebracht in het stadsklooster van de Franciscanen in Osdorp, aan de Derkinderenstraat. De broeders wonen en bidden daar in een huiselijk klooster, midden in een wijk die voor het grootste deel wordt bepaald door moslims. Daar hebben de broeders ook een goede band mee, zoals Franciscus dat ook deed op zijn weg naar het Heilige Land. Daar in dat stadsklooster hebben we als groep in de ochtend onder leiding van pastoraal werker Wies Sarot hardop nagedacht over de vraag hoe een Bijbelse tekst tot je hart en je verstand kan doordringen. Iedere deelnemer moest aangeven welke regel of welk woord hem of haar hadden geraakt in het evangelie van 10 november. Dat leverde een intense gedachtewisseling die in alle vrijheid plaatsvond. Daarmee werd dit een kostbare ochtend die iedereen leerde om het Bijbelse verhaal te durven verbinden met je eigen ervaringen in het leven. In de middag was er eerst tijd voor een heerlijke wandeling door het Rembrandtpark achter het stadsklooster La Verna. Daarna nam Annemieke de Jong ons mee naar een land dat we meestal niet betreden: het terrein van de mystagogie. Ofwel hoe leid je mensen in de kerk binnen in het geheim van God met ons? Anders gezegd: hoe ga je zelf dat geheim tegemoet? En steeds meer kwam het aan op die ene vraag: geloof je zelf wat je doet? Die vraag geldt niet alleen de wocogroep, maar ons allemaal: geloven

we in wat we doen? Die vraag is zeer persoonlijk en bepaalt hoe je als vrijwilliger dichter bij God kunt komen of hoe je als bestuurder soms mag ervaren hoe God jou nadert.

Met die vraag en deze opdracht - geloof je wat je doet – vierden we rond de klok van 18.00 uur de vespers. Ook dat was een intense ervaring. Terwijl de lichten van de auto's op de ringweg van de A10 langs de gebedsruimte flitsten, werd het stil in onze harten en groeide de dankbaarheid om deze waardevolle dag. Die werd afgesloten met een maaltijd bij de broeders, zeven in getal. Ook dat was een boeiende ervaring, met een dominee die al vijf jaar het leven van de broeders deelt en met een zuster uit Zimbabwe die ook arts is en een jaar lang getraind wordt in het Tropen Instituut. Wat is het grootste probleem in Zimbabwe, vroegen we haar. HIV, antwoordde ze. En wat is de oplossing? Condooms, wist ze zeker. Als arts kan ik niet anders, zei ze. In dit stadsklooster komen leven en geloof op een realistische manier samen. Deze zuster uit Zimbabwe was daar het levende bewijs van.



Nieuwe Bijbelavonden in de Adventstijd

In de beste traditie van Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg wordt er in de komende Advent weer gestudeerd op

de Bijbel: dit keer het boek Handelingen van de Apostelen. Dat boek beschrijft de verspreiding van het christendom in het Romeinse Rijk. Het boek beslaat 28 hoofdstukken, voor elke dag in de Advent een hoofdstuk. Dit weerspiegelt de begintijd van het christendom en sluit daarom goed aan bij eerdere sessies. Toen is er vooral over Paulus gelezen. Dit boek van Handelingen geeft het grotere verband van alle brieven van Paulus weer. Dus komt in de Handelingen Paulus weer vaak aan bod (in hoofdstukken 13-28), maar ook Petrus zal centraal staan in de hoofdstukken 1 tot 12. Petrus heeft Jezus van nabij meegemaakt, Paulus kwam er pas later bij en heeft Jezus nooit gezien. Ieder die in de weken naar Kerstmis toe dichter bij het begin van onze kerk wil komen en wil begrijpen wat die eerste groepen hebben doorstaan, doet er goed

aan deze Bijbelse avonden te volgen en tevoren te bestuderen. De avonden beginnen op 28 november met René Alkema die de eerste vijf hoofdstukken gaat lezen. Op 4 december is Eduard Verhoef de begeleider, met de volgende zeven hoofdstukken. Hij neemt ons ook mee naar een tentoonstelling over Paulus in Breukelen. Op 12 december is het de beurt aan René Grotenhuis die ingaat op de tweestrijd binnen de christengemeente van het begin. Daarmee wordt ook duidelijk dat er altijd spanningen zijn geweest, ook in het eerste begin. En op 19 december sluit Eduard Verhoef af met de belevenissen van Paulus in Filippi. Voor deze serie is iedere Bijbel geschikt: van Statenvertaling tot Nieuwe Bijbel Vertaling. Het is wel verstandig tevoren aan te geven wie gaan meedoen. Dat kan bij Johan van Stralen (tijohvanstralen@casema.nl).

In het weekend van 23 en 24 november is na afloop van de vieringen (zaterdag om 14.30 uur, zondag om 10.30 uur) de **Wereldwinkel** weer present met allerlei gezellige cadeauartikelen en lekkernijen. Van harte aanbevolen!

Zondag 24 november, aansluitend aan het koffiedrinken na de viering, introductie Parochiereis april 2020.

Zaterdag 23 nov. 14.30:
eucharistieviering
 pastor Jozef Wissink
 samenzang
 Sacrament van Bemoediging

Zondag 24 nov. 10.30:
eucharistieviering
 pastor Jozef Wissink
 samenzang

Zondag 1 dec. 10.30:
Open Huisviering
 Martine Sloezarwij
 Familiekoor
 collecte Adventsactie

Misintentie zaterdag 23 november: ouders Verweij en Miltenburg
Misintenties zondag 24 november: mevrouw Trees Joosten – Thomas;
familie J.C. Kemp – Vendrig; heer Jan van Lijden; heer en mevrouw Richard en
Georgette le Mans; mevrouw Maria Smet – Strig; mevrouw Loes Spanjaart –
Krösing; ouders Stornebrink – Korrel

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com