

Beide taken strijden qua prioriteit om voorrang

Margriet Notavan Kampen

SOEST Deze maand is mij de eer te beurt gevallen om de rubriek te vullen met schrijfsels over wat mij bezig houdt en mijn belevenissen van de afgelopen week. Denkend aan de uitdrukking van Pipi Langkous („Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan“) heb ik op de vraag van redacteur Johan spontaan ja gezegd. Ik houd wel van uitdagingen.

EVEN VOORSTELLEN Omdat we elkaar de komende weken vaker zullen ontmoeten, zal ik me eerst maar eens even voorstellen. Ik ben Margriet Notavan Kampen, geboren in Voorhout, getrouwd met Hans, moeder van Janneke en sinds 1975 woonachtig in Soest.

PAROCHIE Mijn dagen vul ik met werken in onze eigen optiekzaak en als onbezoldigd vicevoorzitter binnen het bestuur van de HH Martha en Mariaparochie. Onze fusieparochie telt negen kerken en u zult zich



Prive

voor kunnen stellen dat beide taken qua prioriteit soms om de voorrang strijden. Maar ja, ik ben nu eenmaal alleen in deze combinatie verkrijgbaar. Daarnaast geniet ik enorm van onze dochter en haar beide zoons en van mijn horizon verruimen.

CRIMINALITEIT Maandagavond woonde ik de themabijeenkomst

voor ondernemers bij over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Door intensief samenwerken van gemeentes, politie en justitie, waarvoor de Baarnse burgemeester Mark Röell deze avond de term ‘maatschappelijke coalitie’ gebruikte, wordt de slagkracht tegen deze misdaden gelukkig steeds groter. We hoorden hoe je een drugspan kunt herkennen, welke transacties dubieus kunnen zijn en zelfs hoe XTC ruikt. Gelukkig bleek het meeste niet op onze directe omgeving van toepassing maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

ADVENT Afgelopen zondag is de Advent begonnen, de tijd van voorbereiding op Kerstmis, die voor mij traditiegetrouw begint met het ophangen van de verlichte kerstster voor ons raam, de lichtjes in de bloembak buiten en het maken van een adventskrans met daarin vier kaarsen. Zondagochtend hebben we de eerste kaars aangestoken en elke zondag steken we er weer een bij aan tot ze alle vier branden en het licht op volle sterkte is.



Margriet Notavan

● Het eerste van de vier adventskaarsjes brandt.

SINTERKLAAS Ieder achter een eigen bureau hebben Hans en ik, terwijl de jukebox Sinterklaasliedjes speelde, rijmpjes gemaakt voor bij de cadeaus voor wanneer we met elkaar Sinterklaas vieren. De kleinzoons, eigenlijk ‘groot-

zoons’, omdat de oudste al langer is dan wij, geloven al lang niet meer in Sinterklaas. Maar pakjes krijgen en plaagstootjes uitdelen in een rijm blijven natuurlijk altijd een feest, hoe groot of klein, oud of jong je ook bent.