

	<b>WEEKBRIEF</b> <b>19 – 26 januari 2020</b>	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a> Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a>
---	---	--

## NIEUWS UIT EIGEN

### GELOOFSGEMEENSCHAP

#### **Oproep tot eenheid onder christenen maar ook tot vrede met elkaar**

Dit is de dag, dit is het weekend om te bidden voor een einde aan de verdeeldheid. In onze eigen kring waar we ook zijn: familie, werk, vereniging, kerk of hobby. Overal ontmoeten we mensen die met ons van mening verschillen, overal ervaren we dat we het niet alleen voor het zeggen hebben. En toch moeten we samen door één deur, mogen we weer een poging wagen om het eens te worden met elkaar. Dat lukt alleen maar als we onszelf wat kleiner maken zodat de ander makkelijker dichterbij kan komen. Dat gaat zo tussen kerken, tussen christenen, binnen een vereniging, in het gezin, bij het vrijwilligerswerk. Zelf kleiner en deemoediger worden is de enige weg naar vrede. Het gaat niet om je eigen gelijk en ook niet om je eigen eer, het gaat er ten diepste om of we de weg van Christus willen volgen en eenheid en vrede nastreven. Dat zijn de openingswoorden van deze weekbrief, aan het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen en voor de Vrede waar dan ook.

#### **Evensong past bij Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen en is groot succes**

Het was een primeur, de Evensong op zaterdagavond. Maar deze vesperdienst paste heel goed bij de tijd van het jaar. We

baden voor eenheid en vrede, we zongen daar zelfs voor. Over Christus die ons licht is. Het was donker buiten en donker in de kerk en we mochten zingen over ons verlangen naar licht in het duister, naar waarheid en goedheid in ons leven, naar vrede in ons hart om meer volgelingen van Christus te worden. “Christ be our Light”, dat was het eerste lied dat gezongen is, dat is de richtingwijzer in ons leven. We zongen dit in de Evensong, bij het sluiten van de dag en bij het vallen van de avond. Met bijna 200 mensen, bekenden en onbekenden die meezongen uit volle borst en het licht van Christus over ons heen lieten rollen. Dat licht werd letterlijk de kerk binnengedragen. Dat licht werd massaal toegezongen. Het werd na de overweging ook stil en het licht wenkte in het duister. Het was prachtig om mee te maken, deze primeur van de Evensong. Het was adembenemend mooi, het was meeslepend en het was verstillend. Met dank aan alle vrijwilligers, met dank aan het projectkoor van Peter Steijlen, dat hemels zong.

Met dank aan alle bezoekers die geweldig meezongen.

Met dank aan Jos van Cleef die fantastisch organiseerde.

Met dank aan Maria die over ons waakte. Niet voor niets klonk het Magnificat als een Lofzang van Maria om de Heer te danken.

**Kerk als een baken in ons leven,  
kerkbalans onmisbaar voor dat baken**

We maken als geloofsgemeenschap graag ruimte voor ieder die een beroep op ons doet. We willen gastvrij zijn voor ieder die een beroep op ons doet. We willen troost en verdieping bieden voor allen die naar onze vieringen komen. We willen verbonden zijn met onze doden door alle sterven heen en vormen één gemeenschap van levenden en doden. We

willen die hoop van leven door de dood heen meegeven aan allen die in de kerk komen. Maar we kunnen dat alleen doen als we voldoende middelen hebben om een gastvrije kerk te zijn, een plaats van troost en perspectief, een schaapsstal waar voor iedereen ruimte is. Geef daarom de komende weken aan de actie Kerkbalans, wees gul voor onze kerk want onze kerk is gul voor ieder die langskomt.

**Wat zeg je als je wilt uitleggen waarom je graag bij de kerk wilt horen?**

- Omdat God me daar roept
- Omdat ik daar steeds hoor dat mijn leven niet afhangt van bezit, prestatie en succes
- Omdat God en de geloofsgemeenschap me niet aan mijn lot overlaten
- Omdat het in kerk om rust, ruimte en diepte gaat
- Omdat ik door God in de kerk geheeld word
- Omdat God me in de kerk geboren heeft laten worden en ik niet anders kan
- Omdat de kerk een plek is waar God me in Christus wil ontmoeten
- Omdat mijn ziel het nodig heeft te worden aangeraakt door de genade
- Omdat de kerk van mij een wereldburger maakt
- Omdat de kerk me steeds herinnert aan die ene opdracht: bemin en word bemin
- Omdat de kerk me verbindt met de doden door alle sterven heen
- Omdat de kerk wereldwijd me laat voelen dat ik me verbonden weet met alle mensen op de wereld
- Omdat de kerk me rituelen geeft als een handvat in het bestaan
- Omdat ik in de kerk kan bidden bij Maria
- Omdat ik soms zelf niet kan bidden en hoor dat de gemeenschap voor me bidt
- Omdat ik vaak gedragen word door de liederen
- Omdat ik het fijn vind om na afloop koffie te drinken
- Omdat de kerk voor mij als een familie is die voor mij zorgt
- Omdat de kerk over mij en juist niet over mij gaat, maar over de Eeuwige

<b>Zaterdag 25 januari 19.00:</b> <b>Eucharistieviering</b> <b>Pastor Jozef Wissink</b> <b>Samenzang</b>	<b>Zondag 26 januari 10.30:</b> <b>Eucharistieviering</b> <b>Pastor Jozef Wissink</b> <b>Maartenskoor</b>	<b>Zondag 2 februari 09.00 uur:</b> <b>Kinderkerk 09.15 uur</b> <b>10.30 uur: Open Huisviering</b> <b>Familiekoor</b>
---	--	--

**Misintenties zaterdag 25 januari:** heer Ton van Vulpen

**Misintenties zondag 26 januari:** heer Theo Andringa; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; mevrouw Trees Joosten – Thomas; familie J.C. Kemp – Vendrig; heer Dirk Klaarenbeek; heer Jan van Lijden