

Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes – maart 2020

Puzzelen

Het maken van een legpuzzel van 1000 stukjes is voor mij de ultieme bezigheid om bij te komen van de dagelijkse drukte en beslommingen. Het is ontspannend, nergens voor nodig, puur voor je plezier. Je kunt ermee beginnen en ophouden wanneer je wil, tenminste in theorie. De praktijk is weerbarstiger, nog even dat stukje, en dan nog één en nog één Voor je het weet is er weer een uur voorbij. Maar wat geeft het?

Het maken van een legpuzzel geeft mij rust, en gezelligheid. Samen, maar ook alleen met een muziekje en een pot thee. En het geeft voldoening, niet alleen als de puzzel af is, maar ook bij elk stukje dat ik, soms na lang zoeken, op z'n plaats kan leggen zodat langzaam de afbeelding verschijnt.



Metafoor

Tijdens het puzzelen bedacht ik mij dat het proces een metafoor is voor het dagelijks leven. Waar en hoe te beginnen? In het dagelijks leven is dat bij een nieuwe klus niet altijd even duidelijk. Wat heerlijk dat dat bij een legpuzzel wel zo is. Tenminste voor mij. Ik begin met het zoeken en leggen van de kant- en hoekstukjes. Zo ontstaat er een kader voor de verdere

invulling. Ik hou wel van overzicht, enige orde en structuur. De volgende stap is dan ook dat ik stukjes ga sorteren op kleur en later, als er minder stukjes over zijn, ook op vorm. Al doende kom je dan stukjes tegen die duidelijk herkenbaar zijn.

Perspectief en context

Van veel stukjes is het makkelijk te zien waar ze horen. Het is echter ook heel verrassend om te ervaren dat als je een stukje een halve of een kwartslag draait, het perspectief zo verandert dat blijkt dat het op een heel andere plek thuishoort dan ik eerder dacht. Dat geldt ook voor het leven, soms moet je eens heel anders tegen iets aankijken om te zien hoe het verder moet.

Geloven is als een legpuzzel

Geloven is ook net als het maken van een legpuzzel. Je begint met één stukje en langzaam maar zeker ga je zien wat het moet worden. Soms moet je goed zoeken en soms is het heel gemakkelijk. Elk stukje is anders en toch horen alle stukjes bij elkaar. Zo is het ook met Gods plan. Hij weet hoe het gaat worden, ook al snappen wij er eerst niets van. Hij weet dat alles straks zal passen en dat er een prachtig geheel uitkomt.

Een legpuzzel laat zien dat het perspectief van waaruit je naar de wereld kijkt van invloed is op het ervaren van de wereld en hoe belangrijk de context is voor 'losse' gebeurtenissen. Alles hangt met elkaar samen. Niets staat op zichzelf.

Ik wens iedereen een open blik waarbij alle stukjes op hun plaats mogen vallen.

*Mascha van Oosterhout
Locatieraad*

In dankbare herinnering

Anna Gesina Snelder-Kaarsgaren



Anneke is geboren te Laren op 2 september 1941. Ze volgde de opleiding voor onderwijzeres en nadat ze was afgestudeerd kreeg ze in 1960 als 19-jarige een baan op de Mariaschool in Eemnes, toen nog een jongensschool. Met een korte onderbreking is ze tot 2006 als onderwijzeres verbonden gebleven aan de Mariaschool. Ze heeft dus heel veel Eemnesser kinderen onder haar hoede gehad. Veel oud-leerlingen bewaren goede herinneringen aan haar.

Anneke was creatief en vanaf 1977 heeft ze zich ingezet om kinderen toneel te leren spelen bij de Eemnesser toneelvereniging Deo et Arti. Ze schreef de toneelstukken meestal zelf en ze regisseerde ze ook. Tot 2018 bracht ze met de kinderen jaarlijks een stuk op de planken. Bij haar afscheid is ze benoemd tot erelid van Deo et Arti.

In 1980 is Anneke met haar gezin komen wonen aan de Meentweg in Eemnes. Daar is ze op zaterdag 11 januari jongstleden totaal onverwacht overleden. In kleine kring is afscheid genomen van Anneke.

Twee rechterhanden?

Kom zaterdag 4 april naar de klusdag

Twee linkerhanden?

Ook voor u hebben we op 4 april tal van klusjes

Een linker en rechter hand?

Gezellig als u ook komt helpen

8 maart, 10.00 uur: Gezinsviering Wie is die man die stralen kan?



Zondag 8 maart is er een gezinsviering m.m.v. het jongerenkoor om 10.00 uur in de Nicolaaskerk

Er is iets met Jezus, Hij is anders dan andere mensen. De leerlingen van Jezus hebben dat wel gemerkt, maar het is niet eenvoudig om te begrijpen waarom Hij anders is. Op een dag neemt Jezus drie van zijn vrienden mee de berg op om te bidden. En daar gebeurt iets wonderlijks. Jezus begint te stralen.... Waar komt dat vandaan?

Gaan de leerlingen met een antwoord op hun vragen de berg weer af? Of duurt het nog heel lang voordat ze het allemaal snappen. En wij, kunnen wij het eigenlijk wel begrijpen?

Viering thuis beluisteren

Weet u dat u een kerkviering thuis kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl. Ook is het mogelijk een viering achteraf te beluisteren. Dat werkt via dezelfde link. Vieringen worden daar ongeveer 12 weken bewaard. Dat is onder andere fijn voor mensen die door omstandigheden of om gezondheidsredenen een viering niet kunnen meemaken. Bijvoorbeeld bij uitvaarten is het dan fijn om thuis de dienst te kunnen volgen, of deze later na te luisteren.

8 maart, 12.00 uur: Kidskerk We gaan muziek maken



In de dikke bijbel staan een heleboel liedjes. En sommigen zijn beslist de moeite waard. We gaan eens kijken of we een leuk lied kunnen vinden. Natuurlijk hoort bij zingen ook het maken van muziek. Daarom gaan we leuke muziekinstrumentjes maken.

Kom je ook? Spaar maar vast bussen, doosjes en rolletjes!

Vormsel 2021

Afgelopen jaar was de werkgroep vormsel werkeloos. Dat voelde niet zo goed. We misten de enthousiaste gesprekken en de leuke activiteiten met de vormelingen. Maar ja, er waren maar een paar potentiële vormelingen en voor leerlingen in groep acht is het helemaal niet leuk om in een te klein groepje te zitten.



Gelukkig kunnen we dit jaar al starten met een paar aanmeldingen. En we hopen dat er nog vele opgaven bij komen. Denk je er ook over om je zoon of dochter mee te laten doen met de vormselvoorbereiding, maar wil je graag eerst weten hoe en wat? Kom dan naar de informatieavond op 8 april om 20.00 uur in de Schoter naast de kerk, Wakkerendijk 60.

We starten op 6 mei met het project zelf, dat voorbereidt op de vormsel-viering in februari 2021. Kinderen uit groep acht of de eerste klas van de middelbare school zijn van harte welkom. Maar ook als je ouder bent dan twaalf, ben je welkom op de informatieavond. Dan bekijken we ter plekke wat voor jou de beste weg is naar het vormsel. Want het vormsel is zeker niet alleen iets voor de jeugd!

Meedoen met het project betekent dat je je oriënteert op het vormsel, volgend jaar januari beslis je zelf of je echt gevormd wilt worden door de bisschop. Want het vormsel is, anders dan het doopsel, iets dat alleen jij zelf kan beslissen. Maar je kan natuurlijk niet goed beslissen, als je ergens niets van af weet!

Maandelijks komen we bij elkaar, soms in Soest, soms in Eemnes, soms gaan we samen op pad, naar de leefgemeenschap Emmaüs in Haarzuilens of naar de bisschop in Utrecht. We kijken film en we stoken vuurtjes, we eten samen en we lachen samen. Wij hebben er weer heel veel zin in. Want zoals gezegd, we hebben het gemist! Namens de werkgroep vormsel.

Wies Sarot

sarot@marthamaria.nl



22 maart start nieuwe inzameling

Als dit blad bij u op de mat valt, zijn we al in de 40-dagentijd beland. Tijdens de openbare vergadering van 9 februari jongstleden heb ik u al verteld dat de opbrengst met Kerstmis weer geweldig was. Een attentiepuntje is wel dat de Voedselbank geen alcoholische dranken verstrekt, hoe goed ook bedoeld. Alle etenswaren die buiten de koeling bewaard kunnen worden, alsmede dranken en was- en verzorgingsproducten zijn altijd van harte welkom.

Het is helaas nog zo dat er veel gezinnen afhankelijk zijn van de Voedselbank. Vanaf 22 maart t/m Pasen staan de kratten er dan ook weer en verder vindt u achter in de kerk de nieuwe Voedselbankkrant.

Namens de Voedselbank alvast hartelijk bedankt voor al uw gulle gaven.

Henk Hendriks

Locatieraad

Veiligheid in en om de kerk

Elke organisatie waar mensen aan het werk zijn, of simpelweg aanwezig zijn, moet nadenken over de veiligheid van deze mensen. Dat geldt voor medewerkers die in loondienst zijn maar ook voor organisaties met alleen vrijwilligers. Of het nu gaat om een bedrijf, of in ons geval om een kerk, er moet nagedacht worden over de risico's en welke maatregelen er nodig zijn om ongevallen te voorkomen.

Daarvoor is een term bedacht en dat heet de Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg de RI&E. Om de risico's in kaart te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van een checklist om te kijken of je wel overal aan gedacht hebt. Het is de bedoeling dat we zeer binnenkort aan de gang gaan met het opstellen van een dergelijke RI&E. Vooruitlopend op de uitgebreide vorm van de inventarisatie heb ik bij de openbare vergadering op 9 februari enkele voorbeelden genoemd om aan te geven waar het om gaat. Zo staat er bijvoorbeeld in de wet een passage voor het werken in besloten ruimten, ruimten waar je niet snel in en uit kunt. Dat geldt onder andere voor werkzaamheden aan de bovenzijde van het gewelf of in de toren. Er moet dan altijd een tweede persoon de wacht houden bij de ingang zodat er in geval van een calamiteit alarm geslagen kan worden. Een tweede voorbeeld was dat het raadzaam is om een mobiele telefoon mee te nemen als je alleen in of bij de kerk werkzaamheden hebt. Op die manier kun je altijd hulp invoeren als je iets overkomt.

Dit is zomaar een greep uit de diverse risico's die de redelijk normale werkzaamheden met zich meebrengen en de voorgestelde maatregelen. Bij de inventarisatie zullen er ongetwijfeld nog meerdere volgen. Mocht je zelf onveilige situaties tegenkomen dan hebben we natuurlijk ook graag aanvullingen op dit gebied.

Als zich een calamiteit voordoet moeten we er ook voor zorgen dat we de goede maatregelen nemen. Calamiteiten kunnen op het persoonlijke vlak liggen en daarvoor worden er mensen opgeleid voor reanimatie en gebruik van de AED. Een andere calamiteit zou bijvoorbeeld brand kunnen zijn in de kerk. Voor een beginnende brand zou het handig zijn als we daar ook handelend zouden kunnen optreden. Dat betekent onder andere goed kunnen omgaan met de kleine blusmiddelen die her en der in de ruimten aanwezig zijn. Van belang is natuurlijk dat je op de hoogte bent van de plaats van de blusmiddelen.

Achter in de kerk hangt een plattegrond met daarop de plaats van de brandblussers.

In geval van een brand is het belangrijkste dat iedereen snel naar buiten gaat. Hoe we dat gaan organiseren hebben we opgeschreven in een calamiteitenplan, ook wel een ontruimingsplan genoemd. In dat plan is een belangrijke taak ingeruimd voor de koster en de leden van de Locatieraad en Pastoraatgroep. Wij zijn van plan binnenkort daarmee een keer te gaan oefenen. Voor u als kerkgangers is het van belang te weten waar u naar toe moet en ook de instructies opvolgt van diegenen die de ontruiming leiden. Er zijn twee vluchtwegen: de hoofdingang waar de grote deuren een panieksluiting hebben en de Bloemenkapel. De voorste helft van de kerk wordt verwacht te vluchten via de Bloemenkapel. Het is belangrijk de vluchtwegen altijd vrij te houden, dus niet de Bloemenkapel als opslagruimte te gebruiken of een auto te parkeren voor de grote toegangsdeuren. Mocht u bij een calamiteit de kerk, of een van de andere gebouwen, verlaten hebben, ga dan niet onmiddellijk naar huis. Er moet vastgesteld kunnen worden of iedereen veilig is. Ga altijd naar het verzamelpunt achter De Schoter, nabij het groene bord dat daar is opgehangen. (zie foto)



Om op calamiteiten voorbereid te zijn is het nodig dat we voldoende opgeleide mensen in ons midden hebben. Het is dan ook de bedoeling dat meerdere mensen een basisopleiding hebben of krijgen in levensreddende handelingen en brandbestrijding. Wij zijn dan ook op zoek naar medeparochianen die al een z.g. BHV-opleiding (Bedrijfshulpverlening) in hun bezit hebben.

Als je een dergelijke opleiding hebt zou je dat dan door willen geven naar ondergetekende via kerkeembeheer@gmail.com.

*Jos Willink
locatieraad*

Verslag Seniorencatechese

13 februari

Thema: 'Als je verliest.....'

Deze indrukwekkende tekst: 'Als je verliest, heb je niet verloren' van Claudia de Breij, hoorde ik oprecht door haar gezongen op oudejaarsavond 2019 in haar conference op TV. Daarin zingt zij:

'We hebben wel verloren, maar we zijn het niet. Hef het glas op de verliezers, proost op wat ooit was. Wie niet weet wat verliezen is, proeft ook nooit de winst.'



We luisterden inspannend naar het lied: 'Proost op de verliezers', waarna wij onderstaande tekst lazen.

Een andere uitspraak is: 'De winst van het verliezen is vele malen groter dan de roes van het winnen'.

Hoe vaak denken wij niet: had ik maar dit, kon ik maar dat. Soms is verliezen niet eerlijk, maar vaak wel oprecht. Verliezen kan je ziel zachter maken en je hart groter. Ook die jij in jouw leven hebt verloren, leeft voor altijd bij jou. Eens zullen we winnen, want we zijn met meer. Je hebt dan wel verloren, maar je bent het niet.

Opnieuw lieten wij het lied klinken en luisterden nogmaals. Daarna vertelden we aan elkaar ervaringen naar aanleiding van de volgende vragen.

Vragen:

1. je gezondheid verliezen, je baan verliezen, een goede vriend of vriendin verliezen: Hoe ga jij daar mee om?

"Voor mij is verliezen, qua gezondheid, nooit winst. Vooral als je ouder wordt".

"Eén van mijn hobby's is borduren. Sinds ik artrose heb gaat dat niet meer. Ik wilde voor mijn kleinkind iets maken. Toen zei een vriendin van mij: als jij nu een ontwerp bedenkt maak ik het. Het is heel mooi geworden en de vriendschap met mijn vriendin is nog intenser geworden. Dus pure winst".

2. Verliezen doet pijn, verliezen geeft verdriet, rouw. Verliezen maak je arm of rijker. Wat betekent dat voor jou, heb je een voorbeeld?

"Het is al jaren geleden dat ik scheidde van mijn man, die intussen is overleden. Ik had geen goed leven bij hem. Niemand begreep het. Ik kon ook niet bij iemand terecht, moest het helemaal alleen doen. Die kracht heeft mij er over heen geholpen, dat is pure winst".

"Volgens mij trouwt iedere vrouw, mede, om kinderen te kunnen krijgen. Als dat niet gebeurt heb je daar verdriet over. Het duurt heel lang, maar uiteindelijk heb ik het weten te aanvaarden en belangrijker: overwonnen! Dat noem ik winst".

"Wij hebben onze zoon verloren, hij was veertig, getrouwd en twee kinderen. Men zegt dat het slijt met de jaren, maar dat is niet zo. Marinus van den Berg, ziekenhuispastor, schreef een boekje: 'Pijn dat nooit overgaat'. Dat geldt voor mij. Verliezen van een kind, die pijn draag je altijd met je mee".

"Ik heb in mijn jeugd veel verdriet meegemaakt en in mijn verdere leven is mij ook weinig bespaard gebleven. Ik heb geleerd om met die tegenslagen te leven. Ik mag van mij zelf niet meer huilen. Als ik die neiging krijg, spreek ik mijzelf toe. Het is voor mij letterlijk over-leven. Dat houdt mij op de been".

Aan het eind van het gesprek luisterden wij nog naar het mooie lied van Claudia de Breij: 'Mag ik dan bij jou'. Een traantje werd weggepinkt.....

Joop Goes, gespreksleider.

De volgende seniorencatechese is op donderdag 12 maart 2020 om 11 uur, na de Woord- en Communieviering en de koffie. Welkom.

Aanleveren kopij uiterlijk 16 maart. Ingezonden stukken a.u.b. niet meer dan 350 woorden.

Lezing over Pater Frans van der Lugt S.J.



Cilia ter Horst, kenner van het leven en werk, van deze pater zal op 17 maart om 20.00 uur in de Schoter hier dieper op ingaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:

www.rkeemnes.nl

Aanmelden is niet nodig.

Gaby Beens en Ben Geerligs
Volwassenencatechese

Rectificatie

In het vorige Zeem Nieuws vermeldde het In Memoriam van de heer Jan van den Berg dat hij op 15 januari rustig is ingeslapen. Er had moeten staan dat hij na een onrustige dag en een onrustige nacht op de middag van 15 januari is overleden.

Onze excuses.

Liturgierooster

Datum	Viering	Koor	Voorganger	Bijzonderheden
zo 8 mrt	Communieviering	Jongerenkoor	W. Sarot	2 ^e zondag van de vasten
zo 8 mrt				11.30 uur kidskerk
do 12 mrt	Communieviering		J. Goes	seniorencatechese
zo 15 mrt	Eucharistieviering	Samenzang	R. Vonhögen	3 ^e zondag van de vasten
do 19 mrt	Eucharistieviering		J. Skiba	
zo 22 mrt	Communieviering	Samenzang	C. van Loon	4 ^e zondag van de vasten
do 26 mrt	Communieviering	PGV		
zo 29 mrt	Eucharistieviering	Gemengd koor	M. Meneses	5 ^e zondag van de vasten
do 2 apr	Eucharistieviering		M. Meneses	
zo 5 apr	Communieviering	Kinderkoor	W. Sarot	Palmzondag
do 9 apr	Eucharistieviering	Samenzang	W. Veldhuis	19.00 uur Witte Donderdag
vrij 10 apr			W. Sarot	15.00 uur Kruisweg
vrij 10 apr		Samenzang	PGV	19.00 uur Goede Vrijdag
za 11 apr	Eucharistieviering	Jongerenkoor	W. Veldhuis	21.00 uur Paaswake

Alle vieringen zijn om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Website:

rkeemnes.nl

Redactie:

e-mail: kerkeemzeem@gmail.com

Locatiesecretariaat:

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Telefoon: 035-5312789

Alléén bij overlijden: 035-6035518

Het locatiesecretariaat is geopend op

maandag 9.00 – 12.00 uur en

donderdag 9.00 – 13.00 uur

e-mail: Nicolaaskerk@zonnet.nl

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35

Kerkbalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Ledenadministratie:

Gea van der Heiden

Vierkante Bosje 53, Eemnes

kerkeemleden@gmail.com

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 035-5310995

Pastoraatgroep:

Lidy Kouwenhoven 035-5315206

Carel Jungerling 035-5387601

Hans Albers 06-26744574

Kerkhofcommissie:

Nico Seure 06-10157979

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Vertrouwenspersoon

Loes Wiggerts 06-40415684

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout

kerkeemsecr@gmail.com

budgethouder: John van der Kolk

kerkeempenn@gmail.com (financiën)

gebouwenbeheer: Jos Willink

kerkeembeheer@gmail.com

beraad Diaconie: Henk Hendriks

kerkeemdiaconie@gmail.com

beraad Liturgie: Anton Eek

kerkeemliturgie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden

kerkeemcomm@gmail.com