

	WEEKBRIEF 1 – 8 maart 2020	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	---	--

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Coronavirus raakt ook de manier waarop we liturgie vieren

Dit weekend hebben de Nederlandse bisschoppen alle parochies een brief gestuurd met maatregelen voor de liturgie vanwege het coronavirus. De bisschoppen schrijven dat in de wereldkerk meerdere episcopaten al voorzorgsmaatregelen hebben genomen. De Nederlandse bisschoppen nemen hun verantwoordelijkheid nu het coronavirus ook ons land heeft bereikt. Waar komen de voorzorgsmaatregelen op neer:
- tijdens de viering is het niet meer mogelijk de communie op de tong te geven

- de communie wordt alleen op de hand gegeven, door dezelfde celebrant. Dit betekent dat er maar op één plek de communie wordt uitgereikt, steeds door dezelfde celebrant of lekenvoorganger
- de kelk wordt alleen door de celebrant gebruikt
- de wijwatervaten worden leeg gemaakt; bij het binnengaan en vertrek van de kerkgangers kan er dus geen gebruik van het wijwater worden gemaakt
- kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand, uit vrees voor besmetting. De vrede wordt ons toegewenst door de voorganger of celebrant. Daar blijft het bij.

Mooie tekst van Marinus van den Berg over vredeswens (nu handen geven wordt ontraden)

Vrede wens ik jou met ogen
Vrede wens ik jou aankijkend
Vrede wens ik jou luisterend met mijn hart
Vrede wens ik me toewendend naar jou
Vrede wens ik jou niet afwijzend
Vrede wens ik jou in gebed
Vrede wensen we elkaar
Solidair en stil
Vrede in Naam van de Barmhartige
die ons op handen draagt
Tekst Marinus van den Berg, 29-2-2020

Schermen om kerkgangers – ook zij die voor de eerste keer komen – meer bij viering te betrekken

In alle boeken die schrijven over een nieuwe bloei van de kerk in Nederland wordt als één van de prioriteiten genoemd dat kerkgangers meer bij de viering moeten worden betrokken. Schermen zijn daartoe het beste instrument, met een eigentijdse audio-installatie. Als we

een uitnodigende en gastvrije kerk willen zijn, als we mensen die voor de eerste keer komen een beetje op hun gemak willen stellen, als we de liturgie voor buitenstaanders willen uitleggen en als we met onze kerk interessant willen blijven voor koren, herdenkingen, uitvaarten en symposia, dan zijn schermen het medium om alles en iedereen te verbinden. Ze hangen nu. En dat is een bijzondere klus

geweest. We gaan nog demonstreren wat er allemaal kan, we leggen nog uit welke keuzes we hebben gemaakt en we gaan deze schermen nog officieel in gebruik nemen. Maar voor nu is het belangrijkste: ze hangen, ze doen het en ze geven prachtig geluid. Met dank aan Piet Geurtsen, Hennie Oostveen, Gijsbert van der Linden, Kees van Rooijen en Nico Alberts die een megaklus hebben geklaard, samen met de mensen van Backstage TV. Alleen al die steigers in de kerk waren indrukwekkend en maakten duidelijk wat er allemaal nodig was om deze audiovisuele apparatuur op de goede plekken te krijgen. Een groot woord van dank is er ook voor Ben Drenth die eerst samen met Gerard de Wit en daarna vaak in zijn eentje de kar heeft getrokken en onvoorstelbaar veel heeft betekend voor de registratie van onze vieringen en voor het goede geluid. Ook mag niet vergeten worden dat Ben Drenth samen met Gijsbert van der Linden verantwoordelijk is voor Victor, de digitale organist die we niet zien maar wel horen. Daarom bij alle juichen over de nieuwe techniek een diepe buiging voor alle prestaties in de afgelopen decennia van Ben Drenth.

Huispaaskaars 2020

Als u een huispaaskaars wilt bestellen is dit mogelijk bij de koster in de sacristie na de viering. **Dit moet voor 9 maart.** Telefonisch bestellen kan ook bij koster Gerard Kemp, tel. 0346-212040.

Bijbelavonden

De vasten gaat beginnen en we hopen dat het weer dan ook een beetje rustiger wordt. In de

vastentijd willen we graag met een club mensen uit Maartensdijk – De Bilt en omgeving een stukje uit de bijbel lezen. Dit keer gericht op de profeten. Vanaf 5 maart leest ieder een stukje, over de profeten in het algemeen, de profeet Amos, de profeet Jesaja en de profeet Micha. Op de donderdag in die vier weken willen we verder praten over de stukken die we gelezen hebben en met elkaar bekijken wat we er zelf over te vertellen hebben, zoals we dat afgelopen adventstijd gedaan hebben met het boek Handelingen. De teksten van de lezingen zijn klaar en liggen zondag a.s. in de Mantel. En ook in de Ontmoetingskerk, als we weten voor wie dat beter uitkomt. Een aantal mensen heeft zich al opgegeven. Bij sommigen is de mail misschien niet binnengekomen en er zijn wellicht ook nog anderen die het prettig vinden mee te doen. Is dit het geval, wil je je dan even per mail opgeven: gerard.loman@wxs.nl De kosten voor deze 4 avonden zullen € 10 bedragen, koffie inbegrepen

Filmavonden

In maart worden er drie filmavonden gehouden in de Mantel en wel op **zaterdagavond 14 maart, vrijdag 20 maart en vrijdag 27 maart.** Nadere mededelingen in de Weekbrief of op het prikbord in De Mantel. **Ouderenviering op woensdag 18 maart** om 10.30 uur. Deze morgen zal pastoor Skiba voorgaan in de eucharistieviering. Koffie en thee staan klaar om 10 uur, na afloop is er gelegenheid om na te praten en een broodje te eten. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Zondag 8 maart 09.30 uur:

Eucharistieviering

Pastor Roderick Vonhögen

Samenzang

Zondag 15 maart 10.30 uur:

WOCO-viering

Johan van Stralen

Maartenskoor

Misintenties zondag 8 maart: mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Trees Joosten – Thomas; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders Kemp - van de Burgwal; heer Jan van Lijden; heren Frans Smet en Frans Cornelus Smet; heer Dick de Wild