

	WEEKBRIEF 8 – 15 maart 2020	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	--	--

NIUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Op 15 april is de eerste open avond van onze geloofsgemeenschap in dit jaar. Om 20.00 uur in De Mantel. En iedereen is welkom.

Met vragen over Kerkbalans en onze gunstige financiële positie, met vragen over de schermen en de nieuwe audiovisuele installatie. Met vragen over de boekjes voor de vieringen. Die blijven zeker maar veel mensen willen weten wat straks de betekenis is van de boekjes in relatie tot de schermen. Met vragen over de tuinen die een moeilijk jaar achter de rug hebben en in elk geval meer zon kunnen gebruiken. Met vragen over de vieringen en het pastorale team (is er een mogelijkheid dat de pastoor van onze parochie wat vaker voorgaat of is dat onmogelijk nu hij pastoor is van 16 kerken, tot aan Amersfoort). Allemaal vragen die bij velen leven en die juist op deze avond met elkaar gedeeld kunnen worden. Sommige vragen zijn al gesteld in het overleg van werkgroepen dat in januari is gehouden. Andere vragen zijn echt voor deze avond. We hechten aan open en transparante communicatie. Daarom is zo'n avond van levensbelang om het gevoel te hebben dat we samen één gemeenschap zijn. Dus: noteer deze datum en kom naar De Mantel.

Als kerk van Sint Maarten willen we de huiskamer van het dorp zijn en gastvrijheid bieden aan het leven van de kernen Westbroek, Maartensdijk, Groenekan en Hollandsche Rading. Dat is één van onze prioriteiten. En die werd afgelopen week weer eens werkelijkheid. Wim Verheul vierde met zijn gezin en familie zijn 80^e verjaardag in De Mantel (van harte Wim, dank voor al je verdiensten, we hopen dat je nog lang van

betekenis mag zijn). En een paar dagen later nam de familie van Wim Brouwer (jarenlang muziek makend in Kunst en Genoegen, de partner van Ritty Stuivenberg) afscheid van hem. De baar stond bij het Memoriale en was prachtig verlicht in een donkere maar wel warme kerk. Bijna 100 mensen trokken langs Wim Brouwer om afscheid van hem te nemen en daarna de familie in De Mantel te condoleren. Als geloofsgemeenschap kregen we daarna een heel warm bedankje: geen kerkgangers en toch welkom, geen katholieken en toch gastvrij ontvangen om hun dierbare vaarwel te zeggen. Afgelopen vrijdag is Wim Brouwer gecremeerd.

Dank je wel Maartje Braas voor zeven jaar als misdienaar

Josef Wissink bedankte Maartje Braas op de laatste zondag van februari. Maartje is bijna zeven jaar een blije misdienaar geweest die ook goed kon voorlezen. Met de optimistische en positieve steun van haar ouders is zij al deze jaren een reclame voor onze kerk geweest: vrolijk, goedlachs, opgewekt, scherp, op tijd, Maartje was het allemaal. Ze blijft beschikbaar voor hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen. Maar op gewone zondagen moet zij werken in De Paddenstoel, samen met haar broer. Om haar verdiensten nog eens te benadrukken heeft zij in de afgelopen weken thuis een mooi geschenk ontvangen: De Bijbel In Gewone Taal. We hopen dat we Maartje soms nog even mogen terugzien en we bidden haar toe dat deze zeven jaar haar dichterbij de Schepper van hemel en aarde hebben gebracht en haar hebben laten ervaren dat God altijd met je optrekt.

Levend Monument Gerard de Wit te bewonderen op Regio TV De Bilt

In onze geloofsgemeenschap hebben we maar één levend monument, pastor Gerard de Wit. Bij leven heeft hij al een Gerard de Witpad gekregen, na zijn vertrek heeft deze geboren Amsterdammer zijn leven en zijn werk vastgelegd in de mooiste boekjes, ook vanuit het fraterhuis in De Bilt/Zeist blijft deze 90-plusser aan de weg timmeren. Binnenkort komt zijn nieuwste boek uit (in de volgende weekbrief is daar van alles over te lezen) en vanaf deze week is zijn werk voor de eeuwigheid vastgelegd op Regio TV De Bilt. Wie gaat kijken op www.regiotvdebilt.nl kan daar in volle glorie Gerard de Wit aantreffen: zijn verhaal over de komst naar Maartensdijk, zijn betrokkenheid bij de kruiswegstaties, zijn centrale rol in de revitalisering van onze gemeenschap, zijn onuitputtelijke reservoir van anekdotes en verhalen, het is allemaal voor altijd vastgelegd in de serie Levende Monumenten. Een Monument heeft altijd draagbalken en steunpilaren nodig. In onze gemeenschap is dat onder meer Anton Sonderman. Hij komt ook aan het woord in deze elfde aflevering van Levende Monumenten. En zo is de geschiedenis van de kerk van Sint Maarten digitaal vastgelegd, met dank aan Gerard de Wit en Anton Sonderman, die geïnterviewd werden door Anne Doedens, de plaatselijke historicus.

Filmavond op zaterdag 14 maart 19.30 uur in De Mantel. De eerste film van deze reeks is "Sweet Beans": Sentaro verkoopt pannenkoekjes gevuld met An, een zoete rodebonenpasta. De oude vrouw Tokue biedt aan om voor hem te komen werken en blijkt

heel goed An te kunnen maken. De zaak begint te floreren en er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Tokue en Sentaro.

Entree 5 euro (bestemd voor project Schuldhulpmaatjes) en blik groente (voor Voedselbank).



Gespreksavonden 'Vele kamers'

Op de woensdagavonden 1 en 15 april gaan we aan de hand van het essay 'Vele kamers' van Jacobine Geel in gesprek over de Bijbel, over geloof en vertrouwen en over helden en anti-helden in de Bijbel. De avonden beginnen om 19:30 uur en duren tot circa 21:00 uur. De avonden staan onder leiding van Martine Sloezarwij.

Opgeven kan nog bij Martine Sloezarwij (martine.sloezarwij@legerdesheils.nl).

Zondag 15 mrt 10.30: WOCO-viering Johan van Stralen Maartenskoor	Woensdag 18 mrt 10.30: Eucharistieviering pastoor Joachim Skiba samenzang	Zaterdag 21 mrt 19.00: Eucharistieviering pastor Jozef Wissink samenzang Collecte Vastenactie	Zondag 22 mrt 10.30: Eucharistieviering pastor Jozef Wissink samenzang Collecte Vastenactie
---	--	--	--

Misintenties zondag 15 maart: heer Etwald Goes; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; heer Dirk Klaarenbeek; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Verweij en Miltenburg; heer Ben Woorts; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

