



WEEKBRIEF 21 maart 2020

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com
Zie ook www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Weekbrief versterkt ons gevoel van geloofsgemeenschap in moeilijke tijden

Dat bleek uit de vele reacties op de doordeweekse weekbrief.

Sonja Cornelissen vertelde dat ze de Stille Omgang gaat missen maar legde ook uit hoe ze met haar dierbaren is verbonden door alle digitale middelen.

Gera Koppelman bedankte voor de weekbrief en kreeg er een warm gevoel bij. *‘Warmte – hoop – vertrouwen, dat hebben wij nodig. Zoals de mensen afgelopen zaterdag bij Maria kaarsjes op staken in onze kerk, zo steek ik iedere avond bij mijn Maria van Renkum een lichtje aan. Zoals je wel zult weten, is Renkum een genadeoord. Maria had al vanaf de 18^e eeuw op een miraculeuze wijze in Renkum de aandacht getrokken en werd later vereerd als de Maria van Renkum. Op het ogenblik dat ik dit schrijf luiden in mijn omgeving de kerkklokken. Ik sta op het balkon, kan van verschillende kerken de klokken horen luiden. Het wordt stil in me en ik bid: Lieve Maria van Renkum, kom nog eens op miraculeuze wijze in de wereld, help ons uit de crisis, laat ons leven en inzien hoe we verder kunnen leven’.*

Elize Vollebregts stuurde ook een mooie tekst die rond is gegaan in de meditatiegroep en als titel Bloklichtjes heeft: *‘Lieve opa en oma, we kunnen even niet komen, het doet ons verdriet, juist in deze tijd behoefte aan een knuffel, maar het echt beter van niet. Lieve pa en ma, we willen jullie beschermen, en blijven daarom weg, puur uit diepe liefde, belangrijk dat ik dat zeg’,* aldus deze tekst die te lang is om hier helemaal afgedrukt te worden.

Willie van Keeken zond eveneens een prachtige tekst die ook te lang is om hier weer te geven, maar alleen al in de eerste strofen tot nadenken stemt. *‘Het was begin 2020..De mensen hadden een lange donker winter achter de rug. Februari was een heel onrustige maand geweest met veel stormen en regen. De natuur was onrustig alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen. En toen werd het Maart 2020. Het was Maart 2020. De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld. Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde. Het was zo surrealistisch. Iedereen wist wat er aan de hand was. Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven bloeien. En de zon scheen. De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw. Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen’.*

Ook Loek Fonkert reageerde op de weekbrief: *Wij bedachten dat het bijeenbrengen van producten voor de voedselbank ineens stopt. Daarom zullen op zaterdagmiddag de manden van de voedselbank bij de ingang van de kerk staan. En: misschien zijn er parochianen die graag puzzelen. Ik puzzel tijdens vakanties graag en heb een aantal complete puzzels van 1000 stukjes liggen. Ik wil die graag uitlenen en kom ze indien gewenst brengen. Laat het even weten. Indien iemand een puzzel van 1000 stukjes aan mij wil uitlenen, mag dat natuurlijk ook’.*

De klokken hebben geluid op woensdag om 19.00 uur een kwartier lang, om als kerk te bidden voor de strijd tegen corona, met dank aan Kees van Rooijen die in deze coronatijd ook de lichten in de achtergang bij de manden voor de voedselbank heeft hersteld. Hij is naar Hornbach getogen, heeft daar ledverlichting gekocht en heeft restanten van regenpijpen gebruikt om het licht terug te

kaatsen naar het doopvont. Wat een inventieve man is deze Kees van Rooijen toch. Ga te zijner tijd achter het altaar staan, kijk de kerk in en laat je betoveren door de nieuwe verlichting bij de kapstokken. Hulde aan Kees van Rooijen die komende zaterdag de kerk weer opent rond 16.00 uur om iedereen de kans te geven te bidden. Tot 17.30 uur. En vergeet de producten voor de voedselbank niet.

Het kon niet uitblijven, de beslissing van de Nederlandse bisschoppen om ook in de Goede Week en met Pasen de kerken gesloten te houden. De maatregelen om geen liturgische vieringen te houden op zondagen worden verlengd tot en met 13 april. De Christmavissen van de bisdommen gaan wel door, voor ons bisdom op woensdag 8 april in de kathedraal van Utrecht. Maar deze is slechts bedoeld voor kleine gezelschappen. We worden nog geïnformeerd door het aartsbisdom over de vraag hoe de H. Olie tot ons zal komen. En zo worden wij ook geïnformeerd over de vraag hoe de Paaskaars door onze pastoor Joachim Skiba aan ons zal worden overhandigd. Voor doop en uitvaart gelden speciale regels die veel beperkingen stellen aan de omvang van de groep in de kerk.

Komende zondag is er weer een eucharistieviering op NPO 2, dit keer vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo, om 10.00 uur. Deze viering wordt voorafgegaan door een geloofsgesprek met kardinaal W. Eijk over de coronacrisis. Daar start ook de cirkel van gebed die KRO-NCRV en de Nederlandse bisschoppen willen aanbieden. De eerste aanzet wordt gegeven door kardinaal Eijk. Daarna gaat vanaf 12.00 uur iedere bisschop voor in gebed, totdat om 16.35 bisschop Gerard de Korte de gebedscirkel afsluit met een korte vesperviering vanuit de Sint Jan in Den Bosch. De gebedscirkel is van 12.00 uur tot 16.35 uur te volgen via facebook en de website kro-ncrv.nl/katholiek. De vesperviering wordt uitgezonden op NPO2 om 16.35 uur.

Voor wie wil bidden met de Schrift, op zaterdag 21 maart en zondag 22 maart

Zaterdag 21 maart, Hosea 6, 1-6, Psalm 51, 3-4 en 18-21, Lukas 18, 9-14

Schriftwoord: God heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen. Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden. Deze uitspraak van de profeet verwoordt een inzicht dat het volk krijgt als het zich bekeert. Het volk realiseert zich dat alle heil alleen van God komt. Wie zich meer tot Hem keert, zal genezing vinden. Wie God liefheeft, zal in het licht wandelen.

Zondag 22 maart, 4^e zondag van de 40-dagentijd

1 Samuel 16, 1.6-13, Psalm 23; Efeziërs 5,8-14, Johannes 9, 1-41

Schriftwoord: Leeft als kinderen van het licht. De vrucht van licht is: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Paulus heeft in zijn brieven altijd het hart op de tong. Hij is zo duidelijk mogelijk in wat hij zijn lezers volhoudt. Als je jezelf een kind van het licht noemt, breng dan vruchten van het licht voort: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Wat zou het helpen als christenen dit zich meer eigen maakten en wat zou het helpen als ik het me meer eigen maakte.

Gebed bij zondag 22 maart

God, U bent onze Herder,

U opent onze ogen om te zien.

Om Uw licht te zien

Wij vragen U:

Geef dat wij in alles instrumenten zijn van Uw licht.

Dat wij goedheid, gerechtigheid en waarheid in praktijk brengen. Amen.

De komende tijd is de kerk op zaterdag van 16.00-17.30 uur geopend voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

En als u iemand wilt spreken of u hebt hulp nodig, bel dan met Corrie Bosman 035-5770924.

Een viering beluisteren uit de Nicolaaskerk in Baarn (op zondag- en woensdagmorgen) kan via de website van onze parochie, onder kopje "Vieringen", "Vieringen luisteren".

