



HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025  
Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – [www.katholiekekerkdebilt.nl](http://www.katholiekekerkdebilt.nl)

## Mededelingen

Nr. 12 – 20 maart 2020

Het coronavirus zorgt ook voor de kerk voor allerlei veranderingen.

Woensdag 18 maart heeft u misschien het klokgelui gehoord om zeven uur 's avonds. De Raad van Kerken had daartoe opgeroepen als teken van hoop en troost en ook vanuit onze kerk is geluid.

Dan hebben de Nederlandse bisschoppen nog verdere maatregelen genomen, zowel ter bemoediging als ter bestrijding van het virus.

Op **zondag 22 maart** kunnen we biddend verbonden zijn met de bisschoppen.

De KRO-NCRV komt samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Meer informatie daarover vindt U op:

<https://www.rkkerk.nl/biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-ncrv-nl-katholiek/>

Verder hebben de bisschoppen afgekondigd dat tot en met **13 april** alle publieke vieringen vervallen om op die manier verdere verspreiding van het virus in te dammen. Dat betekent ook dat er met Palmzondag, de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zullen zijn. Meer informatie vindt U op:

<https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/>

In onze gemeenschap zijn andere vormen van (op afstand) meevieren mogelijk in deze periode! Via kerkomroep

<https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/> ) kunnen de vieringen in de Nicolaas Baarn worden meegevierd, in het weekend verzorgt pastor Roderick Vonhögen vieringen vanuit de St. Josephkerk in Amersfoort, te volgen via [www.katholiekamersfoort.nl](http://www.katholiekamersfoort.nl) en op de facebookpagina van pastor Roderick: <https://www.facebook.com/FatherRoderick> .

We willen ook onze eigen Michaëlkerk een keer per week open stellen voor gebed. Dat is op **dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur**. Om binnen te komen moet u aanbellen bij de pastorie. Let u wel op, dit is geen viering, maar het is een openstelling om in de kerk te kunnen bidden. Let u op voldoende afstand! Er is geen gezamenlijk koffiedrinken geregeld.

De openstellingen in de andere locaties vindt u hieronder:  
Soest – Stiltecentrum (naast de Sleutel, linksachter de Petrus- en Pauluskerk, Steenhoffstraat 41 Soest), iedere dag van 8.30- 17.00  
Maartensdijk: Iedere zaterdag van 16.00 – 17.30 uur in de kerk  
Soesterberg: Iedere dinsdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur in de kerk  
Nicolaas Baarn: Maandag t/m vrijdag van 14.30 – 15.30 uur. Deze kerk is ook open voor de doordeweekse vieringen!  
Eemnes: Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur devotiekapel, achter in de kerk  
OLV Bilthoven: maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur. Graag even contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (030-2282665) om te horen of de kerk niet in gebruik is voor werkzaamheden of een (kleine) uitvaart.

De vieringen die wel doorgaan in onze parochie kunt u vinden op de site van Martha & Maria: <https://marthamaria.nl/vieringen/>

## **VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD, Zondag 22 maart 2020**

**Intenties:** Maria Catharina La Poutré en voor Erene Laura Wermuth-Agerbeek; Joop Hazeleger en Tiny Vroom-Rijnders van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

## **VIJDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD, Zondag 29 maart 2020**

**Intenties:** voor Erene Laura Wermuth-Agerbeek; Joop Hazeleger en Tiny Vroom-Rijnders van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

## **PALMZONDAG, Zondag 05 april 2020**

**Intenties:** Erene Laura Wermuth-Agerbeek; Joop Hazeleger en Tiny Vroom-Rijnders van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

### **Volksgezondheid:**

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn maatregelen genomen waaronder: het tijdelijk verwijderen van wijwater, de vervanging van handdoeken door wegwerppapier, aanpassing uitreiken communie en vredeswens.

Daarnaast verwijzen we naar de belangrijkste preventieve maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het virus te voorkomen:

- Regelmatig handen wassen
- In de binnenkant van de elleboog hoesten en nies
- Papier zakdoekjes gebruiken

Alvast bedankt voor uw begrip.

Bij ziekte of beginsel van griepverschijnsel is het beter niet naar de kerk te komen om je vrijwilligerswerk te doen en je bij de huisarts te laten onderzoeken.

## **Kijk een beetje naar elkaar om!**

Nu we vanwege de coronacrisis elkaar niet meer in de kerk ontmoeten kunnen we natuurlijk naast het bidden thuis, naar de Eucharistieviering op de TV kijken ook een beetje naar elkaar om kijken via de telefoon of een kaartje sturen naar iemand uit onze geloofsgemeenschap, een mailtje sturen een appje? Vele mogelijkheden wat maar bij u past.

De post komt gewoon langs en een kaartje is gauw geschreven. Of geef een bloemetje af bij iemand die het moeilijk heeft.

Een klein gebaar doet wonderen.

Dan ten tweede:

De levensmiddelen die ingezameld waren voor de voedselbank zijn daar afgeleverd en ze waren er blij mee. Als u nog wat wilt geven voor de Voedselbank kan dat uiteraard altijd tijdens kantooruren van het secretariaat van 9-12 uur door de week.

Tot nog toe is daar iemand aanwezig en anders bel even van te voren (2200025)

Met elkaar maken we er wat van. En we hopen dat het virus verre van ons allen blijft.

Wijkcontactwerk Michael/ Laurens geloofsgemeenschap  
Ans Weerdenburg

PS: Heeft u al gehoord van de Heilige Corona, de patroonheilige tegen epidemieën. Op internet kunt u daar meer over vinden.

## **ZOMERTIJD:**

Vanaf zondag 29 maart is het weer zomertijd.

Zodra we weer vieringen mogen houden in de H. Michaëlkerk zal de aanvangstijd dan **10.00 uur** zijn.

Op de **tweede zondag van de maand**, blijft de aanvangstijd **11.00 uur**.