



mei 2020

## HET CORONAVIRUS EN ONZE MARIA KONINGIN GEMEENSCHAP

Beste medeparochianen,

Helaas is er is nog geen nieuw beleid met de mogelijkheid om de kerken in ons land open te stellen en weer gewoon bij elkaar te komen. Onze kerk moet minstens **GESLOTEN** blijven tot Pinksteren. Daarom maar via deze brief/mail proberen contact te houden en u te informeren.

*Meimaand; 4 en 5 mei*

De meimaand is begonnen. In vele opzichten een bijzondere maand. Op 4 mei denken we met verdriet terug aan de slachtoffers van 5 jaar oorlog en een dag later gedenken we in vreugde en met dankbaarheid aan 75 jaar leven in vrijheid. Helaas kunnen we beide dagen niet lijfelijk samen gedenken en vieren, maar het is door het Corona-virus niet anders.

Meimaand is Mariamaand en dat kunnen we niet vieren in onze vertrouwde ruimte die we allemaal zo erg missen vanaf half maart. Ik citeer hierna een stukje tekst uit een mailtje van Marianne Smit, die dat zo beeldend beschrijft:

*“..... en weer is het zondag geworden een zondag die zo anders is! Ik zit op mijn bank en kijk door het zonbeschenen raam naar de toren en het kruis van de Maria Koninginkerk, onze Maria Koninginkerk, mijn Maria koninginkerk! Nog even en dan zal de toren met kruis uit mijn raam niet meer zichtbaar voor me zijn. Het nieuwe leven van de bomen die nu uitlopen belemmeren dan mijn zicht! Maar ik weet dat de kerk daar staat en hoor, door al dat lover heen, zondags de klokken luiden. En durf te zeggen, zing ik met de bim bam in stilte mee “kom maar, kom maar”! Dat deed ik als kind al, de taal van het klokgelui! En deze zondag is anders; zovele zondagen zijn nu al anders! .....”*

Pastor Frans Zwarts is heel betrokken bij de Joodse gemeenschap en is voorzitter van de Stichting Vrienden van Synagoge Amersfoort. Hij stuurde mij ter gelegenheid van de herdenking van 4 mei onderstaande Nieuwsbrief van de stichting met het verzoek om die brief met u te delen.

### **HERDENKEN - GEDENKEN - DENKEN.....**

*Wat ons in deze en in de komende tijd raakt, is dat deze weken in het teken staan van het overdenken van “75 jaar Vrijheid – Bevrijding“. Voor velen van ons zijn het ook heel bijzondere dagen met de beleving van grote feestdagen: het Joodse Pesach en de aanvang van de Omer tijd, de Christelijke Paasdagen en de Islamitische Ramadan. Langs verschillende sporen ervaren we zo een samenspel van overwegingen, waarbij wij het verbindende niet uit het oog mogen verliezen. Daarom mijn gedachten bij de drieslag: Herdenken – Gedenken – Denken.*

*De waardige en ontroerende Herdenking op 19 april van de Bevrijding van Kamp Amersfoort is een dringende uitnodiging om steeds weer samen te blijven HERDENKEN.*

*Oog hebben voor wat er toen gebeurde en wat mensen werd aangedaan. Het koor van nabestaanden en familieleden was indrukwekkend. Getuigen en nabestaanden van dat onbeschrijflijke leed. Een van onze VSA bestuursleden, Ina Vijzelman, was deelnemer in dat koor. Voor jaren terug met een ex-gevangene in een pastoraal gesprek vertelde hij mij, Frans Zwarts, hoe de kampwacht hem met een zware kruiwagen zand bij het graven van de schietbaan van de helling donderde. Hij begon schokkend te huilen. De pijn en vernedering kwamen eruit.*

*Gedachtenis van gevangenen zoals deze man en medeleven met ex-gevangenen en nabestaanden hoort een blijvende plaats te hebben in ons leven. Mijn gevoel ging terug naar de laatste oorlogsjaren met razzia's, angst, schuilkelders, 's avonds het brommend geluid van de V-I, later in de laatste oorlogsdagen zagen we langs ons huis de bezetters zich sluipend terug trekken, dagen in de kelder bij de nadering van het front. Dan die ontlading van de spanning op de dag van de bevrijding in Apeldoorn 17 april 1945. Herdenken is ook de pijn van het nabij komen aan de ellende van toen, maar het moet.*

*In deze weken van coronacrisis beleven we een bijzondere manier van GEDENKEN. Stil worden, op een totaal andere manier in elkaars nabij zijn of juist elkaar missen. In gedachten aanwezig zijn bij al die zieken en verzorgenden, bij overledenen en hun families met hun verdriet. Dit gedenken is nu speciaal van persoon tot persoon, verbondenheid voelen met anderen, omzien naar elkaar. Precies daarom ook willen we altijd weer blijven gedenken, opdat van dierbaren en anderen hun naam, hun leven en hun verhaal niet verloren gaan. Dan stil van binnen; hen gedenken in die strijd, pijn en tijd van weleer.*

*Bij alle reflectie en commentaar op de huidige toestand valt op dat het ons diepgaand te DENKEN geeft. Doorgaan, zoals het was kan niet meer. We moeten denken over een nieuwe levensstijl. Wie of waar we ook zijn. Lotgenoten zijn we geworden in een alles omvattende globalisering, worldwide web en data, wat heet 'The internet of things', waar Yuval Noach Harari over schrijft in 'Homo Deus'. Een nieuwe macht, die niet te ontwijken is, dient zich aan. Er komen steeds hardere keuzes. Wie nog wel, wie niet op de weg van het leven. Samen of niet. "One world or none".*

*Samenwerken is noodzakelijk, maar durven we het goed en het kwaad te delen? Kunnen we samen aanvaardden dat er grenzen zijn? Zullen we het volhouden bij die confrontatie met onze eindigheid?*

*Volharden en geduld worden onmisbaar de realiteit van beperking.*

*Bedenk dan wel: blijven kiezen voor het goede en het leven.*

*Dat zal kunnen op het fundament van een tijd- en grens- overschrijdende onbaatzuchtige liefde.*

*Frans Zwarts, voorzitter VSA*

*Op mijn levenspad was onderstaand gedicht een houvast in goede en moeilijke tijden.*

*Als alles buiten donker is,  
mijn vrienden mij niet verstaan,  
dan wend ik mij van hen tot U,  
vind liefde in uw ogen.*

Als alles binnen in mij donker is,  
en ik mijn ziel veracht,  
dan wend ik mij van mij tot U,  
vind liefde in uw ogen.

Als uw gelaat zo donker is,  
uw toorn mij bedreigt,  
dan wend ik mij van U tot U,  
vind liefde in uw ogen.

Salomo Ibn Gabirol ( 1020 – 1057 )

*Meimaand; Mariamaand*

*Mei is voor onze gemeenschap een bijzondere maand. Het beeld van onze patroonheilige staat andere jaren met bloemen naast het altaar. Helaas kan dat dit jaar niet. Wij laten daarom gedurende deze maand een kaars branden bij haar. Onderstaand gedicht, geschreven door J. van den Bergh, vond ik en raakte mij en wil ik met u delen:*

## **Bid voor ons Maria**

Bid voor ons Maria  
Wij die onderweg zijn,  
met onze zorgen  
met zwarte ogen  
voor wat komen gaat.  
Bid met ons  
dat wij een eind met jou  
kunnen meegaan,  
om de weg van Jezus te volgen  
om God in ons zijn leven te laten leiden,  
dat wij van onze toekomst  
meer feest,  
meer écht leven kunnen maken  
meer dan dood en ellende,  
oorlog en gevaar.

-----

*Vieringen live thuis te volgen*

Door ons Martha & Maria bestuur is een geactualiseerd bericht gestuurd om vieringen thuis via facebook en/of website te kunnen volgen. Op de facebookpagina van RKEemland zullen voortaan de vieringen worden uitgezonden. Alle social media kanalen zijn ook te benaderen via marthamaria.nl onder de tegel (plaatje) Corona nieuws en kapel (<https://marthamaria.nl/corona/>). Vaak wordt de

vraag gesteld hoe mensen zonder facebook toch een viering kunnen volgen. Dat kan door op de website naar online vieringen te gaan (<https://marthamaria.nl/vieringen/>). Voordat de vieringen beginnen worden de links naar facebook hierin geplakt, deze beginnen direct te spelen als de viering begint. Ook zijn de vieringen vanuit Hooglanderveen te beluisteren via kerkomroep.nl (<https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>). Op het YouTube kanaal RKEemland worden korte filmpjes geplaatst, bijvoorbeeld van de preek of het koffiedrinkmoment.

### *Klokken van hoop*

Na het instellen van de 'intelligente Lockdown', medio maart werden de klokken geluid elke woensdag van 19.00 uur tot 19.15 uur. Woensdag 29 april hebben voor het laatst de 'Klokken van Hoop' geluid. De landelijke organisatie geeft aan dat we nu weer hoop krijgen op een samenleving waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten door onder andere opening van de basisscholen en toestaan van activiteiten voor kinderen, de klokken van hoop hun functie verliezen. Wel zal ook onze klok dinsdag 5 mei nog een keer luiden, van 12.00-12.15u als afscheid en om onze vrijheid te gedenken.

### *Vriendschapsviering 17 mei*

In ons rooster staat gepland dat we zondag 17 mei samen met de Paaskerk weer een vriendschapsviering zouden hebben in onze eigen MK. Dat kan helaas niet op de vertrouwde manier.

Toch wordt er dankzij dominee Marleen Kool en Veronica Selleger een virtuele viering verzorgd vanuit de Paaskerk. Deze viering (en ook de andere vieringen vanuit de Paaskerk) kunt u meevieren via de kerkomroep: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl), Dan kiest U Baarn, Paaskerk en hoort U de dienst.

Ook terug zien van het 'meekijken' is mogelijk; meestal op maandag staan de vieringen van de Paaskerk op de website [www.paaskerk.nl](http://www.paaskerk.nl) onder diensten met beeld staan ze vermeld.

### *Contact van oor tot oor*

Ik herhaal het maar weer; net als in de vorige brieven. De lockdown en contactbeperkingen gaan helaas nog door. De aandacht voor elkaar binnen onze gemeenschap is en blijft van het grootste belang. Blijf daarom alstublieft af en toe bellen met iemand bij u in de buurt of met iemand die u voorheen na de vieringen in de kerk sprak tijdens de koffie/thee in de foyer. Onze ervaring is dat die contacten zeer op prijs worden gesteld.

Namens de locatieraad en Maria Koninginraad wens ik u allen sterkte in deze moeilijke tijd en hoop van harte dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven met natuurlijk tevens de vurige wens dat wij elkaar ook weer kunnen ontmoeten – misschien met een onderlinge afstand van 1,5 meter - in onze vertrouwde kerk aan de Maatkampweg. Houd moed en houd vol !!!!

Wim Jongmans, voorzitter Maria Koningin Gemeenschap