



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
WEEKBRIEF
23 mei 2020



De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat vanaf 1 juni de kerken weer open mogen. Ze hebben daarvoor protocollen geschreven waarin ze aangeven hoe dat er uit zal gaan zien. In die protocollen zitten veel praktische puzzels waarover het parochiebestuur zich dit weekeinde gaat buigen. Ze hopen ons na het weekeinde de richtlijnen te kunnen geven die voor onze parochie werkbaar zijn. Wij hopen u in de volgende Weekbrief meer duidelijkheid te kunnen geven. In de rubriek NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM kunt u meer over de protocollen lezen.

Vanaf de volgende weekbrief zullen we een nieuwe rubriek PAROCHIANEN AAN HET WOORD brengen. Hierin vertellen parochianen hoe zij het ervaren om in tijden van afstand tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren. En hoe hun geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk, tijdelijk niet beschikbaar is.

Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

EUCHARISTIEVIERINGEN

- Vanuit onze parochie wordt de eucharistieviering online uitgezonden: **Zondag 24 mei** 09:30 – 10:30, **familieviering**, voorgangers Mauricio Meneses en Wies Sarot.
Te volgen op internet op onze [website](#) (klik op 'deze site') en via www.facebook.com/RKamersfoort.
De Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

INTENTIES 24 MEI 2020, 7^E ZONDAG VAN PASEN

Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Roland en Theo van Niekerk; overleden ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Theodora Dalderop-van Luijn; Josepha Maria van Gerwen-Resink; Rini Balvers-Vink en Alie van Doorn- van de Coterlet van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

GEBED VOOR DE GEESTELIJKE COMMUNIE

Nu we de eucharistieviering niet fysiek kunnen bijwonen en niet ter communie kunnen gaan kunnen we tijdens de online vieringen onderstaand gebed bidden.

Mijn jesus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen was en verenig me geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden. Amen

COLLECTE

Nu we niet wekelijks een viering hebben lopen we ook collectegeld mis, maar de vaste kosten lopen gewoon door. Daarom vragen we u vriendelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte via <https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/>. U kunt daar bij 'gemeenschap' de HH. Michaël en Laurens selecteren, het gewenste bedrag opgeven en via Ideal en uw eigen bank betalen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

KERK OPEN:

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn onze kerk en kapel open voor eenieder die behoefte heeft aan 'n moment van gebed, een moment van stilte, of om in deze onwerkelijke tijd een kaarsje aan te steken.

MEIMAAND, MARIAMAAND

Kleurplaat Maria



Voor de kinderen vindt u op de laatste bladzijde weer een nieuwe kleurplaat die u kunt uitprinten.

Mariakapelletje

Het Mariakapelletje in het linker voorportaal van onze kerk is op werkdagen 's morgens van 08:30 tot 12:00 geopend.



Mariagebedjes

Op onze oproep in de vorige Weekbrief om Mariagebeden in te sturen hebben we weer enkele mooie reacties ontvangen:

Weesgegroet!

*Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan 't Onze Vader
bid ik het Weesgegroet.*

*Als het angstzweet me uitbreekt
en mijn hart gaat tekeer,
dan roep ik: 'O Moeder',
zelden: 'O Heer,*

*Want de Heer is heel goed
maar ook onverbiddelijk.
Hij reinigt met bloed
maar Zij snapt onmiddellijk*

*dat een vlek niet zo erg is
als hij soms schijnt.
Met een dertig graden wasje
vaak al verdwijnt.*

*Als ik denk dat ik doodga,
niet meer weet wat ik moet,
eerder dan het Onze Vader
bid ik een Weesgegroet.*

Herman Finkers in *Geen dag zonder Maria*

Mariabede

*Met haar als gids zul je nooit verdwalen
Als je een beroep op haar doet zul je nooit de moed verliezen
Zolang zij in je gedachten is ben je veilig voor misleiding
Als zij je hand vasthoudt kun je niet vallen
Onder haar bescherming heb je niets te vrezen
Als zij voor je uit loopt zul je niet vermoeid raken
Als zij genadig is voor je zul je je doel bereiken.*

Bernardus van Clairvaux (1090 - 1153)

Angelus

Iedere dag, het hele jaar door, iets na twaalf uur 's middags, luidt in de Michaëlkerk het kleinste van de vier klokken, het *Angelusklokje*. Velen zullen het wel eens gehoord hebben maar weten misschien niet wat het betekent. Je kunt het beschouwen als een gebedsoproep, een oproep om het *Angelus* te bidden. *Angelus* komt van de Latijnse beginwoorden van het gebed "*Angelus Domini nuntiavit Mariae*", wat betekent "De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschap". Vroeger werd het *Angelus* drie keer per dag gebeden en om 12 uur 's middags werd er het werk voor onderbroken. Veel ouderen zullen het gebed nog wel kennen.



*De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschap,
en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.*

Wees gegroet Maria.....

*Zie de Dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar Uw woord.*

Wees gegroet Maria.....

*En het Woord is vlees geworden,
en Het heeft onder ons gewoond.*

Wees gegroet Maria....

*Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.*

*Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de
menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U, stort Uw
genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.*

Amen

Als u een Mariagebed hebt dat u via deze Weekbrief met elkaar wilt delen, dan kunt u het opsturen naar pastoraatgroepML@marthamaria.nl. Uit de inzendingen maken we een keuze voor de volgende Weekbrief.

PINKSTERNOVEEN

We nodigen u uit om tijdens de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren het Pinksternoveen te bidden, in afwachting van de komst van de heilige Geest. Veni, Sancte Spiritus (Gebed tot de heilige Geest):

*Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.*

*Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.*

Daarnaast staat er op de parochiewebsite een uitgebreide Pinksternoveen met voor ieder van de negen dagen een [filmpje](#) met zang en gebed.

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

VAN ONS PASTORAAL TEAM, TEAMBERICHTJES

Wist u dat:

- Josephine van Pampus en Edith Vos inmiddels vierkante oogjes hebben van het zoeken naar een geschikte documentaire voor een online filmavond?
- de boekenkast met kinderboeken in de Sleutel door Wies Sarot aangepast is aan de tijd van het jaar? Iedereen kan daar kinderboeken lenen om te lezen of voor te lezen.
- pastor Roderick een aantal jongeren inwerkt voor de bediening van de camera's tijdens de live-uitzendingen van de vieringen voor onze parochies?
- Josephine van Pampus met enkele oecumenische collega's een Pinksternoveen boekje heeft gemaakt, met een kaars en origami vlammetje?
- Suhail Tafur zich het hoofd breekt over de rechten van de liederen die we in de livestreamvieringen zingen?
- pastor Mauricio Meneses heel veel weet over Oscar Romero?
- de besturen van de beide parochies gewoon doorvergaderen onder leiding van pastoor Skiba?
- onze jongeren bedolven worden onder huiswerk en zelfs degenen die eigenlijk al geslaagd zijn, nog toetsen en opdrachten moeten maken?

- pastoor Joachim alle bestelde radio's met de zender Radio Maria al kwijt is? Maar wil er nog iemand elke dag vanuit huis de mis bijwonen, rozenkrans en andere gebeden meebidden, dan kan hij weer nieuwe bestellen!
- ook het team vol spanning de nieuwe instructies van de bisschoppenconferentie afwacht?

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni

In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met inachtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de H. Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

De protocollen zijn te vinden op de [website van het aartsbisdom](#).

BEZINNING

Heer mijn God,
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik uw wil volg,
dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik dat gij mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn want Gij bent steeds bij mij,
en Gij zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Thomas Merton in *Overdenkingen in eenzaamheid*

AFSLUITER

Eén man in de kerk

De kerkdienst gaat beginnen en er zit maar één man in de kerk. De pastor vraagt hem: "volgens mij slaapt iedereen vandaag uit. Wilt u dat ik het kort hou of zal ik toch gewoon preken?" De man, een boer, antwoordt: "als ik de kippen ga voeren en er komt er maar eentje, dan geef ik die toch te eten." De pastor vat dit op als een 'ja' en houdt bevlogen een heel lange preek. Na afloop vraagt hij de man wat hij ervan vond. Zegt de man: "Als ik de kippen ga voeren en er komt er maar één, dan geef ik niet de hele emmer!"

Kleurplaat

