



Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- juli 2020

We zijn weer open!

Goed nieuws, vanaf 1 juli kunt u de vieringen in de kerk weer bezoeken. De eerste keer zal dat zijn op zondag 5 juli. Omdat Eucharistievieringen tijdens Corona alleen door priesters voorgegaan worden, wijzigt de aanvangstijd van Eucharistievieringen naar 9 of 11 uur, zodat de priester twee vieringen op één ochtend kan doen. Gebedsvieringen beginnen wel om 10 uur, zoals gewoonlijk. Communievieringen zullen tijdelijk niet gehouden worden. Ook de donderdagochtend vieringen starten weer.

Hoewel u de vieringen weer mag bezoeken, hoeft dat natuurlijk niet. Als u zich (nog) niet comfortabel genoeg voelt om de kerk te bezoeken blijft u gewoon thuis, dat is prima. De vieringen in onze kerk kunt u blijven volgen via www.Kerkomroep.nl. Of u kunt de live stream vanuit de St. Joseph in Hoogland volgen, zoals dat ook in de afgelopen weken kon.

Vooraf reserveren

Het bezoeken van een viering is alleen mogelijk als u vooraf reserveert en u een bevestiging ontvangt dat uw reservering is geaccepteerd. Reserveren kan vanaf vier dagen van tevoren tot uiterlijk twee uur voor aanvang van een kerkdienst via het vieringenrooster op de website www.marthamaria.nl. Wie geen internet tot zijn/haar beschikking heeft kan telefonisch reserveren. Bel hiervoor met John van der Kolk, telefoon 035-5310074.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, kan het zijn dat er geen plek meer is. U krijgt dan bericht dat uw reservering niet is geaccepteerd. We reserveren voor u dan wel automatisch een plaats voor de eerstvolgende viering.

Als u heeft gereserveerd, maar u kunt toch niet komen, dan stellen wij het op prijs dat u uw reservering zo snel mogelijk annuleert, zodat er een plekje vrij komt voor iemand anders. Annuleren gaat op dezelfde manier als u hebt gereserveerd. Het heeft geen zin om zonder reservering naar de kerk te komen omdat wij u dan niet toe kunnen laten.

Afspraken

Voor u en andermans gezondheid zijn er een aantal afspraken die we met elkaar moeten maken. Hiervoor is een protocol opgesteld. Het volledig protocol kunt u lezen op de website. Hieronder leest u een opsomming van de afspraken die bij een kerkbezoek voor u van belang zijn.

- Als u klachten heeft zoals keelpijn, hoesten, snotterigheid of koorts, blijft u natuurlijk thuis.
- Omdat het extra tijd kost om alle bezoekers te ontvangen, komt u ruim op tijd. Als de dienst is begonnen mag niemand meer binnenkomen, ook niet als u vooraf hebt gereserveerd.
- Een mondkapje is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel.
- Houdt altijd minimaal 1,5 meter ruimte tot anderen, zowel in de kerk als daar buiten.
- Bij binnenkomst ontsmet u uw handen. Hiervoor is een contactloze dispenser aanwezig bij de entree van de kerk. Tevens wordt gecheckt of u gereserveerd heeft.
- U zit niet op uw vaste plaats. De kerk wordt op volgorde van binnenkomst van voor naar achter gevuld. U sluit aan op de niet afgezette bank en zit op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
- Alleen personen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten.

- Er zijn geen bundels aanwezig, wel is er een boekje van de desbetreffende viering.
- De muziek wordt verzorgd door een organist en een cantor (zanger/zangeres). Er is geen koor aanwezig en liederen mogen niet door u worden meegezongen, ook niet door de voorganger(s).
- Bij een Eucharistieviering komt de priester bij u langs voor de uitreiking van de communie. Die zal met inachtneming van de hygiëneregels worden uitgereikt. Als er twee personen van één gezin naast elkaar zitten, mag de communie door de een aan de ander worden doorgegeven.
- Na de viering verlaten we de kerk één voor één, in omgekeerde volgorde, dus van achter naar voren. Om de snelheid er in te houden is ook de uitgang via de bloemenkapel te gebruiken (vóór in de kerk, aan de linkerkant, één voor één en dan van voren naar achter).
- Bij het verlaten van de kerk neemt u uw boekje mee naar huis of u laat deze achter in een doos bij de uitgang.
- Bij het verlaten van de kerk kunt u ook uw bijdrage aan de collecte doen.
- U blijft niet bij de uitgang 'hangen', zodat er voor iedereen ruimte blijft om op veilige afstand van elkaar de kerk te verlaten.

Koffie drinken

Nu we zo lang niet bijeen geweest zijn en elkaar niet gezien hebben, is er gelegenheid om even na te praten.

Het blijft dan belangrijk de regels in acht te houden. Daarom blijft de Schoter dicht en wordt de koffie buiten geschonken. Wij vragen u om u over het kerkplein te verspreiden om op veilige afstand van elkaar te kunnen napraten. Er zullen ook beperkt stoelen aanwezig zijn waarop u kunt plaats nemen. We verzoeken u om niet op een stoel te gaan zitten die eerder door een ander gebruikt is. Bij slecht weer zal er geen koffie zijn.

Tot slot

Wij begrijpen dat al deze regeltjes het niet gemakkelijk maken om met ons hoofd en met ons hart bij God te zijn en de viering ten volle te beleven. Maar laten we berusten in de situatie en dankbaar zijn voor wat wél kan, dan zijn we al een heel eind op de goede weg. Wij wensen u de komende weken hele fijne vieringen, vanuit huis, of in de kerk.

Met elkaar tegen eenzaamheid

Een telefoontje, een miltje, brief of app-bericht doet goed.

Gelukkig hebben we nu tijd genoeg om contacten te leggen. Natuurlijk doet u dat met uw familie, vrienden en bekenden.

Er zijn echter ook mensen die niet zo veel contacten meer hebben en een berichtje van u heel erg op prijs stellen.

Denk aan hen!

Teamberichtjes

Wist u dat

- er met de besturen druk vergaderd wordt over het samen weer gaan vieren op 1 juli?
- er voortaan na iedere bijeenkomst schoongemaakt moet worden in onze gebouwen?
- in Amersfoort-Noord kinderen op vlammenjacht zijn geweest? Ze hingen voor de ramen en Jetze heeft ze op één na alle 31 gevonden!
- de site van jongkatholiekamersfoort.nl een nieuwe uitstraling krijgt?
- de vormselwerkgroep Amersfoort onder leiding van Edith Vos volop aan het plannen is voor volgende jaar en dat er een vacature in de groep is?
- Wies Sarot kinderactiviteiten aan het opstarten is, zoals Kleuterkerk en Eerste Communievoorbereiding?
- er in het bisdomblad 'Op tocht' een foto staat van een diakenkandidaat die na de zomervakantie in onze parochies stage komt lopen?
- Suhail Tafur herbruikbare mondkapjes aan het sparen is om straks weer met het OV de verschillende locaties te kunnen bezoeken?
- Mauricio Meneses De Pest van Camus herlezen heeft en dit boek aan ons allen aan kan bevelen?
- Frank Sieraal nog nooit in zoveel tuinen koffie heeft gedronken?
- pastoor Skiba zijn mail gelukkig weer op orde heeft?

Het Blote Voetenplan

Afscheid Heidi van Valkengoed

Onlangs heeft het catecheseberaad met een kaars en een mooie bos bloemen afscheid genomen van Heidi van Valkengoed. Wij willen Heidi ook hier heel hartelijk bedanken voor de maar liefst 25 jaar !!! dat zij voortrekker is geweest van de werkgroep Blote Voeten Plan. Door de jaren heen heeft zij met verschillende vrijwilligers leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor de jongeren die gevormd waren. De groepen jongeren kwamen regelmatig bij elkaar en bleven dat doen tot ze ca. 16 à 17 jaar werden.

De activiteiten waren zeer divers: zo werden er Palmpasen stokken gemaakt met de bewoners van de Amerpoort en waren de jongeren aanwezig bij de optocht en de palmpaasviering. Ze gingen op bezoek bij gastgezinnen of kwamen op de Wakerzolder bij elkaar om samen naar een film te kijken en daar dan over na te praten. Vele verschillende spellen werden met elkaar gespeeld. Ook werden er diverse uitstapjes gemaakt zoals een bezoek aan een moskee, een synagoge of een gevangenis. Elk seizoen werd afgesloten met een strandwandeling en een BBQ. Velen in onze parochie zullen hier fijne herinneringen aan hebben.

Opvolger gezocht!

Heidi is vorig jaar gestopt en heeft het stokje toen doorgegeven aan een aantal enthousiaste jongeren, maar het lukte hen niet om het geheel gaande te houden. er is geprobeerd om ouders erbij te betrekken, maar de meesten hebben aangegeven daar geen tijd voor te hebben. We vinden dit ontzettend jammer voor de jongeren die veel plezier aan de activiteiten van het Blote Voeten Plan beleefden en voor degenen die nu in zouden stromen. Mocht u zeggen "maar dat is toch zonde, ik wil wel samen met de jongeren deze werkgroep draaiende houden", meld u dan aan bij Marga van Kleinwee marga@kleinwee.demon.nl / 035-5389849.

We willen naast Heidi ook alle andere vrijwilligers die zich de afgelopen jaren ingespannen hebben voor het Blote Voeten Plan hartelijk bedanken voor hun inzet. We hopen dat nieuwe vrijwilligers zich zullen melden zodat de werkgroep op korte termijn een doorstart kan maken!

*Namens het catecheseberaad,
Loes Wiggerts*

Opname van een jongerenviering in coronatijd – hoe gaat dat?

Ik was wel erg benieuwd hoe dat nu gaat, zo'n radio opname van een korte viering in deze tijd waarin we niet naar de kerk mogen. Dus trok ik de stoute schoenen aan en ging gewoon eens kijken.



Nou, dat zag er dus uit zoals op het plaatje. Edwin – de koster van dienst - telde af en startte de opname voor iedereen die live aan de 'radio' gekluisterd zat op het tijdstip dat we normaal in de kerk zouden zitten. Het jongerenkoor zorgde deze zondag voor de muzikale opluistering, dat wil zeggen Danielle en Kim zongen samen de sterren van de hemel onder leiding van een dirigerende Edwin en begeleid door geweldig pianospel. Die twee zangstemmen klinken heel helder in zo'n lege kerk, dat was vast op de 'radio' ook goed te horen.

Loes deed de lezing vanaf de kansel en Wil, die zo gewend is om voor te gaan, las haar tekst vanaf het altaar. Ze keek zo nu en dan zelfs de kerk in tijdens het voorlezen, alsof ze voor een volle kerk sprak. Naderhand vertelde ze mij dat ze tijdens het voorgaan in een van de eerste vieringen zonder parochianen dacht: "gaat dit nog ooit goed komen? Wanneer zullen er weer mensen in de banken zitten".

Wat is het toch fijn dat zoveel mensen zich in de afgelopen weken en maanden hebben ingezet om ervoor te zorgen dat we toch vieringen virtueel kunnen 'bijwonen' en beleven via de kerkradio. Ook al is het maar een half uurtje, dat vergt voorbereiding en inzet. Namens de locatieraad en u allemaal. heel veel dank daarvoor!

Het meemaken van deze opname was vooral heel bijzonder omdat ik de enige aanwezige was in de banken. Het voelde echt als een privé viering, terwijl er toch heel veel parochianen mee zaten te luisteren.

Als u nou ook eens even wilt horen wat ik gehoord heb die zondag, typ dan deze link eens over in uw internet zoekbalk:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10790>

Of ga naar onze website (type 'RK Eemnes')

Ook willen we op deze plaats de vele mensen bedanken die een bijdrage hebben gestort in de digitale collecteschaal.

Hoewel de kerkdeuren maanden gesloten bleven, gaan de meeste kosten gewoon door. We hadden wel gehoopt maar niet verwacht dat zo velen van u de weg naar deze collecteschaal hebben gevonden en hebben gebruikt. Uw bijdrage helpt om de kerk draaiend en levend te houden.

*Mascha van Oosterhout,
Locatieraad*

Toegankelijkheid Wakkerendijk

De planning van de werkzaamheden aan de Wakkerendijk is de laatste tijd nogal gewijzigd maar net nu we weer gaan opstarten met de vieringen is een groot gedeelte van de weg opgebroken. Dat komt een beetje slecht uit maar we moeten er maar het beste van maken.

Ik heb regelmatig contact gezocht met de uitvoerder en het laatste bericht is dat voorlopig de kerk het beste bereikt kan worden via het Wilgenpad. Daar is wel de bovenste laag van het asfalt verwijderd maar je kunt er nog wel over lopen of fietsen, al staat er een verbodsbord aan het begin. Als u met de auto bent kunt u het beste bij de ijsbaan parkeren.

Er is voor de lijnbussen, en volgens de aannemer KWS ook voor de aanwonenden en de kerk, nog wel een provisorische rijbaan gemaakt over de Wakkerendijk. Die kan eventueel bij begrafenissen gebruikt worden. Deze rijbaan bestaat voor een groot gedeelte uit stalen platen en het kan lastig zijn om daarover te rijden met een luxe auto.

Als het voor u een probleem is om de kerk te bereiken dan zijn er altijd wel vrijwilligers die u daarbij willen helpen. Belt u dan even met ondergetekende: tel. 06 12 40 60 29.

*Jos Willink
Locatieraad*

Nieuwe kraan op het kerkhof



Zoals door velen al gemerkt vertoonde de kraan op het kerkhof lekkage. Uit nader onderzoek blijkt dat de leidingen zitten ingegoten in de betonzuil. Hierdoor is reparatie helaas niet mogelijk. Met hulp van de dinsdagochtend onderhoudsploeg van het kerkhof, die zich letterlijk in het zweet hebben gegraven om de aanvoerleiding op te sporen, is onder de grond een nieuwe aansluiting gemaakt. Er is nu een nieuwe (kogel)kraan geplaatst op de buitenkant van de zuil. Dit type kraan kan zonder kracht open en dicht worden gedaan.

Hopelijk kunnen we er weer heel veel jaren gebruik van maken en de plantjes op ons mooie kerkhof weer worden voorzien van het broodnodige levenswater.

*John van der Kolk,
Locatieraad*

Aanleveren kopij uiterlijk 14 juli.
Ingezonden stukken a.u.b. niet meer dan
350 woorden

Donderdagochtend vieringen

De intieme vieringen op de donderdagochtend gaan vanaf 1 juli ook weer van start. De vieringen worden niet in de Waker maar in de kerk gehouden zodat de 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gewaarborgd. Het zullen Eucharistie- of gebedsvieringen zijn.

Helaas is het nog niet mogelijk om na de viering gezamenlijk koffie te drinken.

Afscheid van Kim Schimmel



Zelden heeft iemand haar afscheid zo tijdig aangekondigd als Kim deed. Al aan het begin van dit schooljaar kondigde ze aan dat dit haar laatste jaar met het kinderkoor was. Zo hadden wij een poosje de tijd om naar vervanging voor haar te zoeken. Maar nu, zo eind juni overvalt het ons toch, mede doordat we haar

met het koor de laatste maanden niet meer gezien hebben.

Kim was een leuke en lieve muziekdocent. Meermalen heb ik verستeld gestaan hoe makkelijk en snel ze een groep kinderen zoals de communicantjes geconcentreerd aan het werk kon krijgen met een lied of een muziekinstrument.

Samen een viering voorbereiden met haar was een creatief proces met over en weer voorstellen en vaak een geheel nieuwe en grappige tekst op de muziek van een lied dat de kinderen al kenden. De sfeer was soms wat gehaast, want Kim heeft een volle agenda en soms moesten we in kleine gaatjes hele vieringen voorbereiden, maar het was tegelijk gezellig en als er wel tijd was ook heel persoonlijk.



Om het kinderkoor op peil te brengen en te houden heeft Kim zich meermalen aangepast. De koorrepetitie is meermalen verschoven op verzoek van ouders of kinderen. Repeteren op school was de laatste service die ze bood aan ouders. Zo hoefden kinderen niet apart heen en weer gebracht te worden voor het kinderkoor. Helaas kwamen ook hierdoor niet meer kinderen naar het koor.

Donderdag 18 juni heeft Kim afscheid genomen van het kinderkoor. Ze is door Lidy heel hartelijk bedankt met een kaars van onze parochie en met een mooie bos bloemen. En ze meldde direct alweer via de app, dat we zo nodig altijd een beroep op haar kunnen doen. Typisch Kim! Dank je wel.

*Wies Sarot,
Pastor*

Met je hart matinee: TV-programma tegen eenzaamheid

Elke laatste zondag van de maand zendt tv-zender ONS 'Met je hart matinee' uit. Vanuit haar eigen huiskamer presenteert Hella van der Wijst van 15.30 tot 17.00 een programma met veel muziek, meezingen en koken. Ze maakt beeldverbinding met ouderen in hún huiskamer voor mooie levensgesprekken en muzikant Lars Zebregs speelt verzoeknummers van ouderen.

Het matinee gaat niet voorbij aan de moeilijke kanten van deze tijd maar wil vooral ook een positieve noot zijn. Met name voor de ouderen, is die soms lastig te vinden.

Met je hart Matinee is te zien op zondag 28 juni, zondag 26 juli, zondag 30 augustus tussen 15:30 en 17:00 uur via televisiezender ONS. ONS is te vinden op kanaal 50 van ZIGGO en Caiway. KPN, Telfort en XS4ALL stellen kanaal 89 open en ook bij alle andere Nederlandse televisieaanbieders is ONS in het (plus)pakket opgenomen.

Juli

dat jij hier komt logeren,
geeft een gevoel van feest.
ik ben maar weinig keren
zo lekker blij geweest.

voordat ik slapen ga,
denk ik erover na
wat we gaan doen,
dag na dag
als het ochtend wordt,
als ik dan wakker word,
is 't of ik jou
hier al zag.

dat jij komt logeren,
geeft groot gevoel van feest.

Willem Wilmink

Liturgierooster

Datum	Viering	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
zo 5 juli	Eucharistie	9.00 uur	J. Skiba	
zo 12 juli	Gebed	10.00 uur	W. Vlooswijk	
zo 19 juli	Gebed	10.00 uur	W. Sarot	
zo 26 juli	Gebed	10.00 uur	PGV	
zo 2 aug	Eucharistie	10.00 uur	F. Zwarts	
zo 9 aug	Gebed	10.00 uur	C. van Loon	

Digitaal de viering meebeleven

- Elke zondag vanuit onze eigen kerk via de kerkomroep
www.marthamaria.nl/nicolaaseemnes
- Elke zondag vanuit de H. Nicolaas in Baarn een Eucharistieviering via een livestream
www.marthamaria.nl/vieringen

Website:

marthamaria.nl

Redactie:

e-mail: kerkeemzeem@gmail.com

Locatiesecretariaat:

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Telefoon: 035-5312789

Alléén bij overlijden: 035-6035518

Het locatiesecretariaat is geopend op

maandag 9.00 – 12.00 uur en

donderdag 9.00 – 13.00 uur

e-mail: Nicolaaskerk@zonnet.nl

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35

Kerkebalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Ledenadministratie:

Gea van der Heiden

Vierkante Bosje 53, Eemnes

kerkeemleden@gmail.com

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 035-5310995

Pastoraatgroep:

Lidy Kouwenhoven 035-5315206

Carel Jungerling 035-5387601

Hans Albers 06-26744574

Kerkhofcommissie:

Nico Seure 06-10157979

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Vertrouwenspersoon

Loes Wiggerts 06-40415684

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout

kerkeemsecc@gmail.com

budgethouder: John van der Kolk

kerkeempenn@gmail.com (financiën)

gebouwenbeheer: Jos Willink

kerkeembeheer@gmail.com

beraad Diaconie: Henk Hendriks

kerkeemdiaconie@gmail.com

beraad Liturgie: Anton Eek

kerkeemliturgie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden

kerkeemcomm@gmail.com