

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
WEEKBRIEF
6 juni 2020



We hebben een mooie week achter de rug waarin we Pinksteren gevierd hebben en verrast werden door een mooie Pinkstergroet verzorgd door het Ecclesiakoor. In deze Weekbrief schrijven we onder andere over de herstart van de vieringen, vertelt Ineke Vernooij hoe zij de huidige bijzondere tijd ervaart en hebben we weer een mooie bezinningstekst. Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

EUCHARISTIEVIERINGEN

- Vanuit onze parochie wordt de eucharistieviering online uitgezonden:
7 juni geen livestream in verband met TV-mis uit H. Nicolaas Baarn.
14 juni Sacramentsdag, pastor Vonhögen en diaken Sieraal
Te volgen op internet op onze [website](#) (klik op 'deze site') en via www.facebook.com/RKamersfoort.
De Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
7 juni uit de H. Nicolaas Baarn met pastoor Skiba en diaken Nieuwenhuis.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

INTENTIES ZONDAG 7 JUNI

Mevrouw Maria Catharina La Poutré.

Wij bidden ook voor mevrouw Josepha Maria van Gerwen-Resink; mevrouw Rini Balvers-Vink en mevrouw Alie van Doorn- van de Coterlet van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

INTENTIES ZONDAG 14 JUNI HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT

familie Leen, Onny en José Gadellaa.

Wij bidden ook voor mevrouw Josepha Maria van Gerwen-Resink; mevrouw Rini Balvers-Vink en mevrouw Alie van Doorn- van de Coterlet van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

VIERINGEN OOSTERLICHTKERK IN MICHAËLKERK

Momenteel is de Oosterlichtkerk (voormalige Opstandingskerk) wegens verbouwing gesloten. De kerkdiensten op zondagochtend worden tijdelijk in onze Michaëlkerk gehouden en online uitgezonden. De (besloten) kerkdiensten zijn te volgen via de livestream tussen 9.45 - 9.55 en terug te zien op de [website van de Oosterlichtkerk](#). Het is mooi dat wij de Oosterlichtkerk een tijdelijk onderkomen kunnen bieden en de gemeente van de Oosterlichtkerk is dankbaar dat ze van onze kerk gebruik mogen maken.

COLLECTE

Nu we niet wekelijks een viering hebben lopen we ook collectegeld mis, maar de vaste kosten lopen gewoon door. Daarom vragen we u vriendelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte via <https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/>. U kunt daar bij 'gemeenschap' de HH. Michaël en Laurens selecteren, het gewenste bedrag opgeven en via Ideal en uw eigen bank betalen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

KERK OPEN:

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn onze kerk en kapel open voor eenieder die behoefte heeft aan 'n moment van gebed, een moment van stilte, of om in deze onwerkelijke tijd een kaarsje aan te steken.

PAROCHIANEN AAN HET WOORD

In deze rubriek vertellen parochianen hoe zij deze bijzondere tijd ervaren waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt. Hoe ze in tijden van afstand houden tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren. En hoe hun geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk, tijdelijk niet beschikbaar is.

Even voorstellen:

Ik ben Ineke Vernooij, 58 jaar. Woon samen met mijn man en dochter. Betaald werk: postbezorger bij PostNL. Onbetaald werk: vrijwilliger in onze parochie. Liefhebber van natuur en buiten zijn. Werk graag in de (moes)tuin.

Hoe ervaar jij de huidige tijd?

Voor mij persoonlijk is de huidige tijd eigenlijk vooral fijn. De lege agenda, de rust op straat, de toegenomen aandacht van mensen voor elkaar, de vermindering van CO2 en fijnstof uitstoot, de hartstochtelijke waardering voor zorg- en ondersteunend personeel, dat alles doet mij goed.

Ik realiseer mij heel goed dat ik in een zeer begenadigde positie zit: geen van mijn dierbaren is ziek, mijn (vrijwilligers) werk gaat gewoon door en ik woon met wie me het meest lief zijn. Alle mensen met (grote) zorgen in Nederland en wereldwijd komen natuurlijk wel bij me binnen en raken me. Ik probeer te doen wat ik kan voor de mensen in mijn directe omgeving.

Hoe zoek je nu naar verbondenheid?

Mijn verbondenheid met God is niet anders dan anders. Meditatie, bidden, momenten van aandachtig ademen en lopen, een spiritueel boek lezen. Het ontbreken van de zondagochtend viering heeft geleid tot nieuwe acties en ervaringen: bijvoorbeeld twee tuinvieringen in heel kleine kring en online inspiratie opzoeken (onder andere genieten van de "Groeten" en "Weekbrief" van onze eigen locatie en de Pinksternoveen uit Roosendaal)

In mijn vrijwilligerswerk als wijkcontactpersoon komen God en de medemens bij elkaar. De veelal zeer oude parochianen waar ik contact mee onderhoud, hebben nu misschien meer dan ooit belang bij een (religieus getint) teken van leven van een bekende. Ik ben heel dankbaar dat ik dit in deze tijd kan doen. Met familie heb ik 'zoom' contact en met vriendinnen 1 op 1 (1,5 meter) wandelen of kletsen in het bos of park. Ook in mijn werk ervaar ik contact van betekenis, met een PostNL kaartje voor een oudere die alleen woont, een praatje met iemand op een balkon.

Wat heeft deze periode je gebracht?

Het is me helder dat de collectieve (gedwongen) rust mij goed doet. Waar ik ook ga nu, het is er rustiger en stiller dan gewoonlijk. (supermarkt soms uitgezonderd). Dit 'dicht-bij-huis' leven past bij mij, het kleine en eenvoudige

van het dagelijks leven maken me gelukkig. En God/Jezus/Maria zijn voor mij makkelijker 'hoorbaar' nu.....

Wat zou je wensen voor de toekomst?

Ik zou me wensen voor de toekomst dat de toegenomen rust, ruimte en medemenselijkheid behouden blijven als de situatie genormaliseerd is door bijvoorbeeld het vinden van een vaccin. Dat minder vlieg- en verkeersbewegingen gedragen gaan worden door het bewustzijn van velen.

Dat 'dicht-bij-huis' een ervaring mag zijn die zo goed gaat voelen dat ie door gaat, ook als we weer vrij zijn om te gaan en te staan. Dat we blijvend meer thuis mogen komen bij onszelf, de mensen om ons heen en onze aarde. En ik hoop graag binnenkort de zondagochtend viering en zingen met Memento weer in mijn agenda te kunnen zetten!

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

TEAMBERICHTJES 3 JUNI 2020

Wist u dat

- er met de besturen druk vergaderd wordt over het samen weer gaan vieren op 1 juli?
- er voortaan na iedere bijeenkomst schoongemaakt moet worden in onze gebouwen?
- in Amersfoort-Noord kinderen op vlammenjacht zijn geweest? Ze hingen voor de ramen en Jetze heeft ze op één na alle 31 gevonden!
- de site van jongkatholiekamersfoort.nl een nieuwe uitstraling krijgt?
- de vormselwerkgroep Amersfoort onder leiding van Edith Vos volop aan het plannen is voor volgende jaar en dat er een vacature in de groep is?
- Wies Sarot kinderactiviteiten aan het opstarten is, zoals Kleuterkerk en Eerste Communievoorbereiding?
- er in het bisdomblad 'Op tocht' een foto staat van een diakenkandidaat die na de zomervakantie in onze parochies stage komt lopen?
- Suhail Tafur herbruikbare mondkapjes aan het sparen is om straks weer met het OV de verschillende locaties te kunnen bezoeken?
- Mauricio Meneses 'De Pest van Camus' herlezen heeft en dit boek aan ons allen aan kan bevelen?
- diaken Frank Sieraal nog nooit in zoveel tuinen koffie heeft gedronken?
- pastoor Skiba zijn email gelukkig weer op orde heeft?

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

PRIESTERWIJDING GAUTHIER DE BEKKER

Door de coronacrisis kon de geplande priesterwijding van Gauthier de Bekker op 6 juni 2020 niet doorgaan. De nieuwe datum waarop Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, hem tot priester zal wijden is zaterdag 25 juli 2020. De plechtigheid vindt plaats in de Sint Catharina-kathedraal te Utrecht. Vanwege de nu geldende maatregelen rond vieringen is de wijdingsplechtigheid op 25 juli slechts door een beperkt aantal mensen op uitnodiging bij te wonen. Meer informatie is te vinden op de [website van het aartsbisdom](#).



Gauthier de Bekker bij zijn diakenwijding

BEZINNING

Als ik zeg 'dankbaar leven', dan denken de meeste mensen: ja, tel de goede gaven die het leven je geeft en let niet op de rest. Maar dat is de verkeerde weg. Dankbaar leven betekent allereerst jezelf bewust worden dat dankbaarheid net op dat moment in ons opkomt wanneer ons iets heel waardevols wordt geschonken. Dat hoeft geen geldwaarde te hebben. Het kan voor de moeder het kleine bloempje zijn dat haar kind haar geeft. Maar voor ons is het waardevol. En het moet volledig vrij worden gegeven. Dus we moeten er niet op een later moment iets voor moeten teruggeven. Het moet dus een echt vrij geschenk zijn. En die twee dingen komen samen in het ogenblik, in het nú. Er wordt ons iets gegeven dat we nooit onszelf kunnen geven. En dat is de voorwaarde voor alles wat we ons kunnen wensen: wanneer we niet in dat nu aanwezig zijn, kan er niets gebeuren. Het nú is dus het grootste geschenk en door dankbaar te leven, doordat we dat elk ogenblik opnieuw beseffen, beleven we deze vreugde, want dankbaarheid is eigenlijk vreugde. Dankbaarheid is niet dankjewel zeggen. Het is de vreugde die we beleven en uit dit beleven in het nú ontspringt dan de levensvreugde.

David Steindl Rast osb in een interview voor de Oostenrijkse omroep

AFSLUITER

