



**MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP**  
**WEEKBRIEF**  
**20 juni 2020**



In deze Weekbrief herhalen we de bijzonderheden bij de herstart van de vieringen vanaf zondag 5 juli omdat ze zo belangrijk zijn. Madeleine van Nesselrooij verteld hoe zij deze bijzonder tijd ervaart, het Ecclesiakoor vertelt hoe zij een repetitieloze tijd doorkomen en brengen u een mooie muzikale zomergroet, het pastoresteam deelt enkele 'weetjes' met u en we kondigen een boodschap van paus Franciscus aan voor de werelddag van de migrant en de vluchteling. U kunt lezen over Johannes de Doper en u vindt een mooie bezinningstekst van Etty Hillesum.

Wij wensen alle vaders en diegenen die dat met hen vieren een mooie Vaderdag!

Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: [pastoraatgroepML@marthamaria.nl](mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl).

## **NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP**

### **EUCHARISTIEVIERINGEN**

- De eucharistieviering van onze parochie wordt om 09:30 uur uitgezonden:  
**21 juni 12<sup>e</sup> zondag door het jaar**, pastor Mauricio Meneses.  
**28 juni 13<sup>e</sup> zondag door het jaar**, pastor Roderick Vonhögen.  
Te volgen op internet op onze [website](#) (klik op 'deze site') en via [www.facebook.com/RKamersfoort](https://www.facebook.com/RKamersfoort).  
De Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.  
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

### **INTENTIES ZONDAG 21 JUNI, TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Overleden ouders Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overleden. ouders van Eijndthoven-Swanink; de heer Alfons van Eijndthoven en de heer Anne Kappen.

Wij bidden ook voor mevrouw Alie van Doorn- van de Coterlet en mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

Wij bidden ook voor Amber Venderbosch en Arjan Oskam, die zich voorbereiden op hun huwelijk.

### **INTENTIES ZONDAG 28 JUNI, DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

Wij bidden ook voor Amber Venderbosch en Arjan Oskam, die zich voorbereiden op hun huwelijk.

### **HERSTART VIERINGEN MICHAËLKERK**

Zoals we vorige week schreven zijn we blij dat we weer in onze kerk mogen vieren en hebben we een nieuw rooster.

- zondag **5 juli 10:00 uur, gebedsviering** met eigen parochianen (PGV),
- zondag **12 juli 11:00 uur, eucharistieviering** met pastoor Joachim Skiba,
- zondag **19 juli 10:00 uur, gebedsviering** met eigen parochianen (PGV),
- zondag **26 juli 11:00 uur, eucharistieviering** met pastor Mauricio Meneses.

Let op de wisselende aanvangstijden! Omdat de priester eerst in een andere locatie voorgaat is de eucharistieviering bij ons om 11:00 uur.

Verder is er iedere dinsdagochtend om 10:00 weer een viering; de eerste dinsdag van de maand is dat een eucharistieviering en de overige zijn dat gebedsvieringen.

Omdat de kerkgang er ten gevolge van de 'coronamaatregelen' iets anders uitziet dan normaal, herhalen we hier de bijzonderheden

1. **Vooraf aanmelden.** Vanwege de 1,5 meter afstandsregel kunnen er minder mensen in de kerk. Daarom dient u zich vooraf aan te melden. Doe dit **bij voorkeur via de website** (link volgt nog), maar indien dit niet mogelijk is kunt u zich ook telefonisch bij het secretariaat aanmelden (030 220 00 25) op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Aanmelden kan vanaf vier dagen voor de betreffende viering. **Voor de viering van 5 juli kunt u zich vanaf 1 juli aanmelden.** Mensen die niet gereserveerd hebben mogen we helaas niet toelaten.
2. **Intenties.** U kunt de misintenties op de gebruikelijke manier opgeven. Het intentieboek achterin de kerk wordt niet gebruikt. U kunt ook via de [website](#) uw intenties opgeven.
3. **Ontvangst en uitleg.** Bij aankomst bij de kerk wordt u ontvangen en krijgt u uitleg over de procedures en looproutes. Binnen de kerk is

éénrichtingsverkeer gemaakt. **Wij verzoeken u om ruim op tijd te komen** omdat het niet zeker is dat u meteen de kerk in kunt lopen.

4. **Plaats toewijzing.** De kerk wordt vanaf voor opgevuld. Dit betekent dat u naar voor doorloopt en daar door de koster een plaats aangewezen krijgt. **U kunt dus niet op uw 'vaste' plaats** zitten. Op die manier hoeven mensen elkaar niet te passeren en houden we voldoende afstand. Om die reden ook worden de banken om en om gebruikt. Mensen uit een gezin kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten.
5. **Zingen.** Tijdens de viering wordt er door de kerkgangers niet gezongen. Dit vanwege het besmettingsrisico. Er zal wel een cantor met begeleiding of andere muziek te horen zijn. Meebidden mag wel!
6. **Communie uitreiking.** U hoeft niet naar voor te lopen om de H. Communie in ontvangst te nemen. De priester komt naar u toe en loopt tussen de vrije banken door. Hij heeft maatregelen getroffen zodat hij binnen 1,5 meter veilig de H. Communie kan uitreiken.
7. **Collecte- en kaarsengeld.** Er wordt niet rondgelopen om te collecteren maar bij de ingang staan mandjes klaar waarin u uw collecte- en kaarsengeld kunt doen.
8. **Verlaten kerk.** Na de viering mogen de mensen in de achterste banken als eerste de kerk verlaten. De koster geeft hiertoe aanwijzingen.
9. **Koffie.** Er kan na afloop achterin de kerk helaas geen koffie gedronken worden. Bij goed weer kunnen we dat te zijner tijd buiten organiseren maar dat doen we nog niet bij de eerste viering.

Mochten er op voorhand hierover al vragen zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de [Pastoraatgroep](#). We doen er alles aan om het zo veilig en toch gemakkelijk mogelijk te maken. Waarschijnlijk zullen bovenstaande maatregelen noodzakelijkerwijs wel enige tijd van kracht blijven, maar het belangrijkste is dat we weer samen kunnen komen om op een veilige manier te vieren.

### **COLLECTE**

Nu we niet wekelijks een viering hebben lopen we ook collectegeld mis, maar de vaste kosten lopen gewoon door. Daarom vragen we u vriendelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte via <https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/>. U kunt daar bij 'gemeenschap' de HH. Michaël en Laurens selecteren, het gewenste bedrag opgeven en via Ideal en uw eigen bank betalen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

### **KERK OPEN:**

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn onze kerk en kapel open voor eenieder die behoefte heeft aan 'n moment van gebed, een moment van stilte, of om in deze onwerkelijke tijd een kaarsje aan te steken. De van buitenaf toegankelijke Mariakapel is iedere werkdag 's morgens open.

## **PAROCHIANEN AAN HET WOORD**

In deze rubriek vertellen parochianen hoe zij deze bijzondere tijd ervaren waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt. Hoe ze in tijden van afstand houden tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren. En hoe hun geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk, tijdelijk niet beschikbaar is.

**Even voorstellen:** Ik ben Madeleine van Nesselrooij, 54 jaar en ruim 30 jaar getrouwd met Ruud Venderbosch. Samen hebben wij 4 kinderen en 1 (bijna 2) kleinkind(eren). Ik werk bij Agterberg b.v. als directiesecretaresse en ben zowel op mijn werk als in mijn vrije tijd graag organiserend en creatief bezig. In de Michaëlkerk kennen jullie mij van de kinderwoorddienst, bijvoorbeeld als 'de bergbeklimmer'. Daarnaast help ik soms mee aan het onderhoud van het kerkhof.

### **Hoe ervaar jij de huidige tijd?**

Deze coronatijd zorgt voor een enorme mix aan gevoelens, ervaringen en rust. Bizar om te concluderen dat een spannende periode ook rust kan geven. Veel activiteiten zijn gecancelled en de dagen breng je veelal thuis, op het werk en in familiekring door. Een tuinstel dat al 5 jaar stond te wachten op een opknapbeurt staat te glimmen in de tuin, kasten zijn opgeruimd en de boekenserie van de 7 zussen is gelezen. Wij zijn dankbaar dat wij, tot nu toe, geen ernstig zieke coronapatiënten in onze directe omgeving gehad hebben.

### **Hoe zoek je nu naar verbondenheid met God en elkaar?**

Voor mij is het geloof in God vooral een richtlijn voor de manier waarop ik het leven sta. Normen en waarden vormen daarin de rode draad. In de verhalen in de Bijbel ben ik ook altijd op zoek naar diepere betekenis. Wat wordt hier bedoeld en hoe kan ik dit vertalen naar onze huidige tijd. Ik heb een abonnement op de 'Bijbeltekst van de dag' van [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl). In de vroege ochtend ontvang je dan een klein stukje bijbeltekst dat regelmatig stof tot nadenken geeft. Een trouwe kerkganger ben ik niet, de online kerkdiensten heb ik niet bekeken.

Binnen mijn kennissenkring onderhoud ik de contacten vooral door het sturen van een kaartje, een WhatsApp-je en telefoongesprekken.

### **Wat heeft deze periode je gebracht?**

Geduld... Heerlijk om te ervaren dat iedereen geduldig in de rij voor een winkel staat te wachten en dat je ook zelf het gevoel van haast kwijt bent. Ik ga ook bewuster om met eten en boodschappen doen. Gezonder eten is belangrijker geworden en biologische producten hebben nog meer mijn voorkeur gekregen. Ik ben mij er bewuster van geworden dat onze aarde en daarmee ook ons leven, kwetsbaar is.

## **Wat zou je wensen voor de toekomst?**

Ik hoop van harte dat duurzaamheid hoog op de agenda van de overheid en bedrijven komt. Zorg voor een duurzame samenleving waarin we samen niet alleen zorgen voor het milieu, maar ook meer aandacht hebben voor elkaar. De rust die nu gecreëerd is, doet veel mensen goed. Ik hoop dat we daar een beetje van vast kunnen houden.

## **EEN GROET VAN HET ECCLESIAKOOR**

Wat een rare tijden voor iedereen. Zo is iedereen nog actief met alle dagelijkse dingen als zorgen, werken, leren, vieren, zingen en wat al niet meer. En dan staat alles ineens stil, eerst een beetje en toen steeds meer. De laatste koorrepetitie waren we ons nog aan het voorbereiden op de vieringen in de vasten tijd en op weg naar Pasen. En toen werd het stil....



Een van de liederen die we instudeerden was "Nieuw begin" een lied van Huub Oosterhuis op muziek van Tjeerd Oosterhuis. Op internet is ook een mooie uitvoering te vinden gezongen door Huub van der Lubbe, Trijntje Oosterhuis

*Leliën draagt de woestijn rozen  
dragen de rotsen.  
lente staat op je drempel. leven  
begint opnieuw.*

*Bevende harten, vat moed, strek je,  
slapende handen.  
Dove oren, ga open wankel  
moedigen, hoort.*



*Hij slaat bronnen, ontbindt tongen, zangen, rivieren.  
Water welt aan je voeten en geen leeuw op je weg.*

*Kromme, jij wordt recht. Woeste, jij wordt een akker.  
Wat geen woorden vermogen, aarde, vrede voor jou.*

*Oude mensen, vrees niet- jong mens, wat zal het worden?  
Zomertuinen aan zee. Liefde lichaam van zon.*

Wat een veelzeggende tekst in deze tijd. Beginnen we echt aan iets nieuws; is dat iedereen gegeven; en hoe komen we daar dan; hoe zorgen we daarbij voor degenen bij wie dat niet zo makkelijk verloopt; geeft het je ook houvast in deze tijd? Ook als koor waren we aan het zoeken naar een nieuwe houvast.

...en toen was het niet meer stil. Er ontstonden allerlei initiatieven binnen ons koor om toch in contact te kunnen blijven met elkaar. Zo is er een lief en leed mail en app waarmee we malligheden delen; we hielden een gezellige ZOOM meeting met Kanjerkoek, we delen updates hoe het de leden vergaat, kleine wandelgroepjes ontstaan en brengen we elkaar een verjaardag groet online en kaartjes in de bus. Zo brachten we elkaar steeds groetjes en kwam het idee om met Pasen een Paasgroet te brengen.



Achter de schermen is een klein groepje aan de slag gegaan en werd het enthousiasme gesteund door velen, die ook voor en achter de schermen hun steen(tje) hebben bijgedragen. Zo konden we de Paasgroet in het klein bij iedereen van onze geloofsgemeenschap en parochie thuis brengen. De teksten

en liederen werden opgenomen in de Michaëlkerk, steeds in kleine groepjes apart van elkaar en op andere momenten. Er ontpopten zich ware cameramensen, regisseurs, rekvisiteurs, montagetechnici en andere productieassistenten. De Paasgroet werd goed ontvangen en zo kwamen er ook een Mariagroet en Pinkstergroet. Dit weekend brengen we een Midzomergroet die u kunt vinden op het [YouTubekanaal van het Ecclesiakoor](#).

Gelukkig mogen voorzichtig aan de zondags vieringen vanaf 5 juli worden opgestart. Dan nog met zang door een cantor op veilige afstand. Graag brengen wij daarom medio juli nog een muzikale vakantiegroet in een iets ander jasje. We wensen iedereen alle goeds en hopen elkaar gauw weer te zien!

Muzikale groet van het Ecclesiakoor!

## **NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE**

### **TEAMNIEUWTJES**

Wist u dat...

...Josephine het podium van de Flint heeft veroverd voor een televisie opname van omroep EVA over de pastorale kant van corona in de kerken?

...pastor Roderick zondagochtend digitaal koffie drinkt en zondagavond digitaal pizza eet na de internationale viering en dat daar meer dan 800 mensen naar kijken?

...dat Wies dankbaar gebruik maakt van de protocollen van de scouting bij het weer opstarten van de kinderactiviteiten?

...het Brandpunt zich verbindt met Enchanté voor een muzikale midzomernacht performance, zie warmeklank.nl ?

...pastoor Skiba zo druk is geweest dat hij pas vorige week zijn winterbanden heeft gewisseld?

...Suhail een [enquête voor jongeren](#) op de website Jong Katholiek Amersfoort heeft gezet die alle jongeren uit Amersfoort en Martha & Maria mogen invullen?

...Marjolein en Arja wel drie keer het liturgierooster hebben herzien?

...je met anderhalve meter rondom veel minder mensen in een kerk of zaal krijgt dat je ontzettend graag zou willen?

...diaken Nieuwenhuis het vieren in de verschillende huizen ontzettend mist?



## NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

### BOODSCHAP PAUS FRANCISCUS VOOR DE WERELDDAG VAN DE MIGRANT EN DE VLUCHTELING

Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, die nu beschikbaar is in de Nederlandse vertaling. Ook voor de Wereldvluchtelingendag die de Verenigde Naties op 20 juni hebben ingesteld, is de boodschap van de paus relevant.



De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

#### **'Het gaat niet om cijfers, het gaat om personen'**

Ook legt de paus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: "Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden," schrijft paus Franciscus.

Hij wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. "Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt (Boodschap Urbi et Orbi, 12 april 2020)," zegt de paus.

Lees [hier](#) de complete boodschap van de paus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling.



## HEILIGEN

Op **24 juni** is de feestdag van **Johannes de Doper**. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: "Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken" (dat was nederig slavenwerk!). Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Althans zo zeggen de drie evangelisten Matteüs, Markus en Lukas. Want de vierde, Johannes, suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbijging, duidde hij hem aan als het Lam Gods.



### *Johannes' geboorte en kindertijd*

Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij Lukas lezen we, dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' moeder was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap ontving dat zij van Gods Geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was daar ze geen omgang had met een man, antwoordde de engel: "Bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde maand." Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste maanden voor de geboorte ter zijde te staan. Bij de begroeting tussen beide vrouwen - zo schrijft Lukas diepzinnig en prachtig - sprong het kind op in de schoot van Elisabeth; dat was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande moeder van de Messias... [Lukas 01,26-45]

Ook Johannes' geboorte was aangekondigd door de engel Gabriël, en wel aan zijn vader Zacharias op het moment dat hij zich als priester in het heilige vertrek van de tempel bevond en aan het oog van het volk onttrokken was. Ook hij vroeg hoe zoiets kon, daar hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren gebleken. Ook hij had als antwoord gekregen dat voor God niets onmogelijk is; hij kreeg bovendien een teken van de waarheid mee: hij zou niet kunnen spreken tot aan de geboorte van het kind, dat hij Johannes moest noemen. Want dit kind zou zijn naam meer dan waarmaken.

Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, schreef hij: "Johannes moet het heten." De burens stonden verbaasd, want er was niemand in de familie die zo heette. En op dat moment kon Zacharias weer spreken. [Lukas 01,05-25.57-66]

Bron: <https://heiligen.net/heiligen/06/24/06-24-0000-johannes.php>

## BEZINNING

Ik fietste langs de Stadionkade vanochtend en genoot van de wijde hemel daar aan de rand van de stad en ademde de frisse, ongerantsoeneerde lucht in. En overal bordjes die wegen, de vrije natuur in, voor joden versperd hielden. Maar boven dat ene stuk weg dat ons blijft, is ook de volledige hemel. Men kan ons niets doen, men kan ons werkelijk niets doen. De hemelen binnen in me zijn even wijd uitgespannen als boven me. Ik geloof in God en ik geloof in de mensen en ik durf het langzamerhand eerlijk te zeggen zonder valse schaamte. Het leven is moeilijk, maar dat is niet erg. Men moet beginnen zijn ernst ernstig te nemen en de rest komt vanzelf. Ik ben een gelukkig mens en prijs dit leven, jawel, in het jaar des Heren, nog steeds des Heren, 1942, het hoeveelste oorlogsjaar?

Etty Hillesum (1914-1943), Dagboek.

Meer informatie over Etty Hillesum is te vinden op de [website](#) van het in Middelburg gevestigde Etty Hillesum Onderzoek Centrum.



*Etty Hillesum, Fotocollectie JHM*

## AFSLUITER

*“Mattheus, Marcus en Lucas, ik wil jullie na de les even spreken,*



*jullie boekverslagen lijken verassend veel op elkaar!”*