



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
WEEKBRIEF
27 juni 2020



Volgende week zondag 5 juli is het eindelijk zo ver. Na ruim drie maanden verstoken te zijn geweest van vieringen in onze Michaëlkerk mogen we weer samenkomen om te vieren. Verderop leest u hoe dat in z'n werk gaat. Maria van Gestel vertelt hoe zij deze tijd ervaart, er is weer nieuws over ons Malawiproject en nog veel meer.

Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

EUCHARISTIEVIERINGEN

- De eucharistieviering van onze parochie wordt om 09:30 uur uitgezonden: **28 juni 13^e zondag door het jaar**, pastor Roderick Vonhögen. Te volgen op internet op onze [website](#) (klik op 'deze site') en via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

INTENTIES ZONDAG 28 JUNI, DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

Wij bidden ook voor Amber Venderbosch en Arjan Oskam, die zich voorbereiden op hun huwelijk.

INTENTIES ZONDAG 5 JULI, VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

Wij bidden ook voor Amber Venderbosch en Arjan Oskam, die zich voorbereiden op hun huwelijk.

HERSTART VIERINGEN MICHAËLKERK

De eerste viering is op **zondag 5 juli** en is een gebedsviering. Ook de dinsdagochtendvieringen starten weer en de eerste is op **dinsdag 7 juli**. In de vorige weekbrieven beschreven we de kerkgang zoals die er nu ten gevolge van de coronamaatregelen uitziet. Hieronder ziet u de poster die ook bij de ingang van de kerk hangt.

Samen vieren 

Vanaf 1 juli 2020 gaan we weer samen vieren. Om dit veilig te kunnen doen zijn er enkele regels, volg deze en de instructies van de organisatie op.

Bent u verkouden, benauwd of heeft u koorts? Blijf dan thuis. Het blijft momenteel mogelijk om via onze website vieringen online te volgen.

Houd 1,5 meter afstand
Schud geen handen

Desinfecteer uw handen
bij binnenkomst

Nies in uw elleboog

Ga op de aangewezen
plek zitten

Ga niet lopen tijdens
de viering

Meezingen is niet
toegestaan

**Reserveren via
marthamaria.nl/vieringen**

U dient zich voor de vieringen van tevoren aan te melden via onze website www.marthamaria.nl/vieringen. Indien u geen internet hebt kunt u op werkdagen 's morgens ook telefonisch (030-2200025) via het secretariaat reserveren.

Om onze parochianen enigszins vertrouwd te maken met hoe we gaan vieren met inachtneming van de Coronamaatregelen is een [instructiefilmpje](#) gemaakt. Stap voor stap wordt hierin uitgelegd hoe we binnenkomen, naar onze plaats gaan etc. De belangrijkste punten zijn:

- **Vooraf reserveren**
- **Volg aanwijzingen van de koster**
- **Blijf de hele viering op uw plaats**
- **Niet meezingen.**

Het filmpje is te vinden op onze [website](#) en op <https://youtu.be/BXVTwrBoUwg>.

Kom alstublieft ruim op tijd naar de kerk!

COLLECTE

Nu we niet wekelijks een viering hebben lopen we ook collectegeld mis, maar de vaste kosten lopen gewoon door. Daarom vragen we u vriendelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte via <https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/>. U kunt daar bij 'gemeenschap' de HH. Michaël en Laurens selecteren, het gewenste bedrag opgeven en via Ideal en uw eigen bank betalen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

KERK OPEN:

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn onze kerk en kapel open voor eenieder die behoefte heeft aan 'n moment van gebed, een moment van stilte, of om in deze onwerkelijke tijd een kaarsje aan te steken. De van buitenaf toegankelijke Mariakapel is iedere werkdag 's morgens open.

PAROCHIANEN AAN HET WOORD

In deze rubriek vertellen parochianen hoe zij deze bijzondere tijd ervaren waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt. Hoe ze in tijden van afstand houden tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren. En hoe hun geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk, tijdelijk niet beschikbaar is.

Even voorstellen: Ik ben Maria van Gestel getrouwd met Kees van Gestel en wij wonen 36 jaar in Bilthoven. Wij hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen en 1 cadeau kleinkind. Voor mijn ongeval werkte ik als verpleegkundige in de ouderenzorg, een super job, heel erg fijn, leuk om voor deze mensen te zorgen, die vanwege hun leeftijd dit niet meer zelf kunnen. Hun verhalen, de mooie herinneringen, belevenissen, maar ook als je ouder wordt regelmatig afscheid nemen van.....

Zingen in het Ecclesiakoor, heerlijk met regelmaat een viering te mogen verzorgen, ik kijk uit naar de tijd dat dit weer mogelijk is.

En verder, lezen is erg fijn.

Hoe ervaar jij de huidige tijd?

In deze tijd mis ik de contacten wel, even langs gaan bij, of onverwacht bezoek krijgen van.

De telefoon wordt goed gebruikt, videobellen is fijn, elkaar toch kunnen zien en vaker een kaartje sturen. Niemand heeft haast.

Hoe zoek je nu naar verbondenheid met God en elkaar?

Op zondag ochtend een kerkdienst op tv volgen, bezoekje aan de Mariakapel, er een kaarsje aansteken en een gebed tot haar. Voor het slapen gaan een deel van de rozenkans bidden, danken voor de dag die is geweest.

In het magazine "Klooster" staan mooie inspirerende verhalen, teksten met regelmatig een verwijzingen naar de bijbel.

Wat heeft deze periode je gebracht?

Geduld, rust, als je buiten bent en je komt iemand tegen, een groet: goedemorgen, goedemiddag en anders een knikje een glimlach, dat doet een mens goed.

Wat zou je wensen voor de toekomst?

Dat we waarderen wat we hebben, dat agenda's niet weer te snel volstromen, meer oprechte tijd, oog en oor voor elkaar blijven hebben

ONS MALAWIPROJECT

Nu het er op lijkt dat de eerste "coronastorm" is gaan liggen, komt ook weer de mogelijkheid van wat meer ruimte voor andere zaken. Corona in Malawi is van een andere orde: veel minder besmettingen en nauwelijks mensen aan overleden. En dat is een belangrijk facet, want de gezondheidszorg daar is niet te vergelijken met ons land. Toch zijn ook daar alle scholen dicht en durft men nog niet te besluiten ze te openen. Onderwijs via digitale communicatiemiddelen komt natuurlijk nauwelijks van de grond, zoals zuster Bernadette deze week nog berichtte. Men heeft niet de beschikking over een goed energienet, laat staan over computers.

Door de regentijd heeft ook de uitvoering van de werkzaamheden veel stilgelegen, maar nu wordt er hard gewerkt. Voor ons project staan nu twee onderdelen op het programma:

1. De bouw en ingebruikneming van de school in Mangochi



Foto 1: school in aanbouw november 2019

In november bezochten Jacqueline en Frank dit onderdeel en zagen we dat er nog veel moest gebeuren (zie foto 1). Intussen is men weer aan de slag gegaan.

Op foto 2 is te zien dat de ramen zijn geplaatst. In september moet de school in gebruik worden genomen. We hebben weer geld overgemaakt om dat te realiseren.



Foto 2: school in aanbouw mei 2020

2. Het landbouwproject in Mwanza



*Foto 3: waterpomp met reservoir
(november 2019)*

Vorig jaar is zuster Elizabeth begonnen met een landbouwproject, aanvankelijk voor enkele weduwen, maar ondertussen meer een project voor de plaatselijke bevolking. Om het te laten slagen moet er irrigatie kunnen plaatsvinden (foto 3). Dat werkte tot maart vorig jaar. Toen overstroomde het gebied en werden de bronnen vervuild. Dat kostte een deel van de oogst.

Met onze bijdrage kunnen we zorgen voor het schoon maken van de bronnen (foto 4) en kunnen er twee nieuwe en krachtiger pompen worden geïnstalleerd. Wat het zo plezierig maakt is de snelle communicatie met de zusters die nu mogelijk is. Daardoor kunnen we snel afstemmen en ook informatie wordt nu direct gedeeld. We plukken nu de vruchten van ons bezoek in november vorig jaar.

Ook in onze kerk hebben we de informatie geactualiseerd: op het informatiebord in de ontmoetingsruimte hangen nu twee posters die een duidelijk beeld geven van de twee projecten. Dat gaan we straks uitbreiden met de laatste foto's om de ontwikkelingen weer te geven. We hebben de draad weer opgepakt. Nu uitkijken naar het moment dat we als gemeenschap weer mogen samenkomen.



*Foto 4: schoonmaken
vervulde bron*

Een hartelijke groet van ons,

WERKGROEP MALAWI.

Eveline Meijer

Frank Diepstraten

Jacqueline van Gaans

Leonie Eurlings

SCHOONMAAK KERK EN KERKHOF

Vorige week zaterdag hebben we met een grote groep enthousiaste vrijwilligers de hele kerk van achter tot voor en van vloer tot plafond schoongemaakt en het kerkhof goed onderhanden genomen. De foto's spreken voor zich.

Hartelijk dank aan iedereen die meegeholpen heeft!





NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

VIEREN NA 1 JULI: AANTAL DEELNEMERS KAN VARIËREN NAAR GELANG RUIMTE IN KERKGEBOUW



FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND
PER 1 JULI 2020



PAROCHIES - RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
PROTOCOL VOOR
GELOVIGEN - BEDIENAREN - KERKGEBOUWEN



RICHTLIJNEN RIVM
Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij reli-

CORONAVIRUS

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar

nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten. Dat meldt rkkerk.nl, de officiële website van de R.-K. Kerk in Nederland. Het Aartsbisdom Utrecht zal de nieuwe informatie, inclusief de vernieuwde protocollen en factsheet, via e-mail verspreiden naar de parochies. Meer informatie is te vinden op de [website](#) van ons Aartsbisdom.

Het loslaten van de grens van 100 personen heeft geen invloed op onze Michaëlkerk omdat er met de 1,5 meter maatregel geen 100 personen in de kerk kunnen.

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2020

Van 30 juni t/m 12 september 2020 bent u van harte welkom in diverse kerken in het centrum van Utrecht om de culturele rijkdommen van deze kerkgebouwen te aanschouwen.

De gastheren en -vrouwen/gidsen verwelkomen u graag en informeren u desgewenst over de architectuur, bouwgeschiedenis en de kunstschaten die de kerken herbergen. De toegang is gratis, u kunt gewoon binnenlopen, mits u zich aan de corona-voorschriften houdt. Actuele informatie: www.kerkenkijken.nl.



JAARVERSLAG 2019 AARTSBISDOM UTRECHT VERSPREID



De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2019 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. Net als voorgaande edities is de tekst thematisch ingedeeld in 14 hoofdstukken (met onder meer 'personeel en pastorale organisatie', 'caritas en diaconie', 'liturgie en kerkelijk jaar', 'jeugd en jongeren / catechese', 'Roepingenraad' en 'het Ariëninstituut'). Het slothoofdstuk is een korte chronologie van de memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

In het voorwoord memoreert vicaris-generaal Mgr. Hoogenboom dat eind vorig jaar ook de start was van het 'Jaar van de Eucharistie' (1 december 2019 – 22 november 2020), naar aanleiding waarvan kardinaal Eijk op 23 juni 2019 (Hoogfeest van Sacramentsdag) een pastorale brief publiceerde. Mgr. Hoogenboom: "Het voor u liggende jaarverslag van het Aartsbisdom Utrecht over 2019 biedt u – zonder de pretentie volledig te zijn – een beeld van de wijze waarop zeer velen, levend vanuit de Eucharistie, in verschillende ambten, diensten en verantwoordelijkheden ook in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de voortgang van het geloofsleven in het Aartsbisdom Utrecht."

Klik [hier](#) om het Jaarverslag 2019 te lezen

HEILIGEN

28 juni is het de feestdag van Irenaeus van Lyon, kerkvader & martelaar; † ca. 202.

Irenaeus is rond 130 geboren in de stad Smyrna in Klein-Azië (nu Izmir, West-Turkije).

Waarschijnlijk was hij een leerling van Sint Polycarpus, die zelf weer leerling was geweest van Sint Johannes, de apostel. Ten tijde van keizer Marcus Aurelius ontving Irenaeus de priesterwijding in de stad Lugdunum in Gallië (nu Lyon, Frankrijk) en werd er in 177/78 de 2^e bisschop.

Irenaeus ijverde krachtig voor de kerstening van de Kelten in Zuid-Gallië. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij het bepalen van de paasdatum.

Hij heeft een aantal grote theologische werken nagelaten, waardoor hij de eretitel 'vader van de katholieke dogmatiek' (= 'geloofsleer') heeft gekregen. Zijn belangrijkste boek is het vijfdelige werk 'Adversus Hereticos' (= 'Tegen de Ketteren'). Daarin zet hij uiteen, dat bij meningsverschil binnen de geloofsgemeenschap de traditie als bron en norm van geloof de doorslag geeft. Onder de traditie verstaat hij wat in de kerk altijd van de ene op de andere generatie is verkondigd. In deze uiteenzetting ruimt hij ook de eerste plaats in voor het gezag van de kerk van Rome: "Elke kerkgemeenschap moet zich aansluiten bij de kerk van Rome omwille van haar hogere gezag." Ook is Irenaeus de uitvinder van het idee, dat de geschiedenis van het Oude Testament verstaan moet worden als Gods plan om de mensen voor te bereiden op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis: de komst van Jezus.

Hij is het ook, die bedacht heeft, dat de vier diersymbolen uit het Oude Testament - de gevleugelde mens, de gevleugelde leeuw, het gevleugelde rund en de gevleugelde arend of adelaar - op de vier evangelisten toegepast kunnen worden. Zo werd Matteüs vereenzelvigd met de gevleugelde mens, Markus met de gevleugelde leeuw, Lukas met het gevleugelde rund en Johannes met de gevleugelde arend of adelaar.

Waarschijnlijk is hij ten tijde van keizer Septimius Severus de marteldood gestorven. De kerk waar zijn stoffelijke resten bewaard worden is toegewijd aan Irenaeus. Irenaeus is patroon van het bisdom Lyon.

Hij wordt afgebeeld met een zwaard (martelwerktuig) of met boek of boekrol (als grondlegger van de christelijke theologie).

Bron: https://heiligen.net/heiligen/06/28/06-28-0202-ireneus_0.php?JPG=1



Irenaeus veroordeeld tot de marteldood.
ca 1900, glasschilderkunst. Frankrijk,

BEZINNING

De ziel van ieder van ons bevat een put met levend water, en daarin ligt een beeld van God verborgen. Tegenkrachten hebben die put met aarde dichtgegooid. Maar laten wij, nu Christus met macht gekomen is, die put in ons uitgraven, laten we de aarde eruit scheppen, alle afval verwijderen: in die put zullen we levend water vinden, dat water waarvan de Heer zegt: "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft". (Johannes 7,38)

Origenes. (185-254) *uit een preek*

AFSLUITER



"Waarom laat u dan dingen als hongersnood, oorlog, dakloosheid, misdaad, honger, ziekte, lijden, wanhoop etc. bestaan in onze wereld?"

"Interessant dat je dat ter sprake brengt, want ik stond op het punt je precies dezelfde vraag te stellen...."