



WEEKBRIEF 19 juli 2020

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com
Zie ook www.marthamaria.nl

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Johan van Stralen neemt afscheid als voorganger in vieringen van woord- en communie

'Het is iets anders dan wanneer je als voorzitter van de kerk van Sint Maarten bij een feestelijke plechtigheid een praatje houdt', was er nog tegen hem gezegd toen hij spelenderwijs zijn entree maakte in werkgroep van woord- en communie en zich opmaakte om voorganger te worden in onze geloofsgemeenschap. Dat was niet tegen dovenmansoren gesproken want Johan van Stralen bereidde zich als lekenvoorganger meer dan voortreffelijk voor. Hij voelde het als een opdracht en een roeping tegelijk, een ontwikkeling en een climax op hetzelfde moment. Want het geloof is in hem echt gegroeid deze jaren als voorganger. Maar liefst een decennium, van 2010 tot 2020, een periode om je hoed af te nemen. Dat doen we hier dan ook in het weekend dat Johan voor het laatst voorgaat. Hij had al afscheid genomen van de uitvaartgroep en trekt ook niet meer de kar bij de oecumenische vieringen, dit weekend hoort hij voor het laatst de gong als voorganger. Daarom een paar vragen.

Hoe is dat nou precies gegaan, je overstap van het bestuur naar deze werkgroep van woord- en communie?

'In 2000 vroeg Gerard de Wit me om toe te treden tot het kerkbestuur. Ik moest

daar over nadenken. Toen Gerard daarna terugkwam met de vraag of ik iets voor ouderen wilde doen, zei ik hem: dan kom ik terug bij je eerste vraag en kies ik voor de kerk. Ik wist toen goed wat ik deed, want ik was toen meer van de zakelijke kant dan van de inhoudelijke materie. Pas in 1995 ben ik teruggekomen in de kerk, na een periode van lange afwezigheid. Ik leerde de kerk kennen door het overlijden van mijn eerste vrouw Els. Ik wilde wat terug doen. En als voorzitter van het kerkbestuur maakte ik altijd een rondje langs alle werkgroepen. Zo leerde ik ook de groep van woord- en communievieringen kennen, geleid door An Kolfschoten, begeleid door Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg. Zij met hun drietjes samen met Gerard de Wit riepen de inhoudelijke kant in mij wakker. Als gepensioneerde leerde ik bij deze mensen dat ik nog kon groeien in mijn geloof. Zonder An Kolfschoten, Gerard de Wit, Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg had ik na mijn tien jaar als voorzitter nooit durven kiezen om voor te gaan. Dat werd een ontdekkingsreis die me veel heeft gebracht.'

Wat heeft het je gebracht?

'Dat je als mens nooit te oud bent om te leren. Dat je ook op latere leeftijd de diepte in kunt gaan. Dat je niet als consument in de kerkbanken zit en wat woorden van de overweging en de lezingen onthoudt maar dat de lezingen

uit de Schrift deel van jezelf worden. Dat heeft me heel veel gebracht. En ik durfde meer en meer mezelf te laten zien, met alle lessen van het leven. Dat is niet aan mij voorbijgetrokken, met twee dierbare vrouwen die overleden, Els en Tiny. Die hardheid van het leven en de troost van het geloof heb ik mogen delen. Daar ben ik dankbaar voor. En dat hielp me ook als begeleider en voorganger van uitvaarten. Daar wist ik en voelde ik wat nabestaanden doormaakten. Die ervaring door het leven schonk me de goede woorden. Op zo'n moment voelde ik me gedragen, alsof ik niet degene was die voorging maar in mij God zelf die troostte.'

Je vergeet de oecumenische vieringen?

'Dat deed ik niet als voorganger vanuit de werkgroep van woord- en communie. Maar zonder al die vergaderingen van deze werkgroep had ik dat nooit kunnen doen, die oecumenische vieringen op de laatste zondag van de maand. Dat is echt een succes geworden. En dat paste ook bij mij: mooie rituelen, veel zingen, ook stil worden, heilige plechtigheid. Daar houd ik van. Ik ben een man van ceremonie. Op sommige momenten kun je beter met het leven omgaan als het plechtig gevierd wordt. Daar zijn we als katholieken juist goed in. Dat is onze bijdrage aan die oecumene. Een viering hoort stijl te hebben. Iedereen die me kent, weet dat ik zo in elkaar zit. Ik zie er netjes uit, voor Onze Lieve Heer doe je dus ook je best. Liturgie, zo leerde ik van Gerard Zuidberg, is een heilig spel. Ik kan best ondeugend zijn, maar ik hou ook van plechtige ceremonies. Het moet niveau hebben. Zo word je opgetild in de liturgie. Dat begint al met de toog die je aantrekt. Dan weet je en dan voel je dat je een andere positie hebt. Dan gebeurt er wat aan je. Dan weet

je ook dat je niet zomaar een praatje houdt als voorzitter van het kerkbestuur.'

Is het een opluchting of kost het je moeite om te stoppen?

'Vooral een opluchting. Weet je, als ik wist dat ik zou voorgaan, begon ik te lezen en aantekeningen te maken. Het gaf altijd onrust in me. En die werd te groot, zo zei Joke me meer dan eens. Daarom is het goed zo. Trouwens, in de oecumenische vieringen heb ik ook een ander geluk gevonden, Joke. Die liefde is geboren na zo'n viering in De Ontmoetingskerk. Ze bracht me koffie. En ik ging daarna bij haar op de koffie thuis. Van het een kwam het ander. Dus dat voorgaan heeft me diep geluk gebracht na het grote verdriet van het overlijden van Tiny. En zo heb ik ook aan iedereen kunnen voorleven dat je als mens getroffen wordt maar ook weer kunt opstaan in het leven. En dat bestaan gaat door, ook nu ik stop als voorganger. We mogen ons gelukkig prijzen met voortreffelijke voorgangers en een geweldige werkgroep van woord- en communie. Daar blijf ik wel actief bij de vergaderingen. Dus al die lieve mensen blijf ik zien. Zeg maar, wel de lusten niet meer de lasten. Het is mooi geweest'.

Een woord van dank van pastor Gerard de Wit aan zijn vriend Johan van Stralen

Het was 1995, kort na mijn komst in Maartensdijk. Een bezoek, ziekte, een tientje van de rozenkrans van mijn zus Gré. Zo is het ongeveer begonnen, mijn contact met Johan. Hij heeft er zelf meermalen aan herinnerd. Voor zover ik weet heb ik nooit zelf geprobeerd hem voor een taak in de kerk te strikken. Maar het kwam er wel van. O ja, ik heb op een keer het bestuur op hem attent gemaakt: hij had zakelijke ervaring en zou misschien wat tijd hebben... Het werd veel tijd, kostbare tijd

die hij heeft ingezet voor een kleine
gemeenschap die hem steeds beter leerde
kennen, als bestuurder, als beheerder, als
organisator, als gangmaker, als spreker,
en uiteindelijk ook als voorganger. Overal
waar hij zag dat er iets gebeuren moest.
Hij zocht anderen, en deed zelf mee, soms
als starter, vaak als vaste kracht; en altijd
als de vrijwilliger waar je van op aan kon.
Voor mij werd hij steeds meer mijn vriend,
al die jaren. En nu is hij mijn "Ex.Test." en
zelfs mijn mantelzorger die mij van
oogkliniek naar Diak en verder brengt en
trouw - zelfs op corona-afstand buiten -
wacht. Johan sprong in toen de behoefte
groeide aan voorgangers vanuit de eigen
gemeenschap. Hij zag de vraag en gaf zijn
(ant-)woord, met alle energie die hij had.
Nu draagt hij een stokje over, maar hij
heeft als voorganger laten zien hoe je kunt
groeien in woord en daad. Ik sluit me
graag aan bij zowel dankbaarheid als
vertrouwen, en zeg: Sint Maarten, ga zo

door, want, zoals ik al eerder schreef:
Woord- en Communievieringen, al heel
gauw afgekort tot "WoCo-vieringen"
hebben een vaste plaats gekregen in het
hart van de liturgie in deze gemeenschap.
Ze worden hooggewaardeerd, en
betekenen ook een persoonlijke verrijking
voor degenen die vanuit de parochie
sindsdien zijn voorgegaan en nog
voorgaan. 14 juli 2020, Gerard de Wit,
pastor-emeritus

**Berichtje van Margriet Nota,
vicevoorzitter Parochiebestuur:**

"Lieve parochianen van Maartensdijk,
hartelijk dank voor het prachtige boeket
bloemen dat Loek namens jullie kwam
overhandigen om mij een voorspoedig
herstel toe te wensen na mijn
heupoperatie. Ik stel dit gebaar enorm op
prijs en ben er heel blij mee!
Alle goeds gewenst en hopelijk tot spoedig
ziens bij jullie in de kerk.
Met hartelijke groet, Margriet"

Zondag 26 juli 10.00 uur:
Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Gijsbert van der Linden en voorzang

Zondag 2 augustus 10.00 uur:
Eucharistieviering
Pastor Paul Vlaar
Gijsbert van der Linden en voorzang

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252

**Misintenties zondag 26 juli: heer Theo Andringa; heer Nico Bak; heer Etwald Goes; heer
en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; familie J.C. Kemp – Vendrig; Zuster Margareth;
heer Jaap Onderwater; mevrouw Connie Zuk - van der Laan**

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

Laten we met elkaar zorgen voor een veilige situatie in de kerk met inachtneming van deze voorschriften:



Was je handen
regelmatig



Hoest en nies in de
binnenkant van je
elleboog



Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi deze weg



Schud geen
handen



Houd 1,5 meter
afstand