



## WEEKBRIEF 26 juli 2020

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar [moniquefijen@hotmail.com](mailto:moniquefijen@hotmail.com)  
Zie ook [www.marthamaria.nl](http://www.marthamaria.nl)

### NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

#### Feestelijk afscheid Johan van Stralen met koffie drinken buiten in de zon als verrassing

Soms zit alles mee, zoals bij het afscheid van Johan van Stralen als lekenvoorganger. De opkomst was grandioos. Daar begon het al mee. Nog niet eerder was de kerk zo goed gevuld, met ongeveer 55 mensen, inclusief personeel. Een extra geschenk was daarbij de aanwezigheid van pastor Gerard de Wit, op de voorste rij. Johan bedankte na afloop Gerard voor de vriendschap maar ook voor de onvoorwaardelijke gastvrijheid bij de eerste kennismaking in 1995. Johan was niet vergeten hoe hij na het sterven van zijn eerste vrouw Els altijd welkom was bij Gerard. Zo is Johan binnen gekomen en gebleven. Er waren deze zondag 19 juli ook bloemen en een bon om te lunchen, aangeboden namens de woco-groep door An Kolfshoten. Maar de grote verrassing kwam daarna: koffie drinken in de tuin. Bijna iedereen bleef en genoot van de zon, de koffie en elkaar, ook op anderhalve meter. Het was zo'n succes dat we de koffie herhalen als het weer goed is. We bekijken dit van zondag tot zondag. De foto's zijn van Sonja Cornelissen en maken duidelijk waarom we de kerk hebben gemist: als plek om God te zoeken, ons geloof te vieren, maar ook elkaar te ontmoeten.

#### Johan van Stralen bedankt ons allemaal voor mooie afscheid

Op deze plek wil Johan van Stralen iedereen bedanken voor de aanwezigheid bij zijn laatste viering. 'Jullie hebben mij blij verrast bij mijn laatste viering. De mooie woorden, het geschenk om met de hele woco-groep te lunchen, het feestelijk koffiedrinken met bijna alle kerkgangers, ik werd er verlegen van, te gek. Ook bijzonder dat jullie Gerard de Wit hebben uitgenodigd. Zonder hem was ik nooit zo ver gekomen. En natuurlijk wil ik alle leden van e geloofsgemeenschap bedanken. Want ze hebben me in de afgelopen tien jaar gedragen, ze hebben me bij het afscheid gemaïld en kaarten gestuurd. Ze hebben me ook verrast met een bijna volle kerk, zo betuigt Johan van Stralen zijn dankbaarheid.

#### Zaterdag voortaan kerk open van 14.00-16.00 uur

Er zijn ook nog steeds mensen die liever niet op zondag naar de kerk komen en die geen risico willen nemen. Voor hen en voor ieder ander is de kerk open op zaterdagmiddag, van 14.00 uur tot 16.00 uur, ingaande zaterdag 1 augustus.

**Zondag 2 augustus 10.00 uur:**  
Eucharistieviering  
Pastor Paul Vlaar  
Gijsbert van der Linden en voorzang

**Zondag 9 augustus 09.00 uur:**  
Eucharistieviering  
Pastor Mauricio Meneses  
Gijsbert van der Linden en voorzang

**Misintenties zondag 2 augustus:** mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; ouders Stornebrink – Korrel; mevrouw Els van Stralen; heer Tom Veringa en familie; ouders Verweij en Miltenburg; heer Paul Wolvenne; heer Ben Woorts; mevrouw Connie Zuk - van der Laan

**Aanmelden voor viering verplicht, uitsluitend via**  
[coronavieringensm@marthamaria.nl](mailto:coronavieringensm@marthamaria.nl) of 06-14800252  
Vieringen te beluisteren via [www.marthamaria.nl](http://www.marthamaria.nl)

