



**MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP**  
**WEEKBRIEF**  
**11 juli 2020**



Afgelopen zondag 5 juli mochten we weer voor het eerst in onze Michaëlkerk samenkomen om te vieren. U leest er verderop over. En afgelopen dinsdagochtend was er weer een eucharistieviering, ditmaal in de kerk in plaats van in de kapel. We hopen dat het kerkelijk leven weer snel normaal wordt, zoals ook veel andere zaken in ons leven weer normaler lijken te worden.

In deze weekbrief berichten we onder andere over deze herstart, vertelt Jos Meijer over zijn ervaringen in de rubriek 'Parochianen aan het woord', brengen onze bisschoppen een groet aan de kerkkoren, hun dirigenten en musici, schrijven we over de heilige Bonaventure wiens feest we 14 en 15 juli vieren en is er een mooie bezinningstekst van Dag Hammarskjöld. En vergeet u de 'Afsluiter' niet?

Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: [pastoraatgroepML@marthamaria.nl](mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl).

## **NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP**

### **VIERINGEN**

- **Zondag 12 juli**, 15<sup>e</sup> zondag door het jaar, **11:00** eucharistieviering. Voorganger: pastoor J. Skiba.
- **Dinsdag 14 juli**, **10:00 gebedsviering**. Voorganger: Irene Elsevier
- **Zondag 19 juli**, 16<sup>e</sup> zondag door het jaar, **10:00 gebedsviering**. voorgangers: W. Eurlings en A. van Gaans.
- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. **Zondag 12 juli** 14<sup>e</sup> zondag door het jaar, pastor Roderick Vonhögen. Via [www.facebook.com/RKamersfoort](https://www.facebook.com/RKamersfoort). Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

## **INTENTIES ZONDAG 12 JULI**, 15<sup>e</sup> zondag door het jaar

Intenties: Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

## **INTENTIES ZONDAG 19 JULI**, 16<sup>e</sup> zondag door het jaar

Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overleden ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen en voor Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

## **OPBRENGST COLLECTE:**

Zondag 05 juli: € 223,21 Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap.

## **DANKBARE KERKGANGERS IN EERSTE VIERING MICHAËLKERK**

Tijdens de eerste gebedsviering op 5 juli werd er stilgestaan bij het feit dat we bijna vier maanden niet samen mochten vieren in de Michaëlkerk, werden de overledenen uit die periode herdacht en was er vooral grote dankbaarheid voor het feit dat we weer samen mogen vieren. Vandaar ook het mooie orgelspel aan het begin 'Nun danket alle Gott', van J.S. Bach. Er waren een kleine vijftig mensen aanwezig. De 'coronamaatregelen' waren geen belemmering om goed te vieren. Enkele kerkgangers gaven aan dat het een evenwichtige viering was met veel ruimte voor stilte en gebed.

## **WEEKBRIEFARCHIEF**

Indien u eerdere edities van deze Weekbrief terug wilt lezen kunt u terecht op onze [website](#). Daar staan op dit moment de Weekbrieven vanaf 2 mei 2020 tot heden. U vindt dit archief helemaal onderaan de [webpagina](#) bij 'Extra informatie':

Extra informatie

Contact ML   Onze gemeenschap   Historie Michaelkerk   Jeugd en jongeren   Malawi   **Weekbrief**   Kerkhof   Verhuur

Tot mei 2020 verschenen er iedere week Weekend Mededelingen van onze gemeenschap. Je kunt ze op deze pagina lezen en downloaden. De Weekend Mededelingen blijven hier enige tijd staan. Mocht je oudere exemplaren willen lezen en/of downloaden, neem dan even contact op met het [locatiesecretariaat](#).

Vanaf mei 2020 verschijnt er wekelijks een gecombineerde uitgave van Weekend Mededelingen en de Nieuwsbrief: de **Weekbrief**. Er verschijnen geen aparte Weekend Mededelingen meer.

[Weekbrief ML 2 mei 2020](#)  
[Weekbrief ML 9 mei 2020](#)

**Weekbrief**

Hebt u geen internet en leest u de papieren versie van de Weekbrief, vraag dan aan iemand die wel internet heeft om een ouder exemplaar van de Weekbrief uit te printen.

## **RESERVEREN VIERINGEN MICHAËLKERK**

De vieringen in onze Michaelkerk zijn weer begonnen. U dient zich voor de viering aan te melden omdat:

1. u dan gegarandeerd een plaats hebt, dus u komt niet voor niets naar de kerk indien er te veel mensen komen voor het aantal beschikbare plaatsen.
2. er achteraf contactonderzoek gedaan kan worden als er onverhoopt, ondanks alle maatregelen die we genomen hebben, toch een coronabesmetting heeft plaatsgevonden.

### **Aanmelden:**

- dit kan vanaf de woensdag voorafgaand aan de zondagviering.
- U meldt zich bij voorkeur via de website <https://marthamaria.nl/vieringen/> aan, waarna u een bevestiging per email krijgt. U kunt bij de reservering al digitaal bijdragen aan de collecte maar we geven er de voorkeur aan dat u zondags in de kerk bijdraagt aan de collecte omdat we over de digitale bijdragen kosten moeten betalen. Het reserveren via de website kan tot zaterdagavond 21:00 uur.
- Indien u geen internet hebt kunt u op werkdagen 's morgens ook telefonisch via het secretariaat (030-2200025) reserveren. Ook kunt u op vrijdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur nog telefonisch bij Irene Elsevier (030-2293757) reserveren.
- Als de viering volgeboekt is kunt u nog steeds reserveren. Dan komt u op de wachtlijst. Ook daar krijgt u een mail van als u via de website reserveert. Als iemand anders zich afmeldt zullen de mensen op de wachtlijst op volgorde een bericht krijgen dat ze toch naar de betreffende viering kunnen komen.

### **Afmelden** van een gemaakte reservering:

- Via de link in de bevestigingsmail van uw reservering tot zaterdagavond 21:00, of
- telefonisch op werkdagen 's morgens via het secretariaat (030-2200025), of
- telefonisch op zaterdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur bij Irene Elsevier (030-2293757).

# Samen vieren



Vanaf 1 juli 2020 gaan we weer samen vieren. Om dit veilig te kunnen doen zijn er enkele regels, volg deze en de instructies van de organisatie op.

Bent u verkouden, benauwd of heeft u koorts? Blijf dan thuis. Het blijft momenteel mogelijk om via onze website vieringen online te volgen.



Houd 1,5 meter afstand  
Schud geen handen



Desinfecteer uw handen  
bij binnenkomst



Nies in uw elleboog



Ga op de aangewezen  
plek zitten



Ga niet lopen tijdens  
de viering



Meezingen is niet  
toegestaan

**Reserveren via  
marthamaria.nl/vieringen**

Om onze parochianen enigszins vertrouwd te maken met hoe we gaan vieren met inachtneming van de Coronamaatregelen is een [instructiefilmpje](#) gemaakt. Stap voor stap wordt hierin uitgelegd hoe we binnenkomen, naar onze plaats gaan etc. De belangrijkste punten zijn:

- **Vooraf reserveren**
- **Volg aanwijzingen van de koster**
- **Blijf de hele viering op uw plaats**
- **Niet meezingen.**

Het filmpje is te vinden op onze [website](#) en op <https://youtu.be/BXVTwrBoUwg>.

Omdat we bij het binnenkomen niet meteen door kunnen lopen en we geen opstopping willen, adviseren we:

**Kom alstublieft ruim  
op tijd naar de kerk!**

## COLLECTE

Vanaf nu zijn er weer wekelijkse vieringen waarbij aan het einde van de viering achterin de kerk gecollecteerd wordt. Mocht u niet naar de viering gaan dan kunt u nog steeds bijdragen aan de collecte want we hebben de afgelopen 3 maanden veel collectegeld misgelopen terwijl de vaste kosten gewoon doorliepen. Daarom melden we hier de mogelijkheden voor uw giften en bijdragen per bank:

- NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria, Michaël-Laurens, voor al uw giften, misintenties, bijdragen en betalingen.
- NL34 INGB 0001056417 t.a.v. Martha&Maria, M-L Kerkbalans, uitsluitend voor uw bijdragen Kerkbalans.

## MARIAKAPEL OPEN:

De van buitenaf toegankelijke Mariakapel blijft iedere werkdag 's morgens open, ook nu de zondagsvieringen en dinsdagochtendvieringen weer begonnen zijn. Er komen regelmatig mensen binnen om even in stilte te bidden en een kaarsje op te steken.



## **PAROCHIANEN AAN HET WOORD**

In deze rubriek vertellen parochianen hoe zij deze bijzondere tijd ervaren waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt. Hoe ze in tijden van afstand houden tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren. En hoe hun geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk, tijdelijk niet beschikbaar was.

**Even voorstellen:** Mijn naam is Jos Meijer, 75 jaar. In 1971 kwam ik samen met mijn vrouw Suzanne en ons zoontje in Bilthoven aan de Plantenbaan (en later in de Leyen) wonen. Vanuit de toen spiksplinternieuwe flat keken we uit op de toen nog pas 10 jaar jonge Laurenskerk. In die flat kregen we nog twee dochters. We hebben vijf kleinzoons, helaas geen kleindochter. Eerst werkte ik bij het NCIV aan de Groenekanseweg, en daarna, nadat ik de nodige diploma's mocht behalen bij Rabobank Nederland in Utrecht en Eindhoven. Later ben ik ook gaan studeren in het kader van het vrijwilligerswerk dat ik voor onze gemeenschap mocht doen. Eerst de zgn. Toerustingscursus van 2 jaar, en later, (na mijn vervroegde pensionering in 2003 wegens hartproblemen), Theologie aan de KTU. Veel Woord- en Communiediensten en Diensten van Woord en Gebed gedaan, niet alleen in bejaarden- en verzorgingshuizen, maar ook in onze Laurens- en Michaelkerken heb ik mogen voorbereiden en vervolgens ook mogen voorgaan. Mijn gezondheidstoestand is ongeveer 2 jaar geleden plotseling zodanig verslechterd (maar nu stabiel) dat ik al dat vrijwilligerswerk helaas heb moeten opgeven.

**Hoe ervaart u de huidige tijd?** Alles om je heen lijkt aan glans te verliezen. Door het wegvallen van veel persoonlijke directe, nabije en fysieke contacten kijk je naar je omgeving als door een beslagen bril. Veel contacten verlopen langs elektronische media, die toch in praktijk wat complexer en afstandelijker zijn, kunnen storen, en een goede coördinatie vragen die moet worden geleerd en geoefend. Alles bij elkaar "bevreemdend".

**Hoe zoekt u nu naar verbondenheid met God en elkaar?** Om de zondag te vieren steken we 's morgens een of meer kaarsen aan. Om de viering via de TV te volgen gaan we 'ervoor zitten'. We zijn stil, hoewel we in ons hart meebidden en -zingen. En zoals altijd al, elke maaltijd beginnen en sluiten we met gebed. Nu gaat de kerk weer open ....!

**Wat heeft deze periode u gebracht?** Ik vond en vind veel meer tijd om stil te zitten, te lezen wat ik nog niet gelezen had, te luisteren naar wat ik nog niet beluisterd had, te kijken naar wat ik nog niet bekeken had, of dat alles nog eens opnieuw te lezen, te horen en te zien.

**Wat zou u wensen voor de toekomst?** Vaak gingen en gaan door mijn gedachten een paar regels uit een lied:

“Die in de stilte sprak,  
Het noodlot onderbrak  
en nieuwe wegen baande .....

We zullen, met of zonder ‘corona’, samen ook nieuwe wegen moeten banen. Waar die toe leiden ??? ... Laten we samen er op uitgaan om dat te ontdekken, inhoud en vorm te geven. We zullen zeker niet alleen op weg hoeven gaan.

## NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

### GROET AAN LEDEN KERKKOREN, HUN DIRIGENTEN EN MUSICI



Kardinaal Eijk en mgr. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor liturgie) hebben mede namens de andere leden van de bisdomstaf een groet geschreven voor de leden van de kerkkoren, hun dirigenten en musici in het Aartsbisdom Utrecht. De brief is gemaild aan de pastoors en de secretariaten van de parochies, met het verzoek deze door te geleiden naar de kerkkoren, dirigenten en musici. "Deze groet is bedoeld als een woord van bemoediging in deze tijd van het coronavirus, waarin voor de meesten van hen zo veel stil is komen te liggen," aldus mgr. Woorts in het begeleidend schrijven.

"Het is inmiddels al zo'n vier maanden dat de meesten van u niet meer tijdens onze liturgische vieringen hebben kunnen zingen. Ook het repeteren is door de uitbraak van het coronavirus grotendeels stil komen te liggen. Dit alles heeft een grote impact, zowel voor uw koor/koren alsook voor onze parochies," aldus kardinaal Eijk en mgr. Woorts in de brief. Zij memoreren dat "op tal van plaatsen cantores en musici inmiddels de liturgievieringen hebben ondersteund en verrijkt. Daar zijn we dankbaar voor. Maar voor velen van u is het niet kunnen zingen in onze kerken een groot gemis alsook voor onze (mede)parochianen."

"Daarom langs deze weg een groet van ons als staf van ons Aartsbisdom Utrecht, bedoeld ook als woord van bemoediging," zo vervolgen de kardinaal en hulpbisschop. "Wij hopen dat de situatie zich snel zal verbeteren, opdat koren weer kunnen gaan zingen in onze kerken en met hun zang onze eredienst aan God verrijken. Echter de verwachting is dat dat voorlopig helaas nog niet mogelijk zal zijn. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk onderwerp. Zodra het weer kan, zult u tijdig geïnformeerd worden."

Tot besluit wensen kardinaal Eijk en mgr. Woorts de leden van de kerkkoren, hun dirigenten en musici "een gezegende zomer en alle goeds en zegen voor u persoonlijk en voor u als leden van een kerkkoor." Dat wensen zij speciaal ook toe aan de kinderkoren: "Voor jullie, jongens en meisjes, een mooie zomervakantie toegewenst! We hopen dat jullie na de zomer ook weer met plezier zullen kunnen gaan zingen op jullie koor."

## HEILIGEN

**Bonaventura** van Albano ofm., Italië; bisschop & kerkleraar; † 1274. **Feest 14 & 15 juli.**

Hij werd in 1217 te Bagnoregio bij Orvieto, Italië, als Johannes Fidanza geboren. Op vierjarige leeftijd werd hij door Franciscus van Assisi op wonderbare wijze genezen van een ziekte. De heilige had uitgeroepen: "O buona ventura!" (= "Wat een gelukkige gebeurtenis!"). Sindsdien droeg hij die uitroep als bijnaam.

Op zijn twintigste trad hij in bij de franciscanen en deed zijn studies aan de universiteit van Parijs. Vanaf 1253 fungeerde hijzelf als docent theologie; één van zijn collega's was de beroemde dominicaner theoloog Thomas van Aquino. In 1257 werd hij niet alleen hoofddocent aan de faculteit, maar praktisch tezelfdertijd werd hij benoemd tot 36e generale overste van zijn orde. In zijn tijd waren de ongeveer 30.000 franciscanen diepgaand verdeeld over de te volgen koers van de orde. Het ene gedeelte wilde een strenge, contemplatieve levenswijze naar het voorbeeld van de benedictijnen; het andere zag het liefst dat men zo letterlijk mogelijk de regel van Vader Franciscus volgde. Bonaventura vond een middenweg tussen een godverbonden gemeenschappelijk gebedsleven en de apostolische ijver naar de mensen toe. Door zijn hervormingen van de franciscanenorde wordt hij soms de tweede stichter van de orde genoemd.

Een benoeming tot aartsbisschop van York wees hij af, maar paus Gregorius X wees hem in 1273 aan als kardinaal-bisschop van Albano. Hij overleed tijdens het mede door hem voorbereide concilie van Lyon (1274), en werd begraven in de huidige St-Bonaventurekerk in die stad. Zijn lijfspreuk was 'solo Deo honor et gloria' (alleen aan God komt eer en glorie toe).

Hij werd in 1482 door paus Sixtus IV heilig verklaard. Paus Sixtus V riep hem uit tot 'serafijns (= engelachtige) kerkleraar' naar het voorbeeld van zijn collega in de scholastieke theologie, Thomas van Aquino, die sinds 1567 was uitgeroepen tot 'doctor angelicus' (= 'engelachtige leraar').

Hij is patroon van de franciscanen; daarnaast van theologen, zijdefabrikanten, arbeiders en in het bijzonder van sjouwers, en tenslotte van kinderen.



Schilderij door Rik Verhelst, vóór 2000. België, Hasselt, gedachtenishuis Valentius Paquay.



## BEZINNING

Hij kwam aanlopen met zijn kleine meisje. Ze was op haar paasbest. Je kon zien hoe bezorgd ze was voor haar prachtige jas. Anderen zagen het ook – zagen, onverschillig, dat het de mooie jas van een ander meisje geweest was, een jas die haar beste dagen gehad had.

Voor in de middag was het in de zonneschijn een waar feest geweest. Nu waren de meeste mensen naar huis. De ballonverkopers telden hun verdiensten van die dag na. Ook de zon had op haar tijd gelet en zich achter een wolk te rusten gelegd. Het was dus erg eenzaam en somber toen hij met zijn kleine meisje kwam aanlopen, om te genieten van de lentevreugde en om zich te verwarmen in de nieuwe, frisse paaszon.

Maar ze was tevreden. Ze waren allebei tevreden. Want ze hadden een nederigheid geleerd die jij nog niet kunt begrijpen. Een nederigheid die nooit vergelijkt, die niet dat wat is wil ruilen voor 'iets anders' of 'meer'.

Dag Hammarskjöld, in *Merkstenen*.



### **Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld**

(Jönköping, 29 juli 1905 – Ndola, 18 september 1961) was een Zweeds diplomaat. Hij was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961 toen hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo. Hammarskjöld kreeg in 1961 postuum de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1963 verscheen van zijn hand 'Merkstenen' (Zweedse titel: Vägmärken), een bundel mystieke, zeer persoonlijke dagboekfragmenten, een soort testament, aforismen en haiku's waar hij vanaf zijn jeugd tot zijn dood aan had gewerkt. Hammarskjöld volgde daarin zijn eigen eenzame, diepe, eigenzinnige sporen langs de psalmen tot Nietzsche, van het evangelie tot Meester Eckhart, Zweedse dichters en Hermann Hesse.

## **AFSLUITER**

### **Wie neemt het initiatief?**

Een weduwe en weduwnaar ontmoeten elkaar en het klikt meteen. Na een mooie verkeringsperiode trouwen ze en brengen ze de hun eerste huwelijksnacht door. Ze liggen in bed als de vrouw aan haar kersverse echtgenote vraagt: hoe ging dat bij jullie, wie nam bij jullie meestal het initiatief? Hij antwoord: Ja, om je de waarheid te zeggen was ik dat meestal. Vervolgens vraagt hij: en hoe was dat bij jullie, wie nam bij jullie het initiatief? Zij antwoord: Ja, ook bij ons wat het mijn man die het initiatief nam. Hij zegt vervolgens: OK, zullen we dat dan ook zo maar doen? Zij: ja dat is goed. Hij: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. ....