



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
WEEKBRIEF
18 juli 2020



We hebben nu weer enkele keren op zondag- en dinsdagochtend de liturgie gevierd en de 1,5-meter-maatregelen blijken gelukkig reuze mee te vallen. Sommigen vinden het juist positief omdat het daardoor rustiger is in de kerk, anderen moeten er nog aan wennen. En afgelopen zondag hebben we na de viering ook buiten koffie gedronken. Dat werd gewaardeerd, want veel mensen bleven met elkaar napraten. Het is goed om elkaar weer te kunnen en ontmoeten.

In deze Weekbrief vindt u onder andere nogmaals de verkorte aanmeldingsprocedures voor de vieringen, een mooie vakantiegroet van het Ecclesiakoor, nieuws uit de parochie en het aartsbisdom, heiligen en een bezinning van Meester Eckhart.

Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:
Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings
Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

IN DE HEER OVERLEDEN:

Zondag 12 juli: Maria Antonia Theresia van Beers-Mensing, 88 jaar.

VIERINGEN

- **Zondag 19 juli**, 16^e zondag door het jaar, **10:00 gebedsviering**.
voorgangers: Willy Eurlings en Antoon van Gaans.
- **Dinsdag 14 juli**, **10:00 gebedsviering**. Voorganger: Irene Elsevier
- **Zondag 26 juli**, 17^e zondag door het jaar, **11.00 Eucharistieviering**
Voorganger: pastor Mauricio Meneses
- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

INTENTIES ZONDAG 19 JULI, 16^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Dirk en Susanna Teunis-Sowma; overleden ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen.

Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

INTENTIES ZONDAG 26 JULI, 17^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Leen, Onny en José Gadellaa.

Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels en mevrouw Maria Antonia Theresia van Beers-Mensing van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

OPBRENGST COLLECTE:

Zondag 22 juli: € 244,29 Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap

AANMELDEN VIERINGEN MICHAËLKERK VERPLICHT

Aanmelden:

- vanaf woensdag voorafgaand aan de zondagviering.
- Bij voorkeur via de website <https://marthamaria.nl/vieringen/>. Het reserveren via de website kan tot zaterdagavond 21:00 uur.
- Telefonisch op werkdagen 's morgens via het secretariaat (030-2200025) en op vrijdag- én zaterdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur bij Irene Elsevier (030-2293757) .
- Als de viering volgeboekt is kunt u nog steeds reserveren. Dan komt u op de wachtlijst. Als iemand anders zich afmeldt zullen de mensen op de wachtlijst op volgorde een bericht krijgen dat ze toch naar de betreffende viering kunnen komen.



Afmelden van een gemaakte reservering:

- Via de link in de bevestigingsmail tot zaterdagavond 21:00, of
- telefonisch op werkdagen 's morgens via het secretariaat (030-2200025), of
- telefonisch op zaterdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur bij Irene Elsevier (030-2293757).

Om onze parochianen enigszins vertrouwd te maken met hoe we gaan vieren met inachtneming van de Coronamaatregelen is een [instructiefilmje](#) gemaakt.

Kom alstublieft ruim op tijd naar de kerk!

COLLECTE

Bij de vieringen wordt er achter in de kerk gecollecteerd. Mocht u niet naar de viering gaan dan kunt u nog steeds bijdragen aan de collecte want we hebben de afgelopen 3 maanden veel collectegeld misgelopen terwijl de vaste kosten gewoon doorliepen. Daarom melden we hier de mogelijkheden voor uw giften en bijdragen per bank:

- NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria, Michaël-Laurens, voor al uw giften, misintenties, bijdragen en betalingen.
- NL34 INGB 0001056417 t.a.v. Martha&Maria, M-L Kerkbalans, uitsluitend voor uw bijdragen Kerkbalans.

U kunt bij de reservering voor de viering al digitaal bijdragen aan de collecte maar we geven er de voorkeur aan dat u gewoon zondags in de kerk contant bijdraagt aan de collecte omdat we over de digitale bijdragen kosten moeten betalen.

VAKANTIEGROET ECCLESIAKOOR

Het Ecclesiakoor heeft voor iedereen een mooie vakantiegroet opgenomen die te vinden is op [YouTube](#). De liederen zijn in onze vertrouwde kerk opgenomen, voorzien van beelden van onze kerk en de nabije omgeving, voor een moment van bezinning en inspiratie voor de komende vakantietijd.



De liederen: Altijd aanwezige, Waar woorden om stilte vragen, Keer u om, Look at the world, Ga met God en hij zal met je zijn.



Dit is voorlopig de laatste groet van het Ecclesiakoor. Eerder brachten zij de Paasgroet, Mariagroet, Pinkstergroet en Zomergroet, die allemaal terug te zien en te beluisteren zijn op het [YouTubekanaal van het Ecclesiakoor](#).

Dank aan iedereen die voor en achter de schermen aan deze groet heeft meegewerkt.

Het Ecclesiakoor wenst iedereen een mooie zomerse periode en we hopen u snel weer te mogen begroeten!



NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Teamweetjes

Wist u dat...

...het bericht dat u reservering voor de kerkdienst gelukt is soms in de spam box terecht komt?

...Josephine nu al nadenkt over een virtuele lichtjestocht met Kerst?

...er drie bruidsparen door Edith worden voorbereid op hun kerkelijk huwelijk?

...de Armeniëreis is uitgesteld tot volgend jaar? En iedereen ook dan mee wil!

...het buiten koffie drinken na de vieringen soms een beetje te gezellig is? Ook daar 1,5 meter helaas.

...we tijdens de laatste teamvergadering maar liefst vier (achterstallige) verjaardagen te vieren hadden? Zie de foto hieronder.

...pastoor Skiba een potje zuurdesem uit Polen meegenomen had voor Josephine?

...ons nieuwe jaarthema Het Goede Leven wordt?

...misbezoekers in Polen wel mogen zingen? Ze doen dit wel met een mondkapje op, een merkwaardige ervaring voor pastoor Skiba.

...de geel-witte linten in de Nicolaaskerk meer een thuis-gevoel geven dan de rood-witte afzetstroken?



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

PRIESTERWIJDING GAUTHIER DE BEKKER

Kardinaal Eijk zal op zaterdag 25 juli Gauthier de Bekker tot priester wijden. Dat gebeurt in de Catharinakathedraal te Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is deze viering alleen op uitnodiging toegankelijk. Voor wie er niet bij kan zijn, wordt een livestream van de viering georganiseerd.



Gauthier de Bekker tijdens zijn diakenwijding op 30 november 2019

[Klik hier voor de livestream](#)

NIEUWE VERSIE VAN PROTOCOL 'KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER' NU BESCHIKBAAR

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan erin. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezig. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u [hier](#).

Voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap is de belangrijkste verandering dat er vanaf heden onder voorwaarden weer met enkele zangers tegelijk gezongen mag worden.



HEILIGEN

Birgitta van Holland, Amersfoort, Nederland; weduwe en gestigmatiseerde; † ca 1390. Feest 23 juli.

Zij was lid van de derde orde ('tertiaris') der dominicanessen en staat te boek als weduwe en mystica.

Haar liefde tot de gekruisigde Christus was zo groot dat zij in haar lichaam de stigmata (de vijf lijdenswonden van Jezus) zou hebben ontvangen, aldus een oude beschrijving van de Derde Orde der Dominicanen. In Amersfoort kent men een Brigittenbegijnhof. Men veronderstelt dat het naar haar genoemd is, omdat zij het gesticht zou hebben.



Bonaventura ofm.



Schilderij door Rik Verhelst, vóór 2000. België, Hasselt, gedachtenishuis Valentius Paquay.

Afgelopen week was op 14 en 15 juli het feest van de Heilige Bonaventura, bisschop van Albano. U hebt daar in de vorige Weekbrief over kunnen lezen. Van Bonaventura is de volgende tekst, vol diepgang en gelaagdheid die de moeite waard is om regelmatig te herlezen.

De door de heilige Geest geopenbaarde mystieke wijsheid.

Christus is de weg en de deur. Christus is de ladder en het voertuig. Hij is als het ware 'het verzoendeksel van de ark' (Lev. 16, 2) en het geheim dat van eeuwigheid verborgen is (vgl. Ef 3, 9). Wie zich volledig tot Hem, de grote verzoening, wendt en zijn blik op Hem richt, door in geloof, hoop en liefde, vol toewijding, bewondering en vreugde, met eerbied, woorden van lof en jubel op te zien naar Hem die aan het kruis hangt, viert met Hem het Pascha, dit is de doortocht. Met het kruis als staf trekt hij door

de Rode Zee, weg van Egypte de woestijn in, om daar verborgen manna te proeven en met Christus in het graf te rusten. Daar zal hij uiterlijk zijn als een dode, maar toch horen - voor zover dit voor een pelgrim onderweg

mogelijk is - wat aan het kruis gezegd werd tot de rover die zich met Christus verbonden voelde: 'Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs' (Lc. 23, 43).

Wil deze doortocht volkomen slagen, dan moet men alle werkzaamheid van het verstand opzij zetten, zijn innigste gevoelens van liefde geheel op God richten en er een nieuwe inhoud aan geven. Dit is evenwel een mystiek en uiterst geheim gebeuren, dat niemand kent tenzij hij die het ontvangt (vgl. Apok. 2, 17), en dat niemand ontvangt tenzij hij het verlangt, en dat niemand verlangt tenzij hij die innerlijk brandt van het vuur van de heilige Geest, die Christus naar de aarde gezonden heeft. Daarom zegt de Apostel dat deze mystieke wijsheid door de heilige Geest is geopenbaard (vgl. 1 Kor. 2, 10vv).

Maar als u wilt weten hoe dit tot stand komt, ondervraag dan de genade, niet de wetenschap; het verlangen, niet het verstand; de verzuchtingen van het gebed, niet de bestudering van teksten; de bruidegom, niet de meester; God, niet de mens; de duisternis, niet de helderheid; niet het licht, maar de gloed die u volkomen in vlam zet en u met overvloedige verkwikkende middelen en de meest vurige gevoelens van liefde tot God brengt. Deze vuurgloed is immers God zelf en de haard ervan is in Jeruzalem en Christus doet hem ontvlammen door het vuur van het hevig lijden. Dit vuur kan alleen door hem echt worden opgemerkt die kan zeggen: mijn ziel wilde naar de hemel ontsnappen, mijn beenderen verkozen de dood (vgl. Job 7, 15 - Vulg.). Wie deze dood liefheeft, kan God zien, want het is zonder twijfel waar: 'Geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven' (Ex. 33, 20).

Laten wij dus sterven en de duisternis ingaan; laten wij het stilzwijgen opleggen aan onze zorgen, begeerten en fantasieën; laten wij met de gekruisigde Christus 'uit deze wereld overgaan naar de Vader' (Joh. 13, 1). Als ons dan de Vader getoond is, kunnen wij met Filippus zeggen: 'Dat is ons genoeg' (Joh. 14, 8). Dan kunnen wij met Paulus vernemen: 'Gij hebt genoeg aan mijn genade' (2 Kor. 12, 9); dan kunnen wij met David juichend uitroepen: 'Al schieten mijn krachten en moed te kort, mijn steun en mijn erfdeel is God' (Ps. 73 (72), 26). 'Gezegend zij Israëls God, de Heer, in alle eeuwen die komen gaan, en heel het volk zegge: Amen' (Ps. 106 (105), 48).

BEZINNING

Wat ik vaak zeg en wat ook waar is: elke dag bidden we hardop en luid: 'Heer, Uw wil geschiede!' Maar als zijn wil geschiedt, dan worden we boos en bevalt zijn wil ons helemaal niet. Die zou ons juist het allerbeste moeten bevallen, wat Hij ook doet. Zij die dat als het beste opvatten, hebben met alle dingen vrede. Nu denken en zeggen jullie soms: 'Ach, was het maar anders gelopen, dat zou beter geweest zijn' of 'Als dat niet gebeurd was, zou alles er veel beter hebben uitgezien.' Zolang je zo denkt, vind je nooit vrede. je moet het aanvaarden als het beste.

Meester Eckhart, Preken.

Eckhart von Hochheim (in de buurt van Gotha, ca. 1260 – Avignon of Keulen, voor 30 april 1328), bekend als Meester Eckhart, was een belangrijk laatmiddeleeuws theoloog en filosoof. Hij behoorde tot de orde der Dominicanen. Hij wordt vaak aangeduid als mysticus, maar in het wetenschappelijke onderzoek is het omstrepen of het uiteenlopend gedefinieerde begrip 'mystiek' voor elementen van zijn leer juist of eerder verwarrend is. In ieder geval was hij een bekend scholastisch theoloog en filosoof.



Eckharts gedachtegoed heeft een grote, deels indirecte, invloed uitgeoefend op de laatmiddeleeuwse spiritualiteit in de Duitse en Nederlandse streken. Toch werd er zelden uitdrukkelijk naar hem verwezen, omdat een deel van zijn leer al kort na zijn dood door de kerk werd veroordeeld.

AFSLUITER

EN HET ZOU FIJN ZIJN
ALS AL DE ANDEREN OOK
MIJN STANDPUNT IN ZOU DEN
NEMEN...

