



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
WEEKBRIEF
4 juli 2020



In deze weekbrief besteden we extra aandacht aan het aanmelden voor de vieringen. De heer Cor de Kruijff verteld in de rubriek 'parochianen aan het woord' hoe hij de huidige tijd beleeft en u ziet een mooie door hem gemaakte icoon. Er zijn weer 'wist u datjes' van het pastoraal team, we lezen over de heiligen Maria van Den-Bosch en de Martelaren van Gorkum en we hebben een bezinning met een wijze les. Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGEN

- **Zondag 5 juli**, 14^e zondag door het jaar, **10:00 gebedsviering**.
voorgangers: W. Eurlings en A. van Gaans.
- **Dinsdag 7 juli**, **10:00 eucharistieviering**. Voorganger: pastor H. van Doorn
- **Zondag 12 juli**, 15^e zondag door het jaar, **11:00** eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.
- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. **Zondag 5 juli** 14^e zondag door het jaar, pastor Roderick Vonhögen. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

INTENTIES ZONDAG 5 JULI, 14^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

Wij bidden ook voor Amber Venderbosch en Arjan Oskam, die zich voorbereiden op hun huwelijk.

INTENTIES ZONDAG 12 JULI, 15^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Intenties: Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels van wie wij kort geleden afscheid hebben genomen.

HERSTART VIERINGEN MICHAËLKERK

Pas na het verschijnen van de vorige weekbrief kregen we een gedetailleerde beschrijving van het reserveringssysteem. Om te reserveren voor een viering gaat u naar de website <https://marthamaria.nl/vieringen/> en zoekt u de viering die u bij wilt wonen. 4 dagen voor de viering zal bij de betreffende viering op de website een knop komen om te reserveren. Bijvoorbeeld:



12 juli 2020 om 11:00

Michaëlkerk De Bilt

15e Zondag door het jaar

Eucharistieviering

Voorganger: J. Skiba

Reserveren (65)

Het getal achter de knop 'Reserveren' geeft aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Als u op de knop drukt verschijnt een formulier waarop u uw naam, telefoonnummer, emailadres en het aantal personen uit uw gezin waar mee u komt kunt invullen. Ook kunt u daar al digitaal bijdragen aan de collecte. Als de reservering gelukt is krijgt u een bevestiging per email. Het reserveren via de website kan tot zaterdagavond 21:00 uur.

Als iemand zich wil afmelden kan dat door in de ontvangen mail op afmelden te klikken, dan is iemand meteen afgemeld. Indien u zich wilt afmelden na vrijdagmiddag 12:00 dan dient u dat telefonisch bij Irene Elsevier te doen. Zie hieronder.

Als de viering volgeboekt is kunt u nog steeds reserveren. Dan komt u op de wachtlijst. Ook daar krijgt u een mail van. Als iemand anders zich afmeldt zullen de mensen van de wachtlijst op volgorde een mail krijgen dat ze toch naar de betreffende viering kunnen komen.

Indien u geen internet hebt kunt u op werkdagen 's morgens ook telefonisch via het secretariaat (030-2200025) reserveren. Ook kunt u zich vrijdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur nog telefonisch bij Irene Elsevier (030-2293757) **aan-** of **af**melden. Op zaterdagavond tussen 19:30 en 21:00 uur is zij uitsluitend telefonisch bereikbaar voor **af**melden.

Het belang van het reserveren is tweeledig:

1. U hebt gegarandeerd een plaats dus u komt niet voor niets naar de kerk indien er te veel mensen komen voor het aantal beschikbare plaatsen.
2. Er kan achteraf contactonderzoek gedaan worden als er onverhoopt, ondanks alle maatregelen die we genomen hebben, toch een coronabesmetting heeft plaatsgevonden.

Samen vieren



Vanaf 1 juli 2020 gaan we weer samen vieren. Om dit veilig te kunnen doen zijn er enkele regels, volg deze en de instructies van de organisatie op.

Bent u verkouden, benauwd of heeft u koorts? Blijf dan thuis. Het blijft momenteel mogelijk om via onze website vieringen online te volgen.



Houd 1,5 meter afstand
Schud geen handen



Desinfecteer uw handen
bij binnenkomst



Nies in uw elleboog



Ga op de aangewezen
plek zitten



Ga niet lopen tijdens
de viering



Meezingen is niet
toegestaan

**Reserveren via
marthamaria.nl/vieringen**

Om onze parochianen enigszins vertrouwd te maken met hoe we gaan vieren met inachtneming van de Coronamaatregelen is een [instructiefilmpje](#) gemaakt. Stap voor stap wordt hierin uitgelegd hoe we binnenkomen, naar onze plaats gaan etc. De belangrijkste punten zijn:

- **Vooraf reserveren**
- **Volg aanwijzingen van de koster**
- **Blijf de hele viering op uw plaats**
- **Niet meezingen.**

Het filmpje is te vinden op onze [website](#) en op <https://youtu.be/BXVTwrBoUwg>.

Omdat we bij het binnenkomen niet meteen door kunnen lopen en we geen opstopping willen, adviseren we:

**Kom alstublieft ruim
op tijd naar de kerk!**

COLLECTE

Vanaf nu zijn er weer wekelijkse vieringen waarbij aan het einde van de viering achterin de kerk gecollecteerd wordt. Mocht u niet naar de viering gaan dan kunt u nog steeds bijdragen aan de collecte want we hebben de afgelopen 3 maanden veel collectegeld misgelopen terwijl de vaste kosten gewoon doorliepen. Daarom vragen we u vriendelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte via <https://marthamaria.nl/u-wilt-graag/doneren/>. U kunt daar bij 'gemeenschap' de HH. Michaël en Laurens selecteren, het gewenste bedrag opgeven en via Ideal en uw eigen bank betalen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

MARIAKAPEL OPEN:

De van buitenaf toegankelijke Mariakapel blijft iedere werkdag 's morgens open, ook nu de zondagsvieringen en dinsdagochtendvieringen weer begonnen zijn. Er komen regelmatig mensen binnen om even in stilte te bidden en een kaarsje op te steken.



PAROCHIANEN AAN HET WOORD

In deze rubriek vertellen parochianen hoe zij deze bijzondere tijd ervaren waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt. Hoe ze in tijden van afstand houden tot elkaar toch proberen om nabijheid te creëren. En hoe hun geloofsbeleving is nu de vanzelfsprekende plek van samenkomst, de kerk, tijdelijk niet beschikbaar was.

Even voorstellen: Inmiddels ga ik, Cor de Kruijff, al ruim 86 jaar door een, best wel, bewogen leven. Geboren in het wonderschone en nog steeds bijna ongerepte dorpje, Loenen a/d Vecht. Ik ben 'de middelste' uit een gezin van 13 kinderen, iets wat in die tijd niet tot de uitzonderingen behoorde. Het kwam dan ook niet helemaal ongelegen dat ik geen zin had om na de lagere school verder te studeren. Immers, door mij geen kosten maar zelfs een kleine bijdrage voor het gezinsinkomen. Een test wees uit dat ik goed kon rekenen en tekenen en nogal creatief was....Dus begon ik mijn ambachtelijk leven in een bedrijfje waar sierwerk en tafelzilver werd vervaardigd. Enkele jaren later had ik het voorrecht om toegelaten te worden bij Brom's Edelsmidse, met als specialisatie 'Kerkelijke Kunst' Een toonaangevend bedrijf in de religieuze en profane kunstwereld. Daar begon ook mijn jarenlange avondstudie; tekenen, kunstgeschiedenis en vakkennis. Door een samenloop van omstandigheden, verminderd kerkbezoek en de versobering van kerkinterieurs door voornamelijk minder kunstuitingen, ging er veel werkgelegenheid verloren. Ruim 22 jaar vervolgde ik mijn werk in de klein-metaalnijverheid en de laatste 15 jaar was ik leidinggevend in de facilitaire dienst van een middelgroot verzekeringsbedrijf. Bijna 59 jaar geleden trouwde ik met Els Verschuren en met 2 zonen en 4 kleinkinderen vormen wij een boeiend en mooi geheel.



Voorafgaand aan de Paaswake van 2008 is deze icoon gezegend en afgestaan aan de H. Michaël-parochie. Deze icoon is een weergave van De Nederdaling ter Helle (de onderwereld, de Hades of de hel, het verblijf van de doden). Jezus komt er om hen, die daar zijn, mee te nemen bij zijn Verrijzenis naar het Paradijs.

Gemaakt door Cor de Kruijff. De icoon hangt bij de ingang van de doop/Mariakapel.

Hoe ervaart u de huidige tijd?

Nogal met gemengde gevoelens! Wij zijn met een stroomversnelling verzeild geraakt in een, laat ik het zachtjes uitdrukken, onaangename wereld; Verwarrend, agressief, egoïstisch en daardoor bijkans onbeheersbaar. Vooral zichtbaar geworden door de onverwachte invloed van Corona en Antiracisme. Waar enerzijds met veel zorgvuldigheid en opoffering, op bewonderenswaardige wijze een zware strijd wordt gestreden om Corona te overwinnen, eist men anderzijds, desnoods met geweld, dat z.s.m. aan de meest onlogische en onverantwoorde wensen wordt tegemoet gekomen.

Hoe zoekt u nu naar verbondenheid met God en met elkaar?

Even een aanloopje....Als klein kereltje was ik in ons dorp misdienaar in een Franciscaner nonnenklooster. In die ambiance, met name de fraaie kapel, sprak veel mij tot de verbeelding. De nadrukkelijk katholieke opvoeding van weleer door kerk, school en thuis, is alom bekend en was bij ons niet anders dan elders. Voeg daarbij dat ik streng bij de les werd gehouden bij Brom's Edelsmidse, waar bijkans het gereedschap waar je van monstrans tot rozenstruik mee werkte werd 'heilig' verklaard, dat alles bracht mij niet dichter bij God. Die verbondenheid kwam pas later tot groei en bloei. Des te sterker en onvoorwaardelijker! Dus de vraag die hier gesteld wordt beantwoord ik met betrekking tot God volmondig met: 'zoals altijd! Voor wat betreft de verbondenheid met elkaar? Ik probeer, waar mogelijk, iets voor anderen te betekenen, maar door leeftijd en omstandigheden is dat beperkt geworden. Daarom maak ik hier graag van de gelegenheid gebruik om allen die betrokkenheid naar ons tonen, niet in het minst vanuit de parochie, daarvoor hartelijk te bedanken. Dat voelt goed! Eveneens grote complimenten voor de initiatieven die de parochie naar haar parochianen in het algemeen organiseerde. Via de computer werd er veel zinvol en moois aangeboden.

Wat heeft deze periode u gebracht?

Terwijl de stilte om ons heen soms beklemmende vormen dreigt aan te nemen en veel contacten onmogelijk zijn geworden, toch proberen jezelf te blijven. Selecteren en doseren van het dagelijks nieuws. Accepteren en leren omgaan met veranderingen. Niet vluchten, wel afleiding zoeken. Ik lees veel en terwijl het Kloostermagazin in de brievenbus glijdt, verslind ik momenteel 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman.

Wat zou u wensen voor de toekomst?

Mijn wens voor de toekomst sluit naadloos aan bij het pleidooi van Wim Kremer in de [Weekbrief van 13 juni](#). In zinnvolle-treffende-heldere bewoordingen (met de nadruk in die volgorde op alle drie) wijst hij ons de weg. Lees én herlees dat 'met behoud van het goede van het oude!'

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

TEAMWEETJES

Wist u dat...

...we ons verheugen op het weer opengaan van onze kerken?

... dat de verkoop van tape (voor looproutes) drastisch is gestegen mede door het gebruik in de kerk?

...pastoor Skiba een gesprek heeft gehad met het PCI-bestuur van de Martha en Mariaparochie en hen graag wil ondersteunen?

...Wies Sarot om die reden de diocesane diaconale werker Hans Oldenhof heeft uitgenodigd voor 23 september?

...er een enquête is waar al onze tieners en jongeren hun ervaringen in onze parochie kunnen invullen?

...er weer een eerste 'gewone' kleuterkerk is geweest in Soesterberg?

...pastor Roderick op Vaderdag lang bezig is geweest met het herstellen van het geluid voor de live stream?

...het pastoraal team vanaf juli weer vergadert volgens het gewone vergaderritme, eens in de twee weken?

...Marjolein Draijer daar heel blij om is, want ze notuleerde zich suf?

...we uitzoeken of MijnRKK ook iets voor onze parochies is?

HEILIGEN

MARIA (ook Zoete Moeder) **van Den-Bosch**,
Nederland; 1380. **Feest 7 juli.**

Rond 1380 kwam er in de kerk van St-Jan te Den Bosch een verering op gang voor een Mariabeeld dat aanvankelijk als oud en lelijk werd beoordeeld. Maar het jaar daarna vonden er reeds wonderen plaats bij pelgrims die naar het beeld waren toegekomen. De verslagen ervan werden zorgvuldig door een notaris opgetekend in een Mirakelboek. De St-Jan groeide uit tot een van de drukst bezochte Mariabedevaartplaatsen van de Nederlanden.



Dat werd abrupt afgebroken door Den Bosch in 1629 in handen viel van de protestantse prins Hendrik. Het beeld werd door trouwe gelovigen verborgen en dook vervolgens in Brussel weer op. Daar ging de devotie onverminderd voort. In 1853 zorgde bisschop Zwijsen ervoor dat het terug kon keren naar de plaats van herkomst. Intussen was de St-Jan kathedraal, bisschopskerk, geworden. Maria kreeg een toegankelijke kapel vlakbij de ingang. Daar wordt ze elke dag vereerd door vele bidders temidden van een zee van kaarsen en verse bloemen.

Negentien Martelaren van Gorkum; †1572 Feest 9 juli.



Tijdens de Nederlandse Opstand namen de geuzen op 26 juni 1572 de stad Gorinchem in. Hoewel door de bezetters – die in alliantie met Willem van Oranje stonden – geloofsvrijheid was toegezegd, werden zeventien priester alsmede twee lekenbroeders gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur die aan een vernietigd klooster toebehoorde; vervolgens werden hun lichamen verminkt. Andere priesters

vonden de dood op de brandstapel op de Grote Markt van Den Briel. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel (België).

In 1675 werden de martelaren zalig verklaard. In 1867 nam Pius IX hen op in het officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben verklaard. Bij de heroprichting van de Nederlandse Provincie van de Minderbroeders Franciscanen (O.F.M.) in 1853 werden de H.H. Martelaren van Gorcum aangesteld tot de patronen daarvan.

BEZINNING

Soms moet je een afweging maken, kiezen tussen twee onwenselijke dingen. Ik geef een voorbeeld. Je bent aan het bidden, en dan gebeurt het dat er broeders bij je aankloppen. Dan kun je twee dingen doen. Ofwel onderbreek je je gebed. Ofwel reageer je niet en daarmee bedroef je je broeder, die weer weggaat zonder iets van je gehoord te hebben. Ik zeg je: liefhebben is belangrijker dan bidden. Bidden is maar een onderdeel van een goed leven. Liefhebben is alles.

Johannes Climacus, † ca 649, *de geestelijke ladder*



Johannes Climacus , ook Johannes Scholasticus, Johannes van de Ladder en Johannes van Sinaï, (505/579 - Sinaï, 605/649) was een Syrisch kluizenaar. Hij werd kluizenaar op verschillende plaatsen in de Arabische woestijn en abt van het Katharinaklooster op de berg Sinaï toen hij 75 jaar was. Kort vóór zijn dood deed hij afstand van zijn ambt om terug te keren naar zijn eenzaam bestaan. Hij was een ascetisch schrijver, wiens werk gedurende 15 eeuwen gebruikt werd door hen die op zoek waren naar een heilig leven. Hij wordt afgebeeld als abt die een ladder draagt en als een man die een visioen heeft waarbij een ladder door monniken beklommen wordt.

Men noemde hem Climacus naar aanleiding van het werk dat hem beroemd maakte: de paradijsladder (grieks: klimax). Dit geschrift, cirkelend rond het aanroepen van de naam van Jezus en het Jezusgebed, diende als leidraad om de monastieke deugden te verkrijgen die de monnik de weg naar God moest openen. Elke van de dertig tredes van de ladder correspondeert met het hoofdstuk dat een bepaalde deugd beschrijft.

AFSLUITER



“Het verschil tussen jullie en mij is dat jullie de Schrift gebruiken om te bepalen wat liefde betekent en ik de liefde gebruik om te bepalen wat de Schrift betekent.”