

	WEEKBRIEF 9 – 16 augustus 2020	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	---	--

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Gea Lenssinck op de weg terug na ingrijpende heupoperatie

Het zijn best pittige tijden voor Gea Lenssinck. Niet voor de eerste keer is ze geholpen aan haar heup, niet voor de eerste keer is dat ook heel ingrijpend geweest. En niet voor de eerste keer houdt ze de moed er in, op een bewonderenswaardige manier. Ruim een week geleden was er telefonisch contact: best nog pijn, wel bewegen, hard aan het werk om beter te worden. En niet te veel zeuren, want ze wil beter worden, deze sterke vrouw die zo veel betekent voor onze geloofsgemeenschap en die we het allemaal zo gunnen dat ze er beter uit komt dan ooit tevoren. Als we haar dat gunnen, dan moeten we haar een hart onder de riem steken, met een kaartje of een belletje. Langskomen mag ook, want Gea houdt van gezelligheid. Hier is het adres met mobiele nummer: Gea Lenssinck, Grondzeiler 21, 3738 WJ Maartensdijk. Mobiele nummer is 06-51751716. Laat Gea voelen en merken dat we haar zeer waarderen met een teken van persoonlijke belangstelling.

Leo Born is ook geopereerd aan zijn heup en herstelt meer dan goed

Afgelopen zondag was hij weer voor het eerst in de kerk. Hij genoot zichtbaar dat hij weer mocht delen in de vreugde van de geloofsgemeenschap. Het gaat om Leo Born, kerkganger en koorzanger uit Hilversum. Zijn herstel na de heupoperatie gaat voortreffelijk. Mede door de vele blijken van belangstelling. Daarom wil Leo, ook namens zijn vrouw Willy, iedereen bedanken met het volgende bericht:

Het bijwonen van de zondagviering- afgelopen weekend- heeft ons goedgegaan. Met name ook het weerzien van vele bekende gezichten – na de nodige maanden van afwezigheid- en de spontane opname in de Parochie-gemeenschap van St. Maarten heeft ons gevoel van “erbij te horen” bijzonder getroffen.

De heupoperatie – alweer 5 weken geleden – is niet alleen goed verlopen, ook het herstel gaat boven verwachting goed. Over 1 week hoop ik weer zelfstandig te kunnen autorijden en zodoende minder afhankelijk te zijn van mijn echtgenote, die de afgelopen 5 weken veel voor mij betekend heeft.

Ik wil veel parochianen – die mij hun belangstelling hebben laten blijken met een lieve kaart of een telefonisch bericht – danken voor hun medeleven.

Leo (en Willy) Born, Hilversum

“Stel je voor”, ingezonden gedachte van pastor Gerard de Wit

Onze zeer gewaardeerde Gerard de Wit is ook als 90-plusser nog geheel zichzelf. Als we iets leren van Gerard de Wit, dan is het zijn liefde voor het leven en zijn verlangen om telkens nieuw te worden. En dus stuurde hij deze tekst die niet geheel van hem zelf is maar waar hij wel elementen aan toevoegde: ‘Stel je voor: Je wordt in het jaar 1900 geboren.

Als je 14 jaar wordt, begint de eerste wereldoorlog en deze eindigt als je 18 bent, met een saldo van 22 miljoen doden. Kort daarna verschijnt een wereldwijde pandemie. De Spaanse griep waarbij 50 miljoen mensen omkomen. Jij leeft gelukkig nog en bent dan 20 jaar oud. Als je 29 jaar bent, overleef je de wereldwijde economische crisis die begon met de ineenstorting van de Beurs van New York.

Dat veroorzaakte wereldwijd inflatie, werkloosheid en hongersnood. Die raakte ook jou, in ons

rustige vaderland. Je raakte je baan kwijt en werd afhankelijk van bijstand. In de vorm van bonnen voor blikken vlees en dergelijke. Als je je baan behield werd je zwaar gekort op je salaris. Ondertussen als je 33 jaar wordt, komen, weliswaar in Duitsland, de nazi's aan de macht. Als je 38 wordt, word je opgeroepen in het leger om je land te verdedigen dat neutraal wil blijven. Als je 39 bent valt Duitsland Polen binnen en begint de Tweede Wereldoorlog. Een jaar later valt Duitsland al Nederland binnen. Nadat Rotterdam gebombardeerd wordt moeten we capituleren. Er volgen vijf jaren van bezetting. En als je in het Westen woont moet je de hongerwinter overleven. Je bent uiteindelijk 45 jaar oud als de Tweede Wereldoorlog eindigt. Jij leeft gelukkig nog. Saldo: 60 miljoen doden, 6 miljoen joden sterven in de Holocaust.

Als je 47 jaar bent, begint de oorlog in Indonesië, verhuuld als een politionele actie. Je zoon wordt als militair uitgezonden naar Java of Sumatra. Als je 52 jaar oud bent, begint de Koreaanse Oorlog. Nederland doet mee met een vredesbataljon. Er sneuvelen vele vrijwilligers. Als je 64 jaar bent, beginnen de Amerikanen een oorlog in Vietnam. Je wordt al 76 jaar oud als deze oorlog eindigt. Je leeft gelukkig nog steeds. Nederlandse vrijwilligers maken deel uit van vredeskorpsen in Libanon en in vele andere streken in de wereld waar nieuwe oorlogen uitbreken en steeds weer vluchtelingenstromen naar het Westen gaan bewegen.

Nu ben jij een in 1980 geboren jongen. Iemand die denkt dat zijn grootouders geen idee hebben hoe moeilijk het leven is, terwijl ze al deze oorlogen hebben overleefd, om niet te spreken over de beperkingen tijdens de eerste oliecrisis begin jaren zeventig. Vandaag ben je 40 jaar en ervaar je alle comfort in een nieuwe wereld. Jammer genoeg bevind je je al maanden in een nieuwe pandemie. Je hoort mensen klagen die wekenlang thuis moeten blijven. En dat terwijl ze elektriciteit, mobiele telefoons, eten, warm water en een beveiligd dak boven hun hoofd hebben. Niets van dat alles bestond in de tijd van je ouders en groot ouders. Toch hebben zij die omstandigheden overleefd. En ze hebben hun levensvreugde nooit verloren. In 2020 klagen we omdat we straks misschien gezichtsmaskers moeten dragen om supermarkten binnen te komen. We vinden dat we aangetast worden in onze verantwoordelijkheid.

Toch kan een kleine verandering in ons denken al wonderen doen. Laten we elkaar bedanken omdat we in leven zijn en al het nodige gaan doen om elkaar te beschermen en te helpen.

Het "Intentieboek" in de zondagse viering

In verband met alle hygiëneregels is schrijven in het Intentieboek niet mogelijk. De afgelopen vier vieringen konden aanwezigen daarom hardop hun intenties noemen. Op zich heel mooi, maar met als nadeel de slechte verstaanbaarheid in de kerk zelf en voor de luisteraars thuis. Daarom deze verandering: vanaf nu kunt u uw intentie voor het "Intentieboek" opgeven via het mailadres voor de reserveringen of telefonisch bij Loek Fonkert, bij voorkeur gelijktijdig met uw reservering(en). Zie de gegevens onderaan deze Weekbrief.

Zaterdag 15 augustus 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken.

Zondag 16 augustus 10.00 uur:

Gebedsviering

Leo Fijen

Gijsbert van der Linden en voorzang

Misintenties zondag 16 augustus: heer Theo Andringa; mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer Dirk Klaarenbeek; heer Wim van Rijkom; heer Pierre Römers; heer Joop Uppelschoten; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252

Ook voor opgeven intenties voor Intentieboek.

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl