

# Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- september 2020

## Dromen van een goed leven

### Startzondag 6 september 2020

Het verhaal van Noach en de ark. Stapels schattige prentenboeken kun je in de winkels kopen om met dit verhaal je kleuters en peuters in te voeren in de grote dierenwereld. Op startzondag zullen we dat om half twaalf ook weer een keertje doen in Kidskerk. Maar het verhaal draait eigenlijk niet om de dieren maar om de mensen. Wat maken de mensen van de wereld, van hun leven? Wat maken wij ervan?



Op startzondag willen we met de mensen en de dieren in de ark kruipen en voor een poosje mee dobberen op de golven van de oervloed. Hoe was het in die ark? Hoe was het om zo opgesloten te zitten, afgescheiden van de buitenwereld? Waar ga je dan naar verlangen, wat zijn je dromen? En als je de wijde wereld weer in kan trekken, wat zou je dan graag aantreffen? En welke bijdrage zou je willen leveren?

U begrijpt wel, die ark, dat is een beetje het symbool van ons leven in coronatijd. Wij dobberen ook een beetje rond en zien uit naar het moment waarop we weer vrij zijn om te doen en laten wat we willen.

Maar deze tijd heeft wel wat mijmeringen op gang gebracht. We zijn aan het denken gezet. Startzondag leek ons een mooi moment om die gedachten met elkaar te delen. Komt u ook? Startzondag, 6 september 10.00 uur.

PS de afbeelding is een schilderij van Chagall. Noach staat op het punt om de duif los te laten die mag onderzoeken of het alweer leefbaar is op onze aarde.

*Wies Sarot*

Zondag  
6 september

**STARTZONDAG**

Na afloop van de viering is er  
buiten koffie met gebak

Deze keer is er voor  
gebak gezorgd en vragen  
wij u géén eigen gemaakt  
gebak mee te nemen

**En u doet toch ook mee  
aan de fietstocht!**

## Vormelingen stellen zich voor

Vorig jaar hebben we moeten besluiten om de vormselvoorbereidingen niet door te laten gaan vanwege te weinig aanmeldingen. Maar gelukkig zijn er dit jaar zeven jongeren die zich willen voorbereiden op het sacrament van het vormsel.

Vanwege de coronavoorschriften konden we niet in april starten, zoals we gewend zijn, maar het is gelukt om vóór de zomervakantie nog één keer bij elkaar te komen. Helaas konden de ouders daarbij niet aanwezig zijn, maar we hopen dat zij na de zomervakantie weer van de partij kunnen zijn.

We hadden eigenlijk de vormelingen aan u willen voorstellen in de presentatieviering die in juni gepland stond, maar via deze weg vertellen ze ook graag iets over zichzelf:



Ik ben Sjanou Eek, ik woon in Eemnes, ik zit op voetbal, ik rij vaak paard en ik hou van dieren.



Ik ben Bas van Eijkelenburg, ik woon in Eemnes, ben 13 jaar, ik heb een broer en een broertje. Mijn sport is voetbal. Mijn andere hobby's zijn trekker rijden en Farming.



Ik heet Tiwar Kraan, ik ben 12 jaar oud en woon in Soest. Nu zit ik op de Ludgerusschool en ik ga naar het Corderius College. Ik zit op turnen in de selectie en ik zit op pianoles. Ik doe het vormsel omdat ik meer mee wil krijgen over godsdienst. Ik heb twee huisdieren: een kitten en een kat. Ik heb ook twee broertjes: Yven en Cyrus.



Ik heet Sebastiaan Heeneman en ik woon in Bilthoven. Ik zit op de Van Dijkenschool, dat is een leuke school. Mijn hond heet Oscar en mijn broer Hugo.



Mijn naam is Bart van Oostrum, ik ben 12 jaar oud en woon in Eemnes. Ik ga naar de Huizermaat en ik voetbal graag.



Ik ben Fleur Verweij, ik ben 13 jaar en ik woon in Eemnes. Ik ben geboren op 8 februari 2007. Mijn basisschool was de Mariaschool. Ik zit nu op de Huizermaat en ik ga na de zomervakantie naar de tweede klas. Ik voetbal ook heel graag! Ik zit op dit moment in de Mo-15-1. Ik ben ook best muzikaal. Ik kan de trompet en de hoorn bespelen. Ik heb twee zusjes, de middelste is 11 jaar en de jongste is 9 jaar.



Ik ben Carlijn Verweij en ik woon in Eemnes. Ik ben 11 jaar en op 26 september word ik 12 jaar. Ik zat op de Mariaschool, maar ik ga naar de Huizermaat. Ik voetbal heel graag. Ik vind het heel fijn om in het bad te zitten. Ik vind grote honden of honden die springen doodeng. Ik ga bijna elke zomervakantie naar Oostenrijk. Ik vind zwemmen ook erg leuk. Ik hou ervan dat ik op mijn tablet mag zitten.

*Werkgroep Vormsel  
Marga van Klein*

*In dankbare herinnering*

## **Yvonne Maria Makker-Vos**



Yvonne is in 1953 geboren in Laren. Ze groeide op bij haar ouders, Truus en Ricus en haar zussen Ton en Tonny. Na de lagere school ging ze naar de St. Rosa ULO, waar ze een vriendenkring kreeg, die nog steeds bestaat; daar leerde ze toen ook Thijs Makker al kennen, waarmee ze een knipperlichtrelatie kreeg. Na de ULO is Yvonne de opleiding voor verzorgende gaan volgen. Yvonne en Thijs hebben elkaar weer ontmoet bij de KPJ. In 1977 zijn ze getrouwd in Eemnes. Zij woonden eerst in de Rabobank op de Wakkerendijk; daarna nog even bij de ouders van Thijs op de Meentweg. Op het Everserf kregen zij hun kinderen, Nicole, Paulien en Robbert.

Yvonne zorgde voor de kinderen en Thijs voor het inkomen, tot volle tevredenheid van hen beide. Later werkte Yvonne onder schooltijd bij Expert de Boer in Laren waardoor zij elke dag op tijd thuis was om thee te drinken met de kinderen. Ze stond altijd klaar om anderen te helpen en zeker ook bij school en de clubjes waar de kinderen naar toe gingen.

Toen de kinderen zelfstandiger werden wilde Yvonne blijven zorgen voor anderen, zoals bijvoorbeeld tijdens al haar vrijwilligers activiteiten. De deur stond altijd voor iedereen open die daar behoefte aan had en het maakte Yvonne niet uit hoe laat dat was. De kinderen belden vaak laat op de avond om nog even de dag door te nemen. De zorgzaamheid voor haar kinderen stond altijd op de voorgrond.

Vanaf 2012 kreeg Yvonne regelmatig fysieke klachten. Het heeft lang geduurd voordat

eindelijk de diagnose PSC (Primaire Scleroserende Cholangitis) gesteld werd.

Dit is een chronische ziekte aan de galwegen in de lever. Yvonne was heel blij met de komst van haar kleindochters en ze genoot ondanks haar ziekte met volle teugen van hen.

Thijs is eerder met werken gestopt om voor Yvonne te zorgen en haar te helpen met het oppassen op de kleinkinderen. Niets was te gek voor Yvonne als het ging om de kleinkinderen, ook al was ze daarna volledig uitgeput. Yvonne kreeg in januari 2019 haar 1e levertransplantatie. Het herstel verliep de eerste 2-3 maanden voorspoedig en ze genoot van de vooruitgang die ze boekte. Helaas kwamen de klachten daarna terug. De onderzoeken wezen uit dat Yvonne een nieuwe super kwaliteit lever nodig had. Door de coronamaatregelen raakten Yvonne en Thijs nog meer op elkaar aangewezen. Familie en vrienden kwamen niet meer bij hen in huis. Gelukkig werden zij niet vergeten. Intussen ging Yvonne het ziekenhuis in en uit. 27 juni kreeg Yvonne eindelijk het lang verwachte bericht dat er weer een lever voor haar was. Yvonne ging stralend naar het ziekenhuis. Op weg naar de OK stak Yvonne haar duim omhoog, voetje omhoog en vertelde dat ze ervoor ging. Helaas kon haar lichaam de transplantatie niet meer aan.

Yvonne is in het bijzijn van haar geliefde man en kinderen overleden. Vrijdagavond 3 juli hebben wij hier in de kerk afscheid van haar genomen en zaterdag 4 juli heeft de crematie plaatsgevonden in Laren.

### **Met elkaar tegen eenzaamheid**

Een telefoontje, een mailtje, brief  
of app-bericht doet goed.

Gelukkig hebben we nu tijd genoeg  
om contacten te leggen.

Natuurlijk doet u dat met uw  
familie, vrienden en bekenden.

Er zijn echter ook mensen die  
niet zo veel contacten meer  
hebben en een berichtje van  
u heel erg op prijs stellen.

Denk aan hen!

## Nieuws van het Kerkkoor

In maart stopte voor het kerkkoor abrupt de wekelijkse repetities en de medewerking aan vieringen. Via mail hielden we contact. Koorleden vertelde af en toe wat hun bezig hield en regelmatig kwam het gemis van het zingen met elkaar naar voren. Onze dirigent Wim van Geffen stuurde regelmatig wat kooranekdotes en linkjes met mooie muziek.

Nu het zingen met elkaar voorlopig nog niet mogelijk is besloot het koorbestuur om toch een kort samenzijn te organiseren. Donderdag 25 juni jongstleden was het prachtig weer én warm. We hebben gezellig buiten onder de bomen, netjes op 1,5m afstand, onder het genot van een kop koffie en wat lekkers elkaar weer kunnen spreken! Een waterijsje tussendoor gaf aangename verkoeling.

Tijdens deze korte samenkomst heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Ton Horst. In 1994 kwam ik in het bestuur als algemeen bestuurslid. Daarna nam ik de taak van secretaris op mij en vanaf 2010 was ik voorzitter. Ik verlaat het bestuur, maar blijf wel in het koor zingen. Ook secretaris Clasine Scheepers nam afscheid van het bestuur. En, met pijn in haar hart, verlaat zij ook het koor. Door haar drukke werkzaamheden lukt het Clasine niet meer om regelmatig de repetities te bezoeken. Wij ontvingen van het koor een bos bloemen en een kadobon van Rituals *A gift of kindness, attention and love....*



Het koorbestuur bestaat nu uit: Ton Horst, Adri Jungerling, Frans Donker en Petra Eek. Wanneer we weer met elkaar mogen zingen weten we niet. Maar *We'll meet again, don't know when, but I know we'll meet again some other day!!*

Namens het kerkkoor,  
Belinda Huiden

## Kidskerk over Noach

Kidskerk 6 september half twaalf. Er is geen verhaal dat zo tot de verbeelding spreekt als het verhaal van Noach. Al die dieren in de ark zijn zo leuk. Paarden en giraffen, muisjes en spinnetjes, olifanten, krokodillen en konijntjes, ze mogen allemaal mee met Noach in zijn ark. Daarom vertellen we dit verhaal nog een keer op startzondag in de Kidskerk. Een goed begin van het nieuwe seizoen. Komen jullie ook in de boot? En heb je dan ook een dier dat mee mag? Neem een knuffel mee of een foto van je huisdier. Je hond of je parkiet, welk dier ga jij redden samen met Noach? In de boot is plaats genoeg voor jullie allemaal.



Trouwens, wil je het seizoen nog beter laten beginnen? Meld je dan bij ons als vrijwilliger voor de kidskerk. We zoeken nog een fotograaf, die tussen het plaatsjes maken door ook kan helpen met klaarzetten, knutselen, limonade inschenken en ideetjes aandragen voor een volgende viering. Het is weinig vergaderwerk (twee keer per jaar) en vooral leuk om op te trekken met de kleintjes! Aanmelden [sarot@marthamaria.nl](mailto:sarot@marthamaria.nl) Of kom tijdens de viering even naar ons toe.

Aanleveren kopij uiterlijk 14 september.  
Ingezonden stukken a.u.b. niet meer dan  
350 woorden

## Gespreksgroep Rond de veertig



Zo rond je veertigste hoor je niet meer tot de jongeren. Je wordt geacht je leven een beetje op orde te hebben. Misschien is dat jou ook wel gelukt. Maar is je leven op orde hebben ook hetzelfde als een goed leven leiden? Goed in de zin van waardevol en bevredigend? In de coronatijd hebben sommigen ruim de tijd gehad om daar eens over na te denken. Anderen kwamen juist in een ratrace terecht. In beide gevallen kun je de behoefte hebben om er eens met anderen over te praten. Dat is precies wat we in de gespreksgroep doen. Onze eigen ervaringen delen.



Om niet te verdwalen in de veelheid van dingen die op ons af komen gebruiken we steeds een handreiking. Dit jaar spreken we met elkaar aan de hand van de zoektocht van Claartje Kruijff naar een betekenisvol leven. Claartje beschrijft in 'Leegte achter de dingen' hoe ze op zoek ging en eigenlijk nog steeds gaat naar antwoorden op de vragen die het leven haar stelt. Ze verwacht geen grote antwoorden die voor de eeuwigheid vastliggen maar geniet juist van het telkens opnieuw samen graven en zoeken.

Zin om mee te doen op de maandagavond?

Meld je aan bij [sarot@marthamaria.nl](mailto:sarot@marthamaria.nl)



*Data: maandag 21 september, 26 oktober, 30 november, 21 december, 25 januari, 1 maart, 29 maart 26 april, 31 mei en 28 juni, steeds om 20.00 uur in De Sleutel te Soest.*

## Gespreksgroep Vijftigers Bijbel- lezen in het licht van een boek

Welke Bijbelverhalen gaan over ons, raken ons in deze tijd? In de gespreksgroep Vijftigers, de naam zegt het al, voor mensen ergens in de vijftig, hebben we het boek van Claartje Kruijff, 'Leegte achter de dingen' naast een aantal bijbelteksten gelegd. Soms worden de teksten door de schrijfster van dit moderne boek (2016) aangedragen, soms zijn ze erbij gezocht. Zo is de bijbel in gesprek met ons moderne levensgevoel.



Houd je ervan de bijbel grondig te lezen in het licht van de actualiteit en je eigen leven dan is deze gespreksgroep wellicht iets voor jou.

We komen bij elkaar in De Sleutel te Soest op maandagavonden van 20.00-22.00 uur.

Meld je aan bij [sarot@marthamaria.nl](mailto:sarot@marthamaria.nl)

*Data: maandag 7 september, 5 oktober, 23 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 15 maart, 19 april, 10 mei en 14 juni.*

## Teamweetjes pastoraal team

### Wist u dat...

...het bericht dat uw reservering voor de kerkdienst gelukt is soms in de spam box terecht komt?

...Josephine nu al nadenkt over een virtuele lichtjesticht met Kerst?

...er drie bruidsparen door Edith worden voorbereid op hun kerkelijk huwelijk?

...de Armeniëreis is uitgesteld tot volgend jaar? En iedereen ook dan mee wil!

...het buiten koffie drinken na de vieringen soms een beetje te gezellig is? Ook daar 1,5 meter helaas.

...we tijdens de laatste teamvergadering maar liefst vier (achterstallige) verjaardagen te vieren hadden? Zie de foto.

...pastoor Skiba een potje zuurdesem uit Polen meegenomen had voor Josephine?



...ons nieuwe jaarthema Het Goede Leven wordt?

...misbezoekers in Polen wel mogen zingen? Ze doen dit wel met een mondkapje op, een merkwaardige ervaring voor pastoor Skiba.

...de geel-witte linten in de Nicolaaskerk meer een thuisgevoel geven dan de rood-witte afzetstroken?

## Liturgierooster

Datum	Vieringen kerk	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
do 3 sept	Gebed	10.00 uur	W. Sarot	
zo 6 sep	Gebed	10.00 uur	W. Sarot	Startzondag/Kidskerk 11.30 u
do 10 sep	Gebed	10.00 uur	PGV	
zo 13 sep	Gebed	10.00 uur	F. Overbeek	
do 17 sep	Eucharistie	10.00 uur	M. Meneses	
zo 20 sep	Gebed	10.00 uur	PGV/De Bruin	Oecumenische viering
do 24 sep	Gebed	10.00 uur	PGV	
do 10 sep	Gebed	10.00 uur	PGV	
zo 27 sept	Eucharistie	10.00 uur	F. Zwarts	
do 1 okt	Eucharistie	10.00 uur	J. Skiba	

## Digitaal de viering meeleven

Elke zondag vanuit onze eigen kerk via de kerkomroep [www.marthamaria.nl/nicolaaseemnes](http://www.marthamaria.nl/nicolaaseemnes)

**Website:**  
marthamaria.nl

**Redactie:**  
e-mail: [kerkeemzeem@gmail.com](mailto:kerkeemzeem@gmail.com)

**Locatiesecretariaat:**  
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes  
Telefoon: 035-5312789  
Alléén bij overlijden: 035-6035518

Het locatiesecretariaat is geopend op  
maandag 9.00 – 12.00 uur en  
donderdag 9.00 – 13.00 uur  
e-mail: [Nicolaaskerk@zonnet.nl](mailto:Nicolaaskerk@zonnet.nl)  
IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35  
Kerkebalans: NL86 RABO 0315.9416.69

**Ledenadministratie:**  
Gea van der Heiden  
Vierkante Bosje 53, Eemnes  
[kerkeemleden@gmail.com](mailto:kerkeemleden@gmail.com)

**De Schoter**  
Wakkerendijk 66a, Eemnes  
Telefoon 035-5310995

**Pastoraatgroep:**  
Lidy Kouwenhoven 035-5315206  
Carel Jungerling 035-5387601  
Hans Albers 06-26744574

**Kerkhofcommissie:**  
Nico Seure 06-10157979  
[rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com](mailto:rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com)

Vertrouwenspersoon  
Loes Wiggerts 06-40415684

### Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout  
[kerkeemsecre@gmail.com](mailto:kerkeemsecre@gmail.com)  
budgethouder: John van der Kolk  
[kerkeempenn@gmail.com](mailto:kerkeempenn@gmail.com) (financiën)  
gebouwenbeheer: Jos Willink  
[kerkeembeheer@gmail.com](mailto:kerkeembeheer@gmail.com)  
beraad Diaconie: Henk Hendriks  
[kerkeemdiaconie@gmail.com](mailto:kerkeemdiaconie@gmail.com)  
beraad Liturgie: Anton Eek  
[kerkeemliturgie@gmail.com](mailto:kerkeemliturgie@gmail.com)  
communicatie: Eerhard Huiden  
[kerkeemcomm@gmail.com](mailto:kerkeemcomm@gmail.com)