



**MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP**  
**WEEKBRIEF**  
**12 september 2020**



Deze Weekbrieven zijn begin mei 2020 ontstaan uit een behoefte om goed in contact te blijven met onze parochianen toen de coronacrisis ons trof en de kerken moesten sluiten. De kerken zijn nu weer twee maanden open en parochianen ontmoeten elkaar weer, hetzij op veilige afstand van elkaar. Het maken van de weekbrief is veel werk, werk dat veelal op slechts enkele schouders rust. Vandaar dat we besloten hebben om vanaf oktober te stoppen deze Weekbrief. Maar niet getreurd, vanaf volgende week zullen er, zoals voor de coronatijd, wekelijks beknopte Weekmededelingen komen en maandelijks een Nieuwsbrief. Beide zullen zoals nu naar u gestuurd worden en de Weekmededelingen zullen ook in gedrukt vorm in de kerk liggen.

In deze Weekbrief doen we wederom een oproep om voldoende afstand te houden bij het koffiedrinken. U kunt lezen over DE GIRO PARROQUIAL, de zaterdagavond jongeren eucharistie viering, de uitvaart van kardinaal Simonis en ander nieuws uit ons aartsbisdom, de heiligen Hildegard van Bingen, Theresia van Lisieux en natuurlijk onze patroonheilige Michaël. We sluiten af met een mooie bezinningstekst van Leo Nederstigt en een mooie AFSLUITER.

Veel leesplezier!

Pastoraatgroep Michaël-Laurens:

Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings

Email: [pastoraatgroepML@marthamaria.nl](mailto:pastoraatgroepML@marthamaria.nl).

## **NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP**

### **VIERINGEN**

- **Zondag 13 september**, 24<sup>e</sup> zondag door het jaar, **09:00** eucharistieviering, celebrant: pastoor Joachim Skiba
- **Dinsdag 15 september**, **10:00** gebedsviering, voorganger: Irene Elsevier
- **Zaterdag 19 september**, **20:30 GIRO Parroquial – Eucharistieviering**  
Celebrant: Mauricio Meneses (zie verderop in deze Weekbrief)
- **Zondag 20 september**, 25<sup>e</sup> zondag door het jaar, **11:00** eucharistieviering, celebrant: Mauricio Meneses
- **Dinsdag 22 september**, **10:00** gebedsviering, voorganger: Antoon van Gaans

- Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. Via [www.facebook.com/RKamersfoort](https://www.facebook.com/RKamersfoort). Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
- Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

**INTENTIES ZONDAG 13 SEPTEMBER**, 24<sup>e</sup> zondag door het jaar Maria Catharina La Poutré. En voor Hendrika Theresia Ursem-Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

**INTENTIES ZONDAG 20 SEPTEMBER**, 25<sup>e</sup> zondag door het jaar Dirk en Susanna Teunis-Sowma, overleden ouders van Eijndthoven-Swanink, Alfons van Eijndthoven, Anne Kappen. En voor Hendrika Theresia Ursem-Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

### **KOFFIE/THEE DRINKEN NA DE VIERING.**

Het gezamenlijk koffie/thee drinken na de viering wordt door veel mensen erg gewaardeerd. Tot nu toe hebben we die bijna ieder zondag na de viering kunnen doen op het kerkplein. Zoals we in vorige weekbrief al aankondigden zullen we er niet toe overgaan om bij slecht weer binnen achter in de ontmoetingsruimte koffie te schenken omdat dan de 1,5 meter maatregel niet te handhaven zal zijn. Dat het twee weken geleden toch binnen gebeurde was een vergissing en kwam omdat betrokkenen niet goed op de hoogte waren. Zoals gezegd blijven we wel nadenken hoe we deze manier van gemeenschapszin op een andere wijze kunnen behouden.

Het blijkt dat sommige mensen tijdens het koffiedrinken onvoldoende afstand houden tot anderen en anderen zelfs uitnodigen om dichterbij te komen zeggende: "kom maar dichterbij, want ik ben niet ziek". Dat is een groot misverstand! Men mag dan misschien niet ziek zijn, maar men kan twee dagen voordat men ziek wordt van het coronavirus zelf al besmettelijk zijn voor anderen. (Bron: website RIVM) Mensen, gebruik uw verstand en houdt te allen tijde afstand van elkaar!

## **CORRECTIE AANMELDING VIERINGEN**

In de vorige Weekbrief stond abusievelijk een fout bij de aanmeldprocedure voor de vieringen. Er stond dat de aanmeldingen sluiten op vrijdagavond 21:00 uur. Dat moet zijn:

Zowel de aanmelding via de website als de telefonische **aanmelding sluiten zaterdagavond om 21:00** zodat de presentielijsten voor de zondagochtend nog op tijd afgedrukt kunnen worden.

## **DE GIRO PARROQUIAL KOMT NAAR DE BILT!!!**

De zaterdagavond jongeren eucharistie viering.

Afgelopen seizoen is de GIRO karavaan gaan toeren langs de verschillende locaties van onze parochie.

De GIRO PARROQUIAL is een bijeenkomst met aansluitend een eucharistieviering speciaal voor de tieners en jongeren in onze HH Martha en Maria parochie. Het idee is ontstaan bij enkele jongeren uit onze parochie die, geïnspireerd door hun bezoeken aan christelijke jongerenweekenden met deelnemers vanuit het hele land, ontmoetingen en vieringen wilden organiseren voor de tieners en jongeren, dichterbij, uit onze parochie. Met dit idee zijn ze naar pastor Mauricio Meneses gegaan en is het balletje verder gaan rollen met steun van onze jongeren werker Suhail Tafur. Uit iedere locatie zijn begeleiders van tieners en jongeren groepen benaderd om mee te denken. Na enkele brainstorm sessies kregen de plannen meer vorm en toen moest er nog een naam worden bedacht..... We gaan langs de verschillende locaties dus kreten als : Tour de Martha Maria; DE RONDE van...; GIRO di....? En zo kwamen we uit op GIRO PARROQUIAL.



De verschillende locaties werden benaderd, data werden geprikt en zo was de eerste GIRO in juni 2019 in Baarn een feit. In het najaar van 2019 deed de

GIRO Maartensdijk aan en in juni 2020 zou de GIRO De Bilt aandoen. Daar kwam even wat tussen door landelijke maatregelen waar we allemaal mee te maken kregen. Maar vol goede moed en in iets aangepaste versie kan de GIRO dan toch aankomende zaterdagavond 19 september gehouden worden in De Bilt.



Wat houdt de GIRO nou eigenlijk precies in? Samen met enkele jongeren bereiden Suhail en mensen uit de ontvangende locatie, de viering en de jongerenactiviteit voor. Wat is een passend thema bij de lezingen en welke boodschap willen we tijdens de viering brengen? Maar ook hoe gaan we elkaar vooraf, of aansluitend aan de viering ontmoeten. Ook daar wordt creatief over nagedacht. Met een kennismakingsspel, ludieke kennis wedstrijd, pub quiz en wat al niet meer, worden interactieve activiteiten rondom het thema gedaan. Zo ontmoeten onze jongeren elkaar ongedwongen en zingen we samen de liederen door die tijdens de viering worden gezongen. Dat samen zingen slaan we nu over, gelukkig is het wel mogelijk een kleine delegatie van het jongerenkoor uit Eemnes onder leiding van Edwin Klarenbeek te ontvangen. Met een klein combo luisteren zij de viering op. De eucharistieviering is voor en door jongeren mede voorbereid, uiteraard zijn andere belangstellenden ook welkom om de eucharistieviering mee te vieren. De ontmoeting vooraf begint om 19:00 uur, de eucharistieviering om 20:30 uur.

Tot ziens bij de GIRO PARROQUIAL!!!.



## NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

### UITVAART KARDINAAL SIMONIS: 'HIJ WILDE GETUIGE ZIJN VAN CHRISTUS TOT HET EINDE TOE'

In de St. Catharinakathedraal te Utrecht was op 10 september de uitvaartplechtigheid van kardinaal Simonis. Vanwege de coronamaatregelen was de viering alleen toegankelijk voor genodigden, wel zond KRO-NCRV de plechtigheid live uit. Hoofdcelebrant was de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk. De preek werd verzorgd door bisschop De Korte van 's-Hertogenbosch, voormalig hulpbisschop van kardinaal Simonis. Aan het eind van de viering hield prof. dr. Paul van Geest een In memoriam over kardinaal Simonis.



Namens het Koninklijk Huis was Kamerheer van de Koning J. van Lanschot aanwezig, de regering werd vertegenwoordigd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die belast is met het onderhouden van de betrekkingen met de Kerkgenootschappen. Ook scriba R. de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland en aartsbisschop-elect B. Wallet van de Oud-Katholieke Kerk woonden de uitvaart bij. Van de oud-medewerkers van kardinaal Simonis waren onder anderen aanwezig diens vicaris-generaal Piet Rentinck en zuster Margaretha Blommaert: zij werkte al in Simonis' huishouding toen hij nog bisschop van Rotterdam was. In zijn openingswoord begroette kardinaal Eijk hen dan ook speciaal.

In zijn openingswoord benadrukte kardinaal Eijk dat kardinaal Simonis "altijd trouw aan het geloof en de leer van de Katholieke Kerk bleef. ... Vanwege de vrijmoedigheid en de openheid waarmee kardinaal Simonis zijn hele priester- en bisschopsleven trouw is gebleven aan Christus en Zijn Kerk, heb ik hem altijd zeer bewonderd." De aartsbisschop van Utrecht constateerde "dat er nu enige waardering voor hem is, maar tientallen jaren lang werd hij vanwege zijn openheid en vrijmoedigheid door menigeen miskend en zelfs bespot. Hij was voor mij persoonlijk een echt voorbeeld, dat ik altijd heb proberen na te volgen en dat zal ik in de toekomst ook blijven doen."



Bisschop De Korte memoreerde in zijn preek dat Simonis bisschop werd in een uitermate gepolariseerde tijd: "Toen hij in deze kathedraal zijn zetel in bezit nam, stonden buiten spreekkoren te roepen. Ik weet dat hij daar flink onder geleden heeft en zich intens eenzaam heeft gevoeld. Waarin vond hij toen kracht, juist in die lastige tijd? Ik denk in het vieren van de Eucharistie, in zijn eigen gebed en het gebed van anderen. Een gevleugeld woord van hem werd: 'Ik ben er letterlijk doorheen gebeden'."



[Klik hier](#) voor het volledig verslag met foto's op de website van het Aartsbisdom.

Klik [hier](#) om de plechtigheid terug te kijken.



## WANDELTOCHT NAAR BUNNIK VOOR JONGEREN

Met het einde van de zomer in zicht, komen er ook weer activiteiten van JA (Jong Aartsbisdom) aan. "We beginnen het seizoen op zaterdag 19 september klein met een wandeling vanaf Utrecht naar Bunnik en weer terug samen met mgr. Hoogenboom. Het is een prachtige wandeling langs de Kromme Rijn, langs Amelisweerd en landgoed Rhijnauwen en door de polder naar Bunnik," aldus het JA-team.



"Mgr. Hoogenboom loopt al jaren de Nijmeegse Vierdaagse dus hij is een zeer geoefende wandelaar," zo vervolgt het JA-team. Het thema is 'Onderweg met de Heer', naar het voorbeeld van de Emmaüsgangers. "Het wordt dus een kleine pelgrimage. In Bunnik nemen we nog de tijd voor gebed in de kerk en dan lopen we terug of pakken lekker makkelijk de bus, neem dus wel een mondkapje mee voor de zekerheid!"

Programma:

- 09.30 uur auto parkeren bij bisschopshuis (links de steeg in na Mgr. van de Weteringstraat 9)
- 10.00 uur Eucharistieviering door mgr. Hoogenboom in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36, 15 min lopen vanaf P)
- 11.30 uur start wandeling vanaf St. Catharinakathedraal naar Bunnik. Lunch zelf meenemen
- 14.00/15.00 uur pauze bij St. Barbarakerk en bidden Vespers
- Terugwandelen of we pakken de bus
- Hapje eten of naar huis (dat weten we nog niet zeker, maar dat valt altijd wel te regelen)

Aanmelden:

Graag bij Sarah Mijhad via [jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl](mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl) zodat de organisatie "weet hoeveel mensen we kunnen verwachten." Bij te weinig aanmeldingen gaat het niet door (minimaal 10 mensen). Er is geen maximum want alles is buiten en de kerk is groot genoeg.



## HEILIGEN

**Hildegard van Bingen** osb, Eibingen, Duitsland; maagd & mystica; † **1179**.  
**Feest 17 september.**



Hildegard werd in 1098 geboren te Bermersheim bij Alzey. Als achtjarig meisje werd zij toevertrouwd aan de zorgen van de benedictinessen op de Disibodenberg. In 1136 volgde zij er haar leermeesteres, Jutta van Sponheim op als abdis. Vervolgens stichtte zij tussen 1147 en 1150 nabij Bingen het klooster Rupertsberg; Margaretha van Sponheim was er priorin. In 1165 voegde zij daar de stichting van het klooster te Eibingen in de buurt van Rüdesheim aan toe. Eind jaren veertig begon zij bekendheid te krijgen. Op verzoek van aartsbisschop Heinrich van Mainz en abt Kuno van de Disibodenberg wijst paus Eugenius III twee prelaten aan die een onderzoek moeten instellen naar persoon, leefgewoonten en geschriften van de kleine abdis. Zo tijgen bisschop Auberon van Verdun en Aldebert, de voorzitter van diens dekenaal kapittel, naar de Disibodenberg. Diep onder de indruk komen ze bij haar vandaan en begeven zich naar de bisschoppenvergadering van Trier; ze hebben bij zich het eerste deel van Hildegards boek 'Scivias'. Het is eind 1147. Daar zijn de paus en vele prelaten bijeen om kerk- en kloosterhervormingen door te voeren.

De geschiedschrijver Jean Trithème zal drie eeuwen later schrijven: 'De paus las de geschriften van de maagd voor aan een groot aantal aanwezigen. Hij trad zelf op als voorlezer en voorzag een belangrijk deel van haar werk van uitleg. Allen die de voorlezing hoorden, waren een en al bewondering en brachten eensgezind dank aan God.' Sinds die tijd stond de paus in geregeld briefcontact met 'dit zo bewonderenswaardig door God geïnspireerd licht'.

Hildegard componeerde kerkmuziek en schreef boeken, waaronder geestelijke werken als het 'Liber Scivias' (= 'Ken de wegen'), het 'Liber vitae meritorum' (= 'Het verdienstelijk leven'), en het 'Liber divinorum operum' ('De goddelijke werken') alsmede medische en natuurwetenschappelijke werken. Zij stierf in 1179, 80 jaar oud.

## Michaël Aartsengel. Feest 29 september



De aartsengel Michaël in bijbelse en apokriefe boeken

Michaël is met Gabriël en Rafaël één van de drie aartsengelen die in de bijbel met name worden genoemd. De vierde die we slechts kennen van buiten-bijbelse bronnen heet Uriël. Michaël heet in Daniël 10,13 "één van de voornaamste vorsten". Volgens de overlevering behoort hij ook tot de zeven engelen die staan voor God troon. Zij komen twee keer ter sprake, evenwel zonder dat daarbij de naam van Michaël valt. In het Boek Tobit, als Rafaël zich uiteindelijk bekend maakt; daar zegt hij van zichzelf: "Ik ben Rafaël, één van de zeven heilige engelen, die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de Heilige" (Tobit 12,15). Over die zeven

engelen wordt ook nog eens gesproken in het Boek van de Openbaring, daar echter zonder dat er één met name wordt genoemd (Openbaring 08,02-05).

In het Boek van de Openbaring (of Apokalyps) valt Michaël's naam wel, wanneer er een oorlog in de hemel ter sprake komt tussen Michaël en zijn engelen enerzijds en anderzijds de draak (Openbaring 12,07).

Michaël wordt uiteindelijk beschouwd als de aanvoerder ('hertog') en kampioen van de hemelse legerscharen die Lucifer, de leider van de opstandige engelen wist te verslaan. Behalve bovengenoemde terloopse aanduidingen wordt dat verhaal in de bijbel niet verteld. Daarvoor moeten wij te rade gaan bij de apokriefen van de bijbel, de literatuur die wel bijbels klinkt, maar uiteindelijk toch niet in het kader van de bijbel is opgenomen.

Vandaar dat het Joodse volk de aartsengel Michaël als zijn beschermengel beschouwde (Daniël 12,01).

Voor een uitgebreide beschrijving [klik hier](#).

**Theresia van Lisieux;** geboren Thérèse Martin) ocd., Lisieux, Frankrijk; kloosterlinge; † 1897.

**Feest 1 oktober.**



Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats Alençon. Op zeer jonge leeftijd verlangde ze al naar het kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo meldde ze zich bij het klooster. Maar ze werd doorzien en teruggestuurd. Nu wendde ze zich meteen maar tot de paus zelf. En deze gaf haar toestemming om nog op haar 15e aan het kloosterleven te beginnen bij de karmelietessen te Lisieux.

Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar 21e werd ze al gekozen tot novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de nieuwelingen in het kloosterleven inwijden.

Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897.

## **BEZINNING    Het is niet perfect**

Het is al een aantal jaren geleden. Ik bezocht een man wiens echtgenote eerder was gestorven. Er was een nieuwe vrouw op zijn weg gekomen, met wie hij al weer wat jaren leefde. We waren even alleen en hij vertrouwde mij toe: 'Het is niet perfect, maar het is goed.' Wat zou het zijn, dat ik me die doodgewone woorden nog altijd herinner? Misschien komt dat wel omdat ook ik dat kan zeggen: Het is niet perfect, maar het is goed.

Een preek, een stukje schrijven in het parochieblad, een contact met iemand bij wie ik op bezoek kom of die op het spreekuur komt, een doop of een uitvaart. Ik wil het graag zo goed mogelijk doen. Maar vaak moet ik zeggen: Het is niet perfect, maar dit was het dan. Ik deed mijn best en zo moet het maar. Er zijn kunstenaars en schrijvers, die heel lang aan hun werk blijven schaven. En dan komt er een moment, waarop ze het moeten loslaten. Ik moet het vaak al gauw loslaten. Er staat weer iets of iemand anders op mij te wachten. Ik realiseer mij dat het eigenlijk voor heel mijn leven geldt. Net als veel mensen had ik grootse idealen. Maar ik moet eerlijk zeggen: Het is niet perfect.

Maar het is goed. Natuurlijk kan ik dat niet van alles zeggen wat ik doe. Maar ik kan wel met veel dankbaarheid en vertrouwen zeggen: Toch is het goed. Waar haal ik die arrogantie vandaan? Nee, dat is niet het woord. Het is eerder een diep gevoel van vrede. Het is goed, dat ik doe wat ik doe. Het is goed dat ik, ondanks alles, deze keuzes heb gemaakt. Het is goed dat ik dit werk mag doen. Het is goed dat ik dit leven mag leiden. Het is goed, hoewel het niet perfect is, soms verre van dat. Waar haal ik dat gevoel vandaan?

Ik lees graag in de bijbel. Ik lees over menselijke moed en vertrouwen, maar ook over haat, jaloezie, geweld, leed, verdriet, onmacht en teleurstelling. Ik lees dat 'we' - ik bedoel 'wij mensen' - God vaak tegenvallen. Hij had ons ZO goed gemaakt, maar wat maken we er van? Waarom geeft Hij ons toch iedere keer weer nieuwe kansen? Ik heb geen ander antwoord dan dat wij mensen in zijn ogen kostbaar zijn. We zijn niet perfect maar we zijn gewenst, geliefd. En daarom is het goed.

Moet ik me dan maar neerleggen bij die vele missers, die vervelende karaktereigenschappen, die lastige kanten van mij en anderen? Moet ik me neerleggen bij een wereld, een samenleving die zo vol is van geweld, oneerlijkheid, onwaarachtigheid, huichelarij, geldzucht en machtswellust? Volgens mij niet. Als ik droom van een betere wereld of liever van Gods Koninkrijk, dan weet ik dat het anders kan, en ik hoop er ook op. En dan voel ik dat het betekenis heeft als ik het steeds maar weer probeer. Wij dienen volgens mij te doen wat we kunnen, maar we mogen niet wanhopig worden

als het vandaag of morgen nog niet lukt. Een soort heilig ongeduld of een diepe onrust mogen samengaan met vertrouwen, hoop en vooral dankbaarheid. Onrust, omdat wij medeverantwoordelijk zijn voor deze wereld en voor het welzijn van mensen om ons heen. Vertrouwen en dankbaarheid, omdat wij geliefd en gewenst zijn. Kortom: Het is niet perfect, maar het is goed.

Leo Nederstigt uit *Ik hou van jou*

## AFSLUITER



*'Soms moet je gewoon je hoofd buigen, een gebed zeggen  
en de storm weerstaan.'*