

	<p>WEEKBRIEF 29 november – 6 december 2020</p>	<p>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl</p>
---	---	---

**NIEUWS UIT ONZE EIGEN
GELOOFSGEMEENSCHAP**

Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen

Met die woorden – gezongen door Hanna Rijken en twee studenten uit Utrecht – wordt de Advent tegemoet gezongen, in het Latijn: Rorate Caeli desuper et nubes pluant justum. En daarna wordt de Heer toegezongen: of Hij niet boos op ons is vanwege alles wat niet goed gaat op aarde. Eigenlijk vragen we allemaal aan het begin van de Advent of God ons genadig wil zijn. Dat klinkt ook in de lezingen van Jesaja en de Korintiërs. God wees ons genadig juist in deze tijden. En God vraagt van ons: weest waakzaam. Want niemand weet wanneer God zijn genade over ons uitstort.

Zo begint de Advent in een kerk die er fantastisch uit ziet, hulde aan alle vrijwilligers die ook de kerstboom al buiten hebben gezet, als een teken van welkom aan ieder die wil bidden in onze kerk. Als een teken dat het Licht van Christus ontstoken mag worden. Dat zal gebeuren zaterdagmiddag om 17.00 uur. Maar ook zondagochtend om 10.30 uur. In de duisternis van onze tijden van pandemie ontsteken we het licht van de Adventskrans en verlangen we er allen naar op weg naar Kerstmis te gaan. Als u niet aanwezig kunt zijn, luister dan vooral mee via internet om de verbondenheid mee te beleven.

We beginnen de Advent met de deuren open naar de samenleving en naar de andere kerken

Hoe kun je de woorden van de lezingen van dit weekend waarmaken? Door de deuren van onze eigen kerk te openen voor ieder die binnen wil vanuit de samenleving en voor ieder die wil bidden. Daarom past het zo goed bij dit begin op weg naar het Licht van Kerstmis dat we dat doen met de Vespers uit de Anglicaanse traditie en met een

oecumenische viering, samen met de PKN-kerk van de Julianalaan in ons dorp. Want samen met andere christenen staan we sterker en geven we het voorbeeld om ondanks de anderhalve meter toch de verbondenheid en gezamenlijkheid te beleven: luisterend naar de mooie Engelse gezangen en biddend met de andere christenen in ons dorp.

Kleur de tekening, hang die voor de ramen, maak een foto, stuur die naar de Vierklank en wees met kinderen en kerken aanwezig in het kerstnummer van de Vierklank

Op 9 december komt er een paginagroot in de Vierklank een tekening met de kerststal. Die pagina is een idee van onze geloofsgemeenschap. We konden niets doen met Sint Maarten, we kunnen bijna niets doen met Kerstmis voor de kinderen. Laten we dan een pagina reserveren in de Vierklank van 9 december (na Sinterklaas) en als kerk alle kinderen van de gemeente De Bilt vragen om de tekening te kleuren, voor het raam te hangen, daar een foto van te maken, die weer per mail op te sturen naar de Vierklank en dan samen met de Vierklank in het kerstnummer van 23 december twee pagina's te reserveren met kleurplaten van de kerststal. Natuurlijk houden we dit niet voor onszelf. We doen samen met de PKN-kerk de optocht van Sint Maarten, we doen ook samen deze actie. Als een uitnodiging van de katholieke en de protestantse kerk aan alle kinderen van onze gemeente om Kerstmis te vieren, om te vieren dat het kindeke geboren wordt. Deze woorden staan ook boven de tekening: een kindeke is geboren. Zo hangt straks de kleurplaat van de kerststal in alle straten, lanen en pleinen van de dorpen en zijn we als kerken toch aanwezig in de levens van de kinderen. Als de kinderen niet naar ons toe kunnen komen, dan komen wij als kerken naar de kinderen en willen we

als kerken iedereen laten weten: een kindeke is ons geboren.

Dank voor de vele giften aan onze kerk

We zijn er als kerk van Sint Maarten een beetje stil van: de oproep om ons als geloofsgemeenschap financieel te steunen heeft de harten van ieder sneller doen kloppen. Massaal is er geld gegeven in de tweede helft van november, als compensatie voor de collectes die bijna niet meer gehouden kunnen worden, als steun voor onze kerk om juist in de Advent met de vieringen, de versiering van de kerk en de kleurplaat voor alle kinderen speciale dingen te kunnen doen. Het is hartverwarmend om te ervaren dat zo velen onze kerk een warm hart toedragen.

De **Adventsactie** staat alweer voor de deur. Op de zondagen 6 en 20 december is er daarvoor een extra collecte. U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00

t.n.v. Adventsactie.

De Adventsactie wil bijdragen om de honger de wereld uit te helpen en steunt vier projecten:

- Congo: gemeenschappelijke akkers voor 50 ontheemde gezinnen die gevlucht zijn voor extreem geweld.
- Israël: opzetten kleine landbouwbedrijven op de West Bank. Het project van Caritas Jeruzalem wil arme boerenfamilies ondersteunen bij

het opzetten van kleine duurzame landbouwbedrijfjes.

- Nicaragua : in Palacaguina, een van de armste en droogste gebieden van, leven gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot aantal van de kinderen is ondervoed. De lokale organisatie Octupan leert gezinnen met duurzame landbouwtechnieken van hun land te leven.
- Malawi: door overstromingen en periodes van droogte gaan maisoogsten steeds vaker verloren. Vooral bij kinderen van alleenstaande moeders leidt gebrek aan eten tot schooluitval, vooral van meisjes. Deze gezinnen krijgen hulp bij het verbeteren van de voedselzekerheid.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN **VASTENACTIE**

Sinterklaassuggestie: De Gerarduskalender voor 2021 is te koop!

Als u een of meer kalenders (7,95 per stuk) wilt aanschaffen kunt u bellen met Boukje Andringa tel. 0346-216240 of 06-33107530. Als Boukje telefonisch niet bereikbaar is, wilt u dan inspreken: naam, telefoonnummer en aantal kalenders. Boukje neemt dan contact met u op.

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken

Zondag 6 december 10.30 uur:

Open Huisviering

**Gijsbert van der Linden
en zangers Familiëkoor**

Collecte Adventsactie

Zondag 13 december 10.30 uur:

Festival of Lessons and Carols

**Twee leden Goylants Kamerkoor
Lezingen door leden WOCO-groep**

Misintenties zondag 6 december: mevrouw Emma Bruin – Aigner; ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; ouders Kees en Lucy Thijs; mevrouw Connie Zuk - van der Laan

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252

Ook voor opgeven intenties voor de zondagsviering

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

Uw gaven zijn welkom: NL29 RABO 0308 3793 14 t.n.v. Martha Mariaparochie-Sint Maarten