



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
December 2020



Beste medegelovige(n),

Dit jaar verloopt voor velen anders dan voorzien. Normale dingen die we zo waarderen blijken niet meer zo normaal. Het vereist aanpassingsvermogen en leidt soms tot teleurstellingen. Wat ons sterk houdt is ons geloof. Wij wensen u veel liefde, warmte en aandacht.

Stephan en Maria

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER:

2020

- **Zondag 20 december**, 4^e zondag van de Advent, **10.30** Gebedsviering, voorgangers: Jacqueline van Gaans en Wim Kremer
- **Dinsdag 22 december**, **10:00** Gebedsviering.
-
- **Vrijdag 25 december, *Eerste Kerstdag***, **10.30 uur** Gebedsviering, voorgangers: Irene Elsevier en Kees van Gestel
- **Zondag 27 december, Heilige Familie**, **10.30 uur** Gebedsviering, voorgangers: Willy Eurlings en Antoon van Gaans
- **Dinsdag 29 december**, **10:00** Gebedsviering

2021

- **Zondag 3 januari 2021**, Drie Koningen, **10.30** Gebedsviering, voorgangers: Kees Elsevier en Irene Elsevier
- **Dinsdag 5 januari, 10:00** Eucharistieviering, celebrant: pastor H. van Doorn
- **Zondag 10 januari** Doop van de Heer, **10.30** Gebedsviering, voorgangers: Antoon van Gaans en Wim Kremer
- **Dinsdag 12 januari, 10:00** Gebedsviering
- **Zondag 17 januari, 2^e Zondag door het jaar, 10.30**, Gebedsviering, voorgangers: Jacqueline van Gaans en Joke Vroom, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 19 januari, 10:00** Gebedsviering.

Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een Eucharistieviering van onze parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.

Tevens wordt iedere zondag om 11:00 uur de Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum, de H. Nicolaaskerk in Baarn, uitgezonden via Kerkomroep. Deze is te bekijken op <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319> .

Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur. Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.

Vieringen met Kerst

WIJZINGEN R.-K. KERK NA PERSCONFERENTIE 14 DECEMBER

De bisschoppen hebben besloten dat de kerstnachtvieringen in ons land niet kunnen doorgaan. Er zullen geen publieke vieringen zullen zijn vanaf donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdagochtend 25 december 7.00 uur. Het volledige bericht kunt u nalezen op: <https://www.aartsbisdom.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/>.

De gebedsviering op Eerste Kerstdag kan dus wel doorgaan. Daarvoor blijven alle bestaande beperkingen gelden, dat wil zeggen dat er niet meer dan 30 mensen in deze viering kunnen worden toegelaten. U zult zich dus ook hiervoor weer moeten aanmelden wanneer u naar de kerk wilt komen. Dat kan op de volgende site:

<https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>.

Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail, waarop staat dat u welkom bent. Pas wanneer u zo'n e-mail heeft gehad is uw inschrijving definitief.

Mensen die zich telefonisch aanmelden – dat kan op werkdagen in de ochtend op nr. 030-2200025 – horen aan de telefoon of hun inschrijving definitief is. Tot onze grote spijt kunnen we mensen zonder een inschrijving niet toelaten.

Voor de viering Eerste Kerstdag kunt u zich opgeven vanaf 21 december. De inschrijving sluit op 24 december om 15.00 uur.

Onze priesters zullen op kerstavond voorgaan in online vieringen:

- Pastor Meneses om 21.00u vanuit de H. Martinus in Hoogland
- Pastoor Skiba om 22.30u vanuit de H. Nicolaas in Baarn
- Tevens is het de bedoeling dat er om 18.00u een viering is gericht op de jeugd vanuit de H. Nicolaas in Baarn. De precieze invulling hiervan zal later via de website bekend worden.

De linken naar de vieringen worden op de website bij de vieringen geplaatst.

Pastoraatgroep Michaël/Laurens Gemeenschap

Advent en Kerst met de kinderen

Door het coronavirus vieren we Advent en Kerst met de kinderen dit jaar anders dan andere jaren. Eind november, enkele dagen voor de eerste Adventzondag, hebben gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd die wij vanuit onze locatie kennen **een mooie Adventkalender** gestuurd.

Bij de kalender zaten vrolijke stickers om elke dag een luikje te beplakken. De kalender is een print van de online Adventkalender die te vinden is op de website van www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.

Via deze online kalender is elke dag in de Adventperiode een mooie verrassing te vinden, zoals een film, een kleurplaat, een verhaal of een idee voor activiteit. Zo tellen we steeds verder af naar Kerstmis en we hopen dat iedereen zo elke dag een beetje inspiratie krijgt, op weg naar het Kerstfeest.

En dan is er natuurlijk op 24 december het geboortefeest van Jezus, Kerstmis! Dit feest gaat door, al zal het heel anders zijn dan voorgaande jaren; ook weer door de Corona-regels.

Op het moment van schrijven, denken we na over een passende oplossing waarbij veel kinderen met hun ouders de kans te krijgen op een veilige manier een bezoek te brengen aan het kindje in de kribbe. Daarbij zijn ook de gezinnen uit de Oosterlichtkerk van harte welkom. Voor iedereen is het aan te raden de website van onze locatie in de gaten te houden. (hyperlink: <https://marthamaria.nl/vieringen/?gemeenschap=michaelkerk-de-bilt>)

Wij wensen iedereen een mooi laatste stukje van de Adventperiode en Zalig Kerstfeest!

Werkgroep Kinderwoorddienst



KLEUTERKERK

Hier foto's van de Kleuterkerk die op de 1e Advent in de Michaelkerk gevierd werd.



Wies Sarot vertelde het verhaal van de engel die op bezoek kwam bij Maria.

De kinderen hebben een engel gemaakt en versierd. Zo zijn ook de jongste kinderen begonnen met de voorbereidingen voor Kerst.



De volgende Kleuterkerk voor kinderen van 0-6 jaar is op 24 januari in de Dorpskerk/ Voorhof om 11.30 uur.

Schoonmaak Kerk



Op 12 december hebben 19 personen de kerk, de ontmoetingsruimte, de kapel, de sacristie en een klein deel van de pastorie schoongemaakt.

Het bijzondere is dat we dit samen hebben gedaan: vrijwilligers van de Oosterlichtkerk en van de Michaelkerk; een oecumenische actie !

Samen activiteiten doen voor onze kerk is ook iets met plezier doen voor elkaar.

Bedankt aan iedereen voor zijn bijdrage.

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

KERSTWENS

Alle 80+ parochianen hebben vanuit onze geloofsgemeenschap een kerstkaart met kerstwens ontvangen.



MARIAKAPEL

In mei 2020, toen duidelijk werd dat het coronavirus niet snel zou verdwijnen hebben we een van buitenaf toegankelijke Mariakapel gemaakt in de linker zijingang van de kerk. Er hangt de volgende tekst op de deur:

'In deze bijzondere tijd waarin niets meer vanzelfsprekend lijkt en velen in onzekerheid zitten willen we een plek bieden waar mensen even op adem kunnen komen, in gedachten kunnen verzinken of gewoon bij Maria een kaarsje kunnen opsteken.'

Deze kapel is open op werkdagen 's morgens van 08:30-12:00.'

De kapel is nog steeds op werkdagen 's morgens open en wordt nog steeds gebruikt. Er staan een paar stoelen zodat men kan zitten om even wat te bidden of te bezinnen. Het is leuk om te zien dat mensen zelf ook bloemen meenemen om bij Maria te zetten. Deze Mariakapel blijft ook gedurende de wintermaanden open.



MALAWI

Kerstmis 2020.



Kerk bij het moederhuis van de zusters in Malawi

Hoe kan je in deze verwarrende tijd een goede boodschap overbrengen uit een land hier ver vandaan, waar ook het leven van de mensen door Corona wordt beheerst?

Laten we toch een poging ondernemen.

Uit alle contacten die onze werkgroep met de mensen in Malawi onderhoudt, maken we op dat de omvang van de pandemie daar heel wat minder ernstig is. Sterker: men schrikt van de gevolgen die het bij ons en wereldwijd heeft. Maar hun veerkracht helpt hen iedere dag weer en men combineert het met een groot vertrouwen in God. Dat betekent ook dat met alle beperking men de draad weer oppakt.

De werkgroep heeft dan ook kerstwensen en een hart onder de riem naar alle contactpersonen in Malawi gestuurd. Wanneer we wensen van daar ontvangen, zullen we die graag in de volgende Nieuwsbrief opnemen. De beste wensen sturen we ook ieder hier nu toe.

ZALIG KERSTMIS EN VOOR HET NIEUWE JAAR: VREDE EN ALLE GOEDS.

Werkgroep Malawi.

**Voor uw bijdragen:
NL82ABNA0577841955
t.n.v. Kerkfonds Malawi, Baarn**



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN LANCEREN WEBSITE: VIER KERSTMIS!



Op 27 november is de website vierkerstmis.nl gegaan. Op deze website nodigen de Nederlandse r.-k. bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.

Door de beperkingen die er zijn in verband met Covid-19 kan er naar alle waarschijnlijkheid maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar Kerstmis kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn in het leven van iedereen.

Vieren in verbinding

De website Vierkerstmis.nl helpt ook om de eigen parochiewebsite te vinden zodat mensen daar kunnen kijken of ze een plek kunnen reserveren voor de kerstmissen. Is er geen plek, dan wordt er mogelijk wel een live stream verzorgd, zodat ze thuis mee kunnen vieren. In het afgelopen jaar hebben veel parochies ervaring opgedaan met het live streamen van hun vieringen via internet. Dit biedt met de feestdagen de mogelijkheid om verbinding te maken met iedereen die normaal gesproken graag bij een van de kerstvieringen had willen zijn. Verder zijn er de Eucharistievieringen op t.v. bij NPO2, uitgezonden door de KRO. Ook daar kan men Kerstmis meevieren.

Op vierkerstmis.nl is verder onder meer een link te vinden naar een website met liturgieboekjes voor de zondagen van de Advent en de vieringen tijdens de feestdagen. Ook is er een directe link naar het kerstverhaal in Lucas 2. Tijdens de periode van de Advent wordt Vierkerstmis.nl nog verder aangevuld met onder meer een doeboekje voor gezinnen, om thuis met de kinderen mee te kunnen vieren en een video met een boodschap van de bisschoppen, speciaal voor Kerstmis 2020. Kijk voor meer informatie op Vierkerstmis.nl.

KARDINAAL EIJK: 'KERSTMIS 2020 ZULLEN WE NIET SNEL VERGETEN'

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft op 8 december een woord gestuurd aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. In dit schrijven, getiteld 'Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten', gaat hij in op de gevolgen van de coronaviruspandemie voor het vieren van Kerstmis. Ook staat hij stil bij de gevolgen voor mensen die door corona een dierbare zijn verloren, werkeloos zijn geworden of anderszins zijn getroffen door deze crisis.

Tevens staat kardinaal Eijk stil "bij allen die werken in de gezondheidszorg, de verpleging en ook de burgerlijke overheid, de burgemeesters, de politie, de boa's en allen die instaan voor onze gezondheid en veiligheid; dat zij het hopelijk niet te druk of te zwaar zullen krijgen. Hopelijk zullen allen de maatregelen tot voorkoming van de overdracht van het coronavirus goed naleven, vooral tot bescherming van kwetsbare mensen onder ons."

Ook voor ons als Kerk zijn het bizarre en barre tijden, zo benadrukt kardinaal Eijk. "Zo kunnen in onze kerken ook bij de vieringen met Kerstmis naast de celebranten, voorgangers en medewerkers hooguit dertig mensen aanwezig zijn. Dat is een onwerkelijke situatie. Heel pijnlijk is het dat er dit jaar voor de meesten 'geen plaats zal zijn in de herberg.' Maar toch, om zoveel mogelijk besmettingen tegen te gaan, moeten we Kerstmis dit jaar in kleine kring vieren, zowel in de kerk als thuis."

Wat betreft preventie nemen de kerken – ook lokaal – hun inspanningsverplichting serieus, zo schrijft hij. "En het is niet gemakkelijk om hierin keuzes te maken en pijnlijke knopen door te hakken. Iemand zei: 'Als alles achter de rug is en we gaan evalueren wat we hebben gedaan, dan hoop ik dat er eerder commentaar komt dat we te streng zijn geweest met onze maatregelen dan te slap,'" zo memoreert de kardinaal.

Kardinaal Eijk vraagt om begrip "bij degenen die helaas niet in de kerk bij de viering aanwezig kunnen zijn. Wij nodigen hen van harte uit om de vieringen via een digitale verbinding te volgen, waar de meeste parochies voor gezorgd hebben, zich zodoende te laten bemoedigen door het voorgelezen Kerstevangelie en daarbij een geestelijke communie te doen." In zijn brief wijst hij ook op diverse initiatieven die parochies hebben ontwikkeld om mensen die niet bij de viering kunnen zijn, niet met lege handen huiswaarts te laten keren.

"Ondanks de beperkingen en moeilijkheden die er voor ons allen zijn, wensen wij u van harte een Zalig Kerstmis: dat de Heer ook in uw hart mag worden geboren. En voor het nieuwe jaar dat binnenkort aanbreekt: alle goeds, gezondheid en Gods rijkste zegen," zo wenst kardinaal Eijk namens de bisdomstaf tot besluit. "Hopelijk zullen we volgend jaar Kerstmis weer als vanouds met iedereen kunnen samenkomen, om ons met de herders te scharen rond het Kind Jezus in de kribbe en in Hem God te aanbidden."

.

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholieke leer?

Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de Bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren.

Mag de overheid maatregelen opleggen op het gebied van de gezondheidszorg zoals nu gebeurt in verband met het voorkomen van de verspreiding van Covid-19?

Veel mensen in onze samenleving verzetten zich tegen de door de overheid opgelegde maatregelen met een beroep op hun individuele vrijheid. Puur gedacht vanuit het individu, waarin men zichzelf centraal stelt en geneigd is anderen als toeschouwer te zien, geldt een overheid die dwingende maatregelen oplegt als een bedreiging. Het algemeen welzijn wordt daarbij gemakkelijk uit het oog verloren.

Als we over het algemeen welzijn spreken binnen de christelijke sociale leer, dan gaat het niet over een algemeen belang van de staat waaraan de individuele leden van de samenleving eventueel opgeofferd kunnen of moeten worden. Het algemeen welzijn heeft uiteindelijk tot doel het persoonlijk welzijn van alle leden van de samenleving. Vanuit haar specifieke verantwoordelijkheid mag en zelfs moet de overheid met het oog op het algemeen welzijn dwingende maatregelen opleggen als dat nodig is om de gezondheid van alle leden van de samenleving te beschermen.

Raadt u katholieken dus aan om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 zodra dit mogelijk is?

Ja, in het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijke persoon centraal staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het gebruik van bepaalde cellijnen die volgens een kwade handeling zijn verkregen, is daarbij afgewogen tegen de ernstige reden die er is om Covid-19 – en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor de wereldwijde samenleving – een halt toe te roepen.

Voor de overige vragen zie <https://www.aartsbisdom.nl/wel-of-niet-vaccineren-tegen-covid-19-wat-zegt-de-katholieke-leer/>

HEILIGEN

1224 DE EERSTE KERSTSTAL WERD DOOR FRANCISCUS OPGEZET

Franciscus verlangde ernaar Christus zo getrouw mogelijk na te volgen. Alles wat daarbij kon helpen was welkom. Zo vroeg hij in 1224 toestemming aan de paus om een levende kerststal in te richten. Op die manier zouden hij en zijn volgelingen zich nog duidelijker Jezus' armoede voor de geest kunnen halen. Zijn levensbeschrijver vertelt het als volgt.

Waar hij vooral zijn zinnen op had gezet, wat hij het meest verlangde en zich onvoorwaardelijk had voorgenomen, was: overal en altijd het heilige evangelie te onderhouden en met uiterste nauwgezetheid en volledige inzet van zichzelf, met heel het verlangen van ziel en de vurigheid van zijn hart, volmaakt te doen wat onze heer Jezus Christus had geleerd, en zijn voorbeeld op de voet te volgen.



Voortdurend bracht hij zich mediterend zijn woorden voor de geest en dacht hij diep over Jezus' leven na. Vooral de nederige gestalte waarin Hij geboren was, en de liefde, die Hij in zijn lijden had laten blijken, hielden zijn aandacht gevangen. Hij wilde aan bijna niets anders denken. Daarom moet ik wel vertellen en met eerbied in herinnering brengen, wat hij twee jaar voor zijn heerlijk afsterven in Greccio deed op de geboortedag van onze Heer Jezus Christus.

Daar woonde een zekere Johannes, een man van goede naam, die door zijn levenswijze zich die naam meer dan waardig toonde. De zalige Franciscus had een bijzondere genegenheid voor hem. Al was hij immers van adel en stond hij in zijn omgeving in hoog aanzien, zelf hechtte hij aan dat alles niet veel waarde en daarom had hij de adeldom van zijn ziel de voorkeur gegeven boven de adel van zijn geslacht.

Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet Franciscus hem, zoals hij wel vaker deed, bij zich komen en zei: "Als je wilt dat we dit jaar in Greccio Kerstmis vieren, tref dan vlug voorbereidingen en doe precies wat ik je zeg. Ik wil de herinnering oproepen aan het Kind, dat in Bethlehem geboren is, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien, waarvan het, toen het nog maar net geboren was, al te lijden had; ik wil zien

hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel." Toen zijn goede vriend dit hoorde, ging hij haastig aan het werk en trof alle voorbereidingen die de heilige hem had opgedragen.

De vreugdevolle dag kwam nader, het moment om juichend het gebeuren te herdenken, brak aan. Uit vele plaatsen waren de broeders uitgenodigd, de mensen uit de streek, mannen en vrouwen, zorgden, blij gestemd, voor fakkels en kaarsen om daarmee licht te brengen in die nacht, waarin een fonkelende ster met zijn licht alle dagen en jaren had verlicht.

Tenslotte kwam ook de heilige en zag tot zijn vreugde dat voor alles gezorgd was. Men was een kribbe aan het maken en deed er stro in; ook werden er een os en een ezel bij gezet. Hier werd de eenvoud geëerd, werd de armoede tot iets verhevens gemaakt en de nederigheid aangeprezen. Greccio was als een nieuw Bethlehem. De nacht was helder als de dag, een verrukking voor mensen en dieren.

En ze kwamen, mannen en vrouwen, opgetogen van een ongekennde vreugde bij het zien van de geheel nieuwe manier, waarop het geheim werd gevierd. Het bos weergalmde van de stemmen en de rotsen kaatsten het geluid terug. De broeders zongen en brachten de Heer de verschuldigde lof. Het was een van juichen en jubelen vervulde nacht. Gods heilige stond voor de kribbe, telkens zuchtend uit diep medelijden, maar ook doorzinderd van een wonderlijke blijheid. Boven de kribbe werd de plechtige heilige mis gevierd en de priester werd bevangen van een ongekennde ontroering.

Bron: www.heiligen.net



Op 2 januari vieren we het feest van Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze. Samen met Gregorius van Nyssa, de jongere broer van Basilius, zijn zij de Cappadocische kerkvaders. Zij leefden in de 4e eeuw in het Romeinse Rijk, wat vandaag Turkije is. Deze drie kerkvaders uit Cappadocië hebben na het eerste Concilie van Nicea (325) de theologische basis gelegd over de Goddelijke Drie-Eenheid, God is één wezen in drie personen.

Basilius de Grote, Caesarea, Cappadocië, Klein-Azië; bisschop en kerkleraar; † **379**.
Feest 2 & 30 januari.

Hij werd rond het jaar 330 geboren in Caesarea, Cappadocië uit een aanzienlijke christenfamilie. Hij bleek een begaafd student en studeerde bij de grootste leermeesters van zijn tijd: eerst bij zijn vader zelf in Caesarea, en na diens dood heeft hij retorica gestudeerd in achtereenvolgens Caesarea Cappadociae, Constantinopel en Athene. In deze laatste stad heeft hij waarschijnlijk zijn vriend Gregorius van Nazianze ontmoet.

In 355 vestigt Basilius zich in Caesarea als leraar in de retorica. Het leraarschap duurt niet lang. Mede onder invloed van Macrina de Jongere kiest Basilius voor een christelijk leven: hij laat zich dopen. Ook verkoopt hij zijn bezittingen waarbij hij de opbrengst aan de armen schenkt. Intussen hebben zijn moeder Emmelia en zijn broer Naucratius voor een ascetisch-contemplatief leven gekozen. Deze wijze van leven oefent een grote aantrekkingskracht uit op de jonge Basilius.

Voordat hij zich op het familielandgoed Annesi bij Neo-Caesarea terugtrekt, maakt hij eerst een reis naar Syrië, Mesopotamië, Palestina en Egypte om zich beter te kunnen oriënteren op de ascetische levenswijze. Van 357 tot en met 365 verblijft Basilius met tussenpozen in Annesi waar hij met vrienden een ascetisch-contemplatief leven leidt. Ook Gregorius van Nazianze verblijft daar een aantal jaren. Wanneer hij in 365 op verzoek van de bisschop van Caesarea naar die stad terugkeert, organiseert hij daar de armenzorg en ordent hij de liturgie.

In 370 wordt Basilius bisschop van Caesarea Cappadocicae. In de daarop volgende jaren raakt Basilius steeds verder verwickeld in de triniteitstheologische strijd. Na het overlijden van Athanasius van Alexandrië in 373 wordt Basilius voorman van de factie die de geloofsbelijdenis van Nicea verdedigt. Ook onderneemt hij pogingen om de eenheid van de kerk in Antiochië te herstellen. In 375 verschijnt zijn geschrift '*Over de heilige Geest*' waarin hij een pleidooi houdt voor de godheid van de heilige Geest.

Bron: www.lucepedia.nl

Gregorius van Nazianze Jr Nazianze, Klein-Azië; bisschop & kerkvader; †
390. Feest 2 & 30 januari



Hij werd in 329 geboren in het plaatsje Nazianze, in Klein-Azië. Omdat het in die tijd gebruikelijk was in het voetspoor van vader een openbare functie te vervullen, studeerde hij achtereenvolgens rechten in het naburige Caesarea van Cappadocië, te Caesarea in Palestina, te Alexandrië in Egypte en tenslotte in de Griekse filosofenstad Athene.

Daar werd hij docent totdat hij zich aansloot bij zijn vriend Basilius, die zich als kluizenaar had teruggetrokken ergens in Pontus. Dit was het leven waarnaar hij verlangd had. Hij deed niets liever dan bidden, studeren en schrijven.

Maar zijn vader zag hem liever een meer vooraanstaande plaats innemen; daar had hij immers alle capaciteiten voor. Hij wijdde zijn zoon dus priester in 362.

Hierop vluchtte Gregorius naar Basilius in Caesarea van Cappadocië en schreef er een verweerschrift voor zijn vlucht. Toch ging hij na niet al te lange tijd terug om zijn vader te helpen bij de zielzorg in zijn bisdom; deze benoemde hem dus tot hulpbisschop.

Intussen was zijn vriend Basilius in 370 aartsbisschop geworden van Cesarea. In de strijd tegen het arianisme maakte hij in 372 van het piepkleine plaatsje Sasima een bisschopszetel en benoemde zijn vriend Gregorius tot eerste bisschop. Dat zou bij de volgende bisschoppen-vergaderingen weer een stem betekenen vóór de orthodoxen en tégen de arianen.

Maar Gregorius was geen man van de drukte en weigerde erheen te gaan. Hij maakte van het overlijden van zijn vader in 374 gebruik om voorlopig diens plaats in te nemen. Tenslotte trok hij zich terug in het St-Theclaklooster te Seleucië in Isaurië.

In 379 werd hij echter zo onder druk gezet, dat hij de prestigieuze benoeming tot patriarch van Constantinopel eenvoudig niet kon weigeren. Precies één maand hield hij vol. Toen schreef hij zijn beroemde afscheidsrede aan volk en bisschoppen en trok zich voor de zoveelste maal terug in zijn geboorteplaats, waar hij in 390 overleed.

Bron: www.heiligen.net

BEZINNING

Als ik jou een klap op je rechterwang geef,
en jij slaat mij terug,
dan hebben we daarmee elkaar de oorlog verklaard:
nu gaat het erom wie van ons de sterkste is.
Maar als jij me je linkerwang voorhoudt en tegen mij zegt:
'Je bent mijn vriend, sla deze ook maar,
die moeite neem ik graag,
misschien zie je in dat je verkeerd doet,'
dan zakt mijn arm vanzelf neer,
mijn woede maakt plaats voor verbazing,
en de verbazing voor overdenking.

Joseph Lanza del Vasto, *Le pèlerinage aux sources*.

KERST KLEURPLAAT



AFSLUITER

