

**Soest**, 12 Sept. Eergisteren vierde onze gemeente den dag, waarop hier voor 25 jaren onze geliefde pastoor, de Hoog-Eerw. Zeer-geleerde heer Mgr. W. Steenhoff de herderlijke bediening aanvaardde. Binnen en buiten de kerk was algemeene deelneming. Geen wonder. In die 25 jaren bouwde Z. H. Eerw. een schoone kerk en pastorie; een St. Joseph-gesticht, waarin opgenomen worden ouden van dagen en gebrekkigen, ruime bewaarscholen voor de jeugd, en een gelegenheid voor jonge jufvrouwen, om zich in verschillende vakken van het onderwijs te bekwamen; een bijzondere R. K. school vergrootte en verfraaide hij, evenals de begraafplaats. En meer nog dan deze werken, danken wij veel aan zijn leer en voorbeeld.

Bijkans de geheele gemeente naderde 's morgens tot de Tafel des Heeren. Om 9 ure droeg ZHEw. het H. Misoffer op, geassisteerd door zijn oud-kapelaans. De broeder van den jubilaris, de Wel-eerw. heer J. Steenhoff, pastoor te Blaricum, deed een korte aanspraak, en spoorde zijn gehoor aan tot dankbaarheid jegens God voor de werken, die zij hadden zien voltooien.

Overal heerschte feestvreugde, waaraan allen, aanzienlijken en geringen zonder onderscheid van belijdenis, deelnamen. Geen huis, dat niet was groen gemaakt en niet vlagde. Des avonds illuminatie, muziek van de rijdende artillerie te Amersfoort en vuurwerk.

Zijn Hoogeerw. had meermalen uitdrukkelijk te verstaan gegeven, dat Hij voor zich geene geschenken aannam. De gemeentenaren, die er op stonden, om hunnen pastoor een bijzonder bewijs van hunne hoogachting en liefde te geven, maakten aan de gemeente, wat Z.H.Ew. voor zich zelve weigerde, allen droegen ruimschoots bij, om het kerkhof uit te leggen en te vergrooten; aan de kerk werd geschonken een massief zilveren Godslamp en een prachtige monstrans.

Wij wenschen van harte, dat Z.H.Eerw. nog lang onze pastoor blijve.

15 september 1876 over zijn zilveren jubileum in Soest

Voor de zeer vele, hooggewaardeerde blijken van vriendschap en deelneming, mij betoond bij de herinnering aan den dag, waarop ik, vóór vijf-en-twintig jaren, de pastoriëele bediening in deze Gemeente heb aanvaard, bied ik mijn eerbiedigen en innigen dank aan.

Dr. W. STEENHOFF.

Soest, 21 September 1876. (310)

Men gelieve deze dankbetuiging als eene bijzondere aan te nemen.

26 september 1876 dankbetuiging rondom zilveren jubileum in Soest

## KERKNIEUWS.

Men schrijft ons uit Soest, van 31 Dec. (wegens de feestdagen en de vele waterberichten eerst heden geplaatst) het volgende:

Gisteren was het voor de r. k. gemeente alhier een indrukwekkende treur-dag: 't gold namelijk de plechtige teraardebestelling van het stoffelijk overschot van onzen verdienstelijken en inniggeheiden pastoor, Mgr dr. W. Steenhoff, die hier gedurende ruim 29 jaren met zooveel ijver en vrucht is werkzaam geweest. Zijn Hoog-Eerw., in het jaar 1806 te Utrecht uit eenvoudige ouders geboren, maakte zijn studien aan de Propaganda te Rome, waar hij reeds na het derde jaar de gouden medaille, welke toen in 30 jaren niet meer was uitgereikt, verwierf en later ook de H. Priesterwijding ontving. In het vaderland teruggekeerd, werd hij wegens zijn zeldzame geleerdheid — hij was *doctor theologiae* en sprak een menigte talen — weldra benoemd tot professor aan het seminarie van Warmond, waar hij o. a. zijn eigen broeder onder zijn discipelen telde en een tiental jaren werkzaam bleef. Om redenen van gezondheid moest hij het professoraat nederleggen. In 1831 werd hij benoemd tot pastoor dezer gemeente, wier gezonde luchtstreek hem door geneeskundigen bijzonder was aanbevolen. Ook hier toonden zich zijn werkzame geest en zijn ijver voor Gods en r. op praktische wijze; getuigen de vele stichtingen onder zijn bestuur. Behalve op de prachtige nieuwe kerk en pastorie wijzen zijn parochianen met dankbaarheid op het St-Jozefsgesticht, waar door Liefdezusters ouden van dagen verpleegd en kinderen onderwezen worden, op de St-Bonifacius-Jongenschool, op de veelv. verbeterde armen-verzorging en op het smaakvol aangelegde kerkhof (met gothische poort en lijkenhuis), 'twalk in 1876, bij gelegenheid van Mgr Steenhoffs zilveren jubilé als pastoor dezer gemeente, plechtig ingewijd en twee jaar later nog aanmerkelijk vergroot en verfraaid is.

Pastoor Steenhoff was gedurende zijn herderschap steeds allen een voorbeeld van deugd, loewijding, nauwgezetheid en naastenliefde; en in zijn langdurige ziekte stichtte hij allen, die hem zagen, door zijn voorbeeldig geduld. Dikwijls, in den laatsten tijd, scheen Mgr zijn einde nabij, als telkens weder een korte sikkering van hoop de herten zijner dierbaren verbijdde, totdat eindelijk, op den tweeden Kerstdag, de gevreesde slag viel, welke ons van onzen voortreffelijken herder beroofde.

Voor een zijner waardige uitvaarten nu aanstands groote toebereidselen gemaakt. Het lijk, in het paarsch gekleed — Mgr was Eerekamerheer van Zijn Heiligheid den Paus —, werd in de pastorie op een praalbed gelegd, terwijl de kerk met rouwfloers en toepasselijke schilden, alsook met het borstbeeld van den overledene, geardeerd werd. In het nieuwe gedeelte van het kerkhof werd het eerste graf gedolven, een grafkelder gemetseld. Woensdag werd het lijk, in een prachtige kist, naar de kerk overgebracht door de leden van kerk-, arm- en schoolbesturen. Gisteren nu begonnen reeds ten 5 ure de H.H. Missen, waarna, ten 10 ure, de plechtige lijkdienst werd opgedragen door den Zeer Eerw. heer Blom, deken en pastoor van Amersfoort, met assistentie van oud-kapelaans van Soest; terwijl gelijktijdig aan een der zijaltaren een H. Mis werd gelezen door den Wel- eerw. heer J. Steenhoff, broeder van den

overledene (vroeger pastoor te Bakhuizen in Friesland, thans te Blaricum). De schoone, gevoelvolle lijkrede werd uitgesproken door den Zeer Eerw. heer Eszink, deken en pastoor van Maarssen. Bij den tocht naar het kerkhof werd het door de familie-leden gevolgd lijk voorafgegaan door de jongens van de Bonifacius-school, een talrijke vrouwenschaar, de meisjes van het St-Jozefsgesticht, een lange rij mannen en de ouden van het gesticht, vrienden en genoodigden, den burgemeester en vele notabelen van Soest en omstreken, de zangers en een groot aantal geestelijken. De begrafenisplechtigheden werden verricht door den Hoog-Eerw. heer Smidt, vicaris-generaal van het aartsbisdom. Door familie, vrienden, scholieren en verpleegden werd een aantal kransen op de kist gelegd.

De parochianen zijn voornemens, ter dankbare herinnering, een gedenkteeken op het graf te plaatsen.

5 januari 1881: Bericht over zijn overlijden op Tweede Kerstdag 1880