



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
Februari 2021



Beste gemeenschap,

Hier volgt weer de maandelijkse nieuwsbrief.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER:

- **Zondag 21 februari**, 1^e zondag 40-dagen tijd, **10.30** Gebedsviering, voorgangers: J. Vroom en K. van Gestel
- **Dinsdag 23 februari**, **10:00** Gebedsviering.
- **Zondag 28 februari**, 2^e zondag 40-dagen tijd, **10.30 uur** Gebedsviering, voorgangers: J. van Gaans en W, Eurlings

- **Dinsdag 2 maart**, **10.00 uur** Gebedsviering
- **Zondag 7 maart**, 3^e zondag 40-dagen tijd, **10.30 uur** Gebedsviering, voorgangers: A. van Gaans en J. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 9 maart**, **10.00 uur** Gebedsviering
- **Zondag 14 maart**, 4^e zondag 40-dagen tijd, **9.00 uur** Eucharistieviering, voorganger: M. Meneses
- **Dinsdag 16 maart**, **10:00** Gebedsviering
- **Zondag 21 maart**, 5^e zondag 40-dagen tijd, 10.30 uur gebedsviering, voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 23 maart**, **10.00 uur** Gebedsviering

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw huispaaskaarsen te bestellen. Er zijn vier motieven en verschillende maten: zie overzicht hieronder. U kunt uw bestelling op de volgende manieren doen:

- invullen op de poster die in de ontmoetingsruimte van de kerk hangt, bij de uitgang aan de kant van de kapel
- bij het secretariaat op werkdagen 's morgens
- bij de koster Kees Elsevier (tel. 030-2293757)

Gelieve bij uw bestelling te vermelden:

- Naam
- Adres, inclusief eventueel emailadres
- Telefoonnummer
- Welk type kaars (motief plus formaat) en aantal

U kunt uw bestelling doorgeven tot **uiterlijk zondag 7 maart**. Na de Paaswake kunt u uw huispaaskaars meenemen of later ophalen bij het secretariaat.

Motieven:

A:



B:



C:



D:



Van Motief A is ook een kleiner formaat verkrijgbaar, wat korter en dikker:

A4

De prijzen zijn als volgt (hoogte x doorsnede, in cm):



A4, 20 x 7	A3, 30 x 6	A2, 50 x 7	A1, 60 x 8	B3, 30 x 6	B2, 50 x 7	B1, 60 x 8
€ 12,50	€ 25,00	€ 50,00	€ 60,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 60,00
C3, 30 x 6	C2, 50 x 7	C1, 60 x 8	D3, 30 x 6	D2, 50 x 7		
€ 25,00	€ 50,00	€ 60,00	€ 25,00	€ 50,00		

Laatste nieuws

- Tijdens de koudste dagen sinds lange tijden hebben we onverwacht de 13 jaar oude verwarmingsketel in de pastorie moeten vervangen. Na diverse professionele pogingen de oude weer aan de praat te krijgen hebben we toch een nieuwe moeten aanschaffen.
- De werkgroep heeft besloten om in ieder geval niet meer in het voorjaar het volgende Spiritueel Filmfestival te houden. In juni hebben we een nieuwe besluitmoment om te bepalen of het herfst wordt of alsnog pas in 2022. Wij zullen u hierover te zijner tijd hierover informeren.
- Er zijn dit moment aan het kijken of we de geluidsinstallatie in de kerk kunnen verbeteren. Ook hiervan zullen we in de komende tijd op de hoogte houden.
- Onlangs is de boekenkast in de Martha&Maria kamer opgeruimd. Er zaten echter ook boeken bij die vast nog iemand kunnen interesseren. Daarom willen we mensen uit onze gemeenschap de gelegenheid geven om erin rond te neuzen en boeken mee te nemen, voordat we wat overblijft naar Emmaus brengen. U kunt komen kijken op de tijden dat het parochiesecretariaat is geopend.

Michaël- en Laurens Tarievenlijst

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE



2021

Diensten

Uitvaart- of begrafenisdienst	€ 695
Uitvaartdienst en dienst in crematorium/ander kerkhof	€ 695
Dienst op parochiekerkhof zonder kerkgebruik	€ 430
Dienst in crematorium of op ander kerkhof	€ 430
Dienst Avondwake	€ 270
Andere diensten	€ 270
Huwelijksviering incl. bijbel	€ 430
Bijzetten asbus, kosten pastor	€ 155
Zaterdag toeslag	€ 205

Begraafplaats

Grafhuur voor 20 jaar	€ 1.915
Grafhuur voor 15 jaar	€ 1.605
Verlenging grafrechten voor 10 jaar	€ 965
Verlenging grafrechten voor 5 jaar	€ 535
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar	€ 1.285
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar	€ 855
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 5 jaar	€ 430
Groen bij geopend graf	€ 50
Kosten van begraven of bijzetten	€ 855
Tijdelijke grafaanduiding	€ 50

Urnenhof

Huur urnenkelder voor 20 jaar	€ 855
Huur urnenkelder voor 10 jaar	€ 535
Huur urnenkelder voor 5 jaar	€ 320
Verlenging huur urnenkelder voor 10 jaar	€ 535
Verlenging huur urnenkelder voor 5 jaar	€ 320
Onderhoudsbijdrage kerkhof 20 jaar	€ 270
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar	€ 160
Bijzetten asbus	€ 110

Overige declaraties

Gebruik ruimte achter in de kerk na uitvaart	€ 210
Vervaardigen standaard liturgieboekjes (oplage gem. 80 ex.) p/st.	€ 1,35
Intenties	€ 10
Opbaring in Mariakapel	€ 535

2021

Zaalhuur

	€ 50,00, elk volgend uur	
Michaëlkamer, dagdeel	€ 10,00	€ 50
	€ 50,00, elk volgend uur	
Laurenskamer, dagdeel	€ 10,00	€ 50
	€ 95,00, elk volgend uur	
Beide kamers samen dagdeel	€ 17,50	€ 95
	€ 75,00, elk volgend uur	
Martha en Mariazaal dagdeel	€ 15,00	€ 75
Kamer verdieping (1, 4 of 5) dagdeel	€ 25,00, elk volgend uur € 5,00	€ 25
Ontmoetingsruimte kerk	Op aanvraag	n.v.t.

Verder op aanvraag

De prijzen zijn geldig van 1-2-2021 tot 31-12-2021. De Locatieraad behoudt het recht dit tarief te wijzigen zonder publicatie.

WERKGROEP MALAWI



Michaël – Laurenslocatie De Bilt

van de Martha-Mariaparochie

IBAN: NL03 INGB 0006 5254 47

t.n.v. HH Martha en Maria parochie
Baarn

**Innovatieve waterpomp kan Malawi
vooruit helpen**

Start landbouw project in 2018.

In 2018 is zuster Elizabeth, voormalig moeder-overste van de Congregatie in Malawi, gestart met een landbouwproject in Mwanza. Zij wil hiermee de lokale dorpsgemeenschap helpen om zelfstandig(er) te worden en hun leefomstandigheden te verbeteren. In 2019 bezochten Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten dit project en waren onder de indruk van de vasthoudendheid van de zuster, ondanks tegenslagen. Na hun reis werd door de werkgroep Malawi besloten dit project te omarmen en er één van de twee hoofdprojecten van te maken. Het andere betreft de bouw van een school.



In oktober vorig jaar heeft er dankzij uw donaties een reparatie plaatsgevonden van een door modder verstopte waterpomp. Zr. Elizabeth heeft daarbij ook zonnepanelen aangekocht voor de stroomvoorziening van deze pomp.



Voortgang landbouwproject door irrigatie.

Alles staat of valt met de mogelijkheid van irrigatie. En nu hebben we een uitstekende manier gevonden om dit landbouwproject tot een succes te maken. Een uitvinding door drie Delftse studenten wordt in Malawi gebruikt door het bedrijf aQysta. Het gaat hier om een watervoorziening waarbij gebruik wordt gemaakt van een door water aangedreven irrigatiepomp, de Barshapomp



Zo werkt de Barshapomp.

De Barshapomp, is een waterrad dat in een rivier wordt gelegd en door de stroming van het rivierwater wordt de pomp in werking gezet. Daardoor is er geen externe energiebron nodig in de vorm van een dieselmotor of elektromotor. Omdat het landbouwgebied van Zr. Elizabeth aan de Mwanzarivier grenst is dit systeem prima toe te passen. Het opgepompte water kan direct worden gebruikt om velden te irrigeren. Ook kan er een groot reservoir gevuld worden, van waaruit irrigatiesystemen aangelegd kunnen worden, zoals sproeiers en druppelaars.

Ook de watertorens die nu al op dit terrein aanwezig zijn kunnen vanuit het waterreservoir gevuld worden. Door een goede watervoorziening kan er een groter perceel worden beplant en meer geoogst. Er wordt ook nagedacht over het telen van andere gewassen die meer geld opbrengen en waarvan ze zelf de zaden voor het volgende plantseizoen kunt oogsten. Door verbeterde opbrengsten kan een gedeelte van de oogst worden verkocht.

Helpt u mee het water stromende te houden?

Ja, en nu voelt u het al aankomen: daar hangt een prijskaartje aan. We zijn nu druk in gesprek met aQysta in Malawi en krijgen steeds meer energie door de gesprekken en de gepresenteerde plannen. We willen er nu vol voor gaan en komen binnenkort met een definitieve presentatie en dus met een concreet verzoek het project te ondersteunen. Het zou fantastisch zijn als we hen zelfvoorzienend kunnen maken en hopen dat de opbrengst van dit landbouwproject hun leven en dat van de omliggende dorpsgemeenschap aanzienlijk kan verbeteren.

U hoort hierover spoedig meer van ons.



Zuster Elizabeth met medewerkers van aQysta aan de Mwanzarivier die voor de watervoorraad moet zorgen.

Jaaroverzicht en nieuw rekeningnummer

Als u naar de briefhoofd hierboven kijkt, dan valt misschien op dat gebruik gemaakt wordt van een ander rekeningnummer. Dat is een verandering op verzoek van het parochiebestuur, dat graag alle rekeningen bij één en dezelfde bank wilde onderbrengen. Binnenkort verschijnt het jaaroverzicht van 2019 en 2020, waarin verantwoording wordt afgelegd voor de besteding van de gelden.

Een hartelijke groet van ons allemaal.

Werkgroep Malawi.

Actie voor de Voedselbank

Traditie getrouw willen we ook in de Vastentijd dit jaar weer houdbare levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank de Bilt.

Voedselbank de Bilt is er voor inwoners van de zes kernen van de gemeente de Bilt, namelijk Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek.

De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen wekelijks meer dan 143 huishoudens/gezinnen met voedselhulp, bestaande uit 385 personen. De afnemers zijn in financiële problemen geraakt en hebben wekelijks te weinig geld over om voedsel en kleding te kopen.

We hebben als doel om mensen die in een ernstige financiële situatie verkeren aan voedsel te helpen en de verspilling van voedsel tegen te gaan. Dit jaar bestaat de Voedselbank de Bilt 10 jaar.

U kunt helpen door houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk en achter op het bankje te zetten. Bijv. rijst, pasta, blikken soep, shampoo, zeep, wasmiddel etc.

Ook is een donatie van harte welkom want vanwege de strenge coronamaatregelen wordt er nu ook voedsel gekocht. Maar er zijn uiteraard meer onkosten zoals energiekosten, materiaalkosten e.d.

Donaties kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL81RABO0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank De Bilt.

Voor meer info: www.voedselbankdebilt.nl



Vastenactie gaat van start!

In 2021 vraagt de Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.



In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Voor meer info en het doneren van geld : www.vastenactie.nl

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Gebedskaart voor Aswoensdag

Het Aartsbisdom Utrecht heeft een gebedskaart verzonden naar de parochies voor mensen die graag stil willen staan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Parochies kunnen de kaart bijvoorbeeld in een dagkapel of andere publiek toegankelijke plaats leggen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd. Deze gebedskaart is door het bisdom Roermond gemaakt en is ook in enkele andere bisdommen verspreid. De kaart is ook digitaal beschikbaar.



Kerk in beweging

Mgr. Liesen en mgr. Van Burgsteden spreken op Pastoraal Congres 'Als God ons renoveert'

Op 11, 12 en 13 maart vindt een online Pastoraal Congres plaats met de titel 'Als God ons renoveert'. Dit congres wordt aangeboden aan de parochies door de gezamenlijke nieuwe bewegingen. Onder de sprekers zijn bisschop Jan Liesen van Breda (foto) en emeritus hulpbisschop Jan van Burgsteden van het bisdom Haarlem-Amsterdam.



Verder spreekt ook Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, die als niet-katholieke spreker is uitgenodigd om de deelnemers een spiegel voor te houden. Deelname is gratis.

Het congres heeft als doel parochies en parochianen in de huidige parochie-situaties te helpen meer missionair te worden. Dit in de geest van het evangelie met toepassing van de principes die James Mallon aangeeft in zijn boek *Als God renoveert*. Het thema van dit congres is dan ook 'Als God ons renoveert.' Met daarbij de vraag: *Hoe verandert God onszelf, zodat daardoor ook andere mensen meer van God ontvangen?*

Online mogelijkheden goed benutten

In de coronatijd hebben christelijke organisaties in versneld tempo veel meer mogelijkheden met internet ontdekt en kunnen mensen zonder te reizen aan meer programma's deelnemen. Alpha Nederland heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met Zoom, YouTube en WonderMe en laat daar het Congres van profiteren. Zo kunnen deelnemers ook in de pauzes van het congres online gesprekken voeren met andere deelnemers.

Programma

Het congres bestaat uit zes interactieve webinars, met momenten van gebed, lofprijzing, sprekers, reacties van deelnemers en gesprek in kleine groepen.

[Kijk hier voor het volledige programma en informatie over deelname.](#)

HEILIGEN

Perpetua van Carthago, Afrika; martelares met Felicitas, Satyrus, Saturninus, Revocatus, Secundulus en Vivia; † **203. Feest 7 maart.**



Perpetua en Felicitas zijn twee martelaressen die omwille van hun geloof op 7 maart 203 in de arena van Carthago door wilde dieren ter dood gebracht werden. De betekenis van hun samengevoegde namen is: 'eeuwig (perpetua) geluk (felicitas)'.

Perpetua schreef een verslag van de periode die zij en de andere christenen doorbrachten in de gevangenis van Carthago. Ze beschrijft hoe haar vader haar smeekt het geloof af te zweren om zo haar leven te redden: maar Perpetua en de anderen laten zich niet ompraten. Ze slagen er zelfs in om tijdens hun gevangenschap hun bewaker te bekeren! In de gevangenis schenkt de slavin Felicitas het leven aan een meisje, dat geadopteerd wordt door een vrouw die ook tot de christengemeenschap hoort. In het verslag beschrijft Perpetua ook vier dromen, of visioenen, die ze tijdens haar gevangenschap krijgt en een visioen van Satorus. In de tweede droom ziet Perpetua zichzelf een ladder beklimmen, tot ze bij een vredig groen landschap komt waar schapen weiden: dat is voor haar de voorafspiegeling van haar marteldood.

Het verslag van Perpetua, getiteld *Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis*, is bewaard gebleven. Men heeft lange tijd gedacht dat Tertullianus de auteur was, maar nu weet men dat het gaat om een autobiografisch verslag geschreven door de martelares Perpetua zelf (de details van de executie werden later door anderen toegevoegd). Het is heel ongebruikelijk in de vroegchristelijke wereld dat een vrouw zelf haar ideeën op papier zette: dat maakt het verhaal van Perpetua zo bijzonder. Het is een van de oudste christelijke teksten geschreven door een vrouw.

Het manuscript van de passie van Perpetua en Felicitas werd ontdekt in de zestiende eeuw door de Duitse filoloog Lucas Holstenius.

Sint Augustinus van Hippo († 430; feest 28 augustus) wijdde drie preken aan hen. Perpetua is patrones van getrouwde vrouwen.

Johannes de Deo, Granada, Spanje; stichter & verpleger; † **1550**.
Feest 8 maart.



Standbeeld van Johannes de Deo in Vilar de Frades, Barcelos, Portugal.

Op zijn achtste jaar liep hij weg van huis, omdat hij iets van de wereld wilde zien. Hij verhuurde zich als geitenhoeder en werd soldaat. Toen hij na lange jaren weer thuis kwam, hoorde hij dat zijn moeder uit verdriet om hem gestorven was en dat zijn vader toen was ingetreden bij de franciscanen; ook hij was intussen gestorven. Sindsdien werd hij verteerd van wroeging en zocht rust voor zijn geweten. Hij trok naar Marokko om zich daar het lot van christenslaven te verzachten, en dreef vervolgens een religieus boekhandeltje in Gibraltar. Intussen was hij veertig geworden, toen hij door een preek van Johannes van Avila († 1569; feest 10 mei) zo werd geraakt, dat hij besloot zich uit liefde tot God te gaan bezighouden met de verpleging van zieken en hulpbehoevenden. Hij vestigde zich in Granada en was zo fanatiek in het naleven van zijn idealen dat hij door de burgerbevolking de bijnaam kreeg van 'de gek'. Dat veranderde toen hij eens op zijn eentje alle zieken één voor één

op zijn schouders uit een brandend hospitaal haalde. Stilaan kreeg hij medehelpers; daaruit groeide een Congregatie die zich inzette voor de zieken: de Congregatie van de Barmhartige Broeders. Hij stierf aan de gevolgen van een ernstige verkoudheid, die hij had opgelopen, toen hij een jongetje was nagesprongen, dat in de snelstromende rivier was gevallen en dreigde te verdrinken. Hij werd in 1690 heilig verklaard.

Johannes de Deo is patroon van de Spaanse stad Granada. In 1886 werd hij uitgeroepen tot patroon van de zieken en van het verplegend personeel. Daarnaast is hij patroon van boekhandelaars, boekdrukkers en papiermakers.

BEZINNING

Aswoensdag

Als het vuur gebrand heeft,
gezellig en hartverwarmend,
of verwoestend en meedogenloos...
dan blijft er altijd as over.

As als een herinnering aan wat gebeurd is.
As als een restant van de vreugde of de pijn.

En als die as droog blijft
dan is de kans groot dat de wind ze meeneemt,
soms kilometers ver.

Zo is as het beeld geworden
van de vergankelijkheid van het leven:
van de ervaring dat alles uiteindelijk ooit sterft of kapot gaat...
Op het eerste gezicht is dat geen aangename gedachte,
maar eerder een deprimerende boodschap,
die ons ertoe aanzet om krampachtig te genieten
om verkrampd vast te houden aan datgene
wat we straks kunnen verliezen.

Maar diezelfde as kan ook stilletjes zingen
van een warme belofte en een smeulende, nieuwe toekomst,
van nieuwe vruchtbaarheid,...
één vonkje is genoeg.

Daarom daagt ons geloof ons elk jaar weer uit,
om op Aswoensdag een grijze grens te trekken,
een grens bij het begin van veertig dagen vasten.
Om bewust een aantal dingen te verbranden, achter te laten
en dan 40 dagen lang te oefenen in een leven zonder...
... een leven zonder wat?

Vul het zelf maar in: iets wat je moeilijk kan loslaten
iets wat je leven tot een kleine of grote hel maakt,
iets wat je blijft doen, ook al voel je je'r niet goed bij,
iets waaraan je verslingerd en verslaafd bent...
Laten we het even stil maken...

Bron: www.kerkembodegem.be

AFSLUITER

Omdat we dit jaar niet op de gewone manier het askruisje hebben kunnen ontvangen, hierbij een overzicht van wat het had kunnen zijn:

A Catholic Guide to Ashes, *Extended Edition*

@BillDonaghy

