

	<p><b>WEEKBRIEF</b></p> <p><b>28 maart – 4 april</b></p> <p><b>2021</b></p>	<p>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a></p> <p>Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a></p>
---	---	---



*Baarn, 19 maart 2021*

*Beste vrijwilligers van de HH. Martha en Mariaparochie,*

*Uit naam van alle leden van het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik jullie, en alle vrijwilligers van jullie geloofsgemeenschap, onze bijzondere dank overbrengen. Inmiddels*

*zijn wij een jaar in de ban van het coronavirus en wij weten dat het bij elke viering weer extra veel tijd en energie kost om te voldoen aan alle voorschriften en te zorgen voor de veiligheid van onze kerkgangers, vrijwilligers en voorgangers. We ervaren dat dit consequent en zorgvuldig gebeurt en wij willen jullie hierbij laten weten dat wij dit waarderen en er veel respect voor hebben. Over twee weken begint de Goede Week en al kunnen ook dan bij de vieringen maar een beperkt aantal kerkgangers fysiek aanwezig zijn, we kunnen in elk geval samenkomen om het lijden en de verrijzenis van onze Heer en Heiland te gedenken. Wij hopen en bidden dat wij elkaar binnen afzienbare tijd weer kunnen begroeten bij de zondagse koffie na de viering. Mede namens de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik ieder een gezegende voorbereiding op Pasen toe.*

*Met een hartelijke groet,  
Margriet Nota-van Kampen, Vicevoorzitter HH. Martha en Mariaparochie*

#### **NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP**

Met de boodschap van ons parochiebestuur aan het adres van ons allemaal is het misschien wel een goed moment om iets te schrijven over de vieringen van komende week.

#### ***Witte Donderdag***

Want we gaan op Witte Donderdag en in de Paaswake iets nieuws doen. We laten mensen uit ons midden in video's aan het woord over het thema van Witte Donderdag: de dienstbaarheid. In vroeger tijden ging pastor Gerard de Wit altijd de voeten wassen, als teken van ultieme overgave die Christus ons heeft voorgedaan bij de instelling van de eucharistie. Hij gaf zichzelf tot het uiterste om ons steeds weer een nieuw begin te geven. Dat is dienstbaarheid tot aan het kruis. Hoe zijn wij dienstbaar, wat doen wij voor een ander, waar maken we het verschil in ons leven? En wat geeft dat aan de ander, aan jezelf en aan de geloofsgemeenschap? Daar gaat de viering op Witte Donderdag over. Met drie video's van mensen uit ons midden. En leden van onze geloofsgemeenschap die niet

bij de viering kunnen zijn, krijgen de video's met de weekbrief van volgende week thuisgestuurd per mail.

**Misintenties Witte Donderdag:** pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; pastoor Van Leur; frater Bruno Peters; mgr. Van Straelen

**Goede Vrijdag**

Op Goede Vrijdag passen we de bloemenhulde ook aan bij de nieuwe omstandigheden. Als mensen hun plaats aangewezen krijgen kunnen ze eerst een bloem bij het verlaten kruis neerleggen of bevestigen. Zo willen we Christus nabij zijn op het moeilijkste moment van zijn leven, met bloemen uit ons midden, met tekens van leven uit het heden die Hem dragen in zijn lijden. Zo willen we om de eenzaamheid en de leegte gaan staan, als teken van verbondenheid door het lijden en de dood heen. Dat verlaten kruis mag niet het laatste woord hebben. De dood is niet het einde, anders zou ons leven zinloos zijn en een opeenstapeling van toevalligheden. We geloven dat we ook in lijden en sterven verbonden zijn met de palm van Gods hand en willen daarom Zijn zoon nabij zijn in het stervensuur.

**Paaswake (aanvangstijd vervroegd: 18.00 uur)**

Kan dat sterven een nieuw begin zijn? Dat geloven we ten diepste, want Christus is ons voorgegaan in de verrijzenis. Dood is niet dood, maar opstanding en verrijzenis naar God toe. En zo kan het in het leven ook gaan. Daarom hebben we in de Paaswake een video van één van ons met het verhaal over ziekte, eenzaamheid en verlatenheid die niet het einde blijken te zijn. Die video is een getuigenis dat we in ons geloof niet aan ons lot worden overgelaten en dat het leven sterker is dan de dood. Zo willen we vieren dat het Licht er voor ieder van ons is en dat Pasen niet alleen het verhaal van Christus is maar ook de werkelijkheid van ons leven in Maartensdijk vertelt.

**Misintenties Paaswake:** heer Nico Bak; Zuster Margareth; heer Wim van Rijkom; ouders Verweij en Miltenburg

**Paaszondag**

Op deze zondag is er een eucharistieviering met pastor Frans Zwarts. Daarin komt alles samen: de dienstbaarheid, de verlatenheid, het leven door de dood heen, het licht van het nieuwe bestaan en de uitdrukking daarvan in de eucharistie die ons steeds weer doet opstaan uit de zorgen en de gebrokenheid van alle dag.

**Misintenties Hoogfeest van Pasen:** ouders Bitter - van Vlerken; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; heer Jan van Lijden; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink – Korrel; heer Ben Woorts

<b>Witte Donderdag 19.00 uur</b>	<b>Goede Vrijdag 14.30 uur</b>	<b>Goede Vrijdag 15.00-18.30 uur</b>	<b>Goede Vrijdag 19.00 uur</b>	<b>Stille Zaterdag 18.00 uur</b>	<b>Eerste Paasdag 10.30 uur</b>
<b>Gebedsviering</b>	<b>Kruisweg- meditatie</b>	<b>KERK OPEN</b>	<b>Kruis- verering</b>	<b>Gebeds- viering</b>	<b>Eucharistie- viering</b>
WOCO-groep	WOCO-groep	<b>VOOR GEBED</b>	WOCO-groep	WOCO- groep	Pastor Frans Zwarts
Peter Steijlen en voorzangers		<b>EN KAARS OPSTEKEN</b>	Gijsbert van der Linden en voorzangers	Peter Steijlen en voorzangers	Gijsbert van der Linden en voorzangers
Aanmelden verplicht			Aanmelden verplicht	Aanmelden verplicht	Aanmelden verplicht

**Palmtakjes zijn voor en na de vieringen in de Goede Week buiten bij de ingang van de kerk af te halen. U kunt daar ook uw oude takjes inleveren.**