

ZONDAG 21 MAART



5^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Jezus verblijft met zijn apostelen in Jeruzalem, de stad, waar Hij niet echt veilig is. Maar Jezus is niet bang en blijft, omdat Hij zo graag wil vertellen over Gods Liefde voor iedereen.

Hij vergelijkt zichzelf met een Graankorrel, die als hij in de aarde gestopt wordt, veel vruchten voortbrengt.

Omdat je uit het Evangelie gaat lezen, is het mooi om eerst een kaarsje aansteken.
Jezus zegt immers: "Ik ben het Licht van de wereld"



"In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen"



(Wat wil Jezus mij zeggen?)

**Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.**

Verteller: Onder de mensen die voor het feest op bedevaart gingen, waren ook enkele Grieken.

Ze richtten zich tot Filippus van Betsaida in Galilea met de vraag:

Volk: "Heer, wij zouden graag met Jezus spreken".

Verteller: Filippus ging het aan Andreas vertellen.

Tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap over naar Jezus.

Jezus antwoordde hun:

Jezus: "Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.

Nu luister goed wat Ik zeg: als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft levert hij veel vrucht op.

Wie zich aan zijn leven vastklampt, zal het verliezen.

Maar wie zijn leven in deze wereld loslaat, zal het voor eeuwig behouden.

Als iemand Mij wil dienen, dan moet hij Mij volgen. Waar Ik ben, daar moet ook mijn dienaar zijn.

Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu ben ik heel erg ontroerd.

Wat moet ik zeggen? 'Vader, red Mij uit dit uur'?

Nee, want Ik ben toch juist voor dit uur gekomen.

Vader, verheerlijk uw Naam".

Verteller: Toen klonk er een stem uit de hemel:

Vader: "Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem opnieuw verheerlijken".

Verteller: De mensen die erbij stonden te luisteren, zeiden dat het gedonderd had.

Andere mensen zeiden:

Volk: "Er heeft een engel met Hem gesproken".

Verteller: Maar Jezus zei:

Jezus: "Die stem was er niet voor Mij, maar voor u. Nu zal er een oordeel over de wereld komen. Nu zal de vorst van deze wereld van zijn troon geworpen worden. En Ik word van de aarde omhoog geheven. Dan zal Ik alle mensen tot Mij trekken".

Verteller: Hiermee gaf hij aan, welke dood Hij zou sterven.



Woord van de Heer

OM TE DOEN

Gesprekje:



Op welke manier kan jij iets van jouw leven geven aan iemand anders.

Gebed:

Lieve Jezus,
U bent uit Liefde voor mij gestorven. U was bang,
maar ging toch verder.
Wilt U mij helpen, om ook vruchten voort te brengen.
Te laten zien, door wat ik doe en zeg,
dat ik U wil volgen en Uw liefde voor iedereen
uit te stralen. Amen

Liedje:

ALS HET GRAAN....

(tekst en muziek Elly en Rikkert: Album "Witte zwanen, zwarte zwanen")

Als het graan niet in de aarde valt
dan blijft het zonder vruchten
als het graan niet in de aarde valt
dan blijft het zonder vrucht
maar wordt het zaad in de grond gedaan
dan kan het langzaam open gaan
komen er nieuwe zaadjes aan
honderdvoudig vrucht.

Maar wordt het zaad in de grond gedaan
dan kan het langzaam opengaan
komen er nieuwe zaadjes aan
honderdvoudig vrucht

Wie zich aan God overgeeft
die heeft niet voor niks geleefd.
't allerkleinste zaadje geeft
honderdvoudig vrucht
honderdvoudig vrucht

<https://youtu.be/hqDzyd7Ybz4>



ZING LEKKER MEE MET DIT MOOIE
EN VROLIJKE LIEDJE.

TIP VAN DE WEEK



*Ga eens ontdekken hoe een zaadje openbreekt, wortels
maakt en gaat groeien tot een mooie bloem.
Pak een glazen pot, doe daar aarde in, neem een zaadje
van een bloem, die jij mooi vindt.
Zet deze op een warm plekje bij het raam en verzorg het
goed.
Je moet wel even geduld hebben hoor!*