



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
WEEKBRIEF
Maart 2021



Lieve mensen,

Deze keer een nieuwsbrief met lief en leed. Op het laatste moment kwam ons ter ore dat Pastor Eppink is overleden. Daarnaast vindt u ook dankzegging voor de vele inspanningen verricht door onze vrijwilligers.

Stephan en Maria



NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 28 maart**, Palmzondag, **10:00** eucharistieviering, celebrant: F. Zwarts
- **Donderdag 1 april**, Witte Donderdag, **19:30** Eucharistieviering priester: O. Swijnenberg
- **Vrijdag 2 april**, Goede Vrijdag, Kruisweg, **15:00**, voorgangers: I. Elsevier en W. Kremer
- **Vrijdag 2 april**, Goede Vrijdag, Kruisverering, **19.30**, priester: O. Swijnenberg, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Zaterdag 3 april, Paaswake, 22:00**, Eucharistieviering priester: O. Swijnenberg, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Zondag 4 april**, Paaszondag, **10.00**, Gebedsviering, voorgangers: I. Elsevier en W. Eurlings
- **Dinsdag 6 april, 10:00** Gebedsviering
- **Zondag 11 april**, 2^e zondag van Pasen, **9:00** Eucharistieviering, voorganger: J. Skiba
- **Dinsdag 13 april, 10:00** Gebedsviering
- **Zondag 18 april** 3^e zondag van Pasen Gebedsviering, **10.00**, voorgangers: W. Kremer en K. van Gestel
- **Dinsdag 20 april, 10:00** Gebedsviering
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).



NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

† In de Heer overleden:



In de ochtend van 18 maart is pastor Hans Eppink overleden. De uitvaart is in Bunnik.

Pastor Hans Eppink is geboren in 1934 te Ulft in de Achterhoek als zoon van een Houthandelaar.

Hij is in Overdinkel begonnen als kapelaan. Daarna 9 jaar in de Bilt bij de H.Michaelkerk, 14 jaar in Arnhem-Zuid en 14 jaar pastoor in Bunnik.

In totaal is hij 40 jaar in parochies werkzaam geweest.

Van 1964-1973 was Pastor Eppink kapelaan in de Michaelkerk in De Bilt werkzaam. De eindverantwoordelijke priester in die tijd was pastoor Versteeg. Als kapelaan bracht hij veel bezoeken aan huis en de pastorale kant lag hem wel.

In de brochure die t.g.v. 125 jaar Michaelkerk 1893-2018 (verleden, heden en toekomst) uitgegeven is staat een interview met Pastor Hans Eppink. Wij vragen u Pastor Eppink in uw gebeden te gedenken.

† In de Heer overleden:

Op zondag 28 februari is mevrouw Catharina Johanna de Klaver-Luttmer overleden in de leeftijd van 85 jaar. Mevrouw De Klaver kwam vaak samen met haar man naar onze kerk en onlangs mochten ze hun 60 jarige huwelijk nog vieren.

Ze was een gewaardeerd lid van onze geloofsgemeenschap en onder andere actief in het kerkkoor. We kennen haar als een lieve beminnelijke vrouw, haar overlijden komt voor velen hard aan.

Van de uitvaart is een video-opname gemaakt die tot 30 april 2021 online terug te zien is. (www.arvideo.nl/cathrien1935, wachtwoord: ckl)

Achteraan in deze Nieuwsbrief vindt u het overlijdensbericht. Wij vragen u mevrouw De Klaver in uw gebeden te gedenken.

Brief van het parochiebestuur

Baarn, 19 maart 2021.

Beste vrijwilligers van de HH. Martha en Mariaparochie,

Uit naam van alle leden van het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik jullie, en alle vrijwilligers van jullie geloofsgemeenschap, onze bijzondere dank overbrengen. Inmiddels zijn wij een jaar in de ban van het coronavirus en wij weten dat het bij elke viering weer extra veel tijd en energie kost om te voldoen aan alle voorschriften en te zorgen voor de veiligheid van onze kerkgangers, vrijwilligers en voorgangers. We ervaren dat dit consequent en zorgvuldig gebeurt en wij willen jullie hierbij laten weten dat wij dit waarderen en er veel respect voor hebben.

Over twee weken begint de Goede Week en al kunnen ook dan bij de vieringen maar een beperkt aantal kerkgangers fysiek aanwezig zijn, we kunnen in elk geval samenkomen om het lijden en de verrijzenis van onze Heer en Heiland te gedenken.

Wij hopen en bidden dat wij elkaar binnen afzienbare tijd weer kunnen begroeten bij de zondagse koffie na de viering.

Mede namens de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik ieder een gezegende voorbereiding op Pasen toe.

Met een hartelijke groet,

Margriet Nota-van Kampen

Vicevoorzitter HH. Martha en Mariaparochie

Paastriduüm 2021

In het tweede deel van de Goede Week viert de Kerk het Paastriduüm: de drie heilige dagen van Pasen, het *Triduüm sacrum*.

Dit Paastriduüm wordt geopend met de Mis op Witte Donderdag. In de avondmis van Witte Donderdag herdenkt de Kerk de instelling van de Eucharistie, van het priesterschap en van het nieuwe gebod van liefde dat Jezus Zijn leerlingen gaf. Na de Mis kunnen de gelovigen nog blijven waken bij het Allerheiligste om zo in feite te waken met de Heer in de Hof van Olijven.

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van de Heer. Om te beginnen 's middags met de Kruisweg; we overwegen samen de 14 staties van de Kruisweg die de Heer is gegaan, eindigend in Zijn sterven en graflegging.

's Avonds staan we nogmaals stil bij de tragedie van het kruis. We lezen het hele lijdensverhaal en vereren het kruis, het kostbaar kruis waaraan de Redder heeft gehangen, zo klinkt het gezang dan.

Vervolgens gaan we Stille Zaterdag in. Een dag van stilte, waarop de Heer in het graf lag. De stilte gaat dan in de avond of nacht over in de jubelzang, de Paasjubel, het Exultet, waarmee we uitzingen dat de Heer verrezen is.

Het Paastriduüm heeft twee bijzonderheden, die heel nauw samenhangen. De viering wordt op Witte Donderdag liturgisch geopend, maar niet afgesloten: er is geen wegzending en zegen. De vieringen op Goede Vrijdag kennen noch een liturgische opening, noch een afsluiting, en de Paaswake wordt niet liturgisch geopend, maar wel afgesloten met wegzending en zegen. Het hele Triduüm sacrum is dus in feite één doorlopende viering. Daarnaast, of beter: daarom vraagt de Kerk dat het hele Triduüm sacrum liefst met één en dezelfde priester gevierd wordt.

We zijn dan ook heel blij dat we dit jaar bij ons in de Michaëlkerk het Paastriduüm kunnen vieren met één priester: de heer O. Swijnenberg, pr., uit Utrecht. Dit is bijzonder in een tijd waarin door een tekort aan priesters er zo weinig gemeenschappen zijn waar dit kan.

De tijden van de vieringen zijn als volgt:

Witte Donderdag, 1 april 2021 om 19:30 uur, reserveren vanaf maandag 29 maart, sluit op donderdag 15:00 uur

Goede Vrijdag, Kruiswegmeditatie, 2 april 2021 om 15:00 uur, reserveren vanaf maandag 29 maart, sluit vrijdag 10:00 uur

Goede Vrijdag, Kruisverering, 2 april 2021 om 19:30 uur, reserveren vanaf maandag 29 maart, sluit vrijdag 10:00 uur

Stille Zaterdag, Paaswake, 3 april 2021 om 22:00 uur, reserveren vanaf dinsdag 30 maart, sluit zaterdag 12:00 uur.

Het reserveren gaat, zoals gebruikelijk, via internet. Tevens kunt u, uitsluitend om u alsnog af te melden als u onverhoopt niet kunt komen, op zaterdagochtend 3 april tussen 11:00 en 12:00 uur bellen naar Irene Elsevier: 030-2293757. Dan kunnen mensen die op de wachtlijst staan nog gecontacteerd worden dat ze toch kunnen komen.



Kijk ook over Pasen op de website: <https://www.vierpasen.nl/>

Actie voor de Voedselbank

Traditie getrouw willen we ook in de Vastentijd dit jaar weer houdbare levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank de Bilt.

Voedselbank de Bilt is er voor inwoners van de zes kernen van de gemeente de Bilt, namelijk Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek. De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen

wekelijks meer dan 143 huishoudens/gezinnen met voedselhulp, bestaande uit 385 personen. De afnemers zijn in financiële problemen geraakt en hebben wekelijks te weinig geld over om voedsel en kleding te kopen. We hebben als doel om mensen die in een ernstige financiële situatie verkeren aan voedsel te helpen en de verspilling van voedsel tegen te gaan. Dit jaar bestaat de Voedselbank de Bilt 10 jaar.

U kunt helpen door houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk en achter op het bankje te zetten. Bijv. rijst, pasta, blikken soep, shampoo, zeep, wasmiddel etc.

Ook is een donatie van harte welkom want vanwege de strenge coronamaatregelen wordt er nu ook voedsel gekocht. Maar er zijn uiteraard meer onkosten zoals energiekosten, materiaalkosten e.d.

Donaties kunnen worden overgemaakt op:

IBAN: NL81RABO0139241612 t.n.v. Stichting Voedselbank De Bilt.

Voor meer info: www.voedselbankdebilt.nl



BEZINNING

We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders,
maar slechts in bruikleen gekregen van onze kinderen.

Indiaanse wijsheid.

Een gedicht over 2020

Een bijzondere terugblik op vorig jaar. Vaak heeft een terugblik weinig zin, maar soms kun je uit het verleden leren hoe met het heden en de toekomst om te gaan, zoals "De twee kanten van 't jaar 2020" laat zien:

Twintigtwintig heeft me niks gebracht
Mij hoor je nooit zeggen
dat we samen meer kunnen dan alleen
want als ik even verder kijk, ontdek ik
spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
er zit iets moois in iedere dag
Want hoe je het ook wendt of keert
ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult me nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!

Kommer en kwel! Een terugblik vol zelfbeklag. Maar moet je de andere kant van 2020 hierboven nog eens lezen: regel na regel, maar dan van onder naar boven. Dan breekt ineens de zon door en is 2021 een jaar vol optimisme en vertrouwen.



Op naar de toekomst

Afgelopen woensdag waren de parlementsverkiezingen.

Ook in onze kerk kon er gestemd worden en was alle ingericht om veilig te kunnen stemmen.

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

GEBEDENBOEKJE VOOR DE JOZEFMAAND MAART

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Met dit themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand. In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen.

De titel van het boekje is 'Ga naar Jozef om dichterbij de hemelse Vader te zijn'. De Broeders van Sint Jan schrijven over hun initiatief: "Nadat hij een jaar van barmhartigheid uitgeroepen heeft, nadat hij onze aandacht voor verbondenheid met de schepping opgewekt heeft, met zijn nadruk ook op de vreugde – het meest aanstekelijke van alle gevoelens – geeft paus Franciscus ons nu één voorbeeld, één steun, een influencer. De Sint Jozefmaand brengt een gelegenheid om dat serieus te nemen. De parochie heeft een verzameling van overwegingen en gebeden ontleend aan de 2000 jaar oude schat van de Kerk, voor elke dag van maart ter beschikking gesteld. Ga met ons mee op deze tocht: 'Ga naar Jozef' [Gen 41,55] ... om dichterbij de hemelse Vader te zijn!"

Jozefjaar

Ook zijn rol als voedstervader wordt in het Jozefjaar jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en eveneens met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. Bovendien heeft de Covid-19 pandemie meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. "De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien," aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef: "Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is."

Klik [hier](#) om het boekje van de Broeders van Sint Jan te downloaden.



Foto: St. Jozef met Kind –ca. 1772–
parochiekerk HH. Cosmas en
Damianus te Abcoude, afkomstig uit
de voormalige schuilkerk aldaar.

Chrismamis in kleine kring gevierd

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijdingen en voor de consecratie van kerken en altaren.

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.



Hoofdcelebrant: Willem kard. Eijk.

Na afloop ontvangen de vertegenwoordigers van de parochie (en onze geloofscentra) de H. Oliën voor gebruik in eigen parochie.

Vervolgens worden in onze geloofscentra tijdens de Eucharistieviering van Witte Donderdag de H. Oliën door deze vertegenwoordigers plechtig overhandigd aan de celebrerende priester.

Vanwege de beperkende coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk zijn, wel kan iedereen deze plechtigheid volgen via een livestream van de Emmaüsparochie

Klik hier voor de livestream: <https://aartsbisdom.us14.list-manage.com/track/click?u=da89e1310534e55c51b82fa9c&id=ed2fd4ad32&e=30f47be5be>

Paus Franciscus in Irak: "Jullie allen zijn broeders!"



'Jullie zijn allen broeders'! Met die boodschap bracht paus Franciscus van 5 tot 8 maart een historisch bezoek aan Irak. De reis stond in het teken van verzoening. De impact van het bezoek is groot. Over heel de wereld deden de nieuwszenders er uitgebreid verslag van. Internationale en nationale dialooggremia

agendeerden de bijzondere reis en vinden er perspectief en elan door.

De paus ging naar Irak om de christenen daar een hart onder de riem te steken. Hij had het hen beloofd toen ze in 2014 moesten vluchten voor de terreur van IS.

Ook en vooral wilde de paus met zijn bezoek de ontmoeting tussen verschillende gemeenschappen bevorderen, met name tussen christenen en moslims. Hij liet voordat hij in Rome het vliegtuig instapte weten als 'pelgrim van vrede' naar Irak te reizen en noemde moslims 'broeders en zusters'.

Daarnaast stond het bezoek in het verlengde van het plan van Sint Johannes Paulus II om in het Jubeljaar 2000 Irak te bezoeken als geboorteplaats van Abraham, de aartsvader van de drie monotheïstische godsdiensten.

De oproep van paus Franciscus tot ontmoeting en samenwerking tussen de godsdiensten klinkt door in de hele regio en zelfs wereldwijd. Waar kon de paus die oproep krachtiger doen dan vanuit de geboorteplaats van hun gezamenlijke aartsvader, in Ur waar de Eufraat en de Tigris samenvloeien! "Almachtige God, onze Schepper, die de menselijke familie en alles wat uw handen hebben voltooid liefheeft, wij, zonen en dochters van Abraham die behoren tot het jodendom, het christendom en de islam, samen met andere gelovigen en alle mensen van goede wil, wij danken u dat u ons als een gemeenschappelijke vader in het geloof Abraham hebt gegeven", bad men in het Arabisch tijdens de multireligieuze bijeenkomst in Ur. (Foto boven).

Groot ayatollah Ali al-Sistani

De ontmoeting in Najaf met groot ayatollah Ali al-Sistani, de belangrijkste leider van de sjiitische moslims in Irak, was historisch (foto links). Voor de eerste maal in de geschiedenis ontmoette een paus een zo hoge sjiitische leider. Toen de paus arriveerde vlogen er witte duiven over. De ayatollah ontving zijn gast staande als teken van groot respect. Normaal ontvangt hij zijn gasten zittend. De paus voerde het gesprek op kousenvoeten. Al deze symboliek maakte het gesprek zoveel



meer dan een beleefdheidsbezoek. De ontmoeting is van groot belang voor het opbouwen van relaties en werkt door in veel landen waar moslims en christenen samen wonen. Paus Franciscus bedankte Ali al-Sistani omdat hij de verdediging opneemt van christenen, de meest vervolgte groep in Irak. De paus en de grootayatollah benadrukten het belang van samenwerking en vriendschap tussen religieuze gemeenschappen. Daarmee bevorderen de twee leiders 'wederzijds respect en dialoog in Irak, in de regio en voor de mensheid', aldus de persverklaring na afloop.

De paus bad voor de slachtoffers van de oorlogen in Mosul. Ook bracht hij een bezoek aan de stad Qaraqosh. Daar woonden tot voor 2014 nog bijna 50.000 christenen. De IS-strijders joegen hen op de vlucht en staken kerken in brand. Trots kondigden zij destijds het einde van het christendom in Irak aan. De dramatische geschiedenis van de christenen in Irak staat symbool voor christenen in het Midden-Oosten. Ook bracht de paus het lijden van de Yezidische gemeenschap onder de aandacht: "We denken aan de dood van de vele mannen en duizenden vrouwen, meisjes, kinderen die werden ontvoerd, verkocht als slaven en onderworpen werden aan lichamelijk geweld en verkrachting".

Paus Franciscus riep tijdens zijn verblijf in Irak op om niet alleen de verwoeste gebouwen te laten herrijzen maar eerst en vooral de banden te herstellen die gemeenschappen, families, moslims en christenen verenigen. "Oorlog, terrorisme en haat hebben diepe wonden achtergelaten in onze harten, maar vergeving is noodzakelijk omwille van de liefde en om christenen te blijven", benadrukte de paus.

Bron: <https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-in-irak-jullie-allen-zijn-broeders/>

Patrick Kuipers ook rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk



Rector Patrick Kuipers (1975) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is met ingang van 1 juli 2021 tevens rector van [Priester- en Diakenopleiding Bovendonk](#) in Hoeven (bisdom Breda). Hij volgt daar Norbert Schnell op, die aan de slag gaat in het parochiepastoraat van het bisdom Breda. Rector Kuipers is momenteel als docent liturgie bij de opleiding Bovendonk

betrokken. "Het is voor mij dus geen onbekend terrein, ook omdat diverse priesters in het Aartsbisdom Utrecht hun vorming hebben gekregen in Bovendonk," aldus Kuipers. Tussen de ambtsopleidingen van de bisdommen Breda, Rotterdam en het Aartsbisdom Utrecht bestaat al vele jaren een nauwe samenwerking.

Lees verder op de [website van het Ariënsinstituut](#).

Kinderkamp 'vrienden voor het leven'



Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan Zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos,

knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus. Meer informatie, [klik hier](#).

Tienerkamp: heroes only

Ook deze zomervakantie organiseren we weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema 'Heroes only'. We zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus. Meer informatie, [klik hier](#)



HEILIGEN

Ludger van Münster, Billerbeck, Duitsland, stichter & bisschop; † **809**. **Feest 26 maart**.

Ludger is afkomstig uit de Utrechtse plaats Zuilen, waar hij rond het jaar 742 moet zijn geboren. Naar het schijnt bracht de beroemde bisschop Bonifatius met zijn gezellen een bezoek aan de villa van zijn ouders, toen deze op weg was naar de Friezen om hen tot Christus te bekeren. Ludger was op dat moment twaalf of dertien jaar. Hij wordt voor zijn vorming toevertrouwd aan Sint Gregorius, abt van de kloosterschool te Utrecht, vervolgens in Engeland bij Alcuinus in York en daarna weer in Nederland. Gewijd tot diaken, gevoed met kennis en beladen met boeken keert hij rond 773 terug naar Utrecht.



ca 1760. Beeld door B. Wörmann, Duitsland, Münster, St-Ludgeruskirche.

Na zijn priesterwijding in ca 777 wordt hij uitgezonden naar de Friezen. Hij preekt in de Groninger gouwen. In Deventer bouwt hij een kerk boven het graf van de zojuist gestorven Sint Lebuinus, maar de invallen van de Saksen maken alles weer met de grond gelijk. Ludger vlucht naar Italië, waar hij hartelijk wordt ontvangen door paus Adrianus. Vervolgens brengt hij drie jaar door in het benedictijner klooster op de Montecassino.

In 785 weet Karel de Grote de opstandige Saksen definitief aan zich te onderwerpen. Hun aanvoerder, Widukind, bekeert zich zelfs tot het christelijk geloof en laat zich dopen. Nu verzoekt Karel aan Ludger de bekering van de Friezen en de Saksen op zich te nemen in 786.

De vorst benoemt hem rond 804 tot eerste bisschop van het toenmalige Mimigerneford dat vanwege het daar later gestichte klooster, Münster zal heten. Hij sticht kerken en kloosters, zoals de domkerk van Münster, de benedictijnenabdijen van Werden (bij Essen) en Helmstedt, alsook het vrouwenklooster Nottuln (bij Münster), waar zijn zuster Sint Heriburga abdis werd.

Hij schrijft een biografie van Sint Gregorius van Utrecht en staat bekend als 'de apostel van de Saksen'. Hij ligt begraven in het klooster van Werden, maar ook in de plaats waar hij is gestorven, Billerbeck, geniet hij grote verering. In Nederland is hij patroonheilige van het Friese Balk. De plaatsen Bant-Rutten, Dronten, Hengelo (Ov.), Lichtenvoorde (voorheen) en Loenen aan de Vecht hebben een St-Ludgerkerk; Utrecht en Winterswijk een Ludgerkapel.

Bernadette (kloosternaam **Marie-Bernard**) **Soubirous**, Nevers, Frankrijk; maagd, kloosterlinge & mystica; † **1879**.

Feest 18 februari & **16 april**.

Zij werd in 1844 geboren in een arm molenaarsgezin. Het kwam er niet van om naar school te gaan. Bovendien leed ze aan astma.

Op 11 februari van het jaar 1858 - ze was dus veertien jaar oud - was ze samen met haar zusje en een vriendinnetje bezig hout te sprokkelen, toen haar in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk) een Vrouwe verscheen. Ze stond rechtop in een uitholling van de rots, was gekleed in een lang wit gewaad met een blauwe ceintuur om haar middel en een witte sluier op het hoofd; zij had een gouden roos op haar blote voeten, en ze leek op een jonge vrouw van zo'n zestien, zeventien jaar oud. De andere twee die erbij waren, zagen wel, hoe Bernadette iemand meende te zien en er mee sprak, maar zelf namen ze niets bijzonders waar.

Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden voor de bekering van de zondaars; zij drukte Bernadette op het hart dat men berouw moest hebben en boete doen; en zij wilde graag een kapelletje op de plaats van haar verschijning. "Ik beloof je gelukkig te maken, voegde zij eraan toe, niet in deze wereld, maar in de toekomstige wereld." Op 25 maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop antwoordde de verschijning: "Ik ben 'de Onbevleete Ontvangenis'".

Een van de volgende keren gaf zij te kennen, dat Bernadette in de grond moest graven. Er ontsprong een bron die tot op vandaag water geeft.

In 1866 trad zij in bij de Soeurs de la Charité van Nevers. Zij leerden haar lezen en schrijven en droegen zorg voor haar religieuze vorming. Bij haar eeuwige gelofte kreeg ze als kloosternaam Soeur Marie-Bernard. Net als zij zelf waren de meeste medezusters van eenvoudige komaf. Ook de oversten. Na een slepende ziekte overleed zij, vijf-en-dertig jaar oud. Volgens omstanders waren haar laatste verzuchtingen: "*Heilige Maria, moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares...*"

Haar lichaam is nog altijd niet vergaan en rust volkomen gaaf in de kapel bij de zusters van St.-Gildard te Nevers. In 1933 werd zij officieel heilig verklaard.

Sinds de verschijningen aan Bernadette is Lourdes de beroemdste en drukstbezochte Maria-bedevaartplaats van de wereld geworden.



BEDANKT!

Wijkgemeente Oosterlichtkerk

03-03-2021, De Bilt,

Beste broeders en zusters van de Michaëlkerk,

De Michaëlkerk heeft vele maanden het kerkgebouw ter beschikking gesteld voor de Oosterlicht gemeente. We hebben dit enorm gewaardeerd. Iedere week weer konden wij, op zaterdagochtenden, terecht om de vieringen op te nemen.

Vanaf aankomende zondag kunnen wij weer gebruik gaan maken van onze vernieuwde Oosterlichtkerk.

Het is mooi dat u ons zo gastvrij en met een bepaalde vanzelfsprekendheid hebt ontvangen. Dat stemt tot dankbaarheid.

We kijken uit naar een verdere voorspoedige samenwerking in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

namens de Wijkkerkenraad Oosterlichtkerk

Martin Koelewijn
voorzitter

AFSLUITER

Weet je nog hoe het was
toen je mij liet rijden?





*Kleine vogel ga maar zweven,
vlieg zo ver als je maar kan,
kleine vogel het is jouw leven,
ga en maak er dus wat van,
kleine vogel ga maar zingen,
blijf steeds opgewekt en blij,
maar beloof me dat je steeds wanneer je rondvliegt
ook je mooie liedjes blijft zingen voor mij.*



Sperwerlaan 5C, 3722 XA Bilthoven

Cathrien is overgebracht naar uitvaartcentrum Tap DELA, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven, waar gelegenheid is tot afscheid nemen middels een Lopende laatste groet op donderdag 4 maart van 18.30 tot 19.15 uur.

De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

*Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 5 maart om 13.15 uur digitaal samen te komen om het afscheid bij te wonen via:
www.arvideo.nl/cathrien
wachtwoord: ckl
De link blijft een week beschikbaar.*

In dankbaarheid en met liefde in ons hart nemen we afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma.

Haar liefde en zorg voor het gezin dat haar zo dierbaar was zullen we nooit vergeten.

Catharina Johanna de Klaver - Luttmer ~ Cathrien ~

☆ Groningen, 10 maart 1935

† Bilthoven, 28 februari 2021

echtgenote van

Ton de Klaver

Anne en Gonny
Arno, Joost en Nicky

Hero en Ellen
Willemijn en Pieter, Meinte en Kaylee

Gé en Annemarieke
Bart, Annemijn, Maartje

Remco en Marion
Joris, Lars, Femke

Nanda en Maarten
Daniël, Suzanne