



MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
April 2021



Beste allemaal,

Wederom een goed gevulde nieuwsbrief. We willen iedereen bedanken die zoveel tijd en moeite steekt in de vele activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap. Gaarne vragen wij uw aandacht voor het uitgebreide stuk over het Malawiproject en het vertrek van Francois Hemmerlin uit de locatieraad.

We wensen u veel leesplezier,

Stephan en Maria

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 25 april**, 4^e zondag van Pasen, **10:00 uur** gebedsviering, voorgangers: I. Elsevier en J. van Gaans, m.m.v. Ecclesiakoor
 - **Dinsdag 27 april**, **10:00** gebedsviering
 - **Zondag 2 mei**, 5^e zondag van Pasen, **10:00 uur** Eucharistieviering, celebrant: F. Zwarts
 - **Dinsdag 4 mei**, **10:00** Eucharistieviering of gebedsviering
 - **Zondag 9 mei**, 6^e zondag van Pasen, **10.00 uur** gebedsviering, voorgangers: J. Bosboom en W. Eurlings
 - **Dinsdag 11 mei**, **10:00** gebedsviering
 - **Donderdag 13 mei**, Hemelvaart van de Heer, **10:00 uur** gebedsviering, voorgangers Kees van Gestel en Irene Elsevier
 - **Zondag 16 mei**, 7^e zondag van Pasen, **10.00 uur** gebedsviering, voorgangers: J. Vroom en W. Kremer
 - **Dinsdag 18 mei**, **10:00 uur** gebedsviering
-
- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
 - De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).

NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

1e H. Communie project



Wil je ook meedoen met de voorbereidingen voor de 1^e H. Communie?

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden voor het seizoen 2021/ 2022

De viering vindt (bij voldoende belangstelling) plaats in mei of juni 2022.



Kijk eens naar onderstaande leuke filmpjes met uitleg over het vormsel en de eucharistie.

Vormsel: <https://www.youtube.com/watch?v=IBPVdT2pR4U>

Eucharistie: <https://www.youtube.com/watch?v=MFrYzoy7LmA>

Opgave: info@katholiekekerkdebilt.nl

Dank je wel!

Bedankt voor alle levensmiddelen die in de vastenperiode ingeleverd zijn in de Michaelkerk voor de Voedselbank in De Bilt. En natuurlijk ook dank voor de geldelijke donaties die ook heel goed van pas komen.

Werkgroep Diaconie Michaël-Laurens geloofsgemeenschap.

Ecclesiakoor De Bilt blijft ook in coronatijd ZINGEN!

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, blijft het Ecclesiakoor, ondanks de beperkende maatregelen, de vieringen muzikaal ondersteunen. Er wordt per viering afwisselend in groepjes van 4 leden gezongen.

Met zoom, oefenfiles en kleine veilige repetities bereiden we ons voor op de vieringen. Zo kunnen we als Ecclesiakoor de mooie liederen - door de tekstgroep zorgvuldig uitgekozen - blijven uitdragen.

In de weken voor PASEN is er ook een virtueel project gestart. Daarbij hebben leden van het Ecclesiakoor het "Halleluja" van Händel thuis ingezongen en opgenomen. Ook hebben zij een paaswens ingesproken. Middels videobewerking is alles gemonteerd tot één filmpje. Deze kunt u bekijken via **onderstaande link**.

Hopelijk kunnen we binnenkort weer met z'n állen bijeenkomen in de kerk om samen te zingen en te vieren. Nog even geduld... het gaat vast goedkomen!

Met een hartelijke groet van Peter Steijlen.

YouTube Link: <https://youtu.be/xqmmY-uwORc>

Note: de koorleden hebben toestemming gegeven om deze video te delen met de parochianen van de Michael-Laurens De Bilt. In verband met de privacy s.v.p. niet verder delen.

FIETSPUZZELTOCHT 1^E PINKSTERDAG

Op zondag 23 mei organiseren we, bij goed weer, weer een gezellige fietspuzzeltocht. De tocht voert langs leuke plekjes in de omgeving en duurt ongeveer 1,5-2 uur. En u moet natuurlijk onderweg goed opletten om de puzzelvragen te kunnen maken.



We starten aansluitend aan de Eucharistieviering van 09:00 uur vanaf het kerkplein. Het is niet noodzakelijk om u van tevoren op te geven. Geschikt voor alle leeftijden, zolang u maar kunt fietsen. Dus breng vooral uw kinderen mee.

We weten nu nog niet hoe de coronamaatregelen op 23 mei zullen zijn, maar we houden daar natuurlijk rekening mee. Daarom is het nu nog niet zeker hoe we na afloop de prijsuitreiking organiseren.

BLOEMEN VOOR MARIA



De nieuwe Mariakapel in de zijingang van de kerk is nu bijna een jaar open en wordt goed bezocht. Ieder ochtend op werkdagen komen er mensen om even op adem te komen, in gedachten te verzinken, te bidden of gewoon een kaarsje bij Maria op te steken. Wat het extra mooi maakt is dat mensen zelf ook bloemen meebrengen. Bloemen voor Maria! Het is fijn dat mensen zo attent zijn om zelf de Mariakapel van bloemen te voorzien en die ook te verzorgen. Daarvoor willen we u hartelijk danken! Op naar de meimaand, Mariamaand.

De Pastoraatgroep.

Een nieuwe lente, een nieuwe geluidsinstallatie

Wanneer u regelmatig deelneemt aan de vieringen in de kerk, zult u ongetwijfeld zo nu en dan wel gemerkt hebben dat onze geluidsinstallatie mankementen vertoont. Dat kan ook niet anders wanneer we bedenken dat deze al tientallen jaren oud is. Naast het gekraak dat zo nu en dan hoorbaar is, krijgen we ook opmerkingen van kerkbezoekers die zeggen dat de verstaanbaarheid te wensen overlaat.

Vandaar dat we besloten hebben de geluidsinstallatie te vernieuwen en de locatieraad is op zoek gegaan naar bedrijven.

We hebben drie bedrijven uitgenodigd om voorstellen te doen voor een verbetering van het geluid en we hebben verschillende mogelijkheden ook beluisterd. Het verschil met onze huidige installatie was indrukwekkend, maar ook een beetje ontluisterend. Vernieuwing is echt nodig.

We gaan in zee met een van deze bedrijven: Schaapsound. Dit bedrijf heeft ook de installatie aangelegd in de Onze Lieve Vrouwekerk in Bilthoven, waar we natuurlijk zijn gaan luisteren.

Installatie

Op dit moment zijn er vier luidsprekers in de kerk, twee in de ontmoetingsruimte en een op het priesterkoor.

De vier luidsprekers in de kerk zullen vervangen worden door twee lange luidsprekers vóór in de kerk. Technisch kunnen die zo gericht worden dat in de hele kerk het geluid goed is.

De twee luidsprekers in de ontmoetingsruimte zullen blijven, maar lager worden opgehangen om het geluid daar te verbeteren. Zowel de luidsprekers in de kerk als in de ontmoetingsruimte kunnen los worden gebruikt, maar ook gekoppeld.

Op het priesterkoor komen twee kleine luidsprekers, inruilmodellen, zodat voor de mensen daar ook alles te horen is.

Alle microfoons, zowel de vaste als de mobiele, zullen worden vervangen.

Daarnaast wordt er boven in de kerk een heel kleine z.g. sfeermicrofoon opgehangen. Die is nodig wanneer we opnames in de kerk zouden willen maken. Op dit moment zijn daar nog geen plannen voor, maar zo'n microfoon kan het geluid verbeteren bij opnames zoals die vorig jaar zijn gemaakt toen de kerk helemaal dicht was vanwege corona.

Ook wordt het hart van de installatie – de bediening, audiomixer, processor en versterkers – helemaal vernieuwd, evenals het merendeel van de bekabeling. De nieuwe installatie is ook voorbereid om beeld te kunnen opnemen, mochten we daartoe ooit besluiten.

Bekostiging

We mogen ons gelukkig prijzen met goede sponsors. Het project wordt grotendeels gesubsidieerd door de Stichting R.K. Ondersteuningsfonds Ouderen De Bilt. Ook is er een bijdrage van Tap Dela en daarnaast willen we een schenking gebruiken die de Oosterlichtkerk ons vorig jaar heeft gedaan vanwege het beschikbaar stellen van onze kerk voor de opnames van hun kerkdiensten.

Tijdpad

Het is de bedoeling dat in april de bekabeling zal worden uitgevoerd, waarna de installatie gepland staat voor begin mei.

Irrigatieproject boerderij Mwanza

Op 14 maart 2021 heeft de werkgroep Malawi in de Michaëlkerk een presentatie gehouden over de ontwikkelingen op de boerderij van Zr. Elizabeth in Mwanza in Malawi.

Zoals in de nieuwsbrief van februari van dit jaar genoemd is, hebben we contact gelegd met het bedrijf aQysta.

Dit bedrijf is opgericht in 2013 en is sinds 2018 werkzaam in Malawi. Zij wordt ondersteund door o.a. United Nations Development Project (UNDP) en Young Expert Program (YEP). Dit laatste is een programma gefinancierd door de Nederlandse overheid.



Barshapomp

aQysta richt zich vooral op irrigatieprojecten, waarbij zij gebruik maakt van een zogenaamde Barshapomp. Men is gespecialiseerd in het aanleggen van irrigatiesystemen en de begeleiding van de mensen die deze op hun land gaan gebruiken.

In januari van dit jaar heeft de werkgroep Malawi contact gelegd met Tim van der Linden van aQysta. We hebben hem gevraagd om te onderzoeken of hun innovatieve Barshapomp bruikbaar is op het terrein van Zr. Elizabeth in Mwanza.

Gelukkig bleek het land zeer geschikt, vooral omdat het grenst aan de Mwanzarivier waarin deze Barshapompen goed kunnen functioneren en ook vanwege de hoogteverschillen op het terrein. Juist door deze gunstige omstandigheden konden er plannen gemaakt worden om het akkerland op een rendabele manier te exploiteren.

Huidige situatie

Het terrein van de boerderij van Zr. Elizabeth is 15 ha groot en op dit moment wordt er slechts 0,25 ha bebouwd. Er zijn 8 medewerkers die op het land werken. Er wordt onder andere suikerriet verbouwd, pinda's, erwten, maïs, kool, bladgroenten en tomaten. Er staan ook mandarijnenbomen die het helaas niet goed doen vanwege de droge grond.

Watergeven gebeurt met te hand (gieters), vooral de gewassen die het meest kwetsbaar zijn. De opbrengst is voornamelijk voor eigen gebruik. Er zijn plannen gemaakt om totaal 5 ha te gaan bewerken en daarvoor moeten de nodige voorzieningen getroffen worden.

Doel

Het doel van dit project is om de boerderij rendabel te maken en de mensen zelfstandig het land te laten bewerken, zodat ze hierdoor in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Ook kan de plaatselijke bevolking betrokken worden bij de werkzaamheden op het land, zodat ook zij kunnen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen.

Is de rivier geschikt voor de Barshapomp?



De Mwanzarivier, die aan het terrein van de zusters ligt, stroomt snel genoeg en heeft ook genoeg diepte om de Barshapomp te kunnen plaatsen.

Op de foto controleert een medewerker van aQysta, Bruno (met groene shirt), de stroomsnelheid en de diepte van de rivier. Er kunnen 3 Barshapompen worden geplaatst die het water naar een groot bassin pompen.

Aanleg waterbassins en waterleidingen



Bovenstaande foto is het te ontginnen terrein.

Aan de rechterkant ligt de rivier waar de Barshapompen worden geplaatst, die het water naar een watertoren (watertank) van 5.000 liter (dicht bij de rivier) en naar een groot waterbassin (waterpond) van ruim 140.000 liter pompen.

Vandaaruit worden er leidingen gelegd naar twee waterbassins van 50.000 liter en twee watertorens verderop op het terrein.

Een pomp op zonne-energie (solarpomp) zal dit water door de leidingen pompen. Een boorgat met een pomp, die vorig jaar is gerepareerd door een financiële bijdrage van onze Michaël-Laurens gemeenschap, zal ook gebruikt worden om watertorens te vullen.

Eén Barshapomp kan ongeveer 50.000 liter per dag pompen, afhankelijk van de stroomsnelheid van de rivier.

Terrein opgesplitst in commercieel- en privédeel



Het terrein zal in twee delen worden verdeeld. Een commercieel deel (rood omcirkeld) en een privédeel (blauw omcirkeld). Het commerciële deel ligt het dichtst bij de rivier en zal vooral door oppervlakte-irrigatie worden voorzien van water.

Het water dat niet direct door de grond kan worden opgenomen stroomt terug naar de rivier. Het gedeelte dat verder van de rivier af ligt wordt vooral voorzien van sproeiers en druppelsystemen voor de beregening van de gewassen. Watertorens zorgen hier voor de wateraanvoer.

In het rood omliggende gedeelte zullen gewassen gekweekt worden voor de verkoop. Het gaat dan om kurkuma, watermeloen, banaan, suikerriet, en knoflook. Sommige gewassen kunnen twee keer per seizoen geoogst worden.

Gewassen die langzamer groeien, zoals gember en knoflook, één keer per seizoen. Laatstgenoemde gewassen zijn ook zeer geschikt als nieuw plantgoed voor het volgende seizoen. Het blauw omliggende deel is bestemd voor eigen gebruik voor de zustergemeenschap.

Wat willen we bereiken?

Natuurlijk willen wij dat de boerderij rendabel wordt. Dat de zusters en hun medewerkers dit geheel zelfstandig kunnen exploiteren. De bewoners uit de omgeving kunnen meeprofiteren door voor de zusters op het land te komen werken, hun kennis te vergroten en daardoor ook voor zichzelf gewassen te kunnen telen.

Met gewasteelt op 5 ha grond kan de jaarlijkse opbrengst € 25.000,- zijn. Daarvan moet natuurlijk salaris worden betaald, onderhoud van materialen en inkoop van zaden en ander plantmateriaal en mogelijk nieuwe investeringen. In ieder geval genoeg voor een rendabele bedrijfsvoering.

Voor niets gaat de zon op. Wat gaat het kosten?

Dit is een groot project! Maar als werkgroep hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat slagen. De firma aQysta begeleidt dit project en zorgt een jaar lang voor trainingen en ondersteuning. Zo komen alle aspecten van ieder seizoen aan de orde, zodat medewerkers goed ingewerkt zijn om daarna zelfstandig te kunnen werken.

1. Op het moment is er € 10.000,- in kas. Hiervan worden 3 Barshapompen aangeschaft, het land wordt vrijgemaakt van begroeiing en waterbassins en waterleidingen worden aangelegd.



2. Er is een donatie van € 10.000,- gedaan, waar wij heel dankbaar voor zijn. Door deze gift kan een solarpomp worden aangekocht om het water uit het grote bassin naar de hoger gelegen kleinere waterbassins en watertorens te pompen. Ook kunnen daarvan sproeiers en druppelsystemen aangeschaft worden.



Wat is er nog meer nodig?

Voor de laatste fase van het project is er nog € 10.000,- extra nodig. Dit is voor de aanleg van de infrastructuur en irrigatiekanalen, bemesting, inkoop van zaden en kosten voor trainingen van medewerkers van de zusters en verdere ondersteuning van dit project door aQysta voor een periode van 1 jaar.



Wat zou het geweldig zijn als we dit bedrag met elkaar zouden kunnen opbrengen. Het is een groot bedrag! Maar wanneer 200 gezinnen €50,- zouden kunnen bijdragen lijkt het ineens veel beter op te brengen. Met veel kleine stappen kunnen we samen ook heel ver komen. Op dit moment is er al € 1.400,- aan donaties binnengekomen.

We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Mwanza en hopen met uw bijdrage deze plannen te kunnen realiseren. Op het prikbord in de kerk maken we een plattegrond van het te ontginnen akkerland, waarop u de ontwikkelingen kunt blijven volgen. We plaatsen een themometer die aangeeft hoeveel geld er al is ingezameld op weg naar de laatste € 10.000,- .

We hopen dat u enthousiast bent geworden en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw giften, zodat we samen de mensen in Malawi verder kunnen helpen.

Wilt u meer weten dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep Malawi. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer **NL03 INGB 0006 5254 47** t.n.v. H.H. Martha en Mariaparochie, Baarn, onder vermelding van "Mwanza". Mede namens de zusters in Malawi dank daarvoor.

Werkgroep Malawi

Leonie Eurlings

Eveline Meijer

Jacqueline van Gaans (06 25 17 88 44)

Frank Diepstraten (030 228 3062 of 06 48 36 86 19)

En toen waren er nog drie

Met ingang van 1 april heeft Francois Hemmerlin zijn voorzittershamer neergelegd. Zijn periode als locatieraadslid zit erop. In de volgende nieuwsbrief kijkt Francois in een interview terug en vooruit.

Als locatieraadslid viel mij bij Francois zijn gedrevenheid op, de passie om de activiteiten voor de mensen en de kerk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zijn energie leek haast onuitputtelijk om naast zijn fulltime baan zoveel gaten dicht te metselen. Dank je wel daarvoor!

Om de zaken zo goed mogelijk door te laten lopen hebben wij besloten de taken zoveel mogelijk te verdelen en voor die taken de verantwoordelijkheid te nemen. De rol van voorzitter laten we open staan en vullen die voorlopig gezamenlijk in.

Wij zoeken een of meerdere personen voor ons team die een paar van deze taken op zich wil nemen. Iemand die bereid is een beetje tijd te investeren om een of meerdere activiteiten voor onze kerk mogelijk te maken. We zoeken niet alleen voor de locatieraad, maar ook de pastoraatsgroep is blij met mensen die wat activiteiten willen doen om samen, voor onze kerk en kerkgangers, het goede te doen.

DANK JE WEL FRANCOIS!

De locatieraad

Vlnr: Eric Kuin, Francois Hemmerlin, Frank van Zundert en Stephan Kapma



NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Roepingenzondag



Ieder jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk op de vierde zondag van Pasen Roepingenzondag. Dit jaar is dat zondag 25 april. En niet voor niets is deze zondag tevens de zondag van de Goede Herder: het Evangelie van Jezus als goede herder staat die zondag centraal.

Op deze dag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het godgewijde leven. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. De belangrijkste bijdrage die wij, gewone gelovigen, hieraan kunnen leveren is het gebed: gebed om roepingen. Het is de Heer zelf die ons hiertoe aanspoort: *"De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten."* (Lc. 10, 2).

Daarnaast zijn er, uiteraard, financiën nodig. Het roepingen werk, inclusief het werk van het Ariënsinstituut, kost geld. Er is daarom dan ook na de viering op 25 april een tweede collecte die bestemd is voor het roepingenwerk van ons aartsbisdom Utrecht.

De reikwijdte van Roepingenzondag beperkt zich echter niet tot specifieke roepingen tot priesterschap, permanent diaconaat of het godgewijde leven. Immers, wij allen zijn geroepen om elkaar tot herder te zijn, voor elkaar zorg te dragen. Wij dienen praktisch voor elkaar te zorgen, maar ook in geestelijk opzicht elkaar te dienen, elkaar te steunen in ons geloofsleven. We kunnen dit doen door naar elkaar om te zien, contact te houden met elkaar; als dit niet fysiek kan, dan kan het vaak wel telefonisch.

Bij het herderschap waartoe wij allen geroepen zijn hoort ook dat wij aan de mensen in onze omgeving Christus bekend maken, dat wij voor ons geloof uit durven komen. Om met Paulus te spreken: *"Voor dit Evangelie schaam ik mij niet."* (Rom.1:16a)

Voor meer informatie over Roepingenzondag, zie de [website](#) van het Ariënsinstituut hierover.

WEBINAR 'KINDEREN OPVOEDEN IN EEN DIGITAAL TIJDPERK'

Paul Graas verzorgt op vrijdag april een webinar over kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk en welke uitdagingen daarbij komen kijken.

OPGROEISYMPOSIUM
WEBINAR

23

Daarnaast "zal hij handige tips geven voor ouders en opvoeders die kinderen in liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid willen begeleiden naar volwassenheid," aldus het organiserende opGROEIsymposium.



"De wereld verandert en dat gaat heel snel," zo stelt opGROEIsymposium. "Kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld die steeds meer begint te lijken op een digitale jungle van mogelijkheden en uitdagingen.

Een groot vraagstuk voor ouders is: hoe kun je jouw kinderen opvoeden in die jungle? Het is al moeilijk om alle ontwikkelingen bij te houden (wat weet u van TikTok, Fortnite en Minecraft?), laat staan om de belevingswereld van kinderen echt te begrijpen.

Als ouder kom je voor veel dilemma's te staan: hoeveel schermtijd is gezond voor mijn kind? Wat is een passende leeftijd voor een smartphone? Hoe bescherm ik ze tegen pornografie en andere verslavingen en stoornissen?"

Paul Graas is betrokken bij een internationaal platform gericht op opvoedings- en onderwijsvraagstukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jongeren, ouders, leraren en andere opvoeders.

Paul Graas is auteur van het boek Voor de christen die mens wil worden (De Boog/Betsaida, 2020).

Voor meer informatie en aanmelden: www.opgroeisymposium.nl

PASTOR WIL VELDHUIS OVERLEDEN



7 februari 1934 – 10 april 2021

Zaterdagavond 10 april is pastor Wil Veldhuis onverwacht op 87-jarige leeftijd overleden. Op 20 juli 1958 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1995, toen hij benoemd werd als pastoor van de HH Petrus en Paulus en H. Familieparochie, voelde hij zich nauw verbonden met de parochiekerken in Soest en later ook in de HH Martha & Mariaparochie. Ook na zijn emeritaat in 1999 is hij zich hiervoor blijven inzetten door voor te gaan in vieringen, maar ook door het verzorgen van cursussen en themabijeenkomsten.

In zijn interview bij zijn 60-jarig priesterfeest in 2018 gaf hij aan veel vreugde te hebben gevonden om als priester werkzaam te zijn en heeft nooit spijt gehad van zijn keuze. Meer dan 20 jaar is hij als docent verbonden geweest aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Op eigen verzoek is hij in 1985 part-time gaan werken om naast zijn docentschap ook actief te kunnen zijn in het parochiepastoraat. Zijn eerste benoeming was toen in de wijk Zuilen in Utrecht, een wijk die geconfronteerd werd met het sluiten van de Demka fabrieken. Wil heeft zich daar jaren ingezet om de vele getroffen en te helpen zoeken naar nieuwe wegen.

Een jaar geleden moest hij om fysieke redenen en een afnemende gezondheid veel van zijn taken neerleggen. Dat was ook de reden dat hij eind 2020 verhuisde naar het Fraterhuis Sint Jozef in Zeist, waar hij de nodige verzorging kon krijgen. Hij had net voor de Pasen in het Fraterhuis een eigen appartement betrokken, zelfs alle dozen waren nog niet uitgepakt, toen hij zaterdagavond onwel werd en kort daarna overleed.

Wil Veldhuis was een met mensen zeer betrokken pastor, die vanuit zijn brede kennis de bezoekers aan de vieringen, cursussen en bijeenkomsten telkens weer wist te binden en inspireren. Hij had een groot Godsvertrouwen waardoor hij zichzelf kon zijn en de christelijke boodschap met vuur kon uitdragen. Hij was een groot liefhebber van muziek en het lezen van boeken.

HEILIGEN

Marcus Evangelist, Alexandrië, Egypte & Venetië, Italië; martelaar;
† ca 68. Feest 25 april

Vermoedelijk kwam Marcus uit Jeruzalem, was hij een gezelschap van Petrus en Paulus en was hij in de jaren 60 van de eerste eeuw samen met hen in Rome. Hij maakte ook de eerste arrestatie van Paulus mee. Later heeft hij zich bij Petrus gevoegd. Volgens de legende maakte hij aantekeningen van Petrus' prediking; daaruit zou later zijn evangelie groeien. Het is het oudste van de vier evangelies.



1621. Schilderij door Hendrik ter Brugghen. Nederland, Deventer, stadhuis.

Rond het jaar 140 weet Papias over Marcus te vertellen dat deze de uitlegger is van Petrus' verkondiging; dat hij later naar Alexandrië is gegaan, dat hij de eerste bisschop van die stad zou zijn geworden en daar de marteldood zou hebben moeten ondergaan.

Zijn gebeente is in 829 door Venetiaanse kooplieden onder militaire bescherming uit Alexandrië weggehaald. Die stad was toen geheel onder de invloedssfeer van de Islam gekomen. De Venetianen hebben hem overgebracht naar hun vaderstad. Daar bouwden zij een rijke kathedraal voor hun nieuwe patroonheilige, de San Marco. Deze prachtige kerk staat er nog steeds tot op de dag van vandaag.

Hij is patroon van de Italiaanse stad Venetië en van het middeleeuwse kloostereiland in Zuid-Duitsland: Reichenau; daarnaast van notarissen en schrijvers, en van bouwvakkers, metselaars, glazenmakers, glaszetters, glazeniers, glasschilders en van mandenmakers.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor goed weer en een goede oogst, tegen bliksem en hagel, en tegen een plotselinge dood. Wordt hij afgebeeld als evangelist, dan heeft hij een gevleugelde leeuw bij zich.

Onze kerk kent een driejarige cyclus waarin in ieder jaar voornamelijk uit een van de drie evangelisten Mattheus, Marcus en Lucas wordt gelezen. Dit jaar is het Marcusjaar.

Catharina Benincasa (of van Siena) Siena/Rome, Italië; maagd & mystica; † **1380. Feest 29 april**



G. Fröhlich s.j. USA, ca 1980.

Catharina werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarij van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar kozen als leidsvrouw en voorbeeld; zij werden de 'Caterinati' genoemd: zij vormden langzamerhand een vaste kring om haar heen. Daar bevonden zich adellijke jongeren onder, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten. Wat hen in haar boeide was haar heiligheid, haar opgewekte humeur, haar pittige, rake uitspraken en de extases die zij ontving tijdens haar gebed; daar waren velen getuigen van. Zij wijdde zich toe aan de armen van de stad en zij bezat de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te brengen.

Ook bewoog zij zich op het kerkdiplomatieke vlak. Zo wist zij paus Gregorius XI ertoe te bewegen zijn Franse standplaats Avignon te verlaten en terug te keren naar Rome. Op talloze manieren probeerde zij bij te dragen tot de eenheid van de Kerk in de westerse wereld. In 1380 ontbood paus Urbanus VI haar zelfs naar Rome om te dienen als zijn raadgeefster. Daar stierf zij nog in hetzelfde jaar, waarna zij werd bijgezet in de kerk van Santa Maria sopra Minerva.

Zij heeft ruim honderd brieven nagelaten en een geschrift over mystiek, waarvan de kwaliteit zo groot is dat zij in 1970 door paus Paulus VI werd uitgeroepen tot kerkleraar. Sinds 1939 is zij ook patrones van Italië. Daarnaast is zij beschermheilige van haar vaderstad Siena.

Ze is onder andere patrones van Europa, van wasvrouwen en stervenden. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest en tegen hoofdpijn.

Het heiligenboekje 'Roosjes uit de Hemeltuyn' van G. Smit en P. Worm uit 1946 bevat ook een rijmpje voor Catharina:

*Die Jezus' doornen droef en zwaar
Gedragen hebt zo menig jaar,
Die in uw voeten en uw handen
Zijn felste wonden voelde branden,
Bid, **Catharina**, bid voor mij,
Dat ik Zijn lijden waardig zij.*

Kleurplaat Hemelvaart



BEZINNING

Geloof is niet iets dat zin geeft aan het leven,
maar een handeling die ruimte maakt voor God;
dit vanuit het besef dat het geloof alleen ontvangen kan worden
in de ervaring en het gebaar van vertrouwen.

Rowan Williams, oud-aartsbisschop van Canterbury

AFSLUITER

