

	WEEKBRIEF 16 – 23 mei 2021	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
---	---	--

Er is veel gebeurd in onze geloofsgemeenschap, met een prachtige viering van de Eerste Communie en er was ook een intense viering van Hemelvaart waarin Ad Herremans is herdacht. Op beide vieringen komen we uitgebreid terug in de Weekbrief van Pinksteren. Nu is het belangrijkste nieuws dat we gezamenlijk elke dag in stilte kunnen bidden om de Heilige Geest. Daarom is deze Weekbrief gevuld met een Pinksternoveen, die geschreven is door Jan Stuyt, de jezuïet uit Amsterdam die bij ons op 4 juli zal voorgaan.

PINKSTERNOVEEN

Negen dagen bidden om de Heilige Geest

Dag 1

God de Heer boetseerde de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies de mens de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. (Genesis 2, 7)
 Goede en Liefhebbende God,
 Vanaf het begin van de wereld is uw Geest in de wereld.

U bezielt de mens en geeft ons leven.
 Help ons te luisteren naar wat u vandaag van ons verlangt,
 dan wordt weer zichtbaar dat u om uw aarde geeft,
 en blijft de aarde bewoonbaar voor wie na ons komen.
 Amen.

Dag 2

Zend uw adem God, en wij worden herschapen zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. (Psalm 104,30)

Goede en Liefhebbende God,
 Iedere dag opnieuw laat u zich ontmoeten,
 U sluit zich niet af voor wie u zoekt.
 Zend ons uw Geest,
 als wij een nieuwe start willen maken.
 U geeft telkens nieuwe kansen:
 help ons om die te gebruiken.
 Amen.

Dag 3

Wees niet bang Jakob, Ik zal water laten stromen op dorstige aarde: Ik zal mijn geest uitgieten over uw nazaten, en mijn zegen over je kinderen. (Jesaja 44, 2-3)
 Goede en Liefhebbende God,
 U hebt beloofd dat uw Geest aan ons gegeven wordt,
 en aan onze kinderen en kleinkinderen.

Wees met uw goede Geest bij hen, waar zij ook zijn.

Vergezel onze dierbaren met uw zegen.
 Amen.

Dag 4

De Engel sprak tot Maria: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal het kind heilig worden genoemd, en Zoon van God. (Lukas 1, 35)

Lieve Moeder Maria
 God vroeg van u onbegrijpelijke dingen,
 en u hebt "ja" gezegd.
 De Heilige Geest is over u gekomen
 en met die hulp hebt u gedaan wat God van u vroeg.

Wij vragen u, Maria:
 vraag aan God dat Hij ons helpt om te volbrengen wat Hij van ons vraagt:
 dat God ons daartoe zijn Geest wil zenden.
 Amen.

Dag 5

Nadat Hij gedoopt was door Johannes de Doper kwam Jezus uit het water, de hemel ging open, en Hij zag de Geest van God neerdalen, en in de gedaante van een duif over zich komen. (Mattheus 3, 16)

Goede en Liefhebbende God,
 Toen Jezus uit het stille Nazareth vertrok en aan zijn zending in de wereld begon,
 hebt u Hem bevestigd in die zending en Hem uw Geest gegeven.
 Wij vragen dat u hetzelfde doet met ons:
 dat uw Geest ons behoedt en bemoedigt in onze zending,
 zodat uw rijk kan komen op aarde.
 Amen.

Dag 6

Aan het Laatste Avondmaal zei Jezus:
De Vader zal in mijn naam de Helper zenden,
de Heilige Geest
Hij zal u alles in herinnering brengen
wat ik u heb gezegd. (Johannes 14,26)
Heer Jezus,
Bij het afscheid hebt u ons de Helper beloofd, de
Heilige Geest.
Wij houden u aan die belofte.
Geef ons die Geest waardoor wij u kennen en
herinneren.
Laat die Geest ons verwarmen
en geven dat wij leven zoals u, als mens voor
anderen.
Amen.

Dag 7

Aan het kruis zei Jezus tot zijn moeder: 'Zie daar uw
zoon.'
Tot de leerling die Hij liefhad zei Hij: 'Zie daar uw
moeder.'
Nadat Hij van de zure wijn gedronken had zei Hij:
'Het is volbracht.'
Daarop boog Jezus het hoofd en gaf de geest.
(Johannes 19)
Heer Jezus,
Op Goede Vrijdag vertrouwde u Maria en Johannes
aan elkaar toe:
het begin van de kerk.
U gaf de geest, u gaf uw Geest toen door.
Geef dat wij uw vertrouwen niet beschamen
en dat wij zorg dragen voor elkaar en voor de
armen.
Geef ook aan ons uw goede geest .
Amen.

Dag 8

Op de avond van de eerste dag van de week
kwam Jezus te midden van zijn leerlingen.
Hij zei: 'Vrede zij u.

Zoals de vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.'
Na deze woorden blies Hij over hen
en zei: 'Ontvangt de Heilige Geest.' (Johannes 20)
Heer Jezus,
Uw kerk is onvolmaakt,
en wij zijn mensen met tekortkomingen.
Daarom vragen wij telkens om uw Geest,
die u ons niet zult weigeren.
Laat ons ontvankelijk voor U staan,
met open handen
en een open geest.
Geef dat wij ruimte maken voor U
opdat uw wil kan geschieden,
en opdat uw naam wordt geheiligd.
Amen.

Dag 9

Op het Loofhuttenfeest stond Jezus in de tempel en
riep:
'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken.
Zoals de Schrift zegt:
Stromen van leven water zullen uit zijn binnenste
vloeien.'
Hiermee doelde Jezus op de Geest
die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen
(Johannes 7, 37-39)
Goede en Liefhebbende God,
De kerk is de gemeenschap van mensen
die geloven in uw Zoon:
wij willen horen bij die kerk, uw kerk.
De Geest die leven geeft,
die Geest is geen bezit
maar een geschenk dat U alleen kunt geven.
Wij vragen U
geef ons opnieuw uw Geest
opdat wij leven naar uw bedoeling.
Dan komt uw koninkrijk
waar Jezus richting geeft
en wij Hem volgen.
Amen.

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken

Zondag 23 mei 10.30 uur:

eucharistieviering

pastor Jozef Wissink

Gijsbert van der Linden

en zangers Maartenskoor

Misintenties : heer Theo Andringa; heer Nico Bak; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; ouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. Kemp – Vendrig; Zuster Margareth; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; ouders Stornebrink – Korrel; heer Paul Wolvenne

Zondag 30 mei 10.30 uur:

oecumenische viering

Isabella Goossens en Corrie van Es

Peter Steijlen

en zangers Maartenskoor

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252

Ook voor opgeven intenties

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

