

	<p>WEEKBRIEF</p> <p>23 – 30 mei 2021</p>	<p>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com</p> <p>Zie ook www.marthamaria.nl</p>
---	--	---

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Alle zegen komt van boven, Pinksteren begint in Maartensdijk week te vroeg

Wie de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren de kerk binnenstapte, zal toch even in een flits gedacht hebben dat de Schepper zich vergist had. Want er lagen twee grote plassen water over de hele breedte van het achterpad, bij de kapstokken. En ook de achterste bank, vóór de tijden van corona het domein van Jan en Annie Lenssinck, droeg de sporen van overvloedige regenval. Het voelde alsof de Geest van Pinksteren over onze geloofsgemeenschap was uitgestort en alsof die waterdruppels gelijke tred hielden met de Pinksterkaart die iedereen ontvangen had als dank voor alle betrokkenheid bij de kerk van Sint Maarten in de afgelopen maanden.

Die betrokkenheid was afgelopen zondag ook weer zichtbaar, want de plassen waren nog niet aangetroffen of Jos van Cleef had Kees van Rooijen al gebeld. Die bleek met vakantie, de man in de locatieraad met de grote deskundigheid op het gebied van onderhoud van gebouwen. Daarna werd de hoofdkoster Hans van Klaren gebeld die eind van de ochtend kwam aangevlogen vanuit Westbroek en een kolossaal plastic zeil over de achterste bank legde, ter voorkoming van meer waterschade. Maar hij deed meer, want hij ging ook meteen het dak op en ontdekte dat een tussenpijpje van de afwatering verstopt zat. Intussen was ook Ton Kemp gearriveerd, de man die met grote regelmaat het dak opgaat om alle rommel uit de dakgoot te vissen. Hij excuseerde zich dat de regen ons toch allemaal verrast heeft. Maar dat hoeft hij niet te doen want hij is de onverschrokken dakgootreiniger van onze geloofsgemeenschap. En afgelopen zondag brak hij zijn visite elders af om de andere dakgoten ook meteen schoon te maken.

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren leerde ons dat we gouden mensen hebben die onmiddellijk in beweging komen als dat gevraagd wordt, vanuit de geloofsgemeenschap. We zijn daar zeer dankbaar voor en beseffen op die manier dat de Geest van Pinksteren vóór en na dit hoogfeest in Maartensdijk aanwezig is. Daar getuige ook de mooie viering van, met Isabella Goossens voor het eerst als lector in een gebedsviering, aan de zijde van An Kolfschoten die ons allen erop wees dat we juist in deze tijd niet voor ons eigen ik moeten gaan maar verbonden kunnen zijn in de liefde van Christus. Het bewijs werd diezelfde zondag geleverd, door de inspanning van mensen als Jos van Cleef, Corrie Bosman, Hans van Klaren, Marjon Braas, Ton Kemp en vanaf zijn vakantieadres Kees van Rooijen. Om die Geest van verbondenheid, liefde en zegen vast te houden wordt met Pinksteren de kaars van lekenvoorgangers ontstoken aan de Paaskaars die daarop gedooft. Op deze manier worden alle lectoren en voorgangers bevestigd door Jozef Wissink.

Hemelvaart in teken van voetstappen van dierbare overledenen die hemel en aarde verbinden

Hoe kun je Hemelvaart in je eigen leven ervaren als je partner, je broer of zus, je zoon, dochter, vriend of vriendin er niet meer is? Waar is in die leegte die soms actueel is en voor velen van alle tijden is een spoor van Christus te vinden als Hij ten hemel is opgestegen? Wat kun je zelf doen om in die pijn en dat verdriet een brug te slaan tussen hemel en aarde? Ga op zoek naar tekens van liefde, zoals Christus dat zijn leerlingen heeft voorgehouden. En die liefde vind je in de voetstappen hier op aarde van je overleden dierbaren. Dat kan een piano zijn, een tuin, een bloem, een laatste groet,

zoals bij Ad Herremans die in december 2020 stierf terwijl zijn vrouw Phia en zijn zoon René zelf ook in het ziekenhuis lagen en vochten tegen corona. Daarom was deze viering van Hemelvaart voor het hele gezin een gezamenlijk afscheid. Met de naam van Ad Herremans die bij het Memoriale een definitieve plek krijgt en met andere herinneringen. Zo heeft iedereen die achterblijft herinneringen aan voetstappen van zijn of haar naaste. Als je die voetstappen volgt, vind je God. En als je zo op weg gaat, is dood niet dood en dan is liefde sterker dan de dood. En die liefde wordt met Pinksteren een handje geholpen door de Geest van Christus.

Geweldige Eerste Communie voor Amélie, Job, Lotta en Olivia op Moederdag

Geweldig, ontroerend mooi, inspirerend: geen woord is te groot of te veel voor de Eerste Communie op 9 mei. Het gesprek van priester Mauricio Meneses raakte alle harten en maakte iedereen blij. Hij vroeg de kinderen: als Christus straks in de hemel is, hoe kun je Hem dan navolgen, juist na je eerste communie. Amélie, Job, Olivia en Lotta gaven geweldige antwoorden en kregen brood en wijn aangereikt, net als hun vader en moeder. En dat werd fantastisch in beeld gebracht. Dank aan allen die dit mogelijk maakten. Als

een mooie herinnering hierbij ook een foto van de Eerste Communie.



Verrassing voor onze ouderen

Omdat het met kerst niet mogelijk was om corona-veilig een attentie bij onze ouderen te bezorgen is dit vijf maanden later alsnog gebeurd. Als Pinksterverrassing ontvingen zij een vogelvoerhouder en een plantje. We hopen dat onze ouderen ook op deze manier, naast de Pinksterkaart, de verbondenheid met onze kerk mogen ervaren. Dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben, onder de bezielende leiding van Corrie Bosman.

Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken

Zondag 30 mei 10.30 uur:

oecumenische viering

Corrie van Es en Isabella Goossens

Peter Steijlen

en zangers Ontmoetingskerk en Maartenskerk

Zondag 6 juni 10.00 uur:

Open Huis (communie)viering

Pastor Wies Sarot

Gijsbert van der Linden

en leden Familiekoor

Misintenties 30 mei: heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252

Ook voor opgeven intenties

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl