

'MARIA BOODSCHAP'

Kerkblad Maria Koningin Geloofsgemeenschap Baarn,
behorend tot de HH. Martha & Maria Parochie



? De Goede Herder ?

JUNI 2021

Colofon

Noodsituatie:

Voor dringend geestelijke hulp

T: 035-6035518

Adres:

Geloofsgemeenschap Maria Koningin

Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn

T: 035-5413470 E: mkp@hetnet.nl Web:

www.marthamaria.nl/mariakoningin

Secretariaat

Woensdags geopend van 9.30-11.30 u.

zij-ingang kerk gelegen aan de Bremstraat

Bankrekeningnummers en kerkbijdrage:

ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of

Rabo: NL16 RABO 0304701599, t.n.v. Martha & Maria-Maria Koningin, Baarn.

Reserveringen kerkrumtes:

Mob: 06-45008086

E-mail: sjef.van.dijk@hotmail.com

Redactie:

Jan Moonen, Gerda Vesters, Philip Witte

Kopij naar Gerda Vesters,

T: 035-5412177 Mob: 06-53548260

E: gerdavesters19@kpnmail.nl

Inleveren kopij: zie pagina 2

Pastorale Bezoekers Maria Koningin

Anneke van Kuik T: 035 - 54 17 476

Riet van Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan ?

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans T: 035 - 53 82 422

Lucie Voerman T: 035 - 54 22 667

Gerda Vesters T: 035 - 54 12 177

Riet v. Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Willemien Witte T: 035 - 54 12 800

Vieringen in de Maria Koninginkerk voor juni 2021, aanvang 10.30 u. tenzij anders vermeld.

06 juni Sacramentsdag, Oecum. Vriendschapsviering in Maria Koninginkerk met leden Paaskerk voorgangers: Ds. Christine v.d. End en Veronica Selleger muziek door Kees de Bruijn
Zie ook info op pg. 8

13 juni 11^{de} z.d.h.j. Communie-
viering Voorganger: Ria Welters

20 juni 12^{de} z.d.h.j. Eucharistie-
viering
Voorganger: Frans Zwarts

27 juni 13^{de} z.d.h.j. Gebedsviering
Voorganger: Cor v.d. Sluis

04 juli 14^{de} z.d.h.j. Familieviering
voorgangers: Veronica Selleger en
Jeannette Verburg

**Men hoeft zich vooraf niet
meer bij Wim Jongmans aan
te melden.
Wel 1.5 m afstand en een
mondkapje.**

**De Vieringen zijn ook te
volgen via platform
www.Kerkomroep.nl
kies en klik: Baarn>kies Maria
Koninginkerk>kies kijken**

**Het juli/aug.-nummer 2021
komt uit op 29 juni 2021.
Kopij inleveren vóór 17 juni
2021 in Word per Email naar:
gerdavesters19@kpnmail.nl
tel: 035-5412177 /06-53548260**

Deze aflevering van ons blad zal in belangrijke mate in het teken staan van de manier, waarop bisschop Eijk meent de toekomst van de kerk te moeten veilig stellen, zoals u kunt lezen in een artikel uit Trouw van 21 april: 'Aartsbisschop Eijk staakt oecumenische samenwerking in Amersfoort'.

Ook wij zien met lede ogen, hoe de maatschappelijke relevantie van de katholieke kerk en van de kerken in het algemeen sterk terugloopt en we weten ook niet precies hoe dat te keren. Maar we weten een ding zeker: door je naar binnen te keren en krampachtig vast te houden aan de ooit door mensen in een totaal andere tijd geformuleerde regels en dogma's, breng je de kerk letterlijk en figuurlijk 'aan het eind van zijn Latijn'.

Het is jammer, dat de kerk de pogingen van paus Johannes om de kerk bij de tijd te brengen en ramen en deuren open te gooien, heeft tegengewerkt. Een recent voorbeeldje hiervan: in de twee stichtelijke boekjes, die wij van het parochiebestuur kregen, staat geen bijdrage van een religieuze vernieuwer bij uitstek: Huub Oosterhuis. Dat kan geen toeval zijn.

Religie komt voort uit ons verlangen naar geestelijke verbinding met de Schepper en Zijn schepping langs alle mogelijke wegen. Dat is wat we spiritualiteit noemen. Daarvoor is nodig, dat je ruimte maakt in jezelf, of zoals Frans Saelman altijd zei: "het goddelijke in je tot leven wekt".

De zin en betekenis van religie is 'bijeengbrengen', dat is dus bij uitstek de taak van de kerk.

In het Oecumenische Brandpunt in Amersfoort proberen ze dat al ongeveer dertig jaar op creatieve wijze tot uitdrukking te brengen. Dat mag nu niet meer. De reactie hierop staat hieronder.

We hebben op de omslag een afbeelding van **de Goede Herder** geplaatst met een vraagteken. U begrijpt waarom.

Nog enkele opmerkingen hierover.

1. De kerk zou zich moeten realiseren dat de kerkverlating niet alleen een kwestie is van onverschilligheid, maar vooral dat de kerk de mensen niet aanspreekt. In Nederland houden meer dan 2 miljoen mensen zich actief bezig met spiritualiteit buiten de kerken om en meestal via een van de drie spirituele websites op internet.

2. Er is ook een positief bericht over de kerk. In onze rubriek 'Kerk in het Nieuws' kunt u een verslag lezen over Duitsland, getiteld: 'Duitse protestanten welkom bij Eucharistie'. Ook liggen de Duitse bisschoppen overhoop met de Curie over het door priesters inzegenen van homoseksuele verbintenissen en het tweede huwelijk van mensen die gescheiden zijn.

3. De rubriek 'Geraakt zijn door' bevat een gebed van rabbijn Awraham Soetendorp over de spirituele eenheid van allen, die in de werkzaamheid van God geloven elk op zijn eigen manier. Het 'mogen zij allen een zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij mij hebt gezonden', gaat niet over dogma's, voorschriften en het eigen gelijk, maar over de verbondenheid van alle mensen.

4. De communieviering van Frans Overbeek op 16 mei ademde geheel de geest van acceptatie en verbondenheid van alle mensen -RK of niet- die in de geest van God proberen te handelen, zoals o.a. spreekt uit een zin van zijn geloofsbelijdenis:

Ik geloof, dat wij mensen samen op weg zijn, om één heilig volk van God te worden.

Ook onze 'eigen' gebeds- en vriendschapsvieringen getuigen hiervan.

Katholieke Kerk Trouw, 28 april 2021

Aartsbisschop Eijk staakt oecumenische samenwerking in Amersfoort. 'Niet te bevatten'



Kardinaal Eijk tijdens een viering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Beeld anp

De katholieke kerk trekt zich terug uit het Oecumenisch Brandpunt in Amersfoort. Officieel om te bezuinigen. Binnen de geloofsgemeenschap voelt het als een klap voor de oecumene.

Lodewijk Dros 27 april 2021, 13:01

"Het bericht moest van de kardinaal in de dienst worden voorgelezen", zegt Johan van der Vorm, zelf protestant en secretaris van het Oecumenisch Brandpunt in Amersfoort-Noord. De strekking was helder: aartsbisschop kardinaal Eijk verbiedt verdere samenwerking. De aan het Brand-

punt verbonden rk pastor Josephine van Pampus mag op termijn niet meer aan vieringen meewerken, de financiering stopt. Roland Enthoven van het aartsbisdom bevestigt dat. En hij ontkent dat bezwaren tegen het oecumenische karakter van het Brandpunt tot de pijnlijke ingreep hebben geleid.

Daar denkt Van Pampus anders over. Dat er te weinig geld en mensen zijn, is waar, maar “er had een andere keus moeten worden gemaakt: vóór oecumene. Dat is geen hobby van wat idealisten, maar het hart van de katholieke kerk. De parochie beschadigt zichzelf.”

Verrast is Van Pampus niet door de ingreep van Eijk, ze zag het besluit al jaren aankomen. Toch is ze aangeslagen. “En teleurgesteld. En verscheurd. En strijdbaar.” Zondagochtend, bij de mededeling dat het bisdom de samenwerking met de protestantse kerk opzegt “stonden nogal wat mensen te janken”, zegt Van der Vorm.

‘Er komen ideeën vandaan’

Het Oecumenisch Brandpunt ontwikkelde in drie decennia in de nieuwbouw van Amersfoort-Noord een “symbiose van bestuur en ritueel”, zegt Van der Vorm. Het Brandpunt is tot op heden officieel een katholieke kerk, zegt hij. “Ze is ooit door Eijks voorganger Simonis gewijd.” Nu eist de aartsbisschop dat de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zich daaruit helemaal terugtrekt.

De vicevoorzitter van het parochiebestuur noemde de door Eijk verordondeerde stap ‘niet te bevatten’. Tot aan de zomer verandert er weinig aan de huidige samenwerking tussen katholieken en protestanten.

Van der Vorm: “Op weg naar Pinksteren zullen we als oecumenische geloofsgemeenschap doorgaan, ook met de katholieke leden van het Brandpunt.” Maar uiteindelijk wel onder protestantse vlag.



Volgens Van Pampus berokkent de keus van Eijk niet alleen oecumenische schade aan katholiek Amersfoort. “Het Brandpunt is de meest vitale gemeenschap van de stad. Je ziet er jongeren, er komen ideeën vandaan.”

De rk kerk betaalt volgens woordvoerder Enthoven nu nog voor een derde mee aan het gebouw en de kosten van de activiteiten van de geloofsgemeenschap. “Die sponsor zijn we straks kwijt”, reageert pastor Van Pampus. Hoe het verder moet met het

kerkgebouw, is onduidelijk. Van Pampus: “Misschien verkopen en terughuren?” Welke rol er voor haarzelf is weggelegd, weet ze nog niet.

Verdere Inhoud van dit Juninummer

- I. Overweging door Riet van Wanrooij: 'Bescheiden Overweging'
- II. Liturgie: 6 juni, Vriendschapsviering in Maria Koninginkerk
- III. Uit de Locatieraad door Wim Jongmans: wijzigingen in de Locatieraad, Kerkomroep-Privacy en Livestream, wijziging Coronabeleid
- IV. Diaconie a) Samos Volunteers b) Vluchtelingendag c) Voedselbank
- V. Nieuwe Info-Bron voor Maria Boodschap
- VI. Kerk in het Nieuws: Duitse Protestanten welkom in Euch. viering
- VII. Memo Elly Meijer
- VIII. Geraakt zijn door: 'Zij die een leven redt'
In Memoriam Gerard Koppen
- IX. Scharrelgeloof
- X. Agenda pg 19



I. Bescheiden Overweging in Juni 2021

door Riet van Wanrooij

Om een overweginkje op papier te zetten heb je op de een of andere manier inspiratie nodig. Ik wend me dan graag tot de 'Grote Inspirator', zeker rond Pinksteren, want de Heilige Geest is er net zo goed voor jullie en voor mij als voor die groep angstige leerlingen van Jezus in dat afgesloten zaaltje in Galilea, ruim twintig eeuwen geleden!

Ik bladerde met interesse door onze zangbundel en landde bij het lied: 'Tijd van leven' van Huub Oosterhuis, waarvan de tekst moeiteloos terug te brengen is naar onze huidige tijd van leven in de ban van Corona.

Het is lied no. 527, ik ben zo vrij het bij deze in fragmenten en vrij geïnterpreteerd aan te halen:

*'Tijd van vloek en tijd van zegen,
Van droogte en van regen
Van oogsten en van nood
Van stenen en van brood'*

Zelfs als we onze blik alleen op onze eigen omgeving richten, kunnen we veel van die tekst herkennen, terwijl we daarvoor tot voor kort ver over de grenzen moesten kijken.

In het tweede couplet komen we de woorden 'tranen en troost' tegen en 'een zee van eenzaamheid'.....

Ook hier kunnen we met onze ogen dicht de voorbije anderhalf jaar de revue laten passeren en ook dan heb ik het over de beelden van nabij en van de rest van de wereld.

Maar dan! In het laatste couplet tapt deze onvolprezen TEKSTDICHTER uit een ander vaatje, een vaatje met de etiketten Geloof, Hoop en Liefde erop. En gevuld met bemoediging!

*'Wie aan dit bestaan verloren
Nieuw begin heeft afgezworen'.....*

die heeft niets meer te verwachten, is eigenlijk al gestorven
MAAR: als we bereid zijn

*'Om in onze tijd van leven
brood en ademtocht met velen te delen'.....*

Als we dus niet alleen maar zitten (of liggen!) te tobben over onze eigen gezondheid en inkomsten,

'DAN zullen we Leven honderdvoud!'

En daarmee kunnen we óók in bange tijden, óók NU, toch blijde, positieve mensen blijven en wat mijzelf betreft ook vooral een dankbaar mens richting de Heilige Geest en richting Huub Oosterhuis!

II. Liturgie

Zondag 6 juni Vriendschapsviering,

door Veronica Selleger

Thema: 'Ontvouwen'



*'De Raadsels
ontvouwen'
(Museum
Boijmans Van
Beuningen)*

Gelukkig is er weer ruimte voor een 'live' Vriendschapsviering samen met leden van de Paaskerk, ditmaal bij ons in de kerk. Het thema van deze viering is 'Ontvouwen'.

Wij hopen dat er tegen die tijd steeds meer ruimte en vrijheid zal zijn in onze levens. Ook kunnen we waarschijnlijk meer dan de gebruikelijke dertig kerkgangers ontvangen.

Op deze tweede zondag na Pinksteren is het in de katholieke kerk Sacramentszondag. Hoewel wij in deze viering nog geen brood en wijn kunnen delen, kunnen wij wel stilstaan bij de oproep weer op weg te gaan, 'onze voeten te richten op de weg van de vrede'. Met deze woorden eindigt de lofzang van Zacharias (het Benedictus, Lucas 1:77-79).

We luisteren naar deze woorden op een melodie van Antoine Oomen, naar liederen uit Iona en Taizé. Ook lezen we het verhaal van de uitzending van de leerlingen.

Voorgangers zijn Ds. Christine van den End en Veronica Selleger.

De muziek wordt verzorgd door Kees de Bruijn.

Voorbeden kunt u mailen naar veronica.selleger@planet.nl of naar endburg@kpnplanet.nl.

Omdat we nu nog niet precies weten hoeveel kerkgangers wij kunnen ontvangen, vragen we mensen van de Maria Koningin zich per mail aan te melden bij Veronica (zie email hierboven) en mensen van de Paaskerk bij scriba@paaskerk.nl. Natuurlijk is de viering ook live te volgen en terug te kijken via www.kerkomroep.nl.

III. Uit de Locatieraad

door Wim Jongmans vz. Locatieraad

Verheugd melden wij u dat Lucie Voerman sinds enige tijd door het bestuur van Martha & Maria is benoemd tot lid in onze Locatieraad. Wat betreft de taakverdeling assisteert zij Ben als budgethouder en verder oriënteert ze zich op een aantal andere zaken, die zijn blijven liggen of aandacht behoeven.

Locatieraad-lid Sjef van Dijk heeft door persoonlijke omstandigheden zijn taak als beheerder voorlopig neergelegd. We bekijken nu binnen de Locatieraad ad hoc welke zaken uit zijn portefeuille kunnen worden aangepakt, kunnen worden uitgesteld of moeten worden uitbesteed. Als voorbeeld noem ik dat de vernieuwing/vervanging van de haag en hek aan de Bremstraat wordt gecoördineerd door Lucie. Gelukkig is Theo Voerman (geen lid van de Locatieraad) vanuit zijn betrokkenheid bij ons kerkgebouw beschikbaar als zich technische problemen voordoen. Ad hoc is ook Pieter Ursum bereid om te helpen. Aanvragen/ verhuur voor ruimte van het kerkgebouw, zoals foyer en kerkzaal, kunnen worden ingediend bij de voorzitter.

Kerkomroep

De aanschaf en installatie van 'Kerkomroep' is, vanaf de eerste dag dat de streaming mogelijk werd, een groot succes. Veel parochianen van onze gemeenschap hebben hun dank uitgesproken voor dit initiatief en volgen zo de vieringen. Het project, dat met name dankzij de technische vaardigheden van Theo Voerman is uitgevoerd, heeft een duidelijke toegevoegde waarde horen we veelvuldig. Je kijkt naar je 'eigen' kerk en luistert naar de 'eigen' bekende voorgangers van Martha & Maria en uit onze gemeen-

schap. Wat nog wel door heel veel mensen gemist wordt, ik noem het de 3^e helft van de viering, is het kopje koffie of thee in de foyer. Laten we hopen dat dit in de komende maanden door verdere Coronaversoepelingen weer mogelijk wordt.

Privacy en livestream

Op nadrukkelijk verzoek van het Martha&Maria-bestuur is in verband met de AVG (regels bescherming privacy) bij de ingang van de kerk aangegeven dat u mogelijk in beeld kunt komen tijdens de dienst door het draaien van de camera. Wilt u dat voorkomen dan kunt u plaats nemen in de achterste bank.

Versoepeling:

Geen reservering meer; Wel registratie, mondkapje en 1,5 meter afstand.

Door de versoepeling van de beperkingen om COVID besmettingen te voorkomen, kunnen we nu de noodzaak tot reservering voor een plaats in een viering beëindigen. De gezamenlijke bisschoppen hebben besloten dat het maximum aantal bezoekers 10% van de beschikbare plaatsen van een kerkzaal mag zijn. Onze kerkzaal (450 plaatsen) is groot genoeg voor ruim 45 mensen. Bovendien zijn er ongeveer 90 plaatsen beschikbaar met onderlinge afstand van 1,5 meter. Registratie bij binnenkomst blijft wel noodzakelijk om het traceren van de bezoekers mogelijk te maken mocht zich onverhoopt een besmetting voordoen bij een van de kerkgangers, hetgeen gelukkig nog nooit bij ons is voorgekomen. Ook mondkapjes bij binnenkomen en verlaten van de kerk blijven voorgeschreven.

IV. Diaconie

a) Actie voor Samos Volunteers

door Veronica Selleger

Op zondag 18 april was de collecte geheel bestemd voor Samos Volunteers, een vrijwilligersorganisatie die vluchtelingen steunt en waarmee de Maria Koningingemeenschap zich al jaren verbonden voelt.

Tot onze grote vreugde heeft onze collecte (in de kerk en online) meteen al ruim 800,- euro opgeleverd! Vervolgens deed Cecile nog een ludieke oproep: *'Geef 15,- als je bent gevaccineerd!'* Ook daarop volgden weer vele gulle giften. Als derde stap stelde Karin Beukeboom voor de opbrengst van de geitenkaas in de maand mei ook aan Samos Volunteers ten goed te laten komen én wees Annelies op het kookboek, ten bate van Samos Volunteers, te bestellen via <https://displaceddishes.com/>. Met al deze initiatieven staat de teller inmiddels op het verrassende bedrag van **€ 1500,-!!!**

Ten eerste wil ik de groeten en dank overbrengen van het team van Samos Volunteers., vierenveertig vrijwilligers.

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, is al ons werk hier op Samos alleen mogelijke dankzij de bijzondere steun in de vorm van privédonaties, zoals

die van jullie. Het bedrag dat jullie hebben gedoneerd draagt bij aan de kosten van onze wasserij – die op dit moment onze belangrijkste en duurste onderneming is – en zal ons helpen voor 3000 mensen, minstens eenmaal per maand, de was te doen.

Verder is een belangrijk onderdeel van ons werk de energie en het enthousiasme van onze vrijwilligers, van wie de overgrote meerderheid zelf in het kamp woont. De overige vrijwilligers zijn bewoners van Samos, die zich van harte verbonden voelen met deze humanitaire missie, én anderen (zoals ik) die vanuit het buitenland naar Samos zijn gekomen om zich in te zetten voor het project van Samos Volunteers.

Ik kan jullie verzekeren dat de erkenning die wij door jullie donatie ervaren, ons hele team enorm motiveert. Hierdoor weten wij dat er, ergens buiten het eiland Samos, mensen zijn met de zelfde idealen.

Er is maar één goede manier om jullie gulheid terug te betalen en dat is doorgaan met het werk! Zo hopen wij jullie donatie zo goed mogelijk terecht te laten komen. Wij kijken uit naar het werk dat ons wacht, en wensen jullie allen een stralende zegen toe.

Simone Innico

Communications, Fundraising & Advocacy Coordinator
Samos Volunteers

Alpha Centre, Dim. Petrou 2, Samos 83100, Greece

www.samosvolunteers.org

De brief hangt op het prikbord in de hal van de kerk.

Als u deze Maria-Boodschap ontvangt, is de actie bij ons afgerond, maar u kunt zelf doneren via de website van Samos Volunteers. Leuk als u daarbij vermeldt dat u bij de Maria Koningin-gemeenschap in Baarn hoort.



b) Doe mee met Vluchtelingendag

The Living Conditions, For The Migrants At Lesbos



Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Sta op **20 juni** samen stil bij het lot van mensen wereldwijd die op de vlucht zijn. Kerk in Actie biedt liturgiesuggesties aan en een actie om vluchtelingen in je omgeving te verrassen met *deel je cake*. Of organiseer een wake. **19 en 20 juni** wordt er in Den Haag aandacht gevraagd in de Bethelkerk.

Zie ook: (info@wakevoorvluchtelingen.nl)
materiaal: protestantsekerk.nl/20juni

Foto: Niels Wenstedt namens Marijn Fidder

Fotografie (overgenomen Kerk in Actie) Uit de Roerom

c) 'Onze hulp gaat weer naar de Voedselbank'



De geitjes zijn weer begonnen met de melkproductie om te zorgen dat er weer voldoende kazen in de kerk liggen. Vanochtend, 16 mei waren de kazen uitverkocht. Maar niet getreurd, per 1 juni wordt de tafel weer aangevuld met verse kazen.

Voor de herhaling: van de geldelijke opbrengst wordt weer voedsel gekocht bestemd voor de Voedselbank.

V. Nieuwe INFO-Bron voor de 'Maria Boodschap'

Voor de 'Maria Boodschap' maakt de redactie dankbaar gebruik van de goede artikelen die in 'De Roerom' staan. Website: www.deroerom.nl

Gerard v.d. Heide attendeerde de redactie dat ook in het webmagazine INGIS goede artikelen staan. Wordt De Roerom vanuit Brabant geschreven, INGIS heeft zijn redacteuren in Den Haag zitten, o.a. Ben Frie.

De redactie wil daar graag gebruik van gaan maken. Hieronder een artikel waarin INGIS zich voorstelt en waar u hen ook op het 'Net' kunt vinden.

INGIS webmagazine: Verdieping en inspiratie



Avondmaal in Emmaüs van Caravaggio (1601)

Ignis is een webmagazine over geloof, spiritualiteit en samenleving van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten (www.igniswebmagazine.nl) . Vanuit de eeuwenoude ignatiaanse spiritualiteit kijkt Ignis naar het christelijk geloof en de wereld om ons heen.

Het gratis webmagazine informeert en reikt drie keer per week verdieping aan in meditaties, columns, essays, recensies en interviews. Zo hoopt de redactie te inspireren.

Bijvoorbeeld om je leven als gelovige te verrijken en je aandachtiger te maken voor de samenleving waarin je leeft. Daarin is spiritualiteit een sleutelwoord. Een spiritualiteit die raakt aan essentiële thema's van elke dag. Niet zweverig, maar nuchter. Wars van de waan van de dag wil Ignis blijvende woorden van wijsheid aanreiken.

Wat betekent 'Ignis'?

Ignis is Latijn voor 'vuur'. Het woord komt in de buurt van 'Ignatius', de stichter van de jezuiten. Het Engelse woord 'ignition' is ook een associatie: ontsteking. We denken aan Jezus 'woord: 'Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!' Het is het streven van jezuiten om het geloofsvuur te ontsteken met de middelen die hen ter beschikking staan, in dit geval het internet. Ignatius, soms wat heetgebakerd, zou het toegejuicht hebben.

Meer informatie vind je op: www.igniswebmagazine.nl
Daar kun je je inschrijven voor hun tweewekelijkse nieuwsbrief.

VI. Kerk in het Nieuws

Duitsland: Protestanten welkom bij Eucharistie

Door KEUZE REDACTIE De Roerom 30 APRIL 2021



Afgelopen week haalde het bericht de publiciteit over de terugtrekkende beweging die aartsbisschop Eijk maakt ten aanzien van de oecumene. Het is een vergissing daaruit te concluderen dat dit de algemene opvatting zou zijn van r.k. bisschoppen. Voor zover bekend hebben de overige Nederlandse bisschoppen zich niet uitgelaten over de maatregel van Eijk. Dat is in lijn met de regel dat iedere bisschop zelfstandig zijn beslissingen neemt.

In Duitsland ontmoeten we een andere situatie.

Over drie weekend zal daar een Oecumenische Kirchentag worden gehouden in Frankfurt. Met het oog daarop heeft de voorzitter van de Duitse bisschoppen conferentie mgr. Georg Bätzing (foto), aangekondigd dat protestanten kunnen deelnemen aan de eucharistie tijdens de oecumenische Kirchentag.

“We willen doorgaan op de weg naar eenheid”, zei Bätzing afgelopen donderdagavond tijdens een online discussie in Frankfurt. Dit zal ook duidelijk worden in de katholieke eucharistievieringen die op de zaterdag van de

Kirchentag worden gevierd. Vanuit katholiek standpunt zei hij: “Wie in het geweten gelooft wat in het andere kerkgenootschap wordt gevierd, zal ook kunnen deelnemen en niet worden afgewezen”

Bätzing benadrukte dat deze praktijk niets nieuws is, maar al “in het hele land wordt gecultiveerd”. Het enige nieuwe is dat er over wordt gepraat. De bisschop verwachtte geen afwijzing vanuit Rome. Hij heeft de geplande stappen aan het Vaticaan meegedeeld.

Vanuit Rome was de afgelopen maanden herhaaldelijk kritiek op de Duitse bisschoppen gekomen. Nog enkele dagen geleden uitte de Australische kardinaal Pell, die sinds zijn vrijspraak van vervolging in Rome woont, felle kritiek op de Duitse katholieke kerk. “Voor veel romeinse functionarissen heeft de Duitse katholieke kerk tezeer een evangelisch (red.: protestants) geurtje” , verklaarde Bätzing. Dit is waarschijnlijk “niet het geval op het hoogste niveau van de prefect”, maar bij lagere functionarissen die geen ervaring hebben met de kerk in Duitsland. In Rome gaan de haren in je nek overeind staan of je krijgt kippenvel”, vervolgt bisschop Bätzing.

“Er is gebrek aan communicatie. In Rome leeft veel angst voor de manier waarop de kerk in Duitsland haar weg gaat. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om de eenheid te bewaren in de verschillende culturen waarin de katholieke kerk leeft. Maar je kunt de eenheid ook in gevaar brengen door haar te voeden met praktijken en opvattingen die niet passen in een tijd en wereld waarin we leven in een culturele diversiteit”, waarschuwde de bisschop.

“Paus Franciscus blijft maar zeggen dat ‘de kerk niet centraal kan worden bestuurd en dat beslissingen op een gedecentraliseerde manier moeten worden genomen binnen het kader van de katholieke leer en het canoniek recht’ . Dit is de manier waarop wij het proberen”, aldus de voorzitter van de Duitse bisschoppen. bron: kath.de/KNA/Domradio beeld: © faz.net

VII. Elly J. Meijer

door Gerda Vesters

De redactie werd door een medeparochiaan opmerkzaam gemaakt dat in Baarn 13 huizen in de Professorenbuurt gebouwd gaan worden.

Het groepje woningen krijgt de naam ‘Elly Meijertuin’.

Ode aan de oud-parochiaan van de Maria Koningin en kunstenaress die in Baarn heeft gewoond en gewerkt. Het mozaïek op tabernakel en kruis zijn van haar hand. Maar

ook de dames op de gebogen buitenwand: die de 5 verstandigen en de 5 domme bruiden met de olielampen voorstellen. Bij het 50 jarig bestaan van onze kerk werd een ‘Boekje’ uitgegeven waarin de gehele geschiedenis van onze kerk werd beschreven. Ook over Elly’s bruiden.



VIII. Geraakt zijn door:

'ZIJ DIE EEN LEVEN REDT'

GEPUBLICEERD OP 1 MEI 2021 UIT: DE ROEROM

*Altijd Aanwezige, mekor hebrachot, bron van alle zegeningen.
U heeft ieder van ons afzonderlijk geschapen naar Uw Evenbeeld,
en ons tezamen gevormd tot dragers van Uw liefdevolle naam.
U heeft ons in de woorden van onze verschillende tradities geleerd
dat de mensheid een lichaam is
en dat wanneer een deel van het lichaam getroffen wordt
de andere delen de pijn voelen.
Geef ons de innerlijke kracht om deze nabijheid waarachtig
tot ons te laten doordringen, deze dag en alle dagen,
tot in onze botten.
De huivering van eenzaamheid in het onbarmhartig hoge water,
de verstikkende angst op de uitzichtloze vlucht,
de uitsluiting in het zicht van onverschilligheid,
achter muren van benepen, achteloos eigenbelang
en de ondanks alles nooit opgegeven worsteling naar hoop.
U blijft Uw hand uitstrekken, larachok velakarov, naar die ver weg zijn en
dichtbij
met Uw aanwijzingen tot rechtvaardig leven.
Hij die een leven verwoest, verwoest de hele wereld.
Zij die een leven redt, redt de hele wereld.*

*Deze onherbergzame waarheid snijdt door het hart,
nu wij de mannen, vrouwen en kinderen gedenken,
die vermoord zijn door de nazi's en hun trawanten
om hun joodzijn, allen tedere wereldgeborenen,
en de rechtvaardigen der volkeren,
die in hun reddingspoging, hun leven gaven,
en ieder die uit het leven werd gerukt
in het vuur van rassenhaat en vernedering.
U, malee rachamim, Bron van alle liefde, berg hen in de beschutting van
Uw vleugels.
Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwige leven,
in de tuin van Eden.
Laat hen daar rusten en wees hun deel voor altijd.
Moge hun nagedachtenis ons blijvend inspireren
tot de vorming van een wereldwijde bond van mensen,
Uw wil doen met heel ons hart,
vanuit het besef dat wij elkaar hartstochtelijk nodig hebben*

om onze gezamenlijke opdracht van vrede en recht tot stand te brengen.

*Altijd Aanwezige,
U heeft in onze handen, het breekbare, onweerstaanbare visioen gelegd,
van een gastvrije wereld vervuld van samenwerking, liefde, waarheid en
rechtvaardigheid,
een nooit eindigende dag van bevrijding.*



*Mogen wij, die verschillende maar eensgezinde wegen bewandelen
in Uw Aangezicht, kracht aan elkaar blijven ontlennen.*

Amen.

*Rabbin en onderduikkind Awraham Soetendorp
Foto: Walk of Peace (Albin Hillert / WCC)*



In Memoriam

Gerardus Antonius

Bernardus Maria Koppen

Geboren te Baarn op 20 november 1940

Overleden te Baarn op 3 mei 2021

Gerard was een zorgzaam, sportief en optimistisch mens. Altijd actief en spontaan meedenkend in het gezin, de familie en de atletiekvereniging, de handen uit de mouwen steken samen met Diny, zijn vrouw.

In de jaren dat de ongemakken hem parten gingen spelen, bleef hij vertrouwen en geloof houden in de medische wetenschap en door zijn uitstekende conditie heeft hij nog lange tijd de heftige kuren en bestralingen goed doorstaan.

Fietsend en wandelend genoot hij van de natuur in en om Baarn.

Geliefd bij familie, vrienden en sportvrienden oogstte Gerard enorm respect voor zijn moedig, standvastig doorgaan en altijd met een glimlach.

Diny, de kinderen en kleinkinderen hebben Gerard in zijn lange ziek-zijn met liefde, zorg en warmte omringd, niets was teveel voor hen.

Gerard kwam graag naar onze kerk, maakte in de foyer graag met iedereen een praatje en hielp met het opruimen van de kopjes.

Gerard's wens was om in besloten kring afscheid te nemen. In onze Maria Koningin kerk hebben wij op zon dag 9 mei een kaars voor Gerard aangestoken en hem in stilte herdacht.

Wij wensen Diny en familie kracht en sterkte in deze moeilijke tijd. Moge de mooie en vele herinneringen aan Gerard jullie verdriet verzachten en tot troost zijn.

Anneke van Kuik, namens de Maria Koningin Gemeenschap



IX. Scharrelgeloof

door P.L. uit de Roerom juni 2007

We moesten even wennen aan 'Scharreleieren, scharrelvlees te koop', maar waren er snel achter wat ermee bedoeld werd: eieren van kippen, vlees van varkens die los lopend, heel natuurlijk, hun kostje scharrelen. Scharrelen tegenover op tijd en uur uit grote zakken gevoerd worden met steeds hetzelfde. 'Scharrelen' voor zelf zoeken naar wat er aan eetbaars in de omgeving te vinden is. Voor dieren veel natuurlijker en voor mensen zouden die scharrelproducten gezonder zijn; er is niet mee gemanipuleerd. Toch heten deze producten 'alternatief' en zijn meestal duurder. De consument kan in de supermarkt zelf zijn keuze maken, want ze hebben daar hun plaats gevonden.



'Scharrel' voor voedingsmiddelen is aardig ingeburgerd. Maar de uitdrukking 'scharrelgeloof' overviel me onlangs! Spottend bedoeld, afkeurend of om een alternatieve vorm van geloven te karakteriseren? Dit laatste kan. De kerkbetrokkenheid neemt nog steeds af, concludeert God in Nederland 2006, maar veel tijdgenoten zeggen wel degelijk te geloven, te bidden, het appèl van een hogere Macht - hoe ook genoemd - te voelen. Hun geloof en gevoel voor spiritualiteit hebben geen connectie met een kerk. Hun geloof bestaat uit het beseft dat het leven een diepere zin heeft en de opdracht waarden te aanvaarden als leidraad voor alle doen en laten. Hun geloven staat los van te geloven waarheden. Het leven zelf maakt duidelijk wat waardevol is en onmisbaar voor een leven met diepgang. Niet wat aangeboden wordt, maar wat men zelf tastend vindt, is belangrijk. De concrete

werkelijkheid maakt duidelijk waarin men geloven moet. Zo'n geloof is veel natuurlijker, levensechter dan wat een instituut kant en klaar als 'te geloven' voorhoudt. Het geloof, zoals hier bedoeld, moet gezocht, ontdekt worden en is daardoor veel persoonlijker. Geloven zo verstaan heeft inderdaad iets van scharrelen. Niet vreemd, dat in een dergelijke samenhang het woord *scharrelgeloof* valt. Voor personen in kwestie iets positiefs, voor de kerk als instituut iets negatiefs. Begrijpelijk dan ook, dat onze bisschoppen naar aanleiding van *God in Nederland* 'hoge prioriteit geven aan catechese en geloofscommunicatie', want 'het geloof' is onbekend. Die onwetendheid opheffen zou het geloof in onze tijd laten opleven.

Stimuleerde Jezus ook niet het 'scharrelgeloof'? Hij vroeg niet om geloof in onveranderlijke waarheden. Wel dat mensen open stonden voor de waarden, die Hij in parabels voorhield en waarvan zij de boodschap zelf moesten ontdekken en toepassen in het alledaagse steeds veranderende leven. Dit was tegenover het geloof, dat schrift-geleerden en farizeeërs gezagsvol preekten, 'alternatief'. Jezus' tijdgenoten voelden, dat Hij 'met gezag' sprak en iets te zeggen had wat te denken gaf, 'scharrelend' en zoekend vruchtbaar moest worden. Kan een eigentijds scharrelgeloof ook geen welkom alternatief zijn, om nieuwe perspectieven te scheppen voor de opleving van authenticiteit, levensnabij geloven? Maar hoe dit opsporen, ruimte geven, erover communiceren ?

X. Agenda

- 06 juni 10.30 uur Oecumenische Vriendschapsviering in de Maria Koninginkerk met de leden van de Paaskerk zie pg 7-8
09 juni 09.30 uur Schoon maken van de Maria Koninginkerk



