

'MARIA BOODSCHAP'

Kerkblad Maria Koningin Geloofsgemeenschap Baarn,
behorend tot de HH. Martha & Maria Parochie



'Vogels, Boom van het Leven'

JULI – AUGUSTUS 2021

Colofon

Noodsituatie:

Voor dringend geestelijke hulp

T: 035-6035518

Adres:

Geloofsgemeenschap Maria Koningin

Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn

T: 035-5413470 E: mkp@hetnet.nl Web:

www.marthamaria.nl/mariakoningin

Secretariaat

Woensdags geopend van 9.30-11.30 u.

zij-ingang kerk gelegen aan de Bremstraat

Bankrekeningnummers en kerkbijdrage:

ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of

Rabo: NL16 RABO 0304701599, t.n.v. Martha & Maria-Maria Koningin, Baarn.

Reserveringen kerkruintes:

Mob: 06-45008086

E-mail: sjef.van.dijk@hotmail.com

Redactie:

Jan Moonen, Gerda Vesters, Philip Witte

Kopij naar Gerda Vesters,

T: 035-5412177 Mob: 06-53548260

E: gerdavesters19@kpnmail.nl

Inleveren kopij: zie pagina 2

Pastorale Bezoekers Maria Koningin

Anneke van Kuik T: 035 - 54 17 476

Riet van Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan ?

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans T: 035 - 53 82 422

Lucie Voerman T: 06 - 27147296

Gerda Vesters T: 035 - 54 12 177

Riet v. Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Willemien Witte T: 035 - 54 12 800

Vieringen in de Maria Koninginkerk voor juli en aug. 2021, aanvang 10.30 u. tenzij anders vermeld. Aanmelden is niet meer nodig, wel registratie.

04 juli 14^{de} z.d.h.j. Vakantie-Fam.-viering voorgangers: Veronica Selleger en Jeannette Verburg **pg7**

11 juli 15^{de} z.d.h.j. Gebedsviering Voorganger: Veronica Selleger

18 juli 16^{de} z.d.h.j. Eucharistieviering, Voorganger: Frans Zwarts

25 juli 17^{de} z.d.h.j. Comm.viering, Voorganger: Ria Welters

01 aug. 18^{de} z.d.h.j. Gebedsviering Voorganger: Iekenvoorganger

08 aug 19^{de} z.d.h.j. Gebedsviering voorganger: Cor van der Sluis

15 aug. 20^{ste} z.d.h.j. Comm.viering Voorganger: Frans Overbeek

11.00 uur 22 aug 21^{ste} z.d.h.j. Eucharistieviering Voorganger: Joachim Skiba

29 aug 22^{ste} z.d.h.j. Gebedsviering Voorganger: Gerard v.d. Heide

De Vieringen zijn ook te volgen via www.Kerkomroep.nl

kies en klik: Baarn>kies Maria Koninginkerk>kies kijken

Het september-nummer 2021 komt uit op 31 augustus 2021. Kopij inleveren vóór 19 augustus 2021 in Word per Email naar:

gerdavesters19@kpnmail.nl

tel: 035-5412177 /06-53548260

Bij de afbeelding op de omslag

Woord vooraf

door Philip Witte

Die afbeelding heeft de redactie overgenomen van het liturgieboekje, dat Ria Welters maakte voor haar communieviering op 13 juni 2021.

Het past goed bij het thema van deze Maria Boodschap: de levensboom waarin tussen zijn vele vertakkingen volop plaats is voor allerlei vogels van diverse pluimage.

Elke vogel zingt zijn lied ter meerdere eer en glorie van de Maker.

Voor mensen als kardinaal Eijk is dat een probleem. Voor hem is er maar een lied: het zijne. Hoe los je dat probleem op? Door tegen alle andere liederen in te gaan of ze te verbieden?

In de vorige aflevering hebben we het over de opheffing van het Katholieke aandeel aan Brandpunt Amersfoort, uitgebreid gehad.

Het gaat echter bij religie niet over problemen, maar over mysteries. Die los je niet op met ge- of verboden. Die moeten we in ons hart bewaren en ruimte geven, waar ze groeien en verzorgd worden door de ervaringen van ons leven. Die ervaringen brengen we bij elkaar voor het aangezicht van God zoals de vogels in de boom.

Over eenzelfde soort 'probleemoplossing' kunt u hieronder een artikel uit De Roerom lezen:

'Wijding van vrouwen voor het eerst aangemerkt als misdrijf'.



Wijding van vrouwen in de oud katholieke kerk Nederland

Voor het eerst wordt in het kerkelijk recht het toedienen van het wijdings-sacrament aan een vrouw expliciet een misdrijf genoemd. Dat staat in het nieuwe Boek Zes van de Codex van Canoniek Recht dat gisteren door paus Franciscus is afgekondigd en op 8 december van kracht wordt.

“Zowel een persoon die het waagt een vrouw een sacramentele wijding toe te dienen als de vrouw die het waagt die wijding te ontvangen, lopen een excommunicatie *latae sententiae* [automatisch] op, gereserveerd door de Apostolische Stoel; een clericus kan daarenboven ook nog gestraft worden met een wegzending uit de clericale staat”, luidt canon 1379 §3 van het nieuwe Boek Zes.

Automatische excommunicatie levert ook degene op die iemand sacramenten toedient “aan wie het verboden is ze te ontvangen”. Dit geldt echter alleen voor iemand die formeel verboden is de sacramenten te ontvangen na een canonieke procedure.

Wat betreft de nieuwe toevoeging van het verbod op de wijding van vrouwen, zei bisschop Arrieta, bij de presentatie dat dit de huidige leer weergeeft. “Als men op een bepaald moment tot een andere theologische beoordeling komt, zal ook de wet worden gewijzigd”, aldus de secretaris. In zoverre blokkeert de canon niet de commissie die door paus Franciscus is ingesteld om onderzoek te doen naar het diaconaat van vrouwen in de vroege kerk, voegde Arrieta volgen het Duitse persbureau KNA toe.

Aan de andere kant is er ook verheugend nieuws. Onder de kop: **‘Alle katholieken verzamelen’**, schrijft Stijn Fens in Trouw over een synode nieuwe stijl, die in 2023 in Rome zal worden gehouden. Ook lazen wij in de krant over een plek in het centrum van Berlijn, waar een priester, een rabbi en een imam samen een multi-religieus centrum hebben opgericht tot lering en inspiratie van velen. Misschien iets voor de Maria Koningin in een niet al te verre toekomst ??



De oprichters van het gebedshuis: de pastoor, de rabbi en de imam.

Zie ook het artikel van Ben Frie over spiritualiteit bij jongeren.

De inhoud van dit juli - augustusnummer 2021

- I. Bij de afbeelding op de voorpagina: 'Vogels, Boom van het leven' en Woord Vooraf, waarin: 'Wijding vrouwen voor het eerst aange-merkt als misdrijf'.
- II. Overweging: John Simons: 'Terug naar 'Bevrijding'.
- III. Liturgie, vakantie/familieviering: 'Zo sterk als een kind' pg.7
- IV. Geraakt zijn door
 - a) Uit: Ignis webmagazine Ben Frie over Jongeren: 'God houdt aan'.
 - b) een mooie ontmoeting in de Laanstraat, door Gerda Vesters.
- V. Kerk in het Nieuws:
 - a) Bestuur 'Brandpunt' Amersfoort in gesprek met de kardinaal
 - b) Stijn Fens: Alle Katholieken verzamelen...
- VI. Sjef van Dijk heeft weer een column: 'Feiten'.
- VII. Diaconie : opbrengst verkoop geitenkaas, honing en gember gaat naar de Voedselbank



Oecumenisch Centrum 'HET BRANDPUNT'

II. Overweging

Terug naar ‘bevrijding’?

door Johan Simons

Een actuele kwestie. Onze premier Mark Rutte doet zijn best tijdens zijn persconferenties ons te laten geloven dat wij na alle corona beperkingen nu terug kunnen naar het oude normaal.

Dat is jammer voor diegenen die hoopten dat deze pandemie de samenleving zou opschudden en het draagvlak voor wezenlijke veranderingen zou verbreden, zoals de klimaat verandering, de ecologische ondergang van onze planeet, structurele ongestuurdheid voor mensen in nood, etc.

Ik laat dit op het bordje van de politiek liggen.

Het ligt meer voor de hand dat onze dagelijkse werkzaamheden zoals, werk in dienstverband een serieuze verandering zal ondergaan, net als het toverwoord thuiswerken maar dat is niet voor ieder die daar mee te maken heeft zo simpel als het lijkt.

Hoe gaat het met onze kerk, onze MK gemeenschap; gaan wij straks weer normaal doen? Heeft de pandemie iets wakker geschud in onze geloofsbeleving? Ik ben diep onder de indruk van de zondagvieringen door Veronica, Jeannette en Cecile. Dit zijn de afgelopen tijd toch inspirerende vieringen geweest die in zo’n desolate periode ons bewustzijn een duidelijk gelovig kompas gegeven hebben. Het mag een zegen heten dat wij dit ook via de life stream hebben kunnen volgen.

Zal onze MK kerk er na de corona tijd anders uitzien? Ik denk dat veel leden gezien de gemiddelde leeftijd daar niet op zitten te wachten. Als wij straks weer zonder beperking onze kerkdiensten mogen bijwonen en samen kunnen zingen en bidden, dan zal dat een gevoel van bevrijding geven

Kort geleden zaten we met vrienden op een terras in Baarn. Voor het eerst sinds een jaar weer een terrasbezoek. Dit gaf, ondanks de regen, een heerlijk gevoel van bevrijding. En dat woord heeft voor mij een bijzondere betekenis.

Ik heb de tweede wereldoorlog heel bewust meegemaakt als kind. Het begon op 10 mei 1940 toen ons gezin gedwongen werd het huis te verlaten omdat het plat geschoten zou worden. Als vluchtelingen werden wij opgejaagd tussen Duitse gevechtscijfers. Later, terug in onze woonplaats werden enkele goede bekenden ter plekke gefusilleerd. De kapelaan werd opgepakt en naar Dachau gestuurd. De angst dat mijn vader naar de Arbeitseinsatz zou moeten. Een onderduiker in huis. Luchtalarm 3 keer per week, nachten in de kelder doorgebracht. Het ergste vond ik de verduistering, buiten de verblijfkamers in huis was er absolute duisternis op straat om oriëntatie door geallieerde vliegtuigen uit te sluiten.

Toen kwam de bevrijding, de opluchting, de intense vreugde, de Amerikaanse militairen die omhelsd werden.

Het gevoel van bevrijding komt weer terug al is het niet te vergelijken met de oorlogstijd.

Wij mogen opgelucht zijn met de versoepelingen en ons in zekere zin bevrijd voelen.

Heeft deze periode ook iets in onszelf teweeggebracht? Het zou goed zijn om stil te staan bij de gedachte dat deze lockdown ook een aanstoot zou kunnen zijn op een heroriëntatie van onze praktische geloofsbeleving. Gaan wij bijvoorbeeld meer omzien naar elkaar? Gaan wij weer gewoon terug naar normaal?

III. Liturgie

Vakantieviering, 4 juli: 'Zo sterk als een kind'

door Veronica Selleger

Het is traditie dat leden van het Familiekoor in de vakantieviering hun lievelingsliederen zingen. Ook dit jaar hebben de leden hun lievelingslied ingebracht, maar helaas mogen we nog niet voltallig repeteren en optreden. In deze viering zal er een klein ensemble uit het koor zingen. We hebben nog hoop dat de kerkgangers begin juli wel (zachtjes) mee kunnen zingen. Wat zou dat heerlijk zijn!

Het thema van de viering is 'Zo sterk als een kind', woorden ontleend aan een van onze lievelingsliederen. Maar zijn kinderen dan zo sterk?

Het voorbereidingsgroepje heeft zich hierover gebogen in de schaduw van de appelboom.

Iedereen, van elke leeftijd, is van harte welkom. Aanmelden vooraf is gelukkig niet meer nodig. Voorbeden kunt u mailen naar

veronica.selleger@planet.nl.



IV. Kerk in het Nieuws

a) Bestuur: 'Gesprek met kardinaal over Brandpunt'

door Martin Lorijn | 7 juni 2021 | Algemeen nieuws, Bisdom, Parochiebestuur

Zoals bekend heeft onze parochie aangegeven, haar bestaande betrokkenheid bij oecumenisch centrum 't Brandpunt op te zeggen. Na een overgangperiode zal parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort niet langer financiële en pastorale capaciteit leveren.

Dit besluit is genomen door kardinaal Eijk. Pastoor Skiba heeft de opdracht van de kardinaal aanvaard omdat er steeds minder fte aan pastores beschikbaar is voor Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Ook de naderende pensioenleeftijd van de meeste teamleden speelt een grote rol in zijn overweging.

Het parochiebestuur staat buiten deze besluitvorming, maar heeft wel, omdat zij in het verlengde van pastoor Skiba opereert, de opdracht gekregen de overgangperiode in gang te zetten. Het besluit heeft bij velen in onze parochie tot vragen en verdriet geleid, iets wat het bestuur en pastoraal team volop begrijpt. Op basis van de vele reacties heeft het bestuur daarom besloten, kardinaal Eijk te vragen om in gesprek te gaan met het voltallig parochiebestuur. De kardinaal heeft zijn besluit niet licht genomen want hij kijkt nu al naar OLVvA en M&M samen als één pastoraal geheel dus wij hebben niet de indruk dat hij hier snel op terug zal komen, maar een gesprek biedt de mogelijkheid om de Amersfoortse vragen en verdriet te uiten en om in gesprek te gaan over zijn visie op de invulling van de oecumene.

Het verzoek om een gesprek is recent gedaan door het bestuur en een antwoord van het bisdom zal gedeeld worden met de geloofsgemeenschappen. We houden jullie op de hoogte,

Angélique Liebens, vice-voorzitter

b) Alle katholieken verzamelen...



Paus Franciscus leidt op 6 juni 2021 de eredienst in het Vaticaan. Hij heeft voor najaar 2023 een bisschoppensynode in Rome afgekondigd. Beeld EPA

In Trouw van 9 juni schreef Stijn Fens een artikel:

Alle katholieken verzamelen..

Wij nemen hieruit enkele passages over, omdat het van groot belang is voor de wankelende toekomst van de katholieke kerk. *door Philip Witte*

Je kunt paus Franciscus niet van modieus taalgebruik beschuldigen. Al vanaf het moment, dat hij in 2013 paus werd, spreekt hij over 'synodaliteit' – letterlijk 'samen op weg'. Noem het de kerkelijke pendant van bestuurlijke vernieuwing. Franciscus wil, dat alle gelovigen medeverantwoordelijk worden voor wat er in hun kerk gebeurt. Ieder moet zijn mening kunnen geven over heikele en minder heikele thema's.

De eerste vruchten voor dat 'samen op weg' moeten zichtbaar worden op de volgende bisschoppensynode die najaar 2023 in Rome wordt gehouden en waarvan het thema niet toevallig luidt: 'gemeenschap, participatie en missie'. Dat klinkt redelijk vaag. Maar het zal tijdens de synode zeker gaan over de machtsverhouding tussen de kerkleiding en de 'gewone' gelovigen. Nog nooit werd katholieken zo nadrukkelijk gevraagd van tevoren hun mening te geven.Toch zal de Nederlandse katholiek opmerken dat hij de laatste vijftig jaar over niets echt heeft mogen meepraten in zijn kerk. Niet over de rol van de vrouw, niet over de gang van zaken in de kerk. Dus waarom nu wel?

Gelukkig kan de kerk van Rome te rade gaan bij een kleine zusterkerk, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die dat 'samen wandelen' al veel

langer beoefent. “Gewoon doen, zo’n synodale kerk”, zegt Berend Wallet, de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht. “Onze gelovigen vinden het een fijne gedachte, dat er niet over hen heen wordt geregeerd, maar dat ze volop mee kunnen doen”.

Om dit project te laten slagen, zullen vooral de bisschoppen een andere houding moeten aannemen. Zo’n bisschop zit daar tijdens de synode vooral als leraar, als opvolger van de apostelen en namens zijn mede bisschoppen. Maar wat deze functiebeschrijving uitsluit is dat een bisschop ook leerling kan zijn, en gewone gelovigen ook leraar.

V. Geraakt zijn door

a) **ignis** Webmagazine: verdieping en inspiratie



07 jun 2021 Ben Frie SJ - meditatie – jongeren

God houdt aan

Wat heeft het vooroordeel gevoed dat jonge mensen zich niet meer verbinden met kerkelijk leven? Ben Frie ziet geëngageerde twintigers en dertigers in zijn kerk.

Als we ons in kerkelijk verband tot jongeren richten, verwachten we vaak dat dat weinig zal opleveren. Maar toen ik in onze kerk in Amsterdam een oproep richtte aan jonge mensen (twintigers, dertigers) om verantwoordelijkheid te nemen voor de kerk van de nabije toekomst, bleek het tegendeel waar. Onverwacht zat ik te Zoomen met vijftien – ik zal maar zeggen – yuppen, hoog opgeleid, stevige banen en (toch!) kerkelijk geëngageerd.

Er wordt weer regelmatig gevraagd om kinderen te dopen

Iets dergelijks deed zich voor toen we met weinig verwachting mensen opriepen om de livestream van onze vieringen camera-technisch te verzorgen. Er werden zonder al te veel moeite acht medewerkers gevonden. Wat heeft toch dat vooroordeel gevoed dat jonge mensen zich niet meer verbinden met kerkelijk leven? In Amsterdam centrum mogen we te midden van de expat-nationaliteiten veel jongeren begroeten die een moeiteloos engagement met de kerk tonen. Er wordt weer regelmatig gevraagd om kinderen te dopen, catechese te geven of huwelijken te begeleiden en geestelijk leven te ondersteunen.

Deze generatie zoekt authentiek naar geloof en zin

Vaker wordt de kreet geslaakt dat er weer interesse groeit in spiritualiteit. Soms is het bedroevend te zien wat voor kwaliteit die nieuwe spiritualiteit heeft: *light, high, soft*. Toch, dat in de jonge generatie authentiek wordt gezocht naar geloof en zin staat buiten kijf. Verontrustend het gegeven dat velen niet die expat-verbinding hebben met een vanzelfsprekend kerkelijk leven, maar zich laven aan quasi-bronnen van geestelijk leven. Maar ja, wat voedt de ziel? Waar leef je van, geestelijk, innerlijk? Waar vind je dat? Wie bepaalt er de waarde van? Of de Pilatusvraag: wat is waarheid?

Hoezeer ook in kerken definities, dogma's en vastgelegde manieren van doen gelden, ze slagen er nauwelijks in grip te krijgen op wat geestelijk leven precies is en hoe het werkt. De dynamiek ervan heeft immers een andere oorsprong, niet per se in kerken of theologische modellen. Op hun verkenningstocht van gebed en meditatie zien velen die dynamiek vrijkomen. Ze is karakteristiek voor de persoon zelf, met ieders eigen en originele geschiedenis, maar tegelijk toont ze iets groters.

Een bijna mystieke groei

Er tekent zich een bijna mystieke groei af in mensen die oprecht naar geloof op zoek gaan. Voorzichtig wordt de oorsprong van die dynamiek 'God' genoemd. Er leeft en beweegt iets in hen, ze kunnen het niet ontkennen. Eigen gevoelens krijgen een diepere betekenis omdat ze mee gaan bewegen, mee gaan trillen met het numineuze dat aanwezig is, zij het ontastbaar. Het heilige kan ontmoet worden en ervaren als levend in mij, tijdloos, zoveel groter dan ik maar allerminst abstract.

Niet langer afhankelijk van oppervlakkig vermaak durven ze goede en kwade dagen aan

Spiritualiteit gaat over wat wij ervaren als het fundament van ons leven. Mensen voelen dat ze raken aan de ziel van hun bestaan waar niets meer aan twijfel onderhevig is. Gelovigen voelen hoe zij verankerd zijn in waarheid en vinden een diepgang die hen sterk maakt in plaats van kwetsbaar. Niet langer afhankelijk van oppervlakkig vermaak durven ze goede en kwade dagen aan en voelen hun leven aan als een onderweg zijn naar volledige liefde, bevrijd van de neiging zichzelf groot te moeten vinden. Zij hebben het besef dat al wat zij zijn, hebben en kunnen hen gegeven is. Zij waren niet de oorsprong van zichzelf.

Dit herhaalt zich door de tijd. God gaat door, toont zich voor wie het wil zien, ontdekken, ervaren. God blijft dan wel verhuld, maar laat zich gevoelen – in elke generatie opnieuw. Aanhoudend. Het gaat door. Zelfs in onze kerken.

Over de auteur



Ben Frie SJ is jezuïet en priester, werkzaam op het vlak van geloof en levensbeschouwing. Hij is rector van de RK Krijtbergkerk en lid van de redactie van Ignis.

Onze oude parochianen weten wie Ben Frie is, maar voor degenen die het niet weten: Ben Frie heeft onze gemeenschap, na het overlijden van pastor Frans Saelman, tijdelijk geholpen door voor te gaan in Eucharistievieringen, begeleiden van gespreksgroepen enz. (de redactie)



Ignatius van Loyola (stichter van de orde) op een kazuifel uit de Jezuitenkerk te Rotterdam, gemaakt door Louis Grossé uit Brugge.

b) Een leuke ontmoeting

door Gerda Vesters

Zelden kom ik in het centrum van Baarn. Alleen voor hoognodige dingen zoals een bezoeken aan Bruna of een drogist. Meestal doe ik dat per fiets, zo ook dit keer. Maar bij de 'huisjes onder de rieten dakjes' aangekomen, moet ik een stukje te voet.

Het laatste huisje is van ijssalon 'van Hameling', op die warme dag zat het daar vol met mensen snoepend aan een heerlijk ijsje.

Ik kreeg ook trek maar vermande mij,..... weer zoveel calorieën erbij. Plotseling zag ik daar Ali en Emiel Dalloyaux aan een tafeltje zitten, ook snoepend van het lekkere ijs. Zij zagen mij ook en dus even gestopt voor een praatje van hoe gaat het met jullie ?



Ali en Emiel met een vrijwilligster (ivm rijden met de rolstoel)

Wel ze maken het goed. Hebben een ruime kamer in Schoonoord - Amaris aan de Tromplaan. Er wonen daar nog meer mensen die in de Maria Koningin kerken. Zij vroegen hoe het met de Maria Koningin gaat. Zij waren ook blij dat ze hun huis aan de Maatkampweg vlot hebben kunnen verkopen aan mensen aan wie zij het ook gunden en niet aan beleggers.

Met hun toestemming mocht ik een foto maken en zij vroegen mij om aan u allen de hartelijke groeten over te brengen. Bij deze dus gebeurd.

VI. Column

'Feiten'

door Sjef van Dijk

Zijn er nog feiten?

Kort geleden zag ik een documentaire over het verdraaien, bewerken, omkeren en wegredeneren van feiten en hoezeer dat op dit moment in de mode lijkt te zijn. Een hard feit is slechts een hard feit, als mensen bereid zijn, dat als zodanig te accepteren. Is die bereidheid er niet, dan komt dat harde feit in de lucht te hangen en het overgrote deel van de mensheid zal er nooit weet van hebben. Het accepteren van een realiteit is, meer dan ooit, afhankelijk van de mate, waarin die realiteit ons past.

Dat Covid-19 veel meer was, dan een stevig griepvirus, en ook meer verstrekkende gevolgen heeft, stond al vrij snel na het uitbreken ervan vast. Dat wil zeggen: wetenschappers, virologen, mensen met verstand van zaken, stelden op basis van wetenschappelijk onderzoek vast, dat Covid-19 een veel ernstiger probleem was, dan een griepgolf. Nog voor de wetenschap haar analyse bekend had gemaakt, deden er nogal woeste, en ongefundeerde theorieën de ronde. Die varieerden van een 'griepje' tot een door grootindustriëlen bedacht plan, om mensen via vaccinatie van een soort 'chip' te voorzien, waardoor zelfs in het lichaam en de geest van mensen gekeken kon worden. Er zijn beslist nog eigenaardiger ideeën in omloop, maar die laat ik maar, voor wat ze zijn.

Trouwens: wat zijn ze dan? Alle theorieën hebben één ding gemeen: ze ontkennen of manipuleren iets, dat ongewenst is. Of angstaanjagend. Mensen hebben geen zin in griep, laat staan iets, dat vervelender en risikanter is. Mensen hebben evenmin zin in 'big brothers', die alles van je weten. In het eerste geval kan ik me er nog wel iets bij voorstellen, want wie wil er nu ziek worden? In het tweede geval is de (collectieve) fantasie van mensen met hen op de loop gegaan. Men heeft zichzelf en elkaar bang gemaakt met een eigen horrorscenario en trekt daar vervolgens hevig tegen van leer. Dat gebeurt in overwegende mate op het internet. Wat daar te zien en te horen valt, staat angstig ver van de objectieve werkelijkheid, maar is voor grote groepen mensen de volle waarheid. Men heeft de feiten net zo lang verdraaid en geïnterpreteerd, tot ze grip geven op de eigen angst en, vooral, het eigen gelijk aantonen.

Dat is niet nieuw. Sinds kort voor de tweede wereldoorlog bestaat er al afdoende bewijs, dat er een verband is tussen roken en verschillende vormen van kanker. Dat kwam de wereldwijde fabrikanten van rookwaar natuurlijk slecht uit. 'Gelukkig' voor hen brak de oorlog uit en het roken nam een grotere vorm aan dan ooit tevoren. Maar de feiten bleven, wat ze waren, en wetenschappers van naam gingen met toewijding tekeer tegen het roken en de rol van de industrie. De grote 'tabak-jongens' vonden er iets op: een 'onafhankelijk' wetenschappelijk bureau, dat quasi onderzoek

deed naar de gezondheidseffecten van tabak, maar vooral de wetenschappelijke anti-rook-lobby bestreed met contra-wetenschap. De consument was er ook blij mee, want men werd gerustgesteld: roken was geen gezondheidsrisico. Het merk 'Dr.Dushkind' maakte het het bontst: in een oude 'Beatrijs' van mijn moeder, een damesblad (mag je dat nog zo noemen?) zag ik een advertentie: 'Dr.Dushkind: de beste sigaret voor uw gezondheid!' Dat dat effectief was, blijkt vandaag nog steeds: er wordt nog altijd stevig gerookt, vooral in minder rijke landen.

Mensen willen dus graag horen, wat ze het beste past en wat hen geen ongemak oplevert. Het zijn dus gouden tijden voor de 'valse profeten', waarvoor de Bijbel ons waarschuwt. Ze zijn vermomd als reclamemaker, als fabrikant, als politicus of als je buurman. Ze laten horen, wat de mensen willen horen, ze laten weg, wat diezelfde mensen niet past. Geluk, gezondheid, genot, gelijk: het is allemaal te koop en zonder de 'bijwerkingen', die we vrezen.

Vele valse profeten zullen opstaan. Dat doen ze, dankzij het internet, op grote schaal. Hoe verschillend hun boodschappen op zichzelf genomen ook zijn, ze hameren er stuk voor stuk op, dat het leven individueel maakbaar is en dat een ieder daar recht op heeft. Over plicht wordt niet gesproken. Voor God is geen ruimte meer. God is immers voor ons allen, niet voor jou alleen. Onbruikbaar dus, weg ermee.

Voor al die valse profeten hoeven we niet zo bang te zijn. Het is de stroming, waarop zij voortdobberen die ons angst zou moeten inboezemen. Die stroming is onopgemerkt en in het geniep tot een nieuw soort collectieve 'god' geworden. Het is de stroming van bewuste en gekozen onwetendheid, de stroming van het wegkijken en verantwoordelijkheid bij de ander leggen. De stroming van het kwaad.

Ik pleit niettemin dan toch maar liever voor die ene God voor ons allen. Een God, die veel van ons vraagt en die niet met pasklare oplossingen komt. Marketingtechnisch gezien een hopeloos 'product'. Maar dat is slechts een eerste indruk: de Heilige Geest is over ons gekomen en helpt ons, de verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, voor elkaar en voor Gods koninkrijk. Er moet dus gewerkt worden. Daar word je moe van, maar het is de enige manier om aan het eind van de dag met voldoening op je werk terug te kijken. Die voldoening is van God.





Beeld
Pieter
Geen
en



De redactie wenst u allen fijne vakantiedagen.

Blijf niet te lang in de zon, bij heet weer goed drinken en

Blijf afstand houden van 1,5 meter, gebruik zo nodig uw mondkapje.

Corona is bijna weg maar heeft gemene vriendjes.