

	<p>WEEKBRIEF</p> <p>20 – 27 juni 2021</p>	<p>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl</p>
---	---	--

NIEUWS UIT EIGEN

GELOOFSGEMEENSCHAP

Wees welkom, iedereen, want we mogen weer met 50 mensen in de kerk

We willen een uitnodigende kerk zijn, juist nu we weer de deuren weer meer mogen openen.

En we doen er alles aan om iedereen weer persoonlijk uit te nodigen: de jongeren, de vaste kerkgangers, de vrijwilligers, de ouderen, de mensen van de werkgroepen, de leden van het zangkoor, de mensen die bij het Open Huis zingen. Nog maar anderhalf jaar geleden was het vanzelfsprekend dat bij iedere viering minstens 80 mensen aanwezig waren. We zijn de helft van hen kwijt, als kerkganger. Want zeker 40 tot 50 mensen zijn anderhalf jaar niet op zondag bij een viering geweest. Sommigen zijn er wel op zaterdagmiddag om zelf een kaarsje op te steken en om in stilte te bidden bij Maria of het Memoriale. Natuurlijk respecteren we dat velen nog heel voorzichtig zijn en de tijd nemen om terug te komen in de kerk. Want thuis kunnen we meeluisteren

of kijken naar de vieringen op televisie. Maar tegelijkertijd heten we niet voor niets Sint Maarten. Dit betekent dat we het geloof willen delen, met iedereen die zich thuis voelt bij ons. Daarom laten we hierbij nog eens weten: wees welkom, het is veilig, we bewaren afstand, we doen heel voorzichtig en we gaan niet overhaast te werk. Ons maximum is op dit moment 50 kerkgangers, exclusief personeel (vrijwilligers die helpen bij reserveren en plaatsen aanwijzen, organist, koster, vier koorleden, voorgangers). We gaan daar niet overheen en garanderen voldoende vrije ruimte tussen de kerkgangers. Want we nemen geen risico. Dus wees welkom, probeer het eens, reserveer en kom in de zomer om 10.00 uur in de kerk.



Op 4 juli een inspirerende jezuïet uit Amsterdam als voorganger, Jan Stuyt sj

Deze zomer vieren we ons geloof ook met priesters buiten het pastorale team. Paul Vlaar was al in Maartensdijk in de eerste dagen van mei. En dat werd zeer gewaardeerd door onze kerkgangers. Ze hadden in groten getale gereserveerd. We mogen dat de komende weken weer doen als Jan Stuyt hier voorgaat. Hij is een ervaren priester die de taal van de mensen spreekt en dat verbindt met een grote spiritualiteit. Op dit moment woont, leeft en bidt hij in het bolwerk van de jezuïeten in Nederland, de Krijtberg aan Singel in Amsterdam. Deze Jan Stuyt is niet te beroerd om het geloof uit die prachtige neogotische kerk naar de straat te halen, precies zoals zijn confrater paus Franciscus van ons vraagt. Dus zit deze sympathieke priester elke avond op een stoel voor zijn kerk aan één van de grachten. Hij doet niets liever

dan luisteren naar mensen die voorbijlopen en horen wat hen ter harte gaat. Dat neemt hij mee in zijn gebeden en in zijn vieringen: met een grote eerbied voor God en voor de mensen. Deze Jan Stuyt sj is daarnaast één van de dragende krachten achter de gebedenboekjes die met Kerstmis en in de Vastentijd zijn verspreid onder onze kerkleden. Bidden in huiselijke kring vindt hij heel belangrijk, op een eenvoudige manier. Daartoe heeft hij een prachtig nieuw boekje gemaakt met gebeden voor elke dag, bij het ontbijt, voor het slapen gaan, bij tegenslag, rond het avondeten. Die boekjes zijn na afloop bij deze bevoegen jezuiet te koop voor 10 euro en zijn zeer geschikt voor deze zomermaanden. Van harte aanbevolen, deze priester uit Amsterdam, dit gebedenboek dat is verschenen onder de titel: 'Bidden thuis, geloven in huiselijke kring'. Hieronder een gebed dat hij laatst stuurde, van Pierre Teillard de Chardin SJ (1881-1955)

INSPIRERENDE TEKSTEN –

OCHTENDGEBED

*Heer, in de stilte van deze ontluikende morgen
vraag ik om vrede, wijsheid en kracht.
Ik wil vandaag de wereld zien met
liefdevolle ogen,
geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht.
Zonder te oordelen naar de schijn,
uw kinderen zien zoals U zelf ze ziet,
en zo alleen het goede in ieder zoeken.
Leg in mijn handen, Heer, één klomp geluk,
dan zal ik die in duizend stukken breken,
en ieder stuk zal van uw liefde spreken
als ik ze uitdeel, ieder mens een stuk.
Als alles dan zal weggegeven zijn,
zal ik mijn lege handen in de uwe leggen,
en dan heb ik niets anders meer te zeggen
dan dat ik zoek naar U, de rest is schijn.*

*Sluit mijn ogen voor laster,
behoed mijn tong voor kwaadsprekerij,
dat alleen goede vruchten mij bezielen,
gewillig en blij wil ik leven,
zodat al wie mij nadert uw aanwezigheid
kan aanvoelen.
Bekleed mij met uw schoonheid, Heer,
en geef dat ik de hele dag
U openbaren mag.*



Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken

Zondag 27 juni 10.00 uur:

Eucharistieviering

Pastor Jozef Wissink

Peter Steijlen en zangers Maartenskoor

Misintenties zondag 27 juni : heer Theo Andringa; heer Frans Smet; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; heer Johannes van der Kaay; ouders Kemp - van de Burgwal; familie J.C. Kemp – Vendrig; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; Zuster Margareth; ouders Stornebrink - Korrel

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-14800252

Ook voor opgeven intenties

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl

Zondag 4 juli 10.00 uur:

Eucharistieviering

Pastor Jan Stuyt sj

Gijsbert van der Linden en zangers Maartenskoor