

Zondag 30 mei 2021

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR



Gods Koninkrijk groeit en groeit ...

De grote feesten zijn voorbij.

In de Kerk begint weer de 'Tijd door het jaar'.

Dat kun je zien aan de kleur van het kazuifel dat de priester draagt: Groen.

Valt er dan niets te vieren? Ja, zeker wel! Elke dag is het feest, want we mogen Jezus in zijn Woord en Sacrament ontmoeten.

Vandaag vertelt Jezus over Gods Koninkrijk.

Kijk maar eens goed naar het plaatje.

Zie je dat piepkleine zaadje tussen duim en wijsvinger?

Uit dat kleine zaadje is die grote boom gegroeid, waarin zelfs allerlei vogels een nestje kunnen bouwen.

Maar wat heeft dat te maken met Gods Koninkrijk?

Kom, dan gaan we lezen uit het Evangelie.

Mag er eerst een kaarsje aan?



Allen: In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus. *Mc. 4, 26-34*

Op een dag zei Jezus tot de menigte:

Jezus: "Het gaat met het Rijk van God
als met een man die op zijn akker zaait.
Hij slaapt 's nachts en overdag is hij op.
Ondertussen kiemt het zaad en schiet op,
maar de man weet niet hoe dat gebeurt.
Uit zichzelf brengt de aarde vruchten voort
eerst de groene halm, dan de aar,
dan het gerijpte graan in de aar.
Zodra het graan rijp is, slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst."

Verteller: Verder zei Jezus:

Jezus: "Waarmee kunnen we het Rijk van God vergelijken
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen ?
Het Rijk van God lijkt op een mosterdzaadje.
Wanneer dat in de grond gezaaid wordt,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde.
Als het eenmaal gezaaid is, schiet het op.
Het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken,
zodat de vogels in zijn schaduw een nestje kunnen bouwen."

Verteller: In veel gelijkenissen van dit soort verkondigde Hij hun zijn leer,
op een manier die zij konden begrijpen.
Hij sprak niet anders dan in gelijkenissen tegen hen.
Maar als hij eenmaal met zijn leerlingen alleen was, legde Hij alles uit.
Woord van de Heer.

In gesprek



Gods Koninkrijk is daar waar mensen
leven zoals Jezus het heeft voorgedaan.
Hoe denk je dat dit Rijk eruit ziet?
Waarom kun je zien dat het groeit?
Wie kan uitleggen wat het spreekwoord
"Wie goed doet, goed ontmoet" betekent?

Om te Zingen

<https://www.youtube.com/watch?v=uR5EfCKihRg>

Wat je zaait, zul je oogsten *Tekst en muziek: Herman Boon*

1. De wetenschap en de geleerden,
die zijn er al over uit.
Als je bloemkool in de grond stopt,
ja, dan krijg je geen tropisch fruit.
Om dat te ontdekken, daar hoef je
heus niet voor naar school.
als je worteltjes in de grond stopt,
ja, dan krijg je geen boerenkool.

Refrein

Wat je zaait, zul je oogsten.
Je ontvangt wat je zal geven
Wat je zaait, zul je oogsten,
dat is de wet van het leven.
Wat je zaait zul je oogsten.



- 2 Als jij loopt te liegen,
liegen anderen tegen jou.
En als jij dan zit te denken,
waarom doen ze dat nou?
En als jij loopt te stelen,
stelen anderen van jou.
En als jij dan zit te denken,
waarom doen ze dat nou?

Refrein

3. En als jij leert vergeven,
vergeven anderen jou.
En als jij dan zit te denken,
waarom doen ze dat nou?
Wat je zaait, zul je oogsten,
Ja, zo werkt dat nou.
Als jij goed voor anderen bent,
zijn anderen goed voor jou.

Refrein

Om te bidden

Lieve Jezus, uw woorden zijn net kleine zaadjes.
Zaadjes van liefde die groter mogen groeien.
Zaait U ze in mijn hart? Als ze dan in stilte groeien,
kan ik kleine lieve dingen doen voor anderen.
Dan zien we Gods Koninkrijk groeien in deze wereld.



Tip van de week

Tuinkerszaadjes groeien snel, en de blaadjes smaken heerlijk! Als je ze nu zaait, kunnen jullie misschien volgend weekend er al van eten. Gezellig op Vaderdag.

