

Zondag 18 juli



Zestiende zondag door het jaar

Het is vakantie!

Het schooljaar is voorbij. Misschien denk je vandaag nog aan de laatste week op school.

Was het wat rommelig, druk, maar ook wel gezellig?

Mag je door naar de volgende groep? Of is het beter nog een jaartje extra te oefenen?

En nu...? Vakantie, tijd om uit te rusten.

Weet je, het lijkt wel of de woorden van Jezus vandaag speciaal voor deze zondag geschreven zijn.

Laten we maar gaan lezen.

Steken we weer het kaarsje aan bij het Woord van God?



***“In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen”***



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Verteller: Op een dag kwamen de apostelen bij Jezus.

Zij brachten Hem verslag uit over alles, wat ze gedaan en onderricht hadden. Daarop zei Hij tegen hen:

Jezus: “Kom nu zelf eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”

Verteller: Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze zelfs geen tijd hadden om te eten.

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar veel mensen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging.

Ze kwamen te voet daarheen vanuit alle steden en waren er nog eerder dan zij.

Toen Jezus uit de boot stapte zag Hij dan ook een grote menigte. Hij kreeg medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Woord van de Heer



OM TE DOEN

Gesprekje:

Jezus zegt tegen zijn apostelen: “Rust nu wat uit.” Dit mag jij in de vakantie. Maar we lezen ook dat de mensen Jezus zoeken. Een vraag voor jullie als gezin. Vakantie vieren, maar ook Jezus een plekje geven. Hoe kunnen we dat doen?

Gebedje:

Jezus,
waar ik ga of waar ik sta,
U bent altijd bij mij.
Elke dag van vroeg tot laat,
zorgt U steeds voor mij.
Zelfs als ik slaap,
waakt U over mij.
U bent zo lief en o zo goed.
Ik dank voor al wat U doet.
Amen.



Liedje:

Open mijn oren

(Tekst en muziek Elly en Rikkert)



Jezus open mijn oren.
Leer mij Uw stem te verstaan.
Leer mij Uw woorden te horen,
te weten waar ik moet te gaan,
om Uw licht te verspreiden,
Uw naam te belijden.
Leer mij Uw stem te verstaan.

<https://youtu.be/LjpqLCmJ5fE>

Jezus open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien.
Om Uw liefde te geven,
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

Jezus, ik open mijn handen.
Leer mij een zegen te zijn.
Maak mij een hulp voor de and'ren,
die leven met honger en pijn.
Om aan wie U niet kennen,
genezing te brengen.
Leer mij een zegen te zijn.



TIP VAN DE WEEK

**Danken we God speciaal voor alle kleine dingen die we zien.
Iedere dag opnieuw!**



**In je hangmat, op het strand,
in je luie stoel in tuin of op balkon.
Overall kunnen we God danken.
Dank U God.**