

'MARIA BOODSCHAP'

Kerkblad Maria Koningin Geloofsgemeenschap Baarn,
behorend tot de HH. Martha & Maria Parochie



*Gelukkig dat
het licht bestaat*

*en dat het met
me doet en praat*

*en dat ik weet
dat ik er vandaan*

*kom, van het licht
of hoe dat heet.*

'De Wolk van niet weten'

SEPTEMBER 2021

Colofon

Noodsituatie:

Voor dringend geestelijke hulp

T: 035-6035518

Adres:

Geloofsgemeenschap Maria Koningin

Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn

T: 035-5413470 E: mkp@hetnet.nl Web:

www.marthamaria.nl/mariakoningin

Secretariaat

Woensdags geopend van 9.30-11.30 u.

zij-ingang kerk gelegen aan de Bremstraat

Bankrekeningnummers en kerkbijdrage:

ING: NL53 INGB 0000 20 87 80, of

Rabo: NL16 RABO 0304701599, t.n.v. Martha & Maria-Maria Koningin, Baarn.

Reserveringen kerkruijtes:

T.: 035 – 53 82 422

E-mail: w.jongmans@planet.nl

Redactie:

Jan Moonen, Gerda Vesters, Philip Witte

Kopij naar Gerda Vesters,

T: 035-5412177 Mob: 06-53548260

E: gerdavesters19@kpnmail.nl

Inleveren kopij: zie pagina 2

Pastorale Bezoekers Maria Koningin

Anneke van Kuik T: 035 - 54 17 476

Riet van Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan ?

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans T: 035 - 53 82 422

Lucie Voerman T: 06 - 27147296

Gerda Vesters T: 035 - 54 12 177

Riet v. Wanrooij T: 035 - 54 17 556

Willemien Witte T: 035 - 54 12 800

Vieringen in de Maria Koninginkerk voor september 2021, aanvang 10.30 u. tenzij anders vermeld.

05 sep 23^{ste} z.d.h.j.

Gebedsviering

voorganger: Gerard v.d. Heide

12 sep 24^{ste} z.d.h.j.

Gebedsviering

Voorganger: Cor v.d. Sluis

19 sep 25^{ste} z.d.h.j.

Eucharistieviering,

Voorganger: Frans Zwarts

26 sep 26^{ste} z.d.h.j.

Gebedsviering,

Voorganger: Veronica Selleger

03 okt 27^{ste} z.d.h.j.

Gebedsviering

Voorganger: Sjef van Dijk

De Vieringen zijn ook te volgen

via www.Kerkomroep.nl

kies en klik: Baarn>kies Maria Koninginkerk>kies kijken

Het oktober-nummer 2021

komt uit op 29 september

2021. Kopij inleveren vóór 16

september 2021 in Word per

Email naar:

gerdavesters19@kpnmail.nl

tel: 035-5412177 / 06-53548260

Bij de afbeelding op de omslag

Woord vooraf

door Philip Witte

Deze afbeelding betreft twee benaderingen van iets waarvoor wij het woord 'God' plegen te gebruiken.

Het gedichtje in het midden is van de hand van de dichter van het 'licht': Leo Vroman. Hij ervaart God als 'licht'. Maar hij beseft, dat het ook maar een aanduiding is van iets onuitspreekbaars, wanneer hij zegt: *"dat ik er vandaan kom, van dat licht, of hoe dat heet."*

Als God licht is en alles in allen, waar komt alle ellende dan vandaan?

De donkere wolk op de omslag heeft betrekking op de boekbespreking in dit blad door Ben Frie: 'De wolk van niet weten'.

Het is een mystieke handleiding om het verlangen van een mens naar verbondenheid met God gestalte te geven. Maar altijd bevindt zich tussen mens en God de donkere wolk van het niet weten. We kunnen God benaderen en ervaren met ons gevoel, maar nooit begrijpen met ons verstand, of omschrijven in onze taal.

We hebben ook de overweging van Cor van der Sluis gehouden op 27 juni 2021 in ons blad opgenomen. Cor betoogt daarin, dat de kracht van een liefdevol leven in verbondenheid met heel de schepping – naar het voorbeeld van Jezus – sterker is dan de dood en het lijden. God is daarin de bezielende en eeuwige kracht.

Dat geeft hem hoop, dat in deze tijd waarin vooral in de westerse wereld het christendom zijn bezielende kracht dreigt te verliezen, er toch weer vooral jonge mensen zullen opstaan, die nieuw leven in de brouwerij brengen.

De inhoud van dit septembernummer 2021

- I. Bij de afbeelding op de voorpagina: **'De Wolk van niet Weten'** en Woord Vooraf door Philip Witte
- II. Overweging door Cor v.d. Sluis gehouden tijdens de viering van 27 juni 2021: 'Marcus 5, 21-43'.
- III. Liturgie, 2 doopjes in de Maria Koninginkerk en Vespervieringen in de Paaskerk
- IV. Uit de Locatieraad: Nalatenschap pastor Wil Veldhuis en Ervaringen Kerkomroep
- V. Kerk in het Nieuws: Brandpunt Amersfoort 'Laudate Si' over klimaat en van Ben Frie: opnieuw verwonderd over nieuwe uitgave van: 'De Wolk van niet weten'.
- VI. Memoriam Kees Vet
- VII. Geraakt zijn door: gedicht 'Meisjes veranderen de wereld'
- VIII. Agenda

II. Overweging

Beknopte weergave van mijn overweging bij de viering van
27 juni 2021 (bij Marcus 5, 21-43) *door Cor v.d. Sluis*

Het verhaal begint dat Jezus weer met de boot was overgestoken. Het was een soort omgekeerde uittocht. Jezus, was naar het heidense land van de Gerasenen gereisd en had daar een man, legioen genaamd, van zijn boze geesten verlost. Maar omdat het een anti Joodse streek was, werd Jezus verzocht te vertrekken. Hij ging aldus met zijn boot naar de overkant van het meer van Galilea en keerde terug naar het Joodse land. En dan wacht ons een bijzonder verhaal. Niet zo bijzonder is, dat er zich weer een grote schare mensen om hem heen verzamelde. Wel bijzonder is dat er een man van aanzien verschijnt, die zich voor de voeten van Jezus werpt en Jezus smeekt zijn dochtertje te redden, die op sterven ligt.

Marcus noemt niet alleen zijn naam Jaïrus, (wat betekent: ‘God ziet naar hem om’, volgens anderen ook wel ‘God zal opwekken’), maar Marcus noemt ook zijn functie namelijk leider/bestuurder van de synagoge. Dit is een mens met groot gezag en veel invloed. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze man behoort tot de beweging der Farizeeën. Immers zij zijn het die in de plaatselijke synagogen voorname posities bekleedden.

En juist die mens werpt zich voor de voeten van Jezus. Nood leert niet alleen bidden, maar ook de grenzen tussen mensen vervagen. Functies doen er dan niet toe. Dit lijkt in tegenspraak met Marcus hoofdstuk 3, waarin verteld wordt dat de Farizeeën overleg pleegden met de aanhangers van Herodes Antipas met de bedoeling Jezus uit de weg te ruimen. Kennelijk dachten niet alle vromen er zo over.

Zo zie je maar, je moet niet op basis van het gedrag van een deel van de groep de hele groep op voorhand veroordelen. Je denkt dan, dat Jezus voort zal maken om zijn dochtertje te redden, maar niets is minder waar. Marcus onderbreekt deze scene door eerst een vrouw ten tonele te voeren die al twaalf jaar aan bloedvloeingen leidt en dus onrein is en versto-ten uit de gemeenschap. Jezus wordt zodanig opgehouden in het verhaal van de vrouw, dat het dochtertje -



volgens mensen die de boodschap kwamen brengen aan Jairus - inmiddels overleden is.

Marcus geeft Jezus zo de gelegenheid een zieke te genezen en een dode op te wekken. Hier is de dood in brede zin aanwezig. Want Jezus zegt: "Wat een misbaar maken jullie en waarom huilen jullie, ze is niet dood, maar slaapt slechts".

De vrouw heeft wat af gedokterd, al haar geld is er aan opgegaan. Haar enige hoop nog is Jezus. Naar menselijke maatstaven is ze een hopeloos geval.

De vrouw dringt zich in de menigte en raakt de mantel van Jezus aan. Op dat moment is ze volledig genezen. Jezus voelt dat, alsof er bij hem bijzondere krachten zijn uitgegaan. Het aanraken van de gebedsmantel van de man die helemaal een is met de Thora als teken van groot geloof en volledige overgave.

Het is een keuze om op weg te gaan met de man Gods. De genezing is geen teken van magie, maar van een alles overwinnende liefde en van vertrouwen, dat weet dat voor God niets onmogelijk is. In oudere bijbelversies noemt Jezus haar zelfs dochter als uitdrukking van verbondenheid.

Dan gaat het verhaal verder dat Jezus het dochtertje van Jairus opwekt uit de dood; eigenlijk uit de slaap, een ruim begrip van de dood. Het doet mij denken aan het verhaal uit Ezechiël, een massa levende mensen die zijn als doden.

De 'dorre beenderen' verwijzen naar het volk van alle kinderen van Israël. Ze verzuchten: vervlogen is onze hoop, verdord zijn onze beenderen. Maar wanneer de beenderen zich samenvoegen tot levende wezens, wordt de opstanding van het volk verbeeld.

En dat motief werkt Marcus hier verder uit met de genezing van de vrouw en de opstanding van het dochtertje van Jairus. Niet toevallig naar mijn mening laat Marcus de vrouw twaalf jaar aan bloedvloeïng leiden en is het dochtertje twaalf jaar oud. Niet het getal 11 of 13 of wat dan ook, nee in beide gevallen twaalf. Dan is het oppassen geblazen, want als we het getal twaalf horen wil er dan niet iets gezegd worden over het volk Israël met zijn twaalf stammen, dus ook over ons?

Voor mij zijn de oude vrouw en het jonge meisje het beeld van het volk Israël met zijn twaalf stammen. Dat volk was geroepen om samen te komen en gehoor te geven aan de stem van de Eeuwige. Maar het volk is ziek, het leidt aan bloedverlies en is op sterven na dood. De aanwezigheid en het woord van Jezus wekken beide figuren weer ten leven.

Zegt het verhaal dan niet ook iets over de kerkgemeenschap in onze dagen? Zelfs al ervaren wij ook bloedverlies in de kerk- in welke vorm dan ook: teruglopend ledenaantal, het teruglopend aantal mensen dat zich nog

geïnspireerd weet door wat de kerk te bieden heeft, de moeite om jong bloed aan boord te krijgen binnen versterde structuren van verschijningsvormen en vieringen. Hoe lang is het niet geleden dat een geloofsbelijdenis getoonzet was op de melodie van 'Yesterday' van de Beatles.

Buiten die structuren is er wel veel vers bloed van ook jonge mensen, die op hun manier die boodschap van Jezus in praktijk willen brengen. Jonge mensen vol van hoop op een leven, dat het waard is geleefd te worden. Die een veilige ruimte zoeken om te experimenteren om nieuwe vormen te vinden van rechtvaardig en liefdevol leven voor iedereen in een schone wereld. Willen wij hen die ruimte bieden?

Een kerkgemeenschap hoeft niet ziek of bijna dood te zijn, wanneer wij hoop putten uit het verhaal. Wanneer wij proberen in de buurt van de Eeuwige te blijven en zijn stem durven horen is de dood geen bedreiging meer. Zijn kracht maakt ons nieuwe mensen, een nieuwe gemeenschap. De dood is dan een slapen, niet het eind van het leven, maar een deur waar je doorheen gaat aan de hand van de Eeuwige die wil dat wij allen leven.

Moge de kerk zoals Jairus, haar vertrouwen stellen in het Woord van de Eeuwige die ons nabij komt in mensen die naar elkaar omzien. Mensen die niet aflaten te geloven in het goede, die bereid zijn om tegen de gevestigde orde, tegen de stroom in te roeien.

Opdat we ons toevertrouwen aan het scheppende licht van de Eeuwige dat ons als een mantel wil omgeven en ons de ogen zal openen voor de vreugde van het leven. En dat wij zo met nieuwe kracht naar buiten treden om te inspireren en te bouwen aan gemeenschap waar iedereen zich geliefd en welkom voelt.

III. Liturgie

a) Vespervieringen in de Paaskerk *door Kees de Bruijn*

In coronatijd zijn we vorig jaar op woensdagavond begonnen met Vespers in de Paaskerk. Een half uur verstillig, woorden om bij stil te staan, vaak live muziek en liederen uit Taize.

Woensdag 18 augustus was de avond b.v. voorbereid rond het thema 'Een weg uit de leegte': terugkijkend zijn nieuwe wegen vaak geopend na een periode van ogenschijnlijke stilstand. En in de rust zien we beter de mogelijkheden voor nieuwe inspiratie.

Spaanse muziek van Ramirez en De Falla (gezongen door Sterre Konijn en Musica Temprana) werd voor die avond uitgekozen.

Iedere woensdagavond in de Paaskerk van 19.30 – 20.00 uur. Welkom.

b) Twee doopjes

Op zondag, 22 augustus 2021 heeft pastor Joachim Skiba tijdens de Eucharistieviering in onze Maria Koninginkerk Louise van Dijk gedoopt.

Zij is de dochter van Chantal Smit en van Jorn van Dijk en de kleindochter van Sjef van Dijk. Haar roepnaam is Sofia. Peter is: Jaap Smit en Meter is Nanneke Boomgaard.

Op zaterdagmiddag, 28 augustus 2021 was er om 14.00 uur weer een doop in de Maria Koninginkerk. Toen werd Yeva Antraniek, roepnaam Yeva, gedoopt door pastor Mauricio Meneses. Yeva is de dochter van Selene van Diermen en van Ara Antraniek. Meter is Lia van Diermen.



Namens de Gemeenschap van de Maria Koninginkerk, dopelingen, ouders, peter en meters, van harte gefeliciteerd en welkom in ons midden.

IV. Uit de Locatie Raad

a) Nalatenschap pastor Wil Veldhuis *door Wim Jongmans*

Zoals u allen weet is op 10 april jl. onze geliefde pastor Wil Veldhuis overleden. Hij was bij iedereen geliefd en heel erg betrokken bij onze gemeenschap.

Zo'n 25 jaar was hij regelmatig bij ons en ging voor in de Eucharistie en altijd met een overweging met een boodschap om over na te denken en toepasbaar in ons dagelijks leven.

Zijn grote betrokkenheid en liefde voor onze Maria Koningin werd nog extra duidelijk toen we onlangs bericht kregen over zijn nalatenschap.

Het in Memoriam in ons blad werd afgesloten met de woorden: "Maar uiteindelijk zal hij bij ons blijven voortleven door zijn warme betrokkenheid en zijn vriendschap."

Met zijn nalatenschap heeft hij dat laatste nadrukkelijk bevestigd, want in zijn testament staat onder meer vermeld: "*Ik legateer aan de geloofsgemeenschap Maria Koningin te Baarn: mijn zilveren kelk met vergulde binnenkant en bijbehorende pateen en lepeltje*". Dit geschenk zullen wij van-

zelfsprekend in dank aanvaarden en dat tijdens elke viering samen met de andere kostbaarheden in de vitrine bij ingang van de kerkzaal plaatsen. Met deze kelk wordt zijn betrokkenheid nog eens benadrukt en blijft hij in ons midden.



In zijn testament staat voorts genoemd dat onze Martha&Maria parochie tot enige erfgename wordt benoemd, met de aantekening dat 2/3 deel ten goede komt aan de H. Willibrord geloofsgemeenschap te Soest en dat 1/3 deel ten goede komt aan onze Maria Koningin. De grootte van dit deel is thans nog niet bekend. Ook hiermee wordt zijn liefde voor onze gemeenschap en de herinnering aan de jaren dat hij pastoor was in Soest bevestigd.

b) Ervaringen Kerkomroep

door Wim Jongmans

Sinds Maart kunnen we onze vieringen volgen via de uitzending van Kerkomroep. Onlangs vroegen mensen mij of er veel naar de uitzendingen werd/wordt gekeken. Theo heeft informatie opgezocht en de resultaten laten zien dat het een goede investering is geweest. Want gemiddeld wordt er door zo'n 25 tot 30 mensen meegevierd in de huiskamer of op een later moment teruggekeken.

De uitzending van een uitvaart vanuit onze kerk wordt door een groter aantal mensen bekeken.

Van verschillende kanten heb ik ook complimenten gekregen over de kwaliteit van de uitzendingen. Dat compliment geef ik graag door aan Theo en de kosters die hiervoor zorgdragen.

Aantal kerkgangers

Verheugd zijn we dat we de laatste weken steeds meer bezoekers zien in de zondagvieringen.

Was het in de heftige coronaperiode met reserveringsplicht nog tussen de 25 en 30 mensen, nu zien we – ook in deze vakantieperiode – rond de 40 mensen. Zou dat een positief neveneffect zijn van de uitzendingen? Dat zou helemaal geweldig zijn.

De nazit

Toen enige maanden geleden door het kabinet de versoepelingen met betrekking tot de beperkingen door Corona/COVID mogelijk werden gemaakt, heeft de Locatieraad besloten, om met inachtneming van de 1,5 meter de ontmoeting na de zondagsviering weer te starten. Die herstart is eveneens een groot succes. Er wordt volop gebruik gemaakt om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Wel of geen communie in de vieringen

Sinds geruime tijd is het in ons bisdom niet meer toegestaan dat er in vieringen met een lekenvoorganger communie wordt uitgedeeld. Door velen in onze gemeenschap wordt dit als een gemis ervaren en ook de argumentatie waarom dat niet mag is niet te begrijpen. Deze vraag is voorgelegd aan onze lekenvoorgangers. Zij hebben uitvoerig onderling besproken of het delen van matzes en druivensap, zoals in de vriendschapsvieringen met de Paaskerk uitgedeeld wordt, een alternatief is. De uitkomst van dit overleg is dat toch de voorkeur wordt gegeven aan de vormgeving, liturgie, zoals thans in de gebedsvieringen gebeurt. Het delen van de communie blijft (voorlopig) derhalve alleen mogelijk in Eucharistievieringen of als een pastoraal werker voorgaat die daartoe toestemming heeft gekregen.

V. Kerk in het Nieuws

a) Een alarmsignaal voor de wereld

door Redacteur Sint Martinus | 19-08-2021 |
Algemeen nieuws, Bezinning, St Martinus - Nieuws



Na het verschijnen van het zeer zorgwekkende klimaatrapport van het IPCC zijn we code rood al voorbij! Het rapport onderstreept de woorden uit Laudato Si dat de aarde ‘huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik.’ Als we de gevolgen van de klimaatcrisis nog enigszins willen beperken zal iedereen op eigen wijze en naar vermogen zijn steentje bij moeten dragen; we mogen niet langer wegkijken. Zeker op Christenen mag nu een beroep worden gedaan door zorg te dragen voor de Aarde als ‘het gemeenschappelijk huis’.

Periode van de schepping

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke Kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe Kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september t/m 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Laudato si

In de encycliek Laudato Si’ roept ook paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

7-jaren programma met 7 grote doelstellingen



Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si' over de zorg voor 'het gemeenschappelijk huis'. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt.

Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si', onderscheidt men 7 grote doelstellingen.

1. Antwoord geven op de 'schreeuw van de Aarde': streven naar een kleinere ecologische voetafdruk
2. Antwoord geven op de 'schreeuw van de Armen': de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
4. Een eenvoudige levensstijl;
5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
6. Ecospiritualiteit;
7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. U kunt hier het katern downloaden:

Er is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als geloofsgemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. De brochure met het katern en suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie in de periode voor de Schepping is te downloaden via www.laudato-si.nl

Plant een boom!

Opnieuw doen de Laudato si' werkgroep en Eckerk een oproep aan iedereen om in deze periode een boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Laudato si' werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van **de Nederlandse Bisschoppenconferentie** en **de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)**, die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

Wie wil meedenken om dit thema voor het voetlicht te brengen?
Laat **hier** weten aan: M:06-16521293

b) Webmagazine: verdieping en inspiratie

De Wolk

door Ben Frie SJ

De wolk van niet-weten is op veler verzoek opnieuw uitgegeven. Ben Frie is opnieuw onder de indruk. “Het tijdsverschil tussen toen (14e eeuw) en nu speelt nauwelijks een rol.”

Onverwacht kreeg ik bezoek van een oude vriend. Hij zat in het pakketje dat op mijn deurmat was gevallen, en bestond in een vertaling van *De wolk van niet-weten*, met het verzoek van de uitgever om de derde druk te bespreken van deze oude mystieke tekst uit het laatmiddeleeuwse christendom. “Het is al meer dan twintig jaar uitverkocht en is nu op verzoek van velen herdrukt”, aldus de uitgever. Ik had er een goede herinnering aan en nam de aanleiding graag aan om het na (inderdaad) lange tijd te herlezen.



Het gaat hier om mystiek, een ervaringsmatige kennis van God.

De inleiding van André Zegveld werd ongewijzigd overgenomen uit de editie van 1974 (Gottmer's uitgeversbedrijf). De lezer wordt goed binnengeleid in de thematiek: het gaat hier om mystiek, een ervaringsmatige kennis van God, niet op grond van verstandelijk inzicht, maar van persoonlijke overgave. Het gaat om beschouwen, zoeken en leren kennen. Maar mystiek is een duister kennen: “het licht Gods is nacht voor de mens die Hem kennen wil”. Liefde is de grondtrek van het mystieke kennen: niet zweve-riq, “maar hard, gebiedend, terughoudend en belangeloos”.

Iemand die durft te steunen op eigen ervaring

De auteur van *De wolk van niet-weten*, zo wordt toegelicht, is onbekend. Het was een geestelijk leidsman, iemand die durft steunen op eigen ervaring. Het geschrift dateert uit de tweede helft van de veertiende eeuw en werd geschreven in Engeland (East Midland). Het was een tijd waarin het mystieke leven bloeide, overal in het Europa van toen. Zegveld ziet een interessante parallel tussen die tijd en de onze: er was grote beroering, en net als toen breekt onze tijd zonder zicht op een nieuw evenwicht. Tegelijk, zegt hij, is er een hang naar mystiek, naar kennis van de zin ervan.

Welnu, wij moeten het moeitevolle werk van de beschouwing leren van het nietsdoen, zwijgen: gelatenheid is een karakteristiek, wachten op wat wellicht gegeven wordt. Dat is de weg van de mystiek: je steeds intenser bewust worden van de diepe aanwezigheid van God, overal, omdat Hij de mens een gevoel geeft van zijn aanwezigheid. Het gaat om leven met God, niet om het begrijpen van God. Tot zover de inleiding.

Een reeks citaten uit het boek

Dan begint “een boek over beschouwing, getiteld *De wolk van niet-weten (The cloud of unknowing)*, in welke wolk de ziel wordt verenigd met God. Het mag alleen beschikbaar zijn voor wie besloten heeft Christus volmaakt te willen volgen”. De aanspreking van de lezer is vertrouwelijk: “mijn vriend in God”. We laten uit het geschrift enkele citaten volgen; let meteen op de directheid van de vertaling.

Wat je ook probeert te doen, deze duisternis, deze wolk blijft tussen jou en God.

“Als je pas begint, vind je alleen maar duisternis, en als het ware een wolk van niet-weten. Je begrijpt niet wat dat te betekenen heeft, behalve dan dat je in je wil een onwrikbaar verlangen ontdekt dat uitgaat naar God. Wat je ook probeert te doen, deze duisternis, deze wolk blijft tussen jou en God.”

“Tref die zware wolk van niet-weten met de felle pijl van je verlangende liefde, en laat in geen geval ooit de gedachte om op te geven bij je toe.”

“Wees er zeker van dat je in dit leven nooit een onbewolkt zicht op God zult hebben.”

“Span daarom op alle mogelijke manieren al je krachten in om jezelf te leren kennen en ervaren zoals je werkelijk bent. Het zal dan niet lang duren, denk ik, of je zult een echte kennis en ervaring hebben van God, zoals Hij is.”

“Het is zwaar werk – vergis je daarin niet – voor wie beschouwend wil leven, echt zwaar werk, behalve als God het hem door een bijzondere genade gemakkelijker maakt, of hij er door lang volhouden aan gewend geraakt is.”

Jezelf overleveren aan God

De uitnodiging is heel duidelijk: lever jezelf over aan God; je nederigheid bewerkt dat God zelf in zijn macht neerdaalt in jou. Er volgt een waarschuwing voor hoogmoed: “sla bekoringen neer met het scherpe tweesnijdende zwaard der onderscheiding”. Ontmasker dwalingen. “En roep dan in de geest onophoudelijk alleen maar dit ene: ‘Zonde, zonde, zonde! Help, help,

help!” Het gaat over misleid worden, de duivel, maar ook over God die met je omgaat “zoals iedere vader zijn kind kust en knuffelt”. Altijd blijft er een wolk van niet-weten tussen jou en je God: “Lees daarom dit geschrift twee of drie maal; hoe vaker, hoe beter, want des te meer zul je ervan begrijpen. [...] Maar schreeuwers, vleiërs en kankeraars, kwaadsprekers en bemoeiallen, of wat voor soort brompotten ook, hoeven voor mij dit boek niet te zien. [...] Ik heb liever dat ze er nooit iets over horen.”

De auteur is een sterk pedagoog, die de lezer direct weet aan te spreken

We horen al lezend echo's van geestelijke geschriften elders, in heldere, klare taal, en vloeiend Nederlands. Het werkt als een handleiding, een gebruiksaanwijzing voor het geestelijk leven. De auteur is een sterk pedagoog, die de lezer direct weet aan te spreken. Het is geen eenvoudige handleiding, en de suggestie om het meermalen te lezen blijft alleszins geldig. Het tijdsverschil tussen toen (14e eeuw) en nu speelt nauwelijks een rol, al mag gezegd zijn dat nederigheid uit ons taalgebruik verdwenen lijkt. Dit boek haalt het woord op volle kracht terug.

De wolk van niet-weten.

Sint-Adelbertabdij, Egmond, 1994.

Uitgeverij Karnak, 2020, Drempt. 160 blz. € 24,90

VI. In Memoriam

Kees Vet

Op 19 juli 2021 is Kees Vet overleden. Kees was in de negentig jaar en lang ziek geweest.

Maandag 26 juli heeft de familie in besloten kring van hem afscheid genomen.

Kees was de echtgenoot van Alie Vet, die al jaren (40) lid is van ons Mariakoor.



Alie wilde graag via deze weg de mensen bedanken voor de vele mooie kaarten die zij heeft ontvangen.

Kaarten met opbeurende woorden, die hebben haar goed gedaan.

VII. Geraakt zijn door

Meisjes veranderen de wereld



*Wereldwijd worden miljoenen meisjes onderschat en ongelijk behandeld.
Ze mogen niet naar school.*

Moeten trouwen als ze zelf nog kind zijn.

Mogen niet beslissen over hun eigen lichaam en leven.

Alleen omdat ze zijn wie ze zijn. Jong. En vrouw.

Een situatie die schreeuwt om rechtvaardigheid. Om verandering.

Dat is waar Plan International elke dag voor strijdt.

Een gevecht met wapens als onderwijs, bescherming en respect.

Geef meisjes een eigen leven. Laat ze leren. Laat ze leiden.

Geef meisjes kansen en ze maken het verschil.

Verander de wereld van meisjes, en meisjes veranderen de wereld.

Maak verandering mogelijk uit: <https://www.planinternational.nl/>

Plan International Girls first

Plan International werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International voert projecten uit in ruim 50 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, en Latijns-Amerika, zodat meisjes kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Samen met de steun van duizenden sponsors werkt Plan International zo aan een beter leven voor meisjes en jongens in onze programmalanden.

Maandverband of rijst

Menstratieproducten in lage- en middeninkomenslanden gezien als luxe



Een pak maandverband of zes keer met de bus naar werk kunnen, of een pak maandverband of twee kilo rijst kunnen kopen waar je familie meerde- re dagen van kan leven? Voor deze keuze staan veel meisjes en vrouwen in lage- en middeninkomenslanden waar menstratieproducten worden gezien als luxe artikelen. Geen maand- verband betekent voor meisjes een week per maand school missen. Ter gelegenheid van Menstrual Hygiene Day op 28 mei onderzocht Plan Inter- national de prijzen van menstratie- producten in 17 landen wereldwijd*.

Uit: <https://www.planinternational.nl/>

VIII. Agenda

Iedere woensdagavond in de maand September Vespervieringen in de Paaskerk van 19.30 – 20.00 uur.

08 sep 09.30 u schoon maken van de Maria Koninginkerkerk

12 sep Ziekenzondag

19 sep – 26 sep Vredesweek

03 okt Wereldmissiedag voor de kinderen

Allemaal
vrijwilligers,
de foto's werden op
zondag, 18 juli na de
Eucharistieviering van
Frans Zwarts genomen.



Geschoten door
Ellen Kroonenberg.



