

	WEEKBRIEF 12 - 19 september 2021	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com Zie ook www.marthamaria.nl
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

Zondag 10 oktober: Dag om te noteren, dag voor iedereen van onze geloofsgemeenschap

Wees welkom op deze dag van de geloofsgemeenschap van Sint maarten, de dag die begint met een eucharistieviering om 9.00 uur en daarna – met inachtneming van alle regels – wordt voortgezet met koffie, thee en gebak. Dat gebeurt in De Mantel en ook buiten in een tent. Als ieder heeft bijgepraat en bij gegeten, komt er een speciale quiz voor iedereen in de kerk en in De Mantel. Bij die quiz zijn leuke prijzen te winnen. Maar het gaat natuurlijk niet om die prijzen, het gaat vooral om de ontmoeting met elkaar. Zo kan deze dag de aftrap zijn voor een nieuwe start in de herfst van 2021. Zo kan het ons lukken om weer iets meer normaal met elkaar om te gaan. Tenslotte zal het deze ochtend en begin van de middag niet ontbreken aan een verrassende lunch. We doen er alles aan om ieder weer welkom te heten, we doen heel voorzichtig omdat we zoveel mogelijk mensen weer willen begroeten in de kerk van Sint maarten en in de al deels gerenoveerde Mantel.

Erik Borgman, spraakmakende theoloog, te gast in Bilthoven over Geloven in de 21^e eeuw

In het jaar van de coronacrisis verscheen van Erik Borgman “Alle Dingen Nieuw: een theologische visie voor de 21^e eeuw.” Het boek werd door de lezers van dagblad Trouw gekozen tot het beste theologische boek van het jaar. Voor een stevig theologisch werk is dat opvallend. Het geeft aan hoezeer Borgman met zijn boek antwoord geeft op een dringende vraag: wat kun je, wat moet je, wat mag je in deze 21^e eeuw (nog) geloven? Het is het eerste deel van een drieluik, de andere twee delen volgen nog. Maar dit eerste deel is al meer dan de moeite waard.

Wat opvalt is dat Borgman vertrekt bij het geleefde leven. In zijn boek gaat hij aan de hand van vooral schrijvers en dichters na waar mensen naar op zoek zijn. De Amerikaanse dichter Walter Whitman, de Franse mytica Simone Weil en de Ierse schrijver James Joyce zijn voor Borgman vindplaatsen om na te denken over wat geloven vandaag de dag betekent en opnieuw te overwegen hoe God in deze wereld aan het licht komt.

De Centrum Kerk en de OLV in Bilthoven en de Maria Christinakerk in den Dolder hebben Erik Borgman gevraagd om zijn inzichten met ons te delen en ons zo van dienst te zijn in onze zoektocht naar de betekenis van onze geloofsgemeenschappen in deze tijd.

De ontmoeting met Borgman vindt plaats op: **Maandag 27 september 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) Centrumkerk Julianalaan Bilthoven.**

Afhankelijk van de coronaregels en het aantal aanwezigen vindt de bijeenkomst plaats in de serre of in de kerkruimte.

Verhaal bij een foto van deze Zonnebloem

Bijna elke dag rijd ik Maartensdijk uit, via Lage Vuursche naar mijn werk in Baarn. Ergens aan de rechterkant is een veldje met wilde bloemen. Als je te hard rijdt, zie je het niet. Als je op de fiets bent maar net de andere kant uitkijkt, gaat het ook aan je voorbij. Want het veldje wordt afgedekt door bomen. Je moet dus echt goed kijken en de tijd nemen. Ik kom al zo lang langs dit veldje. Maar zonnebloemen heb ik nog nooit zien staan. Het is voor de eerste keer in decennia. Daarom deel ik deze zonnebloem graag met ieder van onze kerk. Want deze zonnebloem vertelt het verhaal van ons geloof. Als je geen tijd neemt, als je in beslag wordt genomen door andere zaken, als je door de bomen het bos niet meer kunt zien, dan gaat het aan je voorbij. Daarom is deze zonnebloem het verhaal van God die tot ons spreekt. Door het donker van het bos, langs de snelweg van het leven, aan het bospad naar Bilthoven staat ie daar zomaar: als God die op ons wacht en ons nabij, als een lied van de schepping, als een boodschap van de Schepper. Op de weg van Maartensdijk naar Lage Vuursche. Zonder geluid, in het verborgene, met het gezicht naar de zon, in alle bescheidenheid: als een stem die tot ons allemaal zegt dat God er voor ons is en dat God van ons houdt, steeds opnieuw. Eric Reijnders maakte deze foto. Hij deelt dit geschenk met ons allemaal. Het is als een kerk in de open lucht, elke dag weer.



Iedere zaterdag 14.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken

Zondag 19 september 10.30 uur:

Gebedsviering

An Kolfschoten

Peter Steijlen en leden Maartenskoor

Zondag 26 september 10.30 uur:

Eucharistieviering

Pastor Jozef Wissink

Gijsbert van der Linden en

leden Maartenskoor

Misintenties zondag 19 september: mevrouw Emma Bruin – Aigner; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; heer Johannes van der Kaay; heer Dirk Klaarenbeek; heer Jan van Lijden; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; ouders Verweij en Miltenburg; heer en mevrouw Gerard en Marie-José Janssen – Zuidberg; mevrouw Connie Zuk - van der Laan

Aanmelden voor viering verplicht: corona-vieringensm@marthamaria.nl of 06-23337110

Ook voor opgeven intenties in Intentieboek

Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl