



HH. Michaël en Laurens



Secretariaat: Kerklaan 31 – Telefoon: 030-2200025
Email: info@katholiekekerkdebilt.nl – www.katholiekekerkdebilt.nl

Mededelingen

Nr. 45 – 26 november 2021

IN DE HEER OVERLEDEN:

Bernardus Petrus Vermeij, 94 jaar.

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT, 28 november 2021

10.00 u: Woord- en Communieviering

Voorgangers: Joke Vroom en Johan Bosboom
Cantors

Intenties: voor Dina Ott en Jan Paul Berns van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT, 05 december 2021

10.00 u: Woord- en Communieviering

Voorgangers: Wim Kremer en Jacqueline van Gaans
Ecclesiakoor

Intenties: Roland en Theo van Niekerk en voor Dina Ott; Jan Paul Berns en Bernardus Petrus Vermeij van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT, Zondag Gaudete 12 december 2021 (extra collecte Bisschoppelijke Adventsactie)

10.00 u: Eucharistieviering

Celebrant: pastor F. Zwarts
Memento (Gregoriaans)

Intenties: voor Dina Ott; Jan Paul Berns en Bernardus Petrus Vermeij van wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.

OPBRENGST COLLECTE:

21 november: € 157,30 Voor de Michaël-Laurens geloofsgemeenschap

Dinsdagochtendvieringen

Wist u dat er iedere dinsdagmorgen een viering is in de H. Michaëlkerk? De eerste dinsdag van de maand is dat (meestal) een Eucharistieviering en de overige dinsdagen zijn dit gebedsvieringen rond het kerkelijk morgengebed. Alle vieringen beginnen om 10.00 uur. Iedereen is welkom in deze viering, aanmelden is niet nodig.

De Gerardusdagkalender 2022: Elke dag een beetje spirit!

De Gerardusdagkalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is op werkdagen verkrijgbaar op het secretariaat, van 08.30 – 12.00 uur. De prijs voor de kalender van 2022 is: € 8,50.

Achterin de kerk ligt de Nieuwsbrief van November



Collecte eigen kerk

Adventskalender De boom van Jesse

Digitale Adventskalender over de stamboom van Jezus

Een nukkige timmerman werkt in een stille kerk aan een houten boom van Jesse. Maar de stilte wordt verbroken door een kinderstem. Een onbekend jongetje loopt onbevangen de kerk in en stelt hem hardnekkig vragen zoals alleen kinderen dat kunnen doen. 'Wat is dat?' 'Waarom?' 'Dat is zeker....' De timmerman baalt, maar het jongetje lijkt dat niet op te merken. Zo wordt hij tegen wil en dank ook een verteller.

Een stamboom vertelt ons waar iemands wortels liggen, op wiens schouders hij of zij staat. Met Jezus is dat niet anders. Gedurende de vier weken van

de Advent zullen we vele verhalen horen over zijn bronnen. Als vanzelf zullen we daarbij ook toekomen aan vragen over onze eigen wortels en bronnen. We doen dat aan de hand van het verhaal van de timmerman en het jongetje. Daarbij zoeken we andere teksten en achtergronden.

Het verhaal is van Boom van Jesse is een boek van Geraldine McCaughrean . Het boek is nog verkrijgbaar, zowel nieuw als tweedehands.

Meelezen en elke dag een mailtje om je voor te bereiden op Kerst? Geef je op bij Wies Sarot Sarot@marthamaria.nl