

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP
NIEUWSBRIEF
November 2021



Inleiding door redactie

Beste allemaal. De dagen worden nu snel korter. Wij wensen u veel nabijheid en contact. Veel leesplezier!

Maria en Stephan

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

VIERINGENROOSTER

- **Zondag 21 november, Christus Koning van het heelal, 10.00,** Communieviering voorgangers: K. van Gestel en W. Kremer
- **Dinsdag 23 november, 10:00** gebedsviering

- **Zondag 28 november, 1^e zondag van de Advent, 10.00,**
- Communieviering voorgangers: J. Bosboom en J. Vroom
- **Dinsdag 30 november, 10:00,** gebedsviering
- **Zondag 5 december, 2^e zondag van de Advent, 10.00,** Communieviering voorgangers: J. van Gaans en W. Kremer, m.m.v. Ecclesiakoor
- **Dinsdag 7 december, 10:00,** Eucharistieviering
- **Zondag 12 december, 3^e zondag van de Advent, Zondag Gaudete, 10.00,** Eucharistieviering, celebrant: F. Zwarts, m.m.v. Memento
- **Dinsdag 14 december, 10:00,** gebedsviering

- Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie hiervoor <https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/>
-
- De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur uitgezonden via [Kerkomroep](#).



Gewijzigde coronamaatregelen

- Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt en dat geldt ook voor onze kerk. Het betekent dat we deels weer teruggaan naar een vorige situatie.
 - We moeten weer een mondkapje dragen in de kerk tot het moment dat we gaan zitten. Neemt u die alstublieft zelf weer mee.
 - Ook moeten we onze handen weer ontsmetten.
 - In de kerk zullen we weer 1,5 meter afstand moeten houden (behalve de mensen die een huishouden delen). Daartoe zijn de stickers in de banken teruggeplaatst. De banken waar geen knielbank aanwezig is moeten leeg blijven.
 - Gelukkig kan wel in vieringen waarin medeparochianen voorgaan de communie worden uitgereikt. Daartoe zal een van de voorgangers weer door de banken gaan om de communie uit te reiken, zoals we dat al eerder gewend waren.



NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE

Aanvangstijden vieringen

Afgelopen zondag bleek dat er bij een kerkganger wat onduidelijkheid was over de aanvangstijd van de viering.

In de pastoraatgroep is in de zomer de wisseling van zomer- en wintertijd aan de orde geweest. Inmiddels hadden we namelijk vieringen om 9.00 uur, om 10.00 uur, om 10.30 uur en om 11.00 uur. We hoorden dat dit zo nu en dan tot verwarring leidde en het leek ons dan ook goed om te kijken of we meer duidelijkheid kunnen bieden wat betreft die aanvangstijden.

Vroeger hadden we in de zomer de aanvangstijd van 10.00 uur en in de winter van 10.30 uur. We waren toen een onafhankelijke parochie en konden met onze eigen pastores alles zelf regelen. Dat is inmiddels al een hele tijd niet meer zo.

Om ervoor te zorgen dat we in iedere maand toch minimaal één eucharistieviering hebben (liefst twee) hebben we afspraken gemaakt met de Maartenskerk in Maartensdijk en het pastoresteam. Dezelfde pastor uit het pastorale team gaat dan in beide kerken voor, wat kan door de aanvangstijden van de vieringen op 9.00 uur en op 11.00 uur te zetten. Dat is de reden voor deze afwijkende tijden nu.

Daar is nog iets bijgekomen. Sinds een tijd maakt ook de Antiocheens Orthodoxe Kerk op de 1^e en 3^e zondag van de maand gebruik van onze kerk voor een viering en voor catechese. Ze zouden het liefst 's morgens bij elkaar willen komen, maar dat kan natuurlijk niet, omdat wij dan in onze kerk vieren. Vanwege corona-regels moet er tussen twee vieringen voldoende luchttijd zijn. Om ervoor te zorgen onze kerk niet nog later voor hen beschikbaar zou zijn was die 10.00 uur voor hen heel wenselijk.

Het leek ons dan ook een goede zaak om alle vieringen, waarbij we niet afhankelijk zijn van een pastor uit het pastoraal team of van een andere priester die wil voorgaan in de eucharistie, op eenzelfde tijdstip te laten beginnen: 10.00 uur. (Koos Smits is bereid om soms in onze kerk voor te gaan, maar dat zal ook vaak om 9.00 uur zijn, omdat hij later in de ochtend elders voorgaat in een mis).

Afgelopen maanden hebt u in de nieuwsbrief steeds het overzicht met de betreffende aanvangstijden van de vieringen voor de komende maand kunnen zien. We zullen daarmee doorgaan en natuurlijk kunt u in de weekmededelingen ook al enkele weken vooruitkijken. Ook op de website vindt u de correcte aanvangstijden.

Hopelijk bent u nu wat beter op de hoogte van de achtergrond.

Willy Eurlings namens de pastoraatgroep

Uitbreiding pastoraal team

Geachte parochianen,
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de samenwerkende parochies HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort mag ik u de volgende verheugende mededeling doen:

De vacature in het pastoraal team, die is ontstaan door de nieuwe benoeming van pastoraal werkster Josephine van Pampus, kan vanaf januari a.s. worden ingevuld.

De aartsbisschop heeft inmiddels pastor Gé Nijland benoemd tot parochievicaris voor onze samenwerkende parochies.

Pastor Nijland is priester van ons aartsbisdom Utrecht, hij is 63 jaar en momenteel als parochievicaris benoemd in de parochies van Deventer en Raalte.

Pastor Nijland zal gaan wonen in de pastorie te Hooglanderveen.

Inmiddels hebben het pastoraal team en de parochiebesturen een eerste kennismaking met pastor Nijland gehad. Wij verwelkomen hem van harte in ons midden.

De presentatieviering voor de beide parochies zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari 2022 om 19:00 uur in de H. Nicolaaskerk in Baarn (Kerkstraat 17).



Bremhorst Kerkdienst



Vanaf eind augustus zijn de kerkdiensten in de Bremhorst ook weer opgestart. De laatste donderdagmorgen in de maand komen bewoners samen in de Tuinkamer voor de oecumenische viering.

Een fijne viering en ontmoeting voor de bewoners.

Donderdag 23 december vieren de bewoners de kerstviering in de grote zaal.

Vormelingen.

Op zondag 7 november hebben deze vormelingen zich voorgesteld, twee daarvan Rafael en Alessandra komen uit onze Michael-Laurens gemeenschap. We wensen ze allemaal een goed en leerzaam vormseltraject.

Ik ben Sulimar, ik ben 12 jaar oud en ik heb 1 broer en 1 zus. Ik zit in de 1^e op Het Element in Amersfoort. Mijn hobby's zijn zwemmen en voetballen.



Ik ben Scott, ik ben 11 jaar oud en ik woon in Bilthoven. Ik heb 1 hond en 2 konijnen. Mijn hobby's zijn gamen en voetbal.



Ik ben Daan, ik woon in Eemnes. Ik zit op voetbal. Ik ben 13 jaar. Ik ben dol op satéschnitzels.



Ik ben Elise, ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Soest. Ik doe aan wedstrijd skiën en freerunning. Ik heb 1 broertje. Ik zit nu op de middelbare school, het Baarnsch Lyceum en ik doe daar het gymnasium.

Ik ben Rocherick. Ik hou van honkballen, van muziek maken en om buiten te chillen met mijn mensen. En ik hou ervan om op de PS4 te zitten.



Ik ben Alessandra, ik ben 11 jaar en woon in De Bilt. Ik zit op De Regenboog. Ik hou van knutselen, skeeleren, naaien, zingen, schaatsen, korfbal en Minecraft spelen.

Ik ben Rik. Ik woon in Eemnes. Ik hou van trekkers. Ik hou ook van kipballetjes. Ik zit op De Huizermaat.





Ik ben Marit. Ik ben 13 jaar en ik kom uit Soesterberg. Mijn hobby's zijn paardrijden en voetbal en ik heb 1 hond en 4 paarden. Ik zit op Guido de Brès.

Ik ben Andrew, 13 jaar oud. Ik kom uit Bilthoven en mijn hobby's zijn voetbal en gamen. Ik zit in Maartensdijk op school.



Ik ben Rafael en ik kom uit Bilthoven. Ik hou van voetbal en ik heb een broer.

Giro Parroquial Escape!

GIRO PARROQUIAL Escape!



#JongMarthaMaria

27 NOVEMBER jongkatholiekamersfoort.nl
19:00 uur Kerkstraat 19, Baarn

Nationale Roepingenweek 2021

Voor het derde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van bijzondere roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.



In het Aartsbisdom Utrecht start in alle parochies de gebedsestafette op zondag 7 november tijdens het hoogfeest van St. Willibrord. Op deze zondag wordt de wekelijkse Eucharistieviering op tv uitgezonden vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant. Tijdens de weekdagen wordt in telkens een andere parochie stilgestaan bij en gebeden om roepingen. Deze speciale vieringen worden via livestream uitgezonden. Voor een overzicht van deze vieringen, zie: www.jekomtalsgeroepen.nl. Daar is ook een speciale Nieuwsbrief over roepingen te vinden, een gebedsprentje en veel ander materiaal om 'werk' te maken van roepingen in de parochies.

De feestelijke afsluiting van de Roepingenweek is op zaterdag 13 november wanneer Erik Rozeman in de Utrechtse kathedraal door kardinaal Eijk tot transeunt diaken wordt gewijd, de laatste stap op weg naar de priesterwijding.

Intentie voor de voorbede

Op voorspraak van de heilige Willibrord, patroon van ons aartsbisdom, bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat er ook in de Kerk van morgen mensen mogen zijn die ons voorgaan in de verkondiging van het Evangelie en de viering van de sacramenten en zo hun steentje bijdragen aan de opbouw van Gods Kerk. Bijzonder bidden wij voor Erik Rozeman die zaterdag tot diaken wordt gewijd. Laat ons bidden ...

Diocesane Gebedskring voor Roepingen



*H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie,
apostel van de lage landen, eerste Bisschop van Utrecht.*

Op zondag 14 november heeft onze medeparochiaan Antoon van Gaans iets verteld over het belang van nieuwe roepingen: roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Hij noemde toen onder andere het belang van te blijven bidden om roepingen. Wist u dat we daar in ons Aartsbisdom een speciale [gebedskring](#) voor hadden? Deze gebedskring bestaat uit mensen die, op wat voor manier dan ook, bidden om roepingen. In sommige parochies gebeurt dit door regelmatig samenkomen en samen te bidden, maar men kan zich er ook op toeleggen om thuis te bidden om roepingen. Maak er een gewoonte van om in uw dagelijkse gebeden tevens om roepingen te bidden; onze kerk kan niet zonder nieuwe roepingen!

Een gebed dat u zou kunnen bidden en waarin de nadruk ligt op roepingen tot het priesterschap, is:

*Vader in de hemel
Jezus heeft ons gevraagd te bidden om arbeiders in Uw wijngaard,
'want de oogst is groot maar arbeiders zijn er te weinig'.
Wij bidden U dan nu vol vertrouwen:
stort Uw heilige Geest uit in de harten van al Uw gelovigen
opdat velen van ons zich geroepen weten U op een bijzondere wijze te
dienen.*

*Geef Uw Kerk vooral, goede Vader, meer en heilige priesters
die vol van Uw Geest Uw heilig dienstwerk verrichten
en zich inzetten voor het heil van al Uw gelovigen
en velen brengen tot het licht van het geloof.
Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus,
de Hogepriester van het nieuwe Verbond en van het waarachtige heil.*

Amen.

Een gebed speciaal voor jonge mensen die worstelen met hun keuze, luidt:
Heer onze God,

*U roept elk mens tot een leven van heiligheid en geluk
en nodigt ons uit Uw stem te verstaan en U te volgen*

*Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven.
Veel weerhoudt ons ervan aan Uw roepstem gehoor te geven.*

*Daarom bidden wij:
schenk Uw Geest van wijsheid aan jonge mensen
die U wel zouden willen volgen,
maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt,
geen keuze durven maken en alle opties open houden.*

*Help hen hun hart te openen voor U
en zich aan U toe te vertrouwen.
Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus,
en laat hen ervaren dat zij alleen zó hun geluk kunnen vinden, in U.*

*Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
die ervoor gekozen heeft Uw stem te gehoorzamen,
door Christus onze Heer. Amen.*

Blijf bidden, de Kerk kan niet zonder uw gebed en niet zonder nieuwe roepingen!

***In het Aartsbisdom Utrecht bestaan Gebedskringen
waarin gebeden wordt om heilige priesters en
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven.***

***Scan de qr-code voor meer informatie en/of
om u aan te melden:***



† In de Heer overleden: Johannes Paulus Hendricus Maria Jozef Berns

Ter Nagedachtenis: Jan-Paul Berns (21-08-1958* 03-11-2021†)

Jan Paul had zich aangemeld als vrijwilliger in 2014. Na een gesprek bij hem thuis, bleek dat hij geen zin had in denkwerk binnen de locatieraad. Dat deed hij al volop op zijn werk en voor de CDA.

Hij wou wel meewerken binnen de werkgroep onderhoud van het kerkhof en bij het schoonmaken van de gebouwen.

Tot eind 2019 was hij dan ook geregeld aanwezig. Hij nam ook deel aan de vrijwilligers feesten.



Afgelopen seizoen had hij niet meer gereageerd op mijn uitnodigingen. Mijn gedachten waren dat hij minder zin in had en wellicht druk was. Ik had me voorgenomen eens om langs te gaan. Het was er nog niet van gekomen.

Jan Paul vond de gesprekken in de groepen leuk en het ontspannen aanpakken van taken. Kletsen en werken pasten goed bij elkaar bij hem. Zijn manier van kijken naar de vraagstukken was ook anders dan de mijne. Ik vond het steeds grappig te zien. Ik zal het missen.

Jan Paul gaf me steeds de indruk te doen wat hij leuk vond en daarbij gelukkig te zijn.

Hij genoot van met mensen zijn en van zijn nieuwe appartement. Wij zijn dankbaar hem te hebben gekend.

Een levensgenieter,
een eigenheimer,
graag op de achtergrond.

Onze lieve, betrokken broer, zwager en oom

Jan-Paul Berns

Johannes Paulus Henricus Maria Jozef

21 augustus 1958

3 november 2021

Marlies en Wim †

Hans en Helma

Marjolein

Pauline en Wim †

Ivonne en Peter

Neven en nichten

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 12 november om 9.30 uur in de aula van Crematorium Zeister Bosrust, Woudenbergseweg 46 te Zeist.

Na afloop komen we samen in de koffiekamer van het crematorium.

Er is gelegenheid om uw herinneringen te delen en de livestream te volgen via:
www.Huitvaart.nl/condoleances/jp-berns

Correspondentieadres: Huiting Uitvaartzorg
T.a.v. familie Berns, Laan van Beek en Royen 16, 3701 AH Zeist

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM

Vier Kerstmis voor parochies: let ook op de coronamaatregelen!

Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om Kerstmis te vieren, bij voorkeur door naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te gaan. Van de bisdommen wordt hiervoor campagnemateriaal naar de parochies gestuurd. Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen in de R.-K. Kerk geldt dat de campagne daar op moet worden afgestemd.



De website VierKerstmis.nl werd in 2020 voor het eerst gelanceerd om in de coronatijd iedereen op te roepen om toch Kerstmis te vieren, ook als er geen plek was in de eigen kerk. VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Kerstmis, maar wil in 2021 mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om aanwezig te kunnen zijn.

Er zijn VIER tips voor de parochies om deze campagne goed te kunnen voeren:

- [Download de materialen](#) van VierKerstmis die speciaal voor de parochies beschikbaar zijn, te weten artikeltjes en beeldmateriaal voor op de parochiewebsite, voor in het kerkblad van december en in de nieuwsbrief en de social accounts.
- Zorg dat uw vieringenrooster op uw website gemakkelijk te vinden is en overzichtelijk laat zien welke vieringen er in december, of beter nog speciaal in de kersttijd, gehouden worden.
- Vermeld bij het vieringenrooster (indien nodig in verband met corona) of en hoe er gereserveerd moet worden, hoeveel mensen er bij een viering kunnen zijn, of er een livestream is die mensen als alternatief zouden kunnen volgen. Is die er niet, dan kunt u ook verwijzen naar de vieringen op NPO2.
- Zet op uw site ook een link naar VierKerstmis.nl voor meer inspiratie om thuis Kerstmis te vieren, met op deze site onder meer verhalen, kerstkaarten, een doeboekje voor kinderen en nog veel meer.



Blijf op de hoogte!

De website Vier Kerstmis gaat op vrijdag 26 november online. Houd voor meer informatie rkkerk.nl in de gaten, ook als het gaat over eventuele verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Wilt u direct een nieuwsbrief ontvangen wanneer er sprake is van aanscherping van de coronamaatregelen, neem dan een gratis abonnement op de [Nieuwsbrief RKKerk.nl](http://NieuwsbriefRKKerk.nl).

Kijk voor de actuele maatregelen op het gebied van corona [hier](#).

Kerkhof

Het kerkhof is winterklaar gemaakt en er worden 26 graven geruimd in de loop van de winter. In maart 2022 beginnen we weer met het onderhoud aan het kerkhof.



Hans Zuiddwijk onderscheiden als commandeur in de Orde van St. Gregorius de Grote



Bij gelegenheid van zijn afscheid op 9 november als kanselier-econoom van het Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten, is Hans Zuiddwijk onderscheiden als Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de krijgsmachtbisschop mgr. De Jong bij gelegenheid van de korpsdagen van de Aalmoezeniers bij Defensie.

Gedurende 19 jaar is de heer Zuiddwijk van grote betekenis geweest, zowel als kanselier-econoom van het Ordinariaat alsook als voorzitter van de gezamenlijke zendende instanties bij Defensie. In de eerste functie ondersteunde hij de toenmalige krijgsmachtbisschop mgr. Punt bij het bestuur van het Ordinariaat en de zorg voor de aalmoezeniers.

In de tweede functie bracht hij de zendende instanties van de verschillende denominaties samen en besprak hij met de verschillende ministers, staatssecretarissen en hoofdambtenaren de plaats en de rol van de geestelijke verzorging binnen Defensie. Al deze werkzaamheden verrichtte hij als vrijwilliger naast zijn andere functies, met name als econoom van het Aartsbisdom Utrecht.

De onderscheiding werd hem toegekend vanwege zijn trouwe zorg voor de aalmoezeniers, maar ook vanwege de verbinding die hij bracht tussen de verschillende denominaties en de behartiging van de gezamenlijke belangen bij Defensie.

Kijk [hier](#) voor meer informatie over het Militair Ordinariaat.

Huwelijk en gezin: 'Advent: op weg naar Kerstmis'

In haar november-artikel schrijft medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens over de Advent. Die begint weliswaar pas op 28 november, "maar voor die tijd is het handig en goed om al na te denken over de manier waarop je Advent wilt vieren in je gezin. Zo kun je op tijd alles voorbereiden en indien nodig alle spullen in huis halen," aldus Bangma-Mertens.

Zij gaat daarom eerst in op de betekenis van Advent. Tijdens die periode "staan we erbij stil dat God, door Zijn Zoon Jezus, naar ons toekomt. We kijken uit naar de komst van Jezus en naar het licht dat Hij in de wereld brengt. Ook staan we stil bij de tweede komst van Jezus en bereiden we ons daarop voor. De Advent is dus een tijd van wachten en voorbereiden."



Dat laatste is ook te zien in de paarse kleur die gebruikt wordt in de liturgie. Paars is de kleur van bezinning en bekering. Bangma-Mertens: "Maar de Advent is geen sombere tijd. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de adventskrans met vier kaarsen, gemaakt van dennengroen, dat verwijst naar het leven. Iedere zondag wordt er weer een kaars ontstoken, waardoor het steeds lichter wordt hoe dichterbij Kerstmis komen."

Vervolgens reikt Bangma-Mertens een aantal handvatten aan om deze tijd van wachten en voorbereiden goed te kunnen beleven in het gezin. Daarbij noemt ze het maken van een adventskrans voor thuis, de adventskalender (al dan niet zelfgemaakt) en de Boom van Jesse voor wie extra verdieping zoekt. Bangma-Mertens: "Het is een uitdaging om in deze drukke tijd van het jaar ook plek te maken voor Jezus. Maar als we dat wel doen, als we elke dag even kort de tijd nemen om stil te staan bij Hem en bij Zijn komst, dan zal de vreugde van het Kerstfeest alleen maar groter zijn!"

[Lees het volledige artikel hier](#)

HEILIGEN

Albertus de Grote (ook **Magnus** of **van Regensburg**) op, Keulen Duitsland; bisschop & theoloog; † **1280**.

Feest 15 & 16 (in Oostenrijk een dag later vanwege St Leopold III de Goede) **november**.

Hij werd rond 1193 uit adellijke ouders te Lauingen bij Ulm in Schwaben geboren. Voor zijn studies trok hij naar de beroemde dominicaner universiteit van Padua. Daar maakte hij kennis met Jordanus van Saksen († 1237; feest 13 februari). Door diens voorbeeld trad hij in bij de [dominicanen](#); op dat moment was hij zo'n dertig jaar oud.

Hij doceerde wijsbegeerte aan verschillende universiteiten van zijn eigen orde: achtereenvolgens te Keulen, Hildesheim, Freiburg, Regensburg en Straatsburg. In 1245 werd hij magister theologie in Parijs en vanaf 1248 in Keulen. Hier was hij de leermeester van o.a. Thomas van Aquino († 1274; feest 28 januari).

In 1249 speelt zich een curieus voorval af. Op 6 januari van dat jaar, Drie-Koningendag, verbleef de Hollandse Graaf Koning Willem II in Keulen, de bedevaartsplaats van de Drie Koningen bij uitstek. Hij wilde graag de beroemde geleerde Albertus te zien krijgen.

Er werd in zijn klooster een ontmoeting gearrangeerd, maar opvallend genoeg liet de magister nog even op zich wachten. In de zaal heerste een snijdende winterkou. Klaarblijkelijk had niemand de moeite genomen om even voor de Hollandse koning de haard aan te steken. Je voelde de woede bij de aanwezigen over zo'n onbehouden ontvangst. Maar net op het moment, dat ze tot uitbarsting dreigde te komen, trad Albertus binnen, blootsvoets en gekleed in lichte zomerpij!

Hij nodigde zijn gasten aan tafel buiten in de kloostertuin. Dat was het toppunt. Er waren er al in het koninklijk gezelschap die de koning toefluisterde te vertrekken. Maar eenmaal in de tuin, bleek het daar zo warm en behaaglijk, alsof het hartje zomer was. De bloemen bloeiden; de vogels kwinkeleerden en het fruit kon je zo van de bomen plukken. Als er al iets te klagen viel, dan was het over de hitte. De maaltijd was vorstelijk. Verbijsterd en voldaan keerde het gezelschap huiswaarts.



1943.
Beeldhouwwerk door
H. Jonkers.
Nederland, Den
Bosch, St-
Janskathedraal

De kroniekschrijver merkt op: 'Je zou eerder kunnen zeggen dat een monnik te gast was geweest aan een koninklijke tafel, dan een koning in een klooster.'

In 1260 werd Albertus benoemd tot bisschop van Regensburg, maar dat werd geen succes. Hij mocht dan een uitstekend leraar, zijn bestuurskwaliteiten waren veel minder. Na twee jaar was hij alweer terug op zijn leerstoel in Keulen. Hij paste de filosofie van Aristoteles toe op de christelijke theologie.

Van hem ook is de verrassend moderne uitspraak: "Het is natuurlijk interessant te zien hoe God door zijn wonderen steeds weer zijn natuurwetten doorbreekt, maar nog interessanter is het te onderzoeken, welke vaste patronen God in zijn natuur heeft neergelegd." Hij heeft de moed niet voetstoots de bevindingen van de antieke wetenschap over te nemen, maar raadt aan ze te controleren met eigen waarnemingen. Daarmee is hij een van de grondleggers van de moderne wetenschap. Hij behoorde in zijn tijd tot de weinige denkers die ervan uitgingen dat de aarde rond was.

Sinds 1954 bevindt zijn sarcofaag zich in de crypte van de St-Andreaskerk te Keulen.

Verering & Cultuur

Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste geleerden van de middeleeuwen en droeg indertijd de eretitel 'doctor universalis'. Hij schreef niet alleen over filosofische en theologische kwesties, maar ook over vraagstukken uit de natuurkunde, astronomie, scheikunde en aardrijkskunde.

Zijn werk beslaat achtendertig delen (Parijse editie van Borgnet, 1890-1898). Hij werd in 1931 door paus Pius XI heilig verklaard en tot kerkleraar uitgeroepen.

Hij wordt vereerd als patroon van natuurkundigen en van studenten in natuurwetenschappen en theologie. Hij wordt afgebeeld in dominicaner habijt; als bisschop met mijter en staf; met pen of schrijfveer en boek in de hand (geleerde).

Cecilia van Rome, Italië; maagd & **martelares** met **Valerianus & Tiburtius**; † na 229. **Feest 22 & 24** (byzantijnse kerk) **november**.

Legende

Cecilia was in de middeleeuwen zo populair dat er almaar meer verhalen om haar persoon geweven zijn. Met als gevolg dat het vandaag de dag eenvoudig niet meer mogelijk is in de verhalen waarheid en legende uit elkaar te houden.

Zij zou in de 3e eeuw reeds opgegroeid zijn in een christenfamilie. Zoals vaak in de begintijd van het christendom nam zij zich voor maagd te blijven; teken dat zij haar geloof temidden van de Romeinse cultuur in alle zuiverheid wilde bewaren; zo kon zij het beste getuigen van de alles omvattende liefde tot Christus. Ze had die belofte gedaan in de stilte van haar gebed.

Haar ouders waren er niet van op de hoogte en arrangeerden naar de gewoonte van die tijd een huwelijk voor haar met een aantrekkelijke partner. In dit geval ging het om een rijk man, Valerianus geheten († 229; feest 14 april). Ze besloot hem haar vrome voornemen kenbaar te maken. Op het moment dat de bruidsmuziek weerklonk, aldus de legende, fluisterde zij Valerianus in het oor dat zij had besloten maagd te blijven omwille van Christus.

Door haar heilige ernst speelde zij het klaar hem te winnen voor haar ideaal. Hij maakte kennis met haar godsdienst en liet zich dopen. Ook zijn broer Tiburtius († 229; feest 14 april) wist zij over te halen omwille van Christus verder ongehuwd door het leven te gaan. Niet lang daarna ondergingen beide broers de marteldood.

Al de goederen die nu aan haar toevielen verdeelde zij onder de armen. De corrupte belastingdienst van die dagen had gehoopt er een voordelig slaatje uit te slaan, maar de ambtenaren visten achter het net. Uit teleurstelling lieten ze haar arresteren. Na veel geharrewar werd ze ter dood veroordeeld door de nekslag met de bijl.



1912. Plaquette van Delfts blauw met orgelspelende Cecilia, naar Carlo Dolci door J. van der Horst. De plaquette draagt het opschrift: "De oud-katholieke kerk van Nederland aan den toonkunstenaar A.B.H. Verhey, ter herinnering aan de invoering der Hollandse liturgie".

BEZINNING

Henri Nouwen vertelt over een groepje vrienden die als trapeze-artisten bij het circus werken.

‘Toen ik dit circus voor het eerst in Freiburg zag, raakte ik zo onder de indruk van hun luchtacrobatiek dat ik me in de pauze aan hen voorstelde als een van hun grote fans. Ze nodigden mij uit bij hun training, gaven me vrijkaartjes, boden mij een maaltijd aan en stelden voor dat ik in de nabije toekomst een week met hen mee zou reizen. Ik zei ja... en we werden goede vrienden.

Op een dag zat ik met Rodleigh, de leider van de groep in zijn caravan te praten. Hij zei: “Als ik spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van de trapeze.

Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij moet me op het exacte moment uit de lucht plukken als ik mijn verre sprong naar hem maak.” “Hoe lukt dat?” vroeg ik.

“Wel”, zei Rodleigh, “het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en me veilig thuisbrengt.” “Dus jij doet niets!” zei ik verbaasd. “Niets”, herhaalde Rodleigh. “Het ergste wat een springer kan doen, is proberen de vanger te vangen. Het is niet de bedoeling dat ik Joe vang. Joe moet mij vangen. Als ik Joe’s polsen zou vastgrijpen, zou ik ze kunnen breken, of hij zou de mijne kunnen breken. Dat zou het einde zijn voor ons beiden! Een springer moet springen en een vanger vangen, en de springer moet met uitgestrekte armen en open handen erop vertrouwen dat zijn vanger er zal zijn.”

Henri Nouwen in *Met de dood voor ogen*