

	<b>WEEKBRIEF</b> <b>13 – 20 maart 2022</b>	<b>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a></b> <b>Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a></b>
---	---	--

**Open avond Sint Maarten vanwege verkiezingen verplaatst naar 23 maart 20.00 uur**

We zijn er als locatieraad en pastoraatsgroep door meerdere leden op aangesproken: wisten jullie niet dat 16 maart vanwege de gemeenteraadsverkiezingen een ongelukkige avond is voor de eerste parochie-avond sinds corona? Nee, daar hadden we niet aan gedacht. We hadden beter moeten weten, ook omdat sommige leden van onze geloofsgemeenschap betrokken zijn bij het tellen van de stemmen op de verkiezingsbureaus. Daarom hebben we onze knopen geteld en oren te luisteren gelegd bij de mensen van Sint Maarten en een andere datum gekozen voor de open avond in Sint Maarten. Dat wordt **23 maart om 20.00 uur in De Mantel**. We hopen dat er die woensdagavond ook op deze andere datum veel mensen komen om hun verhaal te vertellen over twee jaar corona en over de toekomst van onze kerk. Op deze nieuwe datum van 23 maart luisteren we naar jullie verhalen en willen we leren van jullie ervaringen om nog beter toegerust te zijn voor de naaste toekomst. Komt allen dus op 23 maart om 20.00 uur, vertel dan jullie verhaal in De Mantel.

**Woensdagmorgen 16 maart om 10.30 uur eucharistieviering met pastoor Joachim Skiba**

We pikken de draad weer op die we in de tijden van corona soms al hebben gepraktiseerd, eens in de drie maanden een eucharistieviering met Joachim Skiba. En daarna koffie en een broodje toe. Die vieringen zijn een mooi omdat in alle rust en met behulp van vrijwilligers mensen naar een eucharistieviering kunnen komen en ook nog eens kunnen napraten bij een kopje koffie. Iedereen is welkom, maar de praktijk van de recente vieringen op woensdagochtend wijst uit dat kerkgangers komen die juist in tijden van corona zijn vanwege hun gezondheid thuis zijn gebleven en in deze context van afstand, ruimte en veiligheid wel durven te komen. Daarom zijn deze vieringen extra geschikt voor mensen die ernaar verlangen om weer een viering mee te maken maar nog niet naar een zondagse viering willen komen. Je zou ook kunnen zeggen: deze vieringen zijn gericht op ieder die door de week naar de kerk wil en er nog niet aan toe is om zondags mee te vieren. Wees dus allen welkom op woensdag 16 maart, in de ochtend, om 10.30 uur. En kom dus naar die prachtige kerk van Sint Maarten om Christus en de mensen van onze geloofsgemeenschap te ontmoeten.

**Parochiereis van 21 t/m 24 april gaat door: in teken van vrede en oorlog, kloosters en abdijbier**

Wat al zo lang in het vat zat en wat zo vaak is geannuleerd, dat gaat nu echt gebeuren, de reis langs oorlog en vrede op de stranden van Normandië, als pelgrims bij Theresia van Lisieux, op bezoek bij Westvleteren voor een kijkje in de brouwerij van het beste bier ter wereld, stil worden tijdens de vespers en de eucharistieviering in abdijen, maar ook luisteren naar The Last Post in Ieper. Dat gaat allemaal gebeuren voor maar liefst 35 deelnemers aan de reis die eigenlijk bedoeld was voor 75 jaar vrede en oorlog maar in de huidige crisis rond Oekraïne extra betekenis. Pastor Jozef Wissink gaat weer mee als spiritueel begeleider. Zijn viering op de laatste zondag van de maand wordt dan in onze kerk te Maartensdijk waargenomen door Isabella Goosens. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

**We wachten nog op onze nieuwe stoelen en tafels**

Het is geen gezichtsbedrog, het is ook geen misverstand, er speelt iets anders rond de nieuwe tafels en stoelen. Door schaarste op de markt van hout en andere onderdelen kunnen nog niet alle tafels

en stoelen geleverd worden. We hadden zelf alles prima voor elkaar, Jellie Klaver en Kees van Rooijen hebben er met Jos van Cleef hard aan getrokken om ons allemaal te verrassen met die nieuwe tafels en stoelen. Maar het zit hen niet mee. Grondstoffentekort en andere tegenslag zorgen ervoor dat we nog even moeten wachten. Maar het komt goed, dat hebben Kees, Jellie en Jos ons verzekerd. De afhandeling van deze levering is bij hen in goede handen.

---

### **Struinen in de Bijbel**

Na Pasen start Martine Sloezarwijn in het kader van haar catechetenopleiding met een serie avonden 'Struinen in de Bijbel'. Deze worden van harte aanbevolen voor iedereen.

*Struinen in de Bijbel* is bij uitstek geschikt voor mensen die thuis uit zichzelf niet gauw een Bijbel openslaan om erin te lezen. Bijvoorbeeld omdat ze de taal te moeilijk vinden of omdat ze lastig herkenning vinden in de oude verhalen. In deze avonden ga je samen met anderen op onderzoek uit in de Bijbel. We kijken uiteraard naar de context van toen, maar de nadruk ligt op de persoonlijke betekenis die een tekst heeft op ons leven nú. Daarin zijn geen foute antwoorden. De eerste avond geeft Martine een algemene inleiding op de Bijbel. Daarna staat steeds één Bijbelpassage centraal die we verder uitdiepen.

Hoewel de avonden bijzonder geschikt zijn voor mensen met weinig tot geen ervaring in het zelf Bijbellezend, is het vanwege de persoonlijke invalshoek ook geschikt voor mensen die al meer Bijbelstudie achter de rug hebben. Je hebt er niet persé een eigen Bijbel voor nodig. Martine zorgt voor het benodigde materiaal.

De avonden worden gehouden in De Mantel en starten om 19:00 uur met koffie of thee. Uiterlijk 21:30 uur sluiten we de avond af. De eerste avond (inleiding) is op **dinsdag 19 april**. Daarna op dinsdag 26 april, dinsdag 3 mei en dinsdag 10 mei. In de laatste avond op 10 mei kijken we of er voldoende belangstelling is om *Struinen in de Bijbel* eventueel een vervolg te geven.

Aanmelden kan bij **Martine Sloezarwijn** ([martine.sloezarwijn@live.nl](mailto:martine.sloezarwijn@live.nl) of 06 36 38 31 57).

---

### **Inspirerende tekst - Gebed om vrede**

*O, Heer, Schepper van het leven, van alles wat dit voorjaar weer ontwaakt,  
te midden van wapengekletter, van oorlogen, van vluchtende mensen, vragen we U om vrede  
Nu in deze verwarrende en verdrietige weken de vastentijd weer begonnen is  
denken en kijken we naar Jezus' gang naar Jeruzalem, de steile weg omhoog naar lijden en kruis  
O, Heer, Schepper van het leven, te midden van het ontluikende voorjaar is het grauw in de wereld.  
Daarom bidden we om vrede, voor ons hart, voor ons leven, voor onze naasten, voor allen ver weg.  
We bidden voor Oekraïne en denken aan andere geschonden landen in een gewonde wereld.  
We bidden om vrede en hebben maar één vraag: Kom, Heer Jezus, kom spoedig!*

**Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken**

**Zondag 13 maart 09.00 uur:      Woensdag 16 maart 10.30 uur:      Zondag 20 maart 10.30 uur:**

**Eucharistieviering**

**pastoor Joachim Skiba**

**samenzang**

**Collecte Vastenactie**

**Eucharistieviering**

**pastoor Joachim Skiba**

**samenzang**

**WOCO-viering**

**Leo Fijen**

**samenzang**

**Misintenties zondag 13 maart:** mevrouw Emma Bruin – Aigner; mevrouw Ria Kemp – Berntzen; ouders Kemp - van de Burgwal; heer Dirk Klaarenbeek; heer en mevrouw Richard en Georgette le Mans; mevrouw Rian Oorthuizen – Keijzer; mevrouw Loes Spanjaart - Krösing

**Vieringen te beluisteren via [www.marthamaria.nl](http://www.marthamaria.nl)**