

	<b>WEEKBRIEF</b> <b>3 - 10 april 2022</b>	De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a> Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a>
---	--	--

#### NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP

#### **Inhoudelijk rijke open avond op woensdag 23 maart over beleving twee jaar corona in onze kerk**

Het was de laatste keer voor de open avond niet eens aangekondigd in de weekbrief. En toch kwamen er minstens 30 mensen uit onze geloofsgemeenschap opdagen om hun ervaringen over twee jaar corona in onze kerk te delen. Want dat was de insteek: hoe hebben onze leden, vrijwilligers, kerkgangers en andere betrokkenen de jaren van beperkingen ervaren? Nou, de avond duurde ruim een uur. En er was geen moment dat het stil bleef. Iedereen luisterde naar iedereen. Algemeen was het gevoelen dat de lege kerk wekenlang een dieptepunt was en dat tot twee keer geen kerstnacht vieren ook niet meeviel. Er was waardering voor het feit dat in tegenstelling tot veel andere kerken de vieringen steeds zijn doorgegaan, ook als er niemand bij aanwezig mocht zijn. Voorgangers en organist vonden dat best moeilijk, je speelt en praat in een niemandsland. En je ziet nooit een reactie. Veel lof was er voor het team van Jos van Cleef dat twee jaar lang niet had verzaakt en steeds paraat stond als een welkomsteam om iedereen te begroeten, te noteren en binnen op hun plek te wijzen. De dankbaarheid was groot, zo bleek op deze avond, vooral voor Jos van Cleef die week-in-week-uit de reserveringen had gedaan en zo iedereen had leren kennen en iedereen ook haar. Wat voor corona een wens was van velen – werken met welkomsteams – bleek in coronatijd meteen een werkelijkheid. Dat was een zegen in een moeilijke tijd. De organisatie door locatieraad en pastoraatsgroep van alles rond de kerk in coronatijd werd unaniem geprezen. En ook de herhaalde pogingen om met attenties mensen nabij te zijn.

Als een zegen in een moeilijke tijd hebben veel mensen ook ervaren de grotere inzet van de schermen. Dat gebeurde eerst en vooral door de vieringen van Open Huis, maar dat werd steeds meer nagevolgd. Gijsbert van der Linden bracht dat op een idee om veel liederen digitaal aan te bieden, met teksten in beeld en een refrein dat na elk couplet ook weer in beeld verschijnt. Dan kan hij ook eens een vrije zondag nemen, hoe graag hij ook orgel speelt. We kunnen dan zingen, op aanwijzing van en met beeld van de schermen. Op 20 maart hebben we dat voor het eerst zo gedaan. Die proef is goed bevallen, met dank aan Gijsbert van der Linden en als gevolg van de beperkingen van corona. Op zaterdagavond voor Pinksteren gaan we dat weer doen. Want met Pinksteren gaat de kerk dicht en worden we verwacht voor een oecumenische viering op het gras voor het gemeentehuis in Bilthoven.

Terug naar de indrukken van de open avond. Er klonk ook veel tevredenheid over de voortvarende aanpak van De Mantel: de vloer is weer schoon, het plafond vervangen, de wanden geschilderd en gesausd, de stoelen vervangen. Dat laatste heeft lang geduurd, maar inmiddels gerealiseerd. Nu nog de tafels, want dan kunnen we weer ongestoord koffie drinken. De stoelen zijn prachtig, een lust voor het oog. Ze staan voor de gastvrijheid die zo kenmerkend is voor de kerk van Sint Maarten. Wat betreft was één verhaal typerend voor onze geloofsgemeenschap: dat je gedragen wordt na een overlijden en zo een nieuw thuis kunt vinden in de verschillende werkgroepen.

#### **Neem een graanproduct mee naar de viering van Witte Donderdag**

Dit verzoek moet even toegelicht worden. We willen op Witte Donderdag letterlijk en figuurlijk het brood delen met elkaar. Voor het eerst is er geen eucharistieviering. Toch willen we juist op deze avond van het laatste avondmaal doen zoals Christus heeft gedaan: het brood met elkaar delen. Dat

gaat alleen maar als iedereen die naar de kerk komt een graanproduct meeneemt (mag van alles zijn, koek, cracker, beschuit, toast en nog veel meer). Dat wordt als gave naar voren gebracht, als gave aan elkaar, aan de mensen die te weinig hebben, aan de wereld om ons heen. Zo delen we ons brood met de voedselbank. En na dat delen ontvangen de kerkgangers van de voorgangers een matze. Zo vieren we in het spoor van Christus zonder dat we de eucharistie nabootsen. Dit is onze manier om Witte Donderdag te vieren. Doe met ons mee, maak er een onvergetelijke Witte Donderdag van. Met brood dat we meenemen voor de voedselbank en matze dat we mogen ontvangen.

### Palmpasen zondag 10 april

Graag nodigen wij alle kinderen uit om samen met ons een Palmpasenstok te versieren. Op zondag 10 april om 10.30 uur begint de viering. Na de opening van de viering worden de kinderen vanuit de kerk uitgenodigd om in de Mantel een Palmpasen stok te versieren. Broodhanen, Palmpasen stokken, versiering en lekkers is aanwezig. Om al in de stemming te komen is het leuk om het volgende liedje thuis alvast te oefenen:

'Ga je mee? <https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY>



?

### [Ga je mee zeg niet nee](https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY)

Ga je mee zeg niet nee maar sta op en doe mee

[www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY)

Mocht u thuis nog een Palmpasen stok hebben liggen, dan kan deze in de kerk ingeleverd worden zodat wij deze opnieuw kunnen gebruiken. Mochten er vragen zijn, laat het dan gerust weten. Vriendelijke groet, Miranda Mulder (06-30265476).

### Bidden voor de vrede in Oekraïne

Afgelopen zaterdag 26 maart was onze kerk van 12 tot 17 uur geopend om te bidden voor vrede, voor Oekraïne. 20 mensen hebben in stilte gebeden, geluisterd naar muziek, gekeken naar de zandtovenaars met het Oekraïense onze vader, een kaarsje opgestoken. Mensen vonden het een mooie mogelijkheid om te bidden en zoals het ook nog verwoord is door Conny:

<https://youtu.be/ILaKj5BbHpE> Wil iedereen danken voor hun hulp om dit te realiseren, de mensen die kwamen, de mensen die gaven. Aan vrijwillige bijdrage is er 58 euro binnengekomen. Dit wordt overgemaakt naar giro 555.

Blijf bidden voor de vrede. *Isabella Goosens*

**Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken**

**Zondag 3 april 10.30 uur:**

**Open Huisviering**

**Martine Sloezarwijn**

**Familiekoor**

**Misintenties 3 april:** ouders Bitter - van Vlerken; mevrouw Corry Bongenaar; ouders De Groot – Gijsberts; heer en mevrouw Ida Hak - Ploeger

**Zondag 10 april 10.30 uur:**

**Eucharistieviering**

**pastor Gé Nijland**

**Maartenskoor**

Vieringen te beluisteren via [www.marthamaria.nl](http://www.marthamaria.nl)

