

	<b>WEEKBRIEF</b> <b>10 - 17 april 2022</b>	<b>De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar <a href="mailto:moniquefijen@hotmail.com">moniquefijen@hotmail.com</a></b> <b>Zie ook <a href="http://www.marthamaria.nl">www.marthamaria.nl</a></b>
---	---	--

## Vieringen in de Goede Week

<b style="color: green;">Palmzondag</b> <b>10.30 uur</b> Eucharistieviering <b>Collecte</b> <b>Schuldhulpmaatje</b>	Pastor Gé Nijland	Maartenskoor	Intenties: mevrouw Ria Kemp – Berntzen; heer Wim van Rijkom; mevrouw Loes Spanjaart – Krösing; heer Gerard Steenman
<b style="color: green;">Witte Donderdag</b> <b>19.00 uur</b> Gebedsviering	An Kolfshoten Anton Sonderman Leo Fijen	Maartenskoor	Intenties: pastoor Batenburg ; frater Gerulfus de Boer; pastoor Van Leur; frater Bruno Peters en mgr. Van Straelen
<b style="color: purple;">Goede Vrijdag</b> <b>14.30 uur</b> Kruiswake	Johan van Stralen Anton Sonderman		
<b style="color: purple;">Goede Vrijdag</b> <b>19.00 uur</b> Kruisverering	An Kolfshoten Anton Sonderman Leo Fijen	Orgel met voorzang	
<b style="color: green;">Paaszaterdag</b> <b>20.30 uur</b> Paaswake	Pastor Mauricio Meneses	Maartenskoor	Intenties: hr. Nico Bak; mw. Pietsje Huitenga – Bijlsma; hr. en mw. Max en Trees Joosten – Thomas; ouders Kemp - van de Burgwal; hr. en mw. Jan en Mieke van Lijden - ter Heerdt; ouders Verweij en Miltenburg; hr. Ben Woorts
<b style="color: green;">Eerste Paasdag</b> <b>10.30 uur</b> Woord- en communieviering	An Kolfshoten	Orgel met samenzang	Intenties: mw. Margreet van Baarsen - van Nederpelt; mw. Emma Bruin – Aigner; hr. Johannes van der Kaay; Hr. Dirk Klaarenbeek; mw. Rian Oorthuizen – Keijzer; hr. en mw. Gerard en Marie-José Janssen - Zuidberg

Zaterdag kerk open van 15.00-16.00 uur. Vieringen te beluisteren via [www.marthamaria.nl](http://www.marthamaria.nl)

### **Pastor Gerard de Wit dankbaar voor de reacties op zijn overweging via de schermen**

Martine Sloezarwij verraste alles en iedereen door bij het begin van de overweging te verwijzen naar de schermen en daar een oude bekende te begroeten, onze pastor Gerard de Wit. Hij hield de overweging, via een video, uit zijn hoofd. Op een aansprekende manier die veel reacties losmaakte. Die reacties werden na afloop verzameld door Isabella en aan pastor Gerard de Wit in het fraterhuis gestuurd. Daarop kwam dit antwoord van hem voor ieder:

*'Het was bijzonder, om mee te doen met de viering. Bijzonder ook om samen na te denken over een van de verhalen die niet ván Jezus zijn maar óver Jezus gaan: het verhaal van "de overspelige vrouw". Heel bekend en toch heel actueel. Maar de reeks van reacties die Isabella na afloop van de viering in onze kerk verzamelde was minstens zo verrassend. Het deed me veel, zoals het ook velen van u iets gedaan heeft, en daar ben ik dankbaar voor. Gisteren, 6 april, heb ik hier in een fraterhuis een inleiding verzorgd over "schuld, boete, vergeving en verzoening", en daarbij kon het verhaal van Jezus een eigen plaats krijgen, op weg naar de Goede Week.*

*Veel dank voor de reacties, aan de werkgroep, en in het bijzonder aan Isabella. Voor iedereen alvast goede dagen en een Zalig Pasen'.*

Pastor Gerard

---

### **Neem een graanproduct mee naar de viering van Witte Donderdag**

Dit verzoek moet even toegelicht worden. We willen op Witte Donderdag letterlijk en figuurlijk het brood delen met elkaar. Voor het eerst is er geen eucharistieviering. Toch willen we juist op deze avond van het laatste avondmaal doen zoals Christus heeft gedaan: het brood met elkaar delen. Het zou mooi zijn als iedereen die naar de kerk komt een graanproduct meeneemt (mag van alles zijn: koek, crackers, beschuit, toast en nog veel meer). Dat wordt als gave naar voren gebracht, als gave aan elkaar, aan de mensen die te weinig hebben, aan de wereld om ons heen. Zo delen we ons brood met de voedselbank. En na dat delen ontvangen de kerkgangers van de voorgangers een matze. Zo vieren we in het spoor van Christus zonder dat we de eucharistie nabootsen. Dit is onze manier om Witte Donderdag te vieren. Doe met ons mee, maak er een onvergetelijke Witte Donderdag van. Met "brood" dat we meenemen voor de voedselbank en de matze die we mogen ontvangen.

---

### **Nieuwe ciborie en ampullen**

De Heilige Familiekerk in Soest sloot afgelopen najaar de deuren. Een moeilijk en verdrietig proces voor allen die zich zo thuis voelden in deze kerk.

Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met alle spullen die na de sluiting een nieuw onderdak moeten vinden. Omdat er in onze Maartenskerk behoefte was aan een ciborie hebben wij deze, met de ampullen, geschonken gekregen.

We zullen ze in dankbaarheid gebruiken.



---

**Data om te noteren: op 17 mei om 20.00 uur vergadering voor de werkgroepen, de eerste vergadering in twee jaar tijd. En 28 september is er weer een Open Avond met voor iedereen de mogelijkheid om aandacht te vragen voor belangrijke zaken in onze geloofsgemeenschap.**

---

