

Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- Mei 2022

Positief in donkere dagen

De ontwikkelingen in de wereld maken me soms somber. Oorlog, onderdrukking en crimineel geweld. Steeds weer staat er hier of daar een idioot op die met geweld, leugens, onderdrukking of bangmakerij anderen mensen in ongeluk stort. En dan is er ook nog armoede, honger, natuurrampen en een opwarmende aarde. Problemen die ons boven het hoofd groeien en die we onszelf moeten aantrekken. Als je alles bij elkaar op telt lijkt het soms uitzichtloos.

Hoe ga je hiermee om? Ik wil mijn kop niet in het zand steken, maar wil ook niet zitten somberen. Daar wordt ook niemand beter van. Wat aandacht krijgt groeit, dus krijgen de krant en de actualiteitenprogramma's op TV minder aandacht van mij.

Liever denk ik positief. En gelukkig kan dat ook. Dicht bij huis zijn er heel veel redenen om positief en dankbaar te zijn. Aandacht geven aan het mooie weer, een goede gezondheid, een goed boek, een lekkere maaltijd, vrienden en familie, het ontluikende voorjaar, een mooi lied, het feest op Koningsdag. Als we die dingen aandacht geven en elkaar met positiviteit voeden komen we verder dan wanneer we klagen en somberen. Relativeren en aandacht verleggen naar positieve dingen helpt.

En natuurlijk wringt het soms met de ellende in de wereld. Daar zullen we op onze eigen wijze mee om moeten gaan.

*Eerhard Huiden
Locatieraad*

Timmer je mee aan de weg? Vervolg gesprek Synodaal Proces

Het Synodaal Proces is nog lang niet ten einde. Sterker nog, het is de bedoeling dat er geen einde meer aan komt. Want de weg naar de toekomst zal iedere dag, ja iedere minuut, weer nieuwe gepaste actie van ons vragen. Op donderdag 12 mei willen we verder praten over onze dromen en idealen voor de toekomst van de kerk. Op 12 mei is het thema: Huis dat een levend lichaam wordt.

12 mei 14.00 uur De Sleutel in Soest
16 juni 14.00 uur De Sleutel in Soest

Opgave is gewenst, maar niet verplicht. Middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.



Een vurige groet van de vormelingen

Je eigen doopkaars aansteken. Dat doe je niet bij je doop, dan ben je nog veel te klein. Maar als je gevormd wordt kan je het wel zelf! Een dichterlijke groet van de vormelingen. Ze worden gevormd op zondag 12 juni in Bilthoven.



Vuur
Warm licht
Geef het door
Aan een ander hart
Inspiratie

Vuur
Is hier
Altijd bij je
Verwarmt je eigen hart
Liefde

Vuur
Verwarmt jou
En je hart
Samen met je vrienden
Warmte

Vuur
Is heet
Ik ben warm
Ik haat veel water
Bosbrand

Vuur
Bos brand
Brand hout vuur
Ton lava vulkaan dode
Mensen

Lief en Leed

Met elkaar zijn wij de ogen en oren van onze geloofsgemeenschap. Als u hoort dat er iemand ziek is, wilt u dit dan doorgeven aan de pastoraatgroep of het secretariaat? Een kaartje of bloemetje doet zoveel goeds, zeker nu.



Bedankt u voor uw gulle gaven !!

Noveengebied (=een gebed, dat men negen dagen bidt)

Om Bescherming tijdens de Oekraïne-oorlog

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd Oekraïne, Rusland en heel de wereld
van oorlogsgeweld.

Breng vrede en vergevingsgezindheid

In de harten van alle volken.

Sta alle mensen bij die lijden onder de
gevolgen van deze crisis.

Geef wijsheid aan onze bestuurders.

Bevrijd ons van alle onrust en angst, verlicht
ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien
zitten,

geef ons kracht als wij er niet tegenop
kunnen,

geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

Uit: De Zaaier, parochieblad Blaricum

Aankondiging

Op vrijdag 13 mei a.s. om 15.15 uur zal in onze kerk de huwelijksvoltrekking plaats vinden tussen Daniëlle Klarenbeek en Marcel de Jonge.

Verslag Seniorencatechese 7 april

Thema: op weg naar Pasen

De kruisweg is een levensweg die in beeld gebracht is. Pelgrims naar Jeruzalem maakten daar een rondgang langs de plaatsen die een herinnering bewaarden aan Jezus' lijden. Statie betekent: staan of stilstaan. Stilstaan bij het lijden van Jezus toen. Maar in deze tijd stilstaan bij ons eigen pijn en leed dichtbij en ver, is een weg naar Pasen. Al eeuwenlang hebben Christenen binnen en buiten de kerk deze weg meegelopen. Ook nu nog. Soms gewoon biddend, maar soms ook heftig. Letterlijk ondergaan wat Jezus heeft doorstaan. Geselend, met spijkers doorboord en hangend aan een kruis. In landen als de Filipijnen, maar ook in Zuid Amerika gebeurt dit nog jaarlijks. In het lijden van Jezus wordt ook nu aandacht gevraagd voor het lijden dat nu in de wereld is: dichtbij en ver weg. Oekraïne is nu wel heel dichtbij. Maar ook landen als Syrië staan ons helder voor de geest. Elke dag worden wij geconfronteerd met afschuwelijke beelden op de TV. Doden en in verwoeste steden. De duivel lijkt ons te overmeesteren. Waar is het Licht? De kruiswegstaties zijn dus niet alleen afbeeldingen van iemands leven lang geleden, maar kan ook op mensen van nu van toepassing zijn. Ook in ons persoonlijk leven. Van de 14 staties kiezen wij er vier. Die spraken ons het meest aan.

Jezus valt voor de eerste keer.

Hoe is dat te vallen en weer op te moeten staan? Lukt dat in je eentje of is het gemakkelijker als iemand je daarbij helpt? Heb je zelf al eens geholpen?

Als je ouder wordt is evenwicht erg belangrijk. En zoals het spreekwoord zegt: 'het leven is vallen en opstaan'. Aldus één van de deelnemers. Hetgeen met een volmondig 'ja' werd onderstreept door de anderen.

Jezus ontmoet zijn moeder.

Hoe zal het voor ouders zijn als die hun kind zo zien lijden? Kunnen zij altijd hun kind nabij zijn?

Er is niets ergers als jij je kind ziet lijden. De ouders van kinderen met een langdurige ziekte kunnen hier over meepraten. Het ergste is, als je een kind verliest. Dat vergeet je jouw hele leven niet meer. Maria moet veel geleden hebben om haar zoon. Daarom spreekt zij ieder van ons zo aan. Niet klagen, maar het lijden dragen.

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Zomaar ergens lopen en je moet helpen, wie kent dat, wie heeft dat meegemaakt? Is dat fijn, goed, moeilijk?

Er is niet moeilijker en tegelijkertijd niets mooiers, dan iemands lijden mee te kunnen en willen dragen. Maar pas op dat geldt niet voor een ieder. Er zijn mensen die alleen hun kruis willen dragen, een ander niet tot last willen zijn. Laten we respecteren en zo van elkaar willen leren.

Jezus wordt aan het kruis geslagen en Jezus sterft aan het kruis.

Kennen we mensen die een zwaar leven hebben gehad, zo zwaar, dat je kunt zeggen dat ze er aan onderdoor gegaan zijn?

Ja, in mijn directe omgeving. Uit de tweede wereldoorlog de bureu. Ondraaglijk lijden. Als ik nu de slachtoffers zie in Oekraïne staat mij dat weer helder voor de geest.

Hoe zou een 15^e statie er voor jou uit zien? Leven na de dood, wat is dat? Waaraan merk jij dat je verder kunt?

Pasen is dank zij mijn geloof toch het feest van Hoop en Licht. Daar put ik steeds weer moed uit. En het weten dat God op mij wacht en verenigt met mijn geliefden. Ik denk wel eens: als ik toch niet geloofde.

Wij sloten af met een gebed uit het boekje Op weg naar Pasen 2022, pag. 51:

Heer onze God. Ieder die zwijgt over verborgen geweld, over lijden anderen aangedaan, pleegt verraad. Ieder die spreekt over machtsmisbruik, over lijden anderen aangedaan, riskeert hoon. Maar ieder die spreekt over lijden, lijden dat anderen ondergaan, ieder die luistert met erbarmen, zal door U erkent worden. Amen.

Met dank aan mevr. Toontje van 't Pad Bosch-de Bekker, die teksten van de kruisweg heeft aangedragen.

Joop Goes, gespreksleider

De eerstvolgende seniorencatechese is op donderdag 12 mei, na de viering en de koffie.

Adriana Afra van Daatselaar-van Oostrum



Aartje werd op 6 februari 1933 in Eemnes geboren op de boerderij Wakkerendijk 276 als het enige kind van Peter van Oostrum en Trijntje Schipper. Toen ze vijf jaar was, verhuisde het gezin naar de nieuw gebouwde boerderij 'Nooit gedacht' op Oud

Eemnesserweg 7. Aartje volgde de MULO in Laren en kreeg daarna een baan als typiste en archiefmedewerkster op het Eemnesser gemeentehuis. Ze heeft dat werk met heel veel plezier gedaan.

In 1957 trouwde ze met Wim van Daatselaar en ze namen het bedrijf van de ouders van Aartje over. Ze hebben zes jaar moeten wachten op kinderen maar werden daarna heel gelukkig met dochter Petra en zoon Arnoud, die later met hun partners zorgden voor vier kleinkinderen. Toen Arnoud hun bedrijf overnam en in 2001 daar zijn paardenpension begon, konden Aartje en Wim in hun huis blijven wonen. Ze hebben daarna nog mooie jaren beleefd.

De laatste tijd werd de gezondheid van Aartje langzaam minder. Op woensdag 6 april is ze op haar eigen boerderij, omringd door haar man, kinderen en kleinkinderen in alle rust overleden. Haar afscheidsviering in onze kerk was op dinsdag 12 april waarna haar crematie in Laren heeft plaatsgevonden.

Cornelia Gerardina Horst-Telleman



Ellie Horst is in Laren geboren op 16 mei 1944 in een gezin met vier broers en zussen. Na de lagere school ging zij naar de huishoudschool waarna ze jaren heeft gewerkt in een grote baby speciaalzaak in Hilversum.

Op een dansavond in het Eemnesser verenigingsgebouw leerde zij Joop Horst kennen, die haar naar huis wilde brengen, maar dan moest ze wel de juiste lucifer trekken. Dat heeft ze dus gedaan en na drie jaar verkering zijn ze in 1966 getrouwd en na twee weken bij de ouders van Joop gewoond te hebben was hun eigen huis op de Maalderij klaar en zijn ze daar gaan wonen.

Hun huwelijk werd gezegend met twee zoons, die hen met de schoondochters opa en oma maakten van vier kleinkinderen. Na de komst van de zonen heeft Ellie zich thuis goed vermaakt met haar grote hobby's lezen en kleding maken; niet alleen voor zichzelf maar voor de zoons vooral lange broeken. Verder was ze een actief vrijwilligster bij de bibliotheek en de kringloopwinkel. Ook bij ons in de kerk werd ze een gewaardeerd lid van de Woord- en communicatiegroep en ging ze mee voor in vieringen. Met Joop is ze ook een keer meegegaan op een reis naar Annecy; ze had zich aangesloten bij een Kring van de Salesiaanse familie en wilde ook graag zien waar het leven van Franciscus van Sales zich had afgespeeld. Ze hebben er ontzettend van genoten en vooral van de mooie verhalen van Dirk Koster en Willem Spann.

De laatste jaren nam haar geestelijke gezondheid langzaam af en de afgelopen 5 jaar heeft zij op de Stichtse Hof gewoond, waar Joop haar vaak bezocht en op zijn stem reageerde zij altijd meteen. Zo genoten zij samen van de bezoeken van Joop. Na een coronabesmetting, waar ze goed doorheen gekomen was, kreeg zij helaas een longontsteking en is ze op 28 maart langzaam weggeleden uit dit leven. Dinsdag 5 april is in onze kerk afscheid van haar genomen, waarna de crematieplechtigheid in Laren heeft plaatsgevonden.

Bernardina Theresia Peters-Rekelhof



Diny is op 6 januari 1935 in Amsterdam, naast Carré, geboren als jongste van vier meisjes. Ze was het 1e kind dat op de wal geboren werd, haar vader was schipper. Na de basisschool en de HBS ging ze werken in de Hoofdstad Boekhandel. Tijdens dansles leerde ze Wim Peters kennen

en in 1958 zijn ze getrouwd en kregen ze een huurhuis toegewezen in Uithoorn. Hun huwelijk werd gezegend met een dochter en twee zoons.

Toen de kinderen alle drie naar school gingen, heeft Diny, wat in die tijd best bijzonder was, werk buiten de deur gezocht, zo heeft ze in de thuiszorg gewerkt; bij een juwelier en deed ze de administratie voor een vriend. Ondanks dat het niet noodzakelijk was wilde ze graag buiten de deur werken. Ook was ze actief als vrijwilligster en deed veel bezoekwerk namens de kerk.

Ze werden opa en oma van zeven kleinkinderen waar ze volop van genoten hebben. In 2013 overleed haar man Wim en kwam ze in Eemnes op de Ploegvoren wonen. Hier ging ze meteen naar de kerk en voelde zich er snel thuis. Zo leuk, zei ze dan, iedereen groet je.

Haar grote hobby was kaarten maken en aangezien ze er erg veel maakte verkocht ze er elk jaar na de Friersdale viering flink wat van en ging de opbrengst naar Friersdale. In 2020 was ze gevallen en na de revalidatie in Theodotion was zelfstandig wonen geen optie meer. Ze is toen in Johanneshove in Laren gaan wonen; daar genoot ze van het bezoek van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het personeel van de afdeling De Dennen heeft haar liefdevol verzorgd en daar is de familie heel dankbaar voor. Het kaarten maken kwam er niet meer van maar de krant las ze elke dag, ze vond het belangrijk om het nieuws te blijven volgen.

Op 30 maart heeft zij een herseninfarct gehad en een dag later is zij, na de ziekenzegen ontvangen te hebben, rustig ingeslapen. Maandag 11 april is in onze kerk afscheid van haar genomen en aansluitend heeft haar crematie in Laren plaatsgevonden.

Avond over Titus Brandsma

9 mei, 20.00 uur De Sleutel

Op vijftien mei wordt de Karmeliet, journalist en verzetsheld Titus Brandsma heilig verklaard. Dat is een groot feest voor Nederland. Voor zijn mede-kloosterlingen, voor allen die zich actief hebben ingezet voor het verzet in Nederland en voor al zijn geloofsgenoten, voor ons dus ook wordt dit een bijzondere dag.



Wie kent de naam van Titus Brandsma? Sommigen van ons wonen in de Titus Brandsmastraat, kennen een Titus Brandsmakerk of -school of hebben ooit het museum dat aan hem gewijd is bezocht. Maar wat weten we precies? En valt er nog meer te weten? En als we dan toch op zoek zijn naar informatie, hoe zit dat eigenlijk met heiligverklaringen?

Op maandag 9 mei, de maandag voor zijn heiligverklaring dus, houden we een bijeenkomst in De Sleutel om wat informatie en inspiratie te delen. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelding is prettig, maar niet verplicht.

Spreuk van Franciscus van Sales:



*Armoede waar anderen hoog tegen opzien,
heeft nog iets van rijkdom*

Liturgierooster

Datum	Vieringen kerk	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
Zo 1 mei	Eucharistieviering	09.00 uur	G. Nijland	
Do 5 mei	Eucharistieviering	10.00 uur	J. Skiba	
Zo 8 mei	Communieviering	10.00 uur 11.30 uur	B.v.Wilgenburg	Moederdag Kidskerk
Do 12 mei	Communieviering	10.00 uur	J. Goes	Seniorencatechese
Zo 15 mei	Communieviering	10.00 uur	C. Lavaleije	
Do 19 mei	Eucharistieviering	10.00 uur	G. Nijland	
Zo 22 mei	Eucharistieviering	11.00 uur	M.Meneses W. Sarot	1 ^e Heilige Communie
Do 26 mei	Communieviering	10.00 uur	PGV	Hemelvaartsdag
Zo 29 mei	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Do 2 juni	Communieviering	10.00 uur	B.v.Wilgenburg	
Zo 5 juni	Eucharistieviering	09.00 uur	J. Skiba	Pinksteren
Ma 6 juni	Geen viering			2 ^e Pinksterdag

Thuis de vieringen meebeleven

Meeluisteren én kijken met alle vieringen kan via de kerkomroep. Klik op de link op onze website: www.marthamaria.nl/nicolaaseemnes

U kunt ook meelesen

het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. Kijk daarvoor onder 'alle vieringen' bij de desbetreffende viering.

Website:

marthamaria.nl

Redactie:

kerkeemzeem@gmail.com

Locatiesecretariaat:

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Telefoon: 035-5312789

Alléén bij overlijden: 035-6035518

nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Het locatiesecretariaat is geopend op

Maandag van 9.00 – 12.00 uur

Donderdag van 9.00 – 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35

Kerkebalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Ledenadministratie:

Gea van der Heiden

Vierkante Bosje 53, Eemnes

kerkeemleden@gmail.com

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes

Telefoon 035-5310995

Pastoraatgroep:

Lidy Kouwenhoven 035-5315206

Carel Jungerling 035-5387601

Hans Albers 06-26744574

Toontje van 't Pad Bosch 06-23314233

Kerkhofcommissie:

Nico Seure 06-10157979

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout

kerkeemseccr@gmail.com

budgethouder: John van der Kolk

kerkeempenn@gmail.com (financiën)

gebouwenbeheer: Jos Willink

kerkeembeheer@gmail.com

beraad Diaconie: Henk Hendriks

kerkeemdiaconie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden

kerkeemcomm@gmail.com

Vertrouwenspersoon:

Loes Wiggerts: 06-40415684