

Zeem nieuws

Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- juli/aug 2022

Vakantietijd

Voor de meeste van ons staan de maanden juli en augustus in het teken van vakantie. De scholen sluiten hun deuren, sommige leerlingen hebben hun eindexamen behaald en staan voor een nieuwe uitdaging: aan het werk of toch nog verder studeren. Vakantie is de tijd om de batterij even op te laden, nieuwe indrukken op te doen of gewoon even lekker ontspannen. Als je geen schoolgaande kinderen meer hebt en niet door je werk aan een vakantieperiode bent gebonden zit je niet zo vast aan de zomermaanden en heb je meer vrijheid om je vakantiemoment te kiezen.

Maar juist in deze tijd ervaren ook steeds meer mensen vakantiestress. In plaats van ontspanning worden ze geplaagd door de vragen: vertrekt mijn vliegtuig wel, weer een duurder huisje, files op de heen- en op de terugreis, hoe is het weer in het vakantieland en aan welke corona regels moet ik mij dit keer houden..... Kortom relaxen is er niet bij en ze zijn weer blij als ze bij thuiskomst weer in de oude structuren kunnen terugvallen.

Dat is jammer want door die nieuwe indrukken wordt je leven verrijkt. Vakantie is ook een tijd van loslaten. Ikzelf heb meestal een of twee dagen nodig om in gedachten Singer op de achtergrond te schuiven maar dan ben ik in mijn hoofd ook op vakantie. Voor sommige mensen is de eerste vraag op hun vakantieadres de plaatselijke Wifi-code om vooral maar geen bericht of appje te missen. Misschien is het voor je rust veel beter om juist ook je toestel on hold te zetten en even niet voor iedereen bereikbaar te zijn.

24/7 op vakantie is niet nodig en gebruik je toestel liever om je nieuwe omgeving en mensen vast te leggen. Maar genoeg wijze woorden. 'Pluk de dag en geniet van alle nieuwe indrukken en ontmoetingen'.

Carel Jungerling



Eerste Heilige Communie

Op 22 mei hebben Thijs Stalenhoef, Luca Willenborg, Ruben Putter, Sasja Willard en Sofie van den Boom in een feestelijke viering de 1e Heilige Communie ontvangen.



Ethan Olive heeft al op 1 mei zijn 1e communie mogen ontvangen van pastor Gé Nijland tijdens een eucharistieviering in onze Nicolaaskerk.

Viering 60-jarig priesterfeest Wijnand van Wegen

Op 25 juni 1961 is de Eemnesser Wijnand van Wegen in Eindhoven tot priester gewijd. Hij maakte vanaf dat moment volwaardig deel uit van de Congregatie van Franciscus van Sales.

Het motto van de Oblaten is: “Doe alles uit liefde, niets uit dwang”. Dat wil zeggen dat iedere mens aan zichzelf kan werken, zichzelf kan ontwikkelen en in liefde kan groeien.

Wijnand van Wegen heeft in zijn leven gehoor gegeven aan deze stelling. Hij vertrok in 1963 naar één van de armste delen van Zuid-Afrika, naar het noordwesten van dat land, tegen de grens met Namibië en langs de Oranjerivier. Daar heeft hij de missiepost Friersdale flink uitgebouwd, waarbij vooral onderwijs een belangrijk aandachtsveld is geweest. Door de kinderen onderwijs aan te bieden, hebben ze een kans gekregen om zich te ontwikkelen en zo groeide het besef dat zij met hun kennis iets voor anderen zouden kunnen betekenen. De uitbouw van de kleine school van Friersdale tot een school met volwaardig kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs, kon mede plaatsvinden dankzij grote (financiële) steun vanuit Eemnes en de regio. Sinds 1998 woont Wijnand weer in Nederland en tot op de dag van vandaag zet hij zich nog met hart en ziel in voor zijn mensen” in Friersdale.



Viering van het feest

Door de coronapandemie kon de viering van het 60-jarig priesterjubileum vorig jaar niet plaatsvinden. Op zondag 28 augustus a.s. wordt er alsnog stil gestaan bij dit belangrijke feit. Op deze dag zal in de RK Nicolaaskerk in Eemnes om 10 uur een H. Mis worden opgedragen, waarin de Oblaten van Franciscus van Sales zullen voorgaan. Tijdens deze viering is er een speciale collecte voor het project van de zonnepanelen in Friersdale. Na deze H. Mis zal er, afhankelijk van de weersomstandigheden, op een gezellig aangekleed kerkplein of in De Schoter, uitgebreid gelegenheid zijn om Wijnand te feliciteren. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Het locatiesecretariaat is van 10 juli t/m 21 augustus op maandag gesloten. Op donderdag is het secretariaat in die periode open van 9.00 tot 12.00 uur.

Startzondag 4 september

Een belangrijke datum om vast te reserveren. Na een gemeenschappelijke viering zullen wij weer genieten van de door de parochianen meegebrachte eigen baksels. Bij de tentviering hadden wij al een voorproefje van onze Eemnesser baktalenten. Na de verloting van de Paaskaars zullen wij ook dit jaar weer deel kunnen nemen aan een fietstocht in onze mooie omgeving. 's Avonds hebben wij samen met de vrijwilligers en werkgroep- leden weer onze jaarlijkse BBQ. Jan Stalenhoef is gestopt maar wij hebben al een goede opvolger gevonden. Kortom “save the date”.

De HH. Martelaren van Gorcum Bedevaart naar Brielle op zaterdag 9 juli 2022 vanuit onze parochies

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH. Martelaren van Gorcum zijn vermoord omwille van hun katholieke geloof, in het bijzonder vanwege de Eucharistie en hun trouw aan de paus. Eén van de martelaren is afkomstig uit Amersfoort: de Heilige Theodorus (Dirk) van der Eem. In de St. Franciscus Xaverius kerk staat een beeld van hem. Dit is een bijzondere aanleiding voor de parochianen van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort om mee te gaan. Ook voor de parochianen van HH. Martha en Maria is deze martelaar misschien niet onbekend.

Daarom willen we graag een bedevaart organiseren voor beide parochies. Bij voldoende aanmelding zullen we een busreis organiseren: een bedevaart vanuit Amersfoort en omstreken naar Brielle is dan een dag die verdieping geeft in geloof en verbinding tussen (mede)pelgrims. Voor meer informatie over de bedevaartskerk in Brielle zie <https://youtu.be/8HoWuVyLA1AU>.

Voor informatie/aanmelden voor de bedevaart kunt u terecht bij Diaken Jan Nieuwenhuis: diakennieuwenhuis@gmail.com /035-5420208

Hartelijke groet,
Pastoor Skiba

Verslag senioren catechese

De toekomst van het sterven

In de viering van 9 juni hebben we gehoord en gelezen dat God ons leven bepaalt. Hij is het die zorgt voor ons. Daarbij gebruikt Hij als voorbeeld in het Evangelie de vogels en de bloemen die leven in pracht en praal en zich daar geen zorgen over maken. God zorgt voor ons, voor alles wat wij nodig hebben om te leven. Hoe anders is het nu in deze eeuw. Steeds meer leven wij in een maakbare wereld. Steeds meer willen wij mensen zelf bepalen hoe wij inhoud geven aan ons leven. Ja, zelfs willen wij zelf ons einde bepalen. Zo is het goed geweest. Niet verder dan dit. Ik heb mijn leven geleefd, met of zonder ondraaglijke pijn. Een niet alledaags onderwerp vond ik zelf, maar wel zeer belangrijk. Was het daarom dat we met een heel klein clubje bij elkaar zaten? Een ieder van de aanwezigen wond er geen doekjes om. Gelovig ja, maar niet als toen.....

Marli Huijer, arts en filosoof heeft hier een boek over geschreven, met als titel: "De toekomst van het sterven".

In het boek voert zij een specialist ouderengeneeskunde op, die ziet dat geen van de tachtigers in de flat waar hij woont met de dood bezig is, onder het motto 'pluk de dag'.

Tot in de zeventiende eeuw, trokken doctoren zich terug als het einde nabij kwam. Zij gaven het leven, het initiatief, terug aan de patiënt. Daarna veranderde dat. De opleiding van doctoren werd er op gericht, dat de dood zolang mogelijk afwezig moest zijn. Toen werd, tot op de dag van vandaag uitstel van de dood het doel. Zo lang als mogelijk de mens in leven houden. Marli Huijer vindt het meer dan de moeite waard om in haar boek de vraag te stellen: 'Is het de moeite waard om te zoeken naar het juiste moment van sterven?'. Het is de kunst om aan te voelen dat het leven een andere kant opgaat.

Wanneer is het geschikte punt gekomen om te bepalen, geleidelijk afscheid te nemen van een betekenisvol leven en zo ook het einde betekenis te geven?

Vraag 1: Hoe staat u tegenover de beslissing om zelf te kunnen bepalen wanneer het leven eindigt?

Het werd nog stiller dan het al was na het lezen van bovenstaande vraag. Uiteindelijk zei een meedenker: "Van mij hoeft het soms niet meer.

Als ik zie hoe alles wat ik vroeger kon, zo langzamerhand steeds moeilijker wordt, of sterker nog, niet meer kan, dan hoeft het van mij niet meer. Ik word daar depressief van. Alleen mijn kleinkinderen houden mij nog op de been. En toch wil ik niet dood. Het leven is te mooi om waar te zijn. Gelukkig zie ik die kant ook nog wel". Een ander voerde twee voorbeelden aan van ondraaglijk lijden. Eén daarvan vroeg echt om euthanasie en kreeg het. De ander wilde zich niet overgeven. Als ik naar mijzelf kijk en zie dat ik nog alles kan, al is het tempo lager, zeg ik: "laat mij maar leven, ik geniet nog van elke dag". Eigenlijk werd dat in ons groepje volledig beaamd. Niemand wil echt dood. Hoewel er direct bij gezegd werd dat als je voor de keuze staat zou ik nu niet weten wat ik dan kies. Mijn gezondheid kan wel erg te wensen overlaten of ik kan dement worden. Eigenlijk raar dat je nu al een keuze moet maken.

Vraag 2: Hoe betekenisvol is uw leven voor anderen nu en in het verleden?

Ja, eigenlijk heel betekenisvol. Maar een ander moet dat steeds tegen jou zeggen. Jij was of bent de liefste moeder of jij bent de beste Vader, als ik jullie niet had gehad..... Of het geloof een rol speelt? "Ik weet het niet" zei een van de deelnemers. "God heeft alles voorbestemd staat in de bijbel. Hij gaat er over. Ja, zo zijn wij opgevoed. Maar nu, anno 2022? Ik weet het niet".

We kwamen er ook dit keer niet goed uit, gelukkig. Maar ieder vond wel dat we het moeten leren bespreken. Dit doe je niet zomaar op de markt.....

Joop Goes, gespreksleider

De eerstvolgende senioren catechese is op donderdag 14 juli, na de viering en na de koffie. Iedereen is van harte welkom.

Bedevaart naar Kevelaar

Op maandag 25 juli is er een ééndaagse bedevaart naar Kevelaar.

De kosten bedragen EUR 70,- p.p. inclusief een diner.

Voor informatie en opgeven:

Emmy Peek, tel. 035-5389946

Geertruida Johanna Hartog-Huiden



Truus werd geboren op 29 september 1928, als oudste van een gezin met drie broers en een zus. Ze ging naar de lagere school en daarna nog twee jaar naar de huishoudschool voordat ze in de huishouding werkte bij verschillende families.

Haar man Gerrit was melkrijder en zo leerden zij elkaar kennen. Na zeven jaar verkering zijn ze op 12 juli 1955 getrouwd. De eerste 11 jaren van hun huwelijk hebben ze in Baarn gewoond bij de ouders van Gerrit. Hun huwelijk werd gezegend met vijf kinderen; die hen met hun partners oma en opa maakten van 12 kleinkinderen. Inmiddels zijn er 15 achterkleinkinderen.

In 1966 terug naar Eemnes als eigenaars van kwekerij "De Arend". Truus heeft altijd hard meegewerkt; fruit plukken en klaarmaken voor de veiling. Het was ook een huis waar de deur altijd openstond voor een kop koffie of thee; mee-eten was ook nooit een bezwaar. Aan haar groente- en bloemtuintje beleefde ze veel plezier en ze was er erg trots op. Ze begon te glimpen als gezegd werd dat alles er weer mooi bijstond.

Een bedevaart naar Kevelaer was ook jaren lang, ruim 25 jaar, vaste prik in juli. Ze heeft daar nog een mooie kaars aan overgehouden. Wat haar ook veel plezier bezorgde waren de jaarlijkse familie weekendjes naar de Eemhof.

Op dinsdag 24 mei is zij, na een langzaam afnemende gezondheid, thuis rustig ingeslapen. Zaterdag 28 mei hebben wij hier in de kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof.

Wilhelmus Gerardus Rigter



Wim werd op 30 januari 1958 in Eemnes geboren op de boerderij Wakkerendijk 172 als de oudste zoon van Bertus Rigter en Corry van Roomen. Hij zou zijn hele verdere leven op zijn geboorteplek blijven wonen.

Na de dood van zijn vader in 1985 zette hij het boerenbedrijf van zijn ouders voort tot 1998. Het grootste deel van zijn leven trok hij alleen op. Met name de laatste jaren had hij een vaste groep van familie en vrienden om zich heen. Woensdag 1 juni is hij volslagen onverwacht en plotseling in zijn eigen huis overleden.

Wim was met hart en ziel een Eemnesser. Daarom werd er op woensdag 8 juni afscheid van hem genomen in het ons bekende Dikke Torentje. Daarna is hij begeleid door zijn naaste familie en vrienden overgebracht naar het Crematorium Laren.

Wil de Groot gaat verhuizen



Donderdag 23 juni is Wil de Groot in het zonnetje en de bloemen gezet. Van de bloemen kan ze nu nog in Eemnes genieten en de mooie kaars van onze kerk kan ze in haar nieuwe woning in Vaassen branden. Daar gaat zij bij haar dochter op het terrein wonen.

Wij zullen haar erg gaan missen, niet alleen als parochiaan maar zeker ook bij alle keren dat zij voor de koffie zorgde in De Waker na de donderdagviering en voor de tuinmannen op de dinsdagmorgen.

Wil het gaat je goed, en we hopen je toch nog wel eens in Eemnes te zien.

Giro jongerenvieringen

Binnen de parochie wordt er elke 2 maanden een giro jongerenviering gehouden voor tieners (12-15) en jongeren (16+). Deze vieringen zijn steeds in een andere kerk in de parochie en zijn meestal op de zaterdagavond van 19:00-20:00 uur. In deze vieringen gaat pastoor Meneses voor en hoewel de vieringen voor iedereen toegankelijk zijn, zijn ze op de aanwezige jongeren gericht. Ons jongerenkoor heeft nu een stuk of vijf vieringen muzikaal opgeluisterd. De teksten en voorbeden worden door jongeren voorgelezen en ook de overweging spreekt speciaal de jongeren aan. Wanneer je zelf niet naar de locatie kan komen is er vanuit de organisatie vervoer mogelijk.

Na de viering zijn de jongeren uitgenodigd om nog een uurtje te blijven om een activiteit te doen. De ene keer is dit een quiz, de andere keer een kampvuurgesprek met raadsels en de afgelopen keer toen de GIRO in Eemnes was, hebben we een levensgroot JENGA gespeeld.



Kortom; leuke vieringen voor iedereen met extra activiteiten voor jongeren. De volgende Giro viering is op 3 juli. Wellicht tot dan!

Kasper Jungerling

Spreek van Franciscus van Sales:



Beheer je zaken verstandig. De tuinman van een vorst verzorgt diens tuinen beter dan zijn eigen tuintje. Waarom? Omdat het de tuinen van zijn vorst zijn. Zo is het ook met ons. Ons bezit is niet van ons. God heeft het ons toevertrouwd omdat Hij wil dat we er goed voor zorgen.

Giro Parroquial

Op zondag 3 juli hebben we de laatste Giro Parroquial van dit seizoen. Dit keer gaan we samen kanoën voordat we de mis vieren in de tuin van de Michaëlkerk in De Bilt. Na de viering sluiten we af met soep en een broodje.



Let op! We starten bij de Rijnstroom, Weg naar Rhijnauwen 2 in Utrecht.

15:00 Kanoën

16:15 Vertrek naar de kerk

16:30 mis in de tuin

17:30 Avondeten

Na het kanoën gaan we naar de Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. Alle tieners en jongeren zijn van harte welkom! Vrienden en vriendinnen mogen ook mee komen.

Wel horen we graag van tevoren of je komt en met hoeveel personen je komt.

Aanmelden kan door een bericht te sturen aan jongerenwerker Suhail Tafur: via e-mail suhailtafur@katholiekamersfoort.nl of mobiel 06 22 99 69 37.

PS: We zoeken nog ouders die willen meehelpen met carpoolen of catering. Wil jij je voor onze tieners en jongeren inzetten dan hoor ik het graag!

Lief en Leed

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of iets dergelijks, wilt u dit dan doorgeven aan de leden van de pastoraatgroep of het secretariaat? Wij kunnen hier dan aandacht aan schenken.

Advies en steun in dure tijden

Nadat we ons met z'n allen door de Coronatijden hebben geworsteld hebben we nu in een keer te maken met flinke hoge prijzen voor voeding en andere levensbehoeften. Een van de hoofdoorzaken is de hoge prijs voor energie, onder andere voortkomend uit de oorlog in Oekraïne.

Om het klimaat te redden moesten we toch al energie besparen maar nu de prijs ook nog zo oploopt is het urgenter om wat aan ons energieverbruik te gaan doen.

De oplopende prijzen voor levensonderhoud en energie zullen voor veel mensen een probleem zijn of dat gaan worden. De overheid biedt daarvoor hulp in de vorm van een eenmalige toelage en ook door hulp aan te bieden voor energiebesparingsmaatregelen. In een gesprek met de gemeente is naar voren gekomen dat er in Eemnes er ongeveer 200 gezinnen zijn die hulp zouden kunnen (moeten) krijgen om het hoofd boven water te houden. In de praktijk blijkt dat deze groep moeilijk te bereiken is.

In samenwerking met de gemeente probeert de Energie Coöperatie Eemnes de mensen te benaderen die hulp zouden kunnen gebruiken. Dat kan in eerste instantie bestaan uit het aanvragen van de extra toelage, als dat nog niet is gebeurd. Daarna zal een energiecoach kijken of er met adviezen en kleine besparingsmaatregelen een lager energieverbruik te bereiken valt. De gemeente heeft afspraken gemaakt met een bedrijf dat deze kleine technische aanpassingen kan uitvoeren onder begeleiding van de energiecoach.

De energiecoöperatie wil zich graag inzetten om mensen te helpen die als gevolg van het energieverbruik de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Het zou kunnen zijn dat u zelf tot deze groep behoort maar ook dat u misschien mensen in uw omgeving kent die wel wat hulp kunnen gebruiken op dit gebied. Als dat zo is neem dan contact op met een van de leden van de coöperatie. Dat kan elke donderdag bij het spreekuur in het Huis van Eemnes (het Serviceplein) van 13.30 uur tot 15 uur. Een afspraak voor een Energiecoach bij u thuis kan ook via info@eemnesenergie.nl. Het kan ook eventueel via een mailtje aan ondergetekende: kerkeembeheer@gmail.com. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Jos Willink

Namens de Energie Coöperatie Eemnes

De kelk van Heerom

Bij zijn priesterwijding in 1939 krijgt pater Wim Eggenkamp, lid van de kloostercongregatie van het Goddelijk Woord (SVD) van zijn ouders uit Eemnes een kelk, gemaakt van het goud en zilver uit de Blaricumse klederdracht van zijn (groot)moeder. Als hij in 1946 naar de missie op Flores en omliggende eilanden vertrekt, neemt hij die kelk uiteraard mee. Eggenkamp maakt de lange overtocht op één van de eerste boten die na de oorlog met voornamelijk militairen naar Indonesië voeren. Anderhalf jaar nadat Eggenkamp in Indonesië is aangekomen, sterft hij in 1947 aan een combinatie van malaria en tyfus. De kelk wordt doorgegeven aan de eerste inheemse priester uit het dorp Lamalera op het eiland Lembata, waar Eggenkamp pastoor was.



Vijftig jaar later bezoekt neef en naamgenoot Wim Eggenkamp met zijn vrouw als eerste familielid de plaatsen waar zijn 'Heerom' werkte en overleed. De kelk blijkt daar niet meer aanwezig te zijn en dat leidt tot een wonderbaarlijke zoektocht. De kelk van Heerom vertelt over deze zoektocht, maar geeft ook inkijkjes in het 'Rijke Roomsche Leven' in Nederland tussen 1939 en 1945 en in de geloofsbeleving in het huidige Indonesië.

Mariek Eggenkamp heeft hierover een boek geschreven waarin zij twee verhaallijnen verweeft: de levensloop van de missionaris en de pelgrimage + zoektocht naar de kelk. Die vormt onmiskenbaar het verbindende element en blijkt inmiddels een verrassende eindbestemming te hebben.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en kost 21 euro. Het is verkrijgbaar bij Primera Eemnes en bij de Historische Kring.

Het kon weer - een gezamenlijke viering in de feesttent. Toch wel weer bijzonder.



Een gelegenheids koor werd gevormd en er werd druk geoefend - Het klonk als een klok.



Daar zitten
weer een paar
hele mooie bij

Belinda verzamelde de misintenties.

Jan: *Koster in de kerk...dan ook koster in de tent*



Ik zal zorgen
dat dit goed
dicht zit.

Iedereen kreeg een bloem.



Ik heb hier
een hele
mooie voor u.

Met die bloemen werd de tent gezamenlijk opgefleurd.



We delen het
brood. U ook
een stukje?

Tijdens de viering liet Henk vele vrijwilligers en 2 Oekraïense dames aan het woord.



Apart! Een
mandje met
echt brood
dit keer.



Tot slot een lied in een grote kring

Liturgierooster

Datum	Vieringen kerk	Aanvang	Voorganger	Bijzonderheden
Zo 3 juli	Communieviering	9.00 uur	W. Sarot	
Do 7 juli	Eucharistieviering	10.00 uur	G. Nijland	
Zo 10 juli	Communieviering	10.00 uur	W. Vlooswijk	
Do 14 juli	Communieviering	10.00 uur	J. Goes	seniorencatechese
Zo 17 juli	Eucharistieviering	10.00 uur	M. Meneses	
Do 21 juli	PGV	10.00 uur	S. Skiba	
Zo 24 juli	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Do 28 juli	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Zo 31 juli	Eucharistieviering	10.00 uur	F. Zwart	
Do 4 aug	Eucharistieviering	10.00 uur	M. Meneses	
Zo 7 aug	Eucharistieviering	09.00 uur	J. Skiba	
Do 11 aug	Communieviering	10.00 uur	J. Goes	seniorencatechese
Zo 14 aug	Communieviering	10.00 uur	B.v. Wilgenburg	
Do 18 aug	Communieviering	10.00 uur	W. Sarot	
Zo 21 aug	Communieviering	10.00 uur	C. Lavaleiije	
Do 25 aug	Communieviering	10.00 uur	PGV	
Zo 28 aug	Eucharistieviering	10.00 uur	W. van Wegen	60 jarig priesterfeest Van Wegen
Do 1 sept	Communieviering	10.00 uur	J. Goes	seniorencatechese

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven. Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. Kijk daarvoor onder 'alle vieringen' bij de desbetreffende viering.

Een bijdrage aan de collecte kunt u via deze QR code doen:



Website:
marthamaria.nl

Redactie:
kerkeemzeem@gmail.com

Locatiesecretariaat:

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes
Telefoon: 035-5312789
Alléén bij overlijden: 035-6035518
nicolaaskerkeemnes@gmail.com
Het locatiesecretariaat is geopend op
Maandag van 9.00 - 12.00 uur
Donderdag van 9.00 - 13.00 uur

IBAN Bank: NL20 RABO 0315.9015.35
Kerkebalans: NL86 RABO 0315.9416.69

Ledenadministratie:

Gea van der Heiden
Vierkante Bosje 53, Eemnes
kerkeemleden@gmail.com
De Schoter
Wakkerendijk 66a, Eemnes
Telefoon 035-5310995
Pastoraatgroep:
Lidy Kouwenhoven 035-5315206
Carel Jungerling 035-5387601
Hans Albers 06-26744574
Toontje van 't Pad Bosch 06-23314233

Kerkhofcommissie:

Nico Seure 06-10157979
rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout
kerkeemsecr@gmail.com
budgethouder: John van der Kolk
kerkeempenn@gmail.com (financiën)
gebouwenbeheer: Jos Willink
kerkeembeheer@gmail.com
beraad Diaconie: Henk Hendriks
kerkeemiaconie@gmail.com
communicatie: Eerhard Huiden
kerkeemcomm@gmail.com

Vertrouwenspersoon:

Loes Wiggerts: 06-40415684